

Karmelparochie
Aalsmeer

juli-sept 2024

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 13 juli t/m 6 september 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 7 september t/m 4 oktober inleveren t/m woensdag **28 augustus** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 4 september voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochie telefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



Rust: Ruimte voor ontmoeting

Voor veel mensen breekt spoedig de vakantietijd aan. Vakantie is een tijd om tot rust te komen. Om geest en hart te laten verstillen. Om af te dalen naar een ontmoeting met jezelf, met de ander en met God. Vanuit de rust laden we onze 'batterij' weer op. Het is ook de tijd om te onderzoeken bij onszelf of we nog in vrede zijn met wie we zijn en wat we doen. Soms is de vakantie dan ook de tijd waarin we radicale beslissingen nemen; dat het anders moet, omdat we niet meer tevreden zijn met hoe het gaat. Als we wel in vrede zijn, is er ruimte voor diepgaande ontmoetingen, omdat we er echt voor open staan.

Maar hoe doe je dat: tot rust komen? Echt tot rust komen lijkt op een



wandeling door de tempel uit de bijbel. Kijk eens naar het plaatje. Er is een voorhof tussen ingang en de tweede ingang. Wat volgt is een tweede pleintje. Daarna volgt het heiligdom en dat bestaat uit twee ruimten: het heilige en het Allerheiligste ('Heilige der heiligen'). Kom, laten we op weg gaan.

Om te beginnen laten we onze dagelijkse beslommeringen achter. Onze gedachten over wat je nog moet voor je werk of je studie dwarrelen langzaam naar de achtergrond. In vergelijking met de tempel is het de wandeling over het voorhof van de werkstress naar het plein van de bezinning. Ons hoofd en hart krijgt ruimte om het geheel wat meer te over zien. Nu ons hoofd niet meer constant bezig is met welk rapport er nog gelezen moet worden en welke mensen nog gebeld, zien we de grote lijnen. Wat ging er goed en waar kon het beter? Wat vind ik eigenlijk van alles wat ik gedaan heb en moet? Voelt dat nog goed? In deze fase is er rust voor de ontmoeting met jezelf: wat heb ik allemaal gedaan en gemoeten en past dat nog bij wie ik ben en wie ik wil zijn?

De wandeling door de tempel van de geest vervolgt met aankomen in het heilige. Hier is ruimte en rust voor de ontmoeting met de ander. Mocht de zelfevaluatie op het plein der bezinning tot een crisis hebben geleid – wat je doet en wie je wilt zijn is niet in evenwicht – is de ander een klankbord om te zoeken naar nieuwe wegen. Mocht er vrede zijn met het eigen leven, dan opent het hart zich voor de echte

ontmoeting met de ander. Je bent vrij in hoofd en hart om de ander op de voorgrond te plaatsen en zijn of haar verhaal te omarmen. Deze ontmoetingen gaan ver voorbij aan het alledaagse: we delen ons hart en spreken over onze diepste beweegredenen en gedachten.

De wandeling door de tempel is nog niet voltooid. Vanuit het heilige kunnen we raken aan het Allerheiligste: De ontmoeting met God. Soms ervaren in de diepe ontmoeting met een ander mens. Soms als een aanraking; een zachte windvlaag die waait in het eigen hart. Maar altijd een ontmoeting die nieuwe inzichten en nieuwe energie geeft. Die je thuis laat komen. Een ontmoeting die je bevestigt als geliefd kind van de Vader en de kennis geeft: dit is de weg die Ik met jou wil gaan.

Hoe jouw vakantieperiode er ook uit ziet, ik wens je toe dat je wandelen mag door de tempel van de geest en rust zult vinden bij onze Heer.

Diaken Jeroen Hoekstra

P.S. Niet alleen in de vakantie komen we tot rust. Een kloosterweekend of een (meerdaagse) wandeling kunnen ook verstillend brengen. Beide organiseer ik weer in het nieuwe seizoen. Houd de parochiebladen in de gaten of mail mij, dan houd ik je op de hoogte (diakenjeroen@kpnmail.nl).

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Dit is alweer de laatste bijdrage van het Parochieteam van het seizoen waarin wij nog even terugblikken. Op zondag 7 juli hebben wij het kerkseizoen afgesloten met een eucharistieviering en een activiteit. De kerkgangers werden in groepjes gedeeld aan de hand van een kwartetspel en moesten vragen beantwoorden op een vragenlijst. Het groepje "Bedevaartgangers" won een prijs want zij hadden de meeste vragen goed beantwoord en waren het snelst. Daarna was er een heerlijke en goed verzorgde lunch in het Parochiehuis.

Nadat wij jarenlang Karmelpenningen hebben uitgedeeld op de Parochiedag, hebben wij dit jaar gekozen om een oeuvreprijs in te stellen; een prijs voor vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de parochie en altijd een extra stap zetten voor de parochie. De





prijs is uitgereikt aan Lia Pieterse en Gerard Meijerink met een mooie klok en een bos bloemen. Van harte gefeliciteerd!

Vanuit de burgerlijke gemeente is onze parochie betrokken bij het project "Kerkenvisie". Wij hebben u hierover al eerder geïnformeerd. Dit is een project van de gemeente om kerken in stand te houden, te verduurzamen en om te kijken naar de toekomst van de kerkgebouwen. Op maandag 1 juli was er een nieuwe bijeenkomst. Eén van de punten die naar voren kwam, was dat we als kerken de krachten

kunnen bundelen om van elkaars kerken gebruik te maken.

Ook eerder hebben wij geschreven over het pad tussen de kerk en het Parochiehuis. Het pad is in slechte staat en moet dringend opgehoogd en opgeknapt worden. Het pad wordt onder andere gebruikt door schoolgaande kinderen van de Jozefschool. Daarom trekken wij in het project "kerkpad" samen op met de Jozefschool. Wij hebben bij de gemeente een subsidie aangevraagd die gedeeltelijk is toegekend. Dit omdat de gemeente geen eigenaar van het pad is, maar wel het publieke gebruik en het waarborgen van een veilige doorgang naar de Jozefschool voor schoolgaande kinderen erkent. Wij kunnen nu aan de slag om het pad door een aannemer te laten opknappen.

Voor wat de zomervakantie betreft, let goed op het rooster van de vieringen in de maand augustus in de agenda achterin Kontakt. Afwisselend is er op de zondag in één van de kerken in onze regio geen viering i.v.m. de vakantieperiode. Mocht u naar de kerk willen in één van de kerken in de regio en u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u contact opnemen met Ria Eling van de Rijdienst, tel. 327812. Tenslotte om alvast in uw agenda te zetten, is er na de vakantie weer de Openluchtviering in Nes a/d Amstel op zondag 8 september.

Wij wensen u allemaal een fijne zomervakantie!
Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam.

EEN NIEUWE UITDAGING!

Persoonlijk bericht van diaken Jeroen

Al ruim acht jaar verdeel ik mijn tijd en aandacht over twee samenwerkingsverbanden. Naast onze regio (Van Amstel tot Westeinder), ben ik ook actief in de Zaanstreek. Echter ga ik de Zaanstreek verlaten en inruilen voor een nieuwe plek. Dat is best moeilijk, want ook in de Zaanstreek heb ik de mensen lief. Zeker in mijn 'eigen' Jozefparochie waar ik binnenkwam in een voor de gemeenschap moeilijke en duistere periode. Samen met de vele vrijwilligers hervonden we nieuwe hoop, zicht op de toekomst en ging het licht weer schijnen. Het is jammer en ook wel een beetje verdrietig om dat achter te moeten laten, maar pastores zijn voorbijgangers, dat weten we.

Gelukkig wacht mij een mooie nieuwe uitdaging. Per 1 september zal ik mijn werk voor onze parochies gaan combineren met de Heilige Mariaparochie. Hieronder vallen alle kerkgemeenschappen van Amstelland. Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Ik word daar herenigd met enkele dierbare collega's met wie ik eerder heb samengewerkt. En het wordt ook veel makkelijker om beide werkplekken te combineren. Tussen Bovenkerk en bijvoorbeeld De Kwakel is de reistijd immers een dikke tien minuten.

Ik kijk terug op mijn tijd in de Zaanstreek met dankbaarheid voor alles wat ik daar heb mogen doen en voor alle mensen die ik daar heb mogen ontmoeten. Ik ben heel blij dat ik mijn werk voor onze parochies mag voortzetten en tegelijk vlakbij iets nieuws mag beginnen.

Diaken Jeroen Hoekstra



DONDERDAG 15 AUGUSTUS, GAAT U MEE NAAR DE MARIAGROT IN ZEVENHOVEN?

Het is een traditie dat op deze Mariadag, Maria Hemelvaart, er een openluchtviering is in Zevenhoven. Nog nooit meegemaakt? Het is echt bijzonder. Het wordt georganiseerd vanuit de R.K. regio Amstel-Weststeinder, maar de mensen komen overal vandaan. U kunt met de fiets komen, de auto of met de bus. De Eucharistieviering begint om 11.00 uur bij de grot, daarna is er in de prachtige ontmoetingsruimte koffie/thee/limonade. Neemt u uw eigen boterhammen mee, dan kunt u na afloop nog een gezamenlijk rozenkransgebed meebidden bij de grot. Jong en oud welkom!



De grot bevindt zich achter de Johannes Geboorte kerk in het kleine plaatsje Noordeinde bij Zevenhoven. (gemeente. Nieuwkoop)

8 SEPTEMBER OM 10.00UUR IN NES A/D AMSTEL

Weet u het nog? Een unieke viering staat eraan te komen.

Openluchtviering met onze 5 parochies!

Met Kerst zingen we: "Komt allen tezamen, onder het sterren blinken". Dat zal nu niet gebeuren dat sterren blinken, want het is midden in de zomer en om **10.00uur** 's morgens. Maar allen tezamen gaat hopelijk wel gebeuren in onze regio. SAMEN geeft een verbondenheid weer en dat hopen we op deze zondag te ervaren. Jong en oud in een levendige openlucht viering met diverse koren uit onze kerken en een speciale opvang met programma voor de kinderen. Geweldig toch!

We willen heel graag dat iedereen de mogelijkheid heeft om er te komen, dus informeer bij uw secretariaat hoe het vervoer geregeld is. Of geef u op dat u wilt chauffeurs.

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel, Uithoorn,
Nes a/d Amstel



VREDESWEEK 2024

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe vrede eruitziet en tot stand komt, het gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de Vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderd lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: Vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf: daar moet je aan werken. Met elkaar. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu!

De Oecumenische Vredesambassade Aalsmeer, (Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente) heeft voor u weer een vol programma. Voor september krijgt u nog alle details. Hier alvast het overzicht:

Een bijzonder film op maandag 16 september in het Parochiehuis met gesprek achteraf: 'All the Invisible Children' bestaat uit 7 korte films, geregisseerd door verschillende regisseurs. Centraal in deze films staat het lot van kinderen als gevolg van armoede, (burger-)oorlog en onderdrukking. Hoewel elke regisseur z'n eigen specifieke verhaal vertelt. Ontstijgen de verhalen hun lokale karakter en vormen zij tezamen een universeel pleidooi voor de rechten van het kind.

We zijn bezig met het inplannen van 2 activiteiten waarvan de data nog volgen. Als eerste een lezing in de Doopsgezinde Gemeente. Als tweede een vrijwilligersmarkt met barbecue voor jongeren in samenwerking met de Binding. Op een laagdrempelige en gezellige manier maak je kennis met jouw nieuwe vrijwilligerswerk.

Op vrijdag 20 september is er een soepmaaltijd in de Open Hof Kerk om 18 uur. Hier zal Koen Persoon spreken over het goede doel van de week: Stichting Anders Amstelland. Hierover volgt meer informatie en het volgende Kontakt.

De week sluiten we af met een gezamenlijke diens op zondag 22 september in de Open Hof Kerk. Na de dienst is er een Walk of Peace; een wandeling van een klein uur met gedichten, gebeden en andere teksten, die we samen lezen.

We hopen u snel alle details te kunnen geven, maar noteer de week alvast groot in uw agenda!

Namens, de Karmelparochie,
Angela en Hans van Kessel





ONTMOETINGS DAG OUDEREN DONDERDAG 19-09-2024

Zoals verleden jaar willen wij ook dit jaar weer een bijeenkomst in het parochiehuis gaan houden. Ook weer op de derde donderdag van september en wel op 19 september.

Het programma in het parochiehuis is als volgt:

- 10.30 uur: U bent van harte welkom.
De koffie, thee en iets lekkers staat klaar en het is fijn om elkaar weer te zien en te spreken.
- 11.00 uur: Eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving:
(U kunt zich hiervoor opgeven)
Voorgangers pastoor Marco en kapelaan Darek
- 12.30 uur: Lichte lunch
- 14.00 uur: Afsluiting

Zou u het fijn vinden om hierbij aanwezig te zijn en ook eventueel de ziekenzalving te willen ontvangen, geef u dan op via het parochiesecretariaat op de woensdag of vrijdagmorgen tel.341231 mailadres karmelkerk@planet.nl of via Lia Pieterse 06 1824 4774.

Wij hopen velen van u te mogen ontvangen op deze derde donderdag van september.

Met vriendelijke groet,
Pastoor Marco Cavagnaro
Kapelaan Darek Karwowski
Broeder Wim Ernst
Jo van Aert
Lia Pieterse



UITNODIGING TUINCONCERT

Het jaarlijkse tuinconcert van de Kudelkwetters is op donderdag 11 juli in de tuin van de pastorie.
De koffie, thee en limonade staan klaar om 18.45 uur.

Om 19.00 zullen de kinderen hun favoriete liedjes zingen.

Dit duurt ongeveer een half uur.

Zo sluiten we met elkaar het werkjaar af en kunnen we elkaar alvast een fijne vakantie toewensen.

U/jij bent van harte welkom.



SLOTVIERING 1^E HEILIGE COMMUNIE

Zondag 16 juni was de slotviering van het 1^e H. communieproject.

De communicanten en de Kudelkwetters hebben goed gezongen. Ook de verkondiging van kapelaan Darek was fijn om naar te luisteren.

Om het project goed af te sluiten zijn we, na de viering, met de gezinnen van de communicanten naar visser Rekelhof gegaan om te picknicken en te zwemmen. Ook de Kudelkwetters waren ook uitgenodigd voor dit uitje.

Er was een heerlijke picknick met vooral veel gebak en zelfs een 'BEDANKT' taart. Die echt heel lekker was.

Het was niet heel warm en het 'poelwater' was toch nog wel koud.

Er was één stoere jongen die het water inging, eruit, erin, eruit...

Het was bepaald geen zwemweer.

De kinderen hebben zich goed vermaakt met allerlei visverhalen van Theo.

Iedereen was weer op tijd thuis om de voetbalwedstrijd Polen – Nederland te kijken.

Hartelijk dank aan Theo voor het gebruik van zijn tuin en dank aan de ouders die voor al het lekkers hebben gezorgd.

Paula Dogger



DANK



Na een geslaagde heup-operatie werd ik op een zondagmiddag blij verrast door ???

Ik ben haar naam vergeten te vragen met het mooie altaarbloemetje, heel hartelijk dank daarvoor. Ik noem dat altijd ... "Vitamientjes" die je nergens kunt kopen!! Mijn dag kon niet meer stuk!!

Met vriendelijke groet, Adri Bleeker



Blij verrast was ik, dat Gerard zondag thuiskwam met het altaarbloemetje voor mij.

Hartelijk dank hiervoor.

Ik heb een nieuwe heup gekregen en het herstel gaat voorspoedig. Ook dank voor de vele kaartjes en lieve berichtjes. Heel bijzonder.

Hartelijke groet, Joke Meijerink



Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik na mijn kaakoperatie heb ontvangen.

Ik heb er erg van genoten.

Willy Stokman



Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die Lous en Wim op zondag 2 juni kwamen brengen namens de parochie.

Leuk en gezellig bijgepraat bij een kop koffie.

Als ik dit schrijf zijn de bestralingen achter de rug en is het wachten op de uitslag daarvan. Ik voel me overigens goed en ga vol goede moed de toekomst tegemoet.

Hartelijke groet, Jan Waaijman

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



15-jul	76 jaar	De heer J.A. van Kessel	Oosteinderweg 266
15-jul	85 jaar	Mevr. C.C. van Beest-Bergkamp	Clematisstraat 28
21-jul	89 jaar	De heer H.J.J. van Wieringen	Oosteinderweg 100
21-jul	85 jaar	De heer A.J. van Weerdenburg	Twijnderlaan 5
24-jul	85 jaar	Mevr. J.M. Hermanns - Woerden	Spoorlaan 64
25-jul	82 jaar	De heer W.A.G. van Tol	IJsvogelstraat 23
25-jul	80 jaar	Mevr.C.E.Heemskerk-Schoenmakers	V. Sieboldlaan 29
31-jul	88 jaar	De heer D.M. Schreurs	Leimuiderdijk 95
2-aug	79 jaar	Mevr.M.C.M.Zeldenthuis-v/d Hoort	Rietgorsstraat 7
2-aug	95 jaar	Mevr. C.G. Berk - Bruine de Bruin	Clematisstraat 16 302
3-aug	76 jaar	Mevr. H.J.M. van der Meer	Poldermeesterplein 30
3-aug	85 jaar	De heer P.E.M. Schuit	Wilgenlaan 6A
8-aug	81 jaar	De heer G.H. Ammerlaan	Rijshornstraat 84
15-aug	85 jaar	De heer P. Molia	Poldermeesterplein 59
17-aug	79 jaar	Mevr. M.A. van Wees-Doeswijk	Molenweg 33
19-aug	79 jaar	Mevr.A.A.M.Hoekman-v Geijlswijk	Koningsstraat 23
23-aug	83 jaar	De heer P.A.M. Stokman	Molenpad 99
24-aug	79 jaar	De heer A.O.M. Blommestein	Venusstraat 4
27-aug	83 jaar	Mevr.M.G.M.O. Heideman-Cools	Gerberastraat 55
27-aug	87 jaar	De heer J.A. Verdel	Regenboogstraat 4
29-aug	89 jaar	De heer J.M. Meijer	Gerberastraat 43
30-aug	78 jaar	De heer T.C.M. Köhler	Drie Kolommenplein 65
4-sep	80 jaar	Mevr. R. Kruisman	Roerdomplaan 48
5-sep	88 jaar	Mevr. W.J. Markman - de Rijk	Aalsmeerderweg 150

PAROCHIEAGENDA



Van 13 juli tot en met 6 september 2024

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 30 aug 9.30 Parochiecentrum Zieken en ouderengroep

VIERINGEN



O.L. Vrouw van de berg Karmel

za	13 juli	16.30	Kloosterhof	DOP
zo	14 juli	9.30	Karmelkerk	Woord en communieviering Karmelviering mmv. Karmelkoor Jeroen Hoekstra en Wim Ernst. Henk Janssen, Riet Hoekman- van Geijlswijk, Piet Voorn <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
			Intenties	
zo	14 juli	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	20 juli	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

16^e zondag door het jaar

zo	21 juli	9.30	Karmelkerk	Woord en communieviering Rob Mascini mmv klein koor Marian Overwater
			Intenties	
zo	21 juli	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	27 juli	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

17^e zondag door het jaar

zo	28 juli	9.30	Karmelkerk	Woord en communieviering Rob Mascini mmv. Karmelkoor Grada Teunen- Mori, Truus Blommesteijn- Gevers
			Intenties	
zo	28 juli	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	3 aug	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

18^e zondag door het jaar

zo	4 aug	9.30	Karmelkerk	Gezamenlijke viering in Aalsmeer met Kudelstaart. Samenzang Ko Kolk, Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- Daggers.
			Intenties	
zo	4 aug	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	7 aug	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	10aug	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

19e zondag door het jaar

zo	11aug	11.00	Kudelstaart	Gezamenlijke viering met Aalsmeer Karmelkerk gesloten.
			Misintentie	Joop en Grada Teunen
zo	11aug	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
do	15aug	11.00	Zevenhoven	Viering Maria Ten Hemelopneming in Zevenhoven
za	17aug	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

20e zondag door het jaar

zo	18aug	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering Samenzang
			Intenties	Riet Hoekman- van Geijlswijk
zo	18aug	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	24aug	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

21e zondag door het jaar

zo	25aug	9.30	Karmelkerk	VOP mmv. EDK
			Intenties	Sjaan van der Drift- van der Meer, To Overwater- Bakker, Jo de Kruijf- Bus, Truus Blommesteijn- Gevers
			<i>Jaargetij:</i>	<i>Sjaan van der Drift- van der Meer</i>
			<u>Deurcollecte</u>	<u>Voor de MIVA:</u> <u>Op weg met een missie</u> <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	25aug	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	31aug	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

22e zondag door het jaar

zo	1 sept	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv Karmelkoor
			Intenties	Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- Daggers, Ko Kolk
			<i>Jaargetij:</i>	<i>Kees Zandvliet</i> <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/ thee te drinken.</i>
zo	1 sept	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	4 sept	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk Koffie/thee te drinken.</i>



VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	14 juli	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	21 juli	11.00	Woord en gebedsviering	olv. Parochianen
zo	28 juli	11.00	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	4 aug	09.30	Gezamenlijke viering in Aalsmeer	
zo	11 aug	11.00	Gezamenlijke viering met A'meer	
zo	18 aug	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	25 aug	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	1 sept	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	14 juli	11.00	Eucharistieviering;	
zo	21 juli	11.00	Eucharistieviering	
zo	28 juli	11.00	Eucharistieviering	
zo	4 aug	11.00	Gez. viering met Kwakel en Nes	
zo	11 aug	09.30	Gezamenlijke viering in de Kwakel	
zo	18 aug	11.00	Eucharistieviering	
zo	25 aug	11.00	Eucharistieviering	
zo	1 sept	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	14 juli	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	21 juli	09.30	Eucharistieviering	
zo	28 juli	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	4 aug	11.00	Gezamenlijke viering in Uithoorn	
zo	11 aug	09.30	Gez viering met Uithoorn en Nes	
zo	18 aug	09.30	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	25 aug	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	1 sept	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

Zo	14 juli	09.30	Eucharistieviering	
zo	21 juli	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	28 juli	09.30	Eucharistieviering	
zo	4 aug	11.00	Gezamenlijke viering in Uithoorn	
zo	11 aug	09.30	Gezamenlijke viering in de Kwakel	
zo	18 aug	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	25 aug	09.30	Eucharistieviering	
zo	1 sept	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Drieken

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829
saskia@saskiadrieken.nl www.saskiadrieken.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl



Peter en Marian
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl