

Karmelparochie
Aalsmeer

juni-juli 2024

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 1 juni t/m 12 juli 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (8 weken, 13 juli t/m 6 september inleveren t/m woensdag **22 mei** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 10 juli voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Pelgrims van hoop



Misschien is het een beetje vroeg om aan het jubeljaar 2025 te beginnen, maar ik vind het nooit vroeg genoeg. Paus Franciscus vond ook dat het tijd was om alvast over het jubileum te spreken, en heeft hierover een brief geschreven (een zogenaamde "bul"), die heet "De hoop stelt niet teleur". De titel laat het al zien, dat hij zich tot een wereld richt die de hoop lijkt verloren te hebben. Teken daarvan zijn de vele oorlogen in de wereld, en— vooral in het westen— onze haastige levensstijl die alles "hier en nu" eist. Wij zijn het geduld vergeten. "Geduld is een schone zaak", was een vaak voorkomend gezegde. Nu hebben wij het afgeleerd, en in plaats daarvan denken wij "time is money". Toch, wie haastig is, raakt ook gauw ontevreden en gefrustreerd. De natuur— in tegenstelling tot het internet— leert ons om geduldig te wachten. Wachten met geduld leert ons dat het leven een reis is, of— met andere woorden— een pelgrimstocht. Daarom kondigt de kerk om de 25 jaar een jubeljaar aan, met een bijzondere uitnodiging om naar een heilige plek te gaan pelgrimeren, om vergeving te ervaren, om kwijtschelding te verkrijgen, om spiritueel herboren te worden. Vroeger moest een reis naar Rome of Jeruzalem maanden duren en bracht ook serieuze risico's met zich mee. Toch was pelgrimeren voor iedereen heel belangrijk, omdat in feite ons hele leven een bedevaart is. Het thema van het jubeljaar 2025 is "PELGRIMS VAN HOOP". De hoop waar het om gaat is niet de wereldse motivatie die in alle bedrijfscursussen wordt geleerd; het is niet een goedkoop en naïef optimisme. Wij zijn volgelingen van Jezus, de rabbi die gekruisigd werd en die opgestaan is. Onze hoop is nooit om het kruis heen, maar door het kruis heen. Al onze zorgen en moeilijkheden, onze worstelingen en lasten gaan met ons mee... Het klinkt als een zware rugzak, maar de reis met de Heer Jezus maakt het licht, omdat hij het met ons draagt. Onze stip aan de horizon, en eigenlijke de bron van hoop, is de hoop op het eeuwig leven. Vaak heb ik gesprekken met mensen ook parochianen— die niet meer in de hemel geloven, of die twijfelen of er een eeuwig leven is. Aan al deze mensen wil ik namens de Paus zeggen: heb goede moed! Wij zijn reisgezellen op deze pelgrimstocht naar het eeuwig leven, Christus is opgestaan, de dood heeft niet het laatste woord. Het eeuwig leven is ons einddoel, en dat

is: één zijn met God, met de liefde die de eenheid met God geeft. Dit eeuwig leven begint al op aarde met het geloof.

Op zondag 8 september zullen wij onze regionale openluchtviering houden en ook daar zal het thema "PELGRIMS VAN HOOP" zijn. Op deze manier willen wij ons gezamenlijk voorbereiden op deze reis. In de komende maanden hopen wij dat de Gods Geest ons zal inspireren om aan deze hoop gestalte te geven. Dat het geen loutere woorden mogen blijven, maar zich in concrete liefdeswerken zal vertalen.

Moge dit eind van het werkjaar en de komende zomertijd ons weten te inspireren en moge onze hemelse moeder Maria ons hierin de weg wijzen.

Hartelijke groeten
Marco



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Wat was het mooi weer en nog lekker rustig op het wat met dauwvaren op Hemelvaartsdag! Na een prachtige vaart over de Westeinderplassen werd er aan de Aalsmeerdijk aangemeerd. De verrassing was een ontbijt bij de Serre met onder andere de inmiddels beroemde roombroodjes die Loek Pieterse maakt. Voordat



er ontbeten werd, was er nog een korte viering. Hartelijk dank aan de Denktank, Aard en Wil Bakker en alle vrijwilligers die deze activiteit mogelijke hebben gemaakt.

Behalve leuke dingen houdt het Parochieteam zich ook bezig met het reilen en zeilen van de parochie naar de toekomst toe. Op 21 mei was er een vergadering met alle parochieteams in de regio van Amstel tot Westeinder. In 2025 is het alweer 10 jaar geleden dat de regio gevormd is. Na een periode van "verkering" is het is nu tijd om verder te kijken hoe we een verdere samenwerking vorm gaan geven. Daarbij moeten we rekening houden met alle uitdagingen die op ons afkomen. Zoals al eerder geschreven, is het steeds lastiger om (bestuurs)functies in te vullen met vrijwilligers. Willen we als individuele besturen actief blijven of gaan we meer samenwerken met de andere parochies op operationele zaken zoals secretariaat en administratie? Durven we daadwerkelijk de optie van het moeten sluiten van een of meerdere van ons locaties te nemen? Uiteraard op basis van de juiste gronden, maar wel vanuit een realistische blik op de toekomst. Allemaal zaken waar wij onze in de komende tijd over moeten buigen.

Tenslotte nog een leuke activiteit om samen het kerkseizoen mee af te sluiten: **de jaarlijkse Parochiedag op zondag 7 juli.**

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit;

9.30 uur: Viering Onder leiding van Parochianen mmv koor

10.30 uur: koffie/ thee/ limonade met wat lekkers in de kerk

11.00 uur: activiteit in de kerk o.l.v. de Denktank

12.00 uur: lunch in het parochiehuis.

14.00 uur: afronding.

Voor de lunch vragen wij om u zich aan te melden met het aantal volwassenen/kinderen.

Daarnaast is het fijn om van tevoren te weten hoeveel kinderen er mee doen aan de activiteit om 11.00 uur.

Aanmelden kan tot 1 juli via de intekenlijst achter in de kerk of via het secretariaat; karmelkerk@planet.nl. Wij ontmoeten u en zien u graag op de Parochiedag!

Hartelijke groeten van het Parochieteam

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Geertruida Hermina Blommesteijn – Gevers

* 30 oktober 1927

29 april 2024



Na een lang en welbesteed leven, is onze dierbare moeder en oma Truus toch nog vrij onverwacht overleden. Het leven kostte haar de laatste jaren na het overlijden van haar echtgenoot Frans veel energie. Je zei vaak tegen ons: Ja...Het valt allemaal niet mee! Truus was de oudste dochter uit een gezin van 5 kinderen en ze woonde in haar kleuterjaren op een bovenwoning in Rotterdam. Truus moest in haar jeugd vaak verhuizen, wat ze altijd als heel onplezierig heeft ervaren. Steeds maar weer nieuwe vriendinnen maken.

De oorlog brak uit toen Truus een jaar of 13 was. Het gezin woonde in de grensstreek De Lutte en zagen de Duitsers binnenkomen. Ze moesten hen onderdak verlenen en dat is een moeilijke tijd geweest. In 1956 trouwde zij haar grote liefde Frans Blommesteijn en verhuisden beiden naar de Hugo de Vriesstraat in Aalsmeer. Truus werd de gelukkige moeder van 3 kinderen. Daar werd ze de spil in ons gezellige gezin. Truus stond altijd voor iedereen klaar. Wij herdenken Truus als een krachtige, liefdevolle, zorgzame en attente moeder.

Na een huwelijk van 66 jaar, overleed haar echtgenoot Frans. Na zo een lange tijd samen was dit haast ondraaglijk. Ook Truus haar gezondheid liet haar steeds vaker in de steek. Deze scheiding heeft 2 jaar geduurd en jullie zijn nu weer samen. Samen op een bankje in de hemel.

Truus is 96 jaar oud geworden. Wij zullen haar vreselijk missen.



Wij danken eenieder voor de belangstelling, bij het afscheid van Truus Blommesteijn–Gevers in de kerk en ook de vele kaarten die wij mochten ontvangen. Ook danken wij de koorleden voor hun zang tijdens de viering en Broeder Wim Ernst en Nico van Staveren voor hun mooie en bemoedigende woorden.

Kinderen Truus Blommesteijn–Gevers

DORPSFEESTDIENST

Als vast onderdeel van de feestweek in Rijsenhout is er op 9 juni a.s. om 10.00 uur een kerkdienst in de Ontmoetingskerk. De gezamenlijke kerken werken hieraan mee. Voorgangers zijn ds. Gonja van 't Kruis en ds. Jaap Cramer. De zang wordt verzorgd door het Aalsmeers koor CARITAS.

Als entree worden producten gevraagd voor de voedselbank. Thema van de dienst: GA MEE EN ONTMOET ELKAAR!



OPENLUCHTVIERING OP ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 OM 10.00 UUR IN NES A/D AMSTEL

Alle 5 parochies van onze regio komen dan voor de 3^e keer samen om op deze zondag elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke viering. Voorgangers pastoor Marco, kapelaan Darek en diaken Jeroen. Een unieke gebeurtenis en voor diegenen die er vorig jaar bij waren, echt een belevenis van verbondenheid.

Geweldig toch, je geloof vieren onder Gods hemel!

Het thema zal zijn: JUBELJAAR 2025, PELGRIMS VAN HOOP!

Uit elke parochie zal een koor de viering opluisteren, er is samenzang en we vergeten ook de kinderen niet. Ze zullen hun eigen kinderwoorddienst hebben en later in de viering een toepasselijk lied ten gehore brengen. Kortom zeer de moeite waard om naar deze unieke gebeurtenis te komen.

We vinden het heel belangrijk dat alle vaste parochianen vervoer hebben om dit mee te maken.

In de weekenden voor 8 september zal elke parochie het vervoer op zijn eigen manier regelen. Informeer bij uw eigen secretariaat.

Wij hopen elkaar als parochianen van een en dezelfde regio dan te ontmoeten. WELKOM!

R.K. REGIO AMSTEL-WESTEINDER,
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel,
Uithoorn, Nes a/d Amstel



BIJBELAVOND 11 JUNI: DE BERGREDE. Bespreking van de Bergrede (Mattheus 5-7)

Stel je voor: een avond doordrenkt van inspiratie, waarin we de diepten van de Bergrede verkennen; waar woorden van wijsheid en compassie ons hart raken en onze geest verheffen. Het is een uitnodiging tot een ontmoeting die onze ziel zal voeden en onze geest zal verlichten.

Op **dinsdag 11 juni** nodigen we je uit om deel te nemen aan een gesprek over de tijdloze boodschappen van de Bergrede. Samen zullen we ons verdiepen in de prachtige woorden van Jezus, die ons



uitnodigen om te reflecteren op de essentie van menselijkheid, liefde en vergeving. Het zal een reis van het hart zijn. We zullen delen, luisteren en elkaar inspireren.

Deelnemen? Meld je aan via diakenjeroen@kpnmail.nl of word lid van de appgroep (06-41 22 50 63) en blijf zo op de hoogte van de bijbelavonden.

Laten we samen de kracht ontdekken van de eenvoudige, maar krachtige boodschappen die ons worden aangereikt door de tijd zelf.

Vorbereiding: Lees de Bergrede (Mattheus hoofdstuk 5 tot en met 7).

Meenemen: Een bijbel (indien mogelijk).

Dinsdag 11 juni, 19.30u in De Kwakel: Bespreking van de Bergrede.

Welkom!

Diaken Jeroen Hoekstra

COLLECTE



De opbrengst van de deurcollecte van Pinksteren was € 297,75. Hartelijk dank namens alle missionaire werkers.



BEDEVAART NAAR BANNEUX

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen.

Hier is in 1933 Maria achtmaal verschenen aan de toen 12-jarige Mariette Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'.

En zei "Ik kom het lijden verlichten".

Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor- en najaar.

Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedraagt € 335.-, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van:

23 – 27 augustus, aanmelden vóór 30 juni

Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze "Banneux familie". Neem dan contact op met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 of stuur een email naar: banneux.bisdromhaarlem@outlook.com

HEMELVAARTSDAG 9 MEI 2024



Vroeg in de morgen verzamelden 36 min of meer uitgeslapen mensen zich op het kerkplein om in plaats van het dauwtrappen te gaan dauw varen. We troffen heerlijk weer.

Gelopen naar de Kolenhaven om ons van daaruit in twee boten in te schepen.

Hier begon onze tocht over een spiegelgladde, nog rustige Westeinder onder aanvoering van onze Kapiteins Cor en Theo.

Zij wisten ons met heel veel wetenswaardigheden over de Poel, de eilanden en de seringgen akkers vol bewondering naar dit zo mooie stukje Holland te laten kijken.

Als verrassing legden we na ruim een uur aan bij de Poellaan om van daaruit naar de "Serre" te lopen. Om daar, door de bijzondere gastvrijheid van Aard en Wil en het heerlijk verzorgde ontbijt door Loek en Ria, na eerst een korte viering, een heel aangenaam "Samen Kerk" te laten beleven.

Hierna weer in de boten gestapt waar de zon inmiddels helemaal was doorgebroken.

Om half elf stonden we, ik denk dat ik voor iedereen mag spreken, met een heel goed gevoel weer op vaste bodem.

Hierbij wil ik de Denktank en iedereen die een steentje heeft bijgedragen bedanken voor dit mooie begin van Hemelvaartsdag!!

Hartelijke groet, Sonja



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

*Samen lachen, samen spelen, zingen op een blijde dag.
Samen bidden, samen delen en wie mee wil doen die mag!
Samen kunnen we alles!*

Na een hele goede voorbereiding op de gezinsdagen en op de repetities van het kinderkoor deden 16 kinderen uit de parochies van Aalsmeer en Kudelstaart op zondag 26 mei hun Eerste Heilige Communie.

Wat was het een feestelijke viering samen met kapelaan Darek en Diaken Jeroen.

In een prachtig versierde én helemaal volle Karmelkerk werd er gezongen o.l.v. Paula, gebeden en naar verhalen geluisterd over God en Jezus, breken en delen, liefde voor elkaar en vrede.



Gábríel, Hailey, Lucas, Julia, Natalia, Marcel, Emilja, Pieter, Frédérique, Quinten, Niven, Matteo, Valerie, Julia, Antoni en Klaus mochten op deze stralende zondag voor het eerst de communie ontvangen; wat een mooi moment!

Aan het eind van de viering vroeg kapelaan Darek aan de ouders en kinderen om niet te lang te wachten met ontvangen van de tweede communie! Gelukkig staat in ieder geval de slotviering van het communieproject al gepland op zondag 16 juni a.s. in Kudelstaart.

Dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan dit communieproject en een felicitatie aan alle kinderen namens de parochies van Kudelstaart en Aalsmeer.

Lous Zandvliet



DANK



Na een val op 5 september 2022 voor de ingang Karmelkerk, had ik 1,5 jaar pijn en last van mijn rechterarm en schouder. 22 december 2023 werd ik eindelijk geopereerd, een schouderprothese werd geplaatst. Na een geslaagde operatie en 3 maanden revalideren heb ik helemaal geen pijnen meer. Ik kan weer autorijden en fietsen.

Hartelijk dank Karmel Parochie voor het prachtig boeket die Loek en Ria mij kwamen brengen. Óók voor de medeparochianen, die mij mogelijk hadden gemaakt dat ik de kerkdiensten maar óók de repetities voor het Projectkoor bij kon wonen. Ook diegenen voor mij de boodschappen hadden gedaan. Wim Ernst voor de nodige vitaminen.

Het was hartverwarmend!

Hartelijk dank.
Frieda Onken

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



5-jun	94 jaar	De heer J.W. Overwater	Kas 27
6-jun	76 jaar	Mevr. A.C.M. van Kessel-Bijlsma	Oosteinderweg 266
8-jun	84 jaar	Mevr. A.J.M. Lissenburg-Hijdra	Händelstraat 59
9-jun	82 jaar	De heer J. Smit	Roerdomplaan 48
13-jun	82 jaar	De heer A.G.A. Bakker	Grote Poellaan 13
15-jun	77 jaar	Mevr. S.F.M. Onken	Waterhoenstraat 37
16-jun	91 jaar	De heer P.C. Kragtwijk	Kas 31
22-jun	78 jaar	De heer J.P. Levarht	Sweelinckstraat 34
29-jun	85 jaar	De heer H.F. Stokkel	Clematisstraat 36
2-jul	94 jaar	Mevr. T.T.M. Pronk-v den Broek	Clematisstraat 27
8-jul	78 jaar	De heer P.J.M. Brancart	Catharina-Amaliaaan 34

VIERINGEN



Sacramentsdag

za	1 juni	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens
zo	2 juni	9.30	Karmelkerk Intenties	VOP mmv. EDK Ko Kolk, Jo de Kruijf- Bus, Truus Blommesteijn- Gevers, Sina Harte- Bergkamp, Tonny 't Hoen- Weterings <i>Na de viering bent u van harte Uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
wo	5 juni	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	8 juni	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

10^e zondag door het jaar

zo	9 juni	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. klein koor To Overwater- Bakker, Truus Blommesteijn- Gevers, Riet Hoekman- van Geijlswijk, Hennie Verhoef, Sina Harte- Bergkamp, Tonny 't Hoen- Weterings
zo	9 juni	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	15 jun	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

11^e zondag door het jaar

zo	16 jun	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. Klein koor Kees Zandvliet en Miny Zandvliet Daggers, Grada en Joop Teunen, Henk Janssen, Sina Harte- Bergkamp, Tonny 't Hoen- Weterings
zo	16 jun	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof
za	22 jun	16.30	Kloosterhof	Kicka Viering vg. B. Dullens

12^e zondag door het jaar

zo	23 jun	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Jan Zandvliet Sina Harte- Bergkamp, Tonny 't Hoen- Weterings
zo	23 jun	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	29 jun	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

13^e zondag door het jaar

zo	30 jun	9.30	Karmelkerk Intenties	Woord en communieviering Rob Mascini mmv. Klein koor Grada Teunen, Tonny 't Hoen- Weterings
			<i>Jaargetij</i>	<i>Grada Teunen- Mori</i>
zo	30 jun	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	3 juli	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	6 juli	16.30	Kloosterhof	Viering vg. B. Dullens

14^e zondag door het jaar

zo	7 juli	9.30	Karmelkerk Intenties	VOP mmv. Karmelkoor To Overwater- Bakker, Ko Kolk, Jo de Kruijf- Bus <i>Vandaag is het onze jaarlijkse parochiedag. Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken. De denktank verzorgt daarna een programma. Aansluitend bent u van harte welkom in het parochiehuis voor een heerlijke lunch en dan kunnen we heerlijk met elkaar bijpraten.</i>
zo	7 juli	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

PAROCHEAGENDA



Van 1 juni tot en met 12 juli 2024

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 28 juni 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	2 juni	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	9 juni	11.00	Woord en gebedsviering	Rob Mascini
zo	16 juni	11.00	Afsluiting 1 ^{ste} communie	Gezinsdag
zo	23 jun	11.00	Woord en communieviering	St. Jansviering Jeroen Hoekstra
zo	30 jun	11.00	Eucharistieviering	
zo	7 juli	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	2 juni	11.00	Eucharistieviering;
zo	9 juni	11.00	Eucharistieviering
zo	16 juni	11.00	Eucharistieviering
zo	23 juni	11.00	Eucharistieviering
zo	30 juni	11.00	Eucharistieviering
zo	7 juli	11.00	Eucharistieviering

De Kwakel

Zo	2 juni	09.30	Eucharistieviering	
zo	9 juni	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	16 juni	09.30	Woord en communieviering	St. Jansviering Jeroen Hoekstra
zo	23 juni	09.30	Eucharistieviering	
zo	30 juni	09.30	Eucharistieviering	
zo	7 juli	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	2 juni	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	9 juni	09.30	Eucharistieviering	
zo	16 juni	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	23 juni	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	30 juni	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	7 juli	09.30	Eucharistieviering	



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Drieken

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829
saskia@saskiadrieken.nl www.saskiadrieken.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl



*Peter en Marian
Stokman VOF*

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl