



Karmelparochie
Aalsmeer

jan-feb 2024

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 20 januari t/m 23 februari 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 24 februari t/m 22 maart inleveren t/m woensdag **14 februari** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 21 februari voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Lieve parochianen,

2024. Het nieuwe jaar is vol spanningen begonnen met overal in de wereld vele oorlogen en in ons eigen land weinig rust. Wat is dan “nieuw” aan dit nieuwe jaar, als alles zo “oud” lijkt te zijn?

De kerstvieringen hebben ons geholpen om een beetje vooruitzicht op te bouwen: God is mens geworden, de hemel is op de aarde neergedaald, het onmogelijke is mogelijk geworden!

Toen Jezus als volwassen mens rond ging trekken, begon hij zijn toespraken altijd met dezelfde woorden: “vrede zij U”; en: “het Koninkrijk van God is nabij”! Hij was zich ervan bewust dat met zijn geboorte het Koninkrijk van God op aarde was begonnen.

Jezus is koning, maar toch een ander soort koning, met een ander soort koninkrijk, niet gebaseerd op de macht, maar op de kracht van de goddelijke liefde, die zelfs vanuit het kruis de vijand lief kan hebben: “Vader, vergeef ze, want zij weten niet wat zij doen!” De liefde die ons kracht naar kruis geeft, om in allerlei moeilijke omstandigheden de geest van liefde te bewaren.

Als zijn levensverhaal met het graf beëindigd was, zouden wij ons dat dan echt nog herinneren? Maar na drie dagen is hij opgestaan, het graf was leeg. Hij nodigde zijn leerlingen uit om deze blijde boodschap te gaan verspreiden: het koninkrijk van God is er al ! Het is een koninkrijk van liefde, en zijn vaandel is het kruis.

In het komend pastorale jaar hopen wij samen aan het koninkrijk van God vorm te kunnen geven. Wij zullen veel aandacht schenken aan families en aan kinderen; wij zullen de ouderen bezoeken en voor hen speciale vieringen organiseren; wij zullen af en toe een groot evenement (b.v. de paastriduüm, de startviering, de Eerste communie, het Vormsel) gezamenlijk met parochianen van de andere parochies gaan vieren (hierover zullen wij in de komende parochiebladen nadere uitleg kunnen lezen); wij zullen de bedevaart van het jubeljaar 2025 naar Rome organiseren; en natuurlijk zullen wij veel bij elkaar komen, samen zingen, samen bezinnen, samen zijn.

Dit alles gaan wij samen doen, want “niemand is sterk door eigen kracht” (1 Sam 2,9). Hiermee wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar, en hun van harte vragen om met dezelfde toewijding en liefde onze kerkgemeenschappen in het komend jaar te blijven dienen. Over de kracht van de toegewijde dienstbaarheid heeft Paus Franciscus deze mooie woorden uitgesproken:

“Wij hebben de zekerheid dat geen enkel van onze met liefde verrichte werken verloren gaat, geen enkel van onze oprechte zorgen voor de ander verloren gaat, geen enkele daad uit liefde voor God verloren gaat, geen enkele edelmoedige moeite verloren gaat, geen enkel pijnlijk geduld verloren gaat. Dit alles gaat door de wereld als een levenskracht. [...] De Heilige Geest werkt, zoals Hij wil, wanneer Hij wil en waar Hij wil; wij offeren ons op met toewijding, maar zonder de pretentie te hebben opvallende resultaten te zien. Wij weten alleen maar dat onze zelfgave noodzakelijk is. Laten wij leren te rusten in de tederheid van de armen van de Vader te midden van onze creatieve en edelmoedige toewijding. Laten wij verder gaan, laten wij ons volledig inzetten, maar laten wij Hem ook onze inspanningen vruchtbaar laten maken, zoals Hem dat goed lijkt.” (Citaat van Paus Franciscus, genomen uit *Evangelii Gaudium*, paragraaf 279)

Van harte een gezegend nieuw jaar toegewenst!

Pastoor Marco



OECUMENISCHE VIERING

Op 21 januari a.s. is er een oecumenische viering in het Lichtbaken in Rijsenhout.
Aanvang 10 uur.

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....



Als u dit Kontakt leest zijn we (hopelijk) allemaal bijgekomen van de kerstdrukke en gaan we ons voorbereiden voor de Veertigdagentijd voor Pasen. Op 14 februari is het Aswoensdag (en tegelijkertijd ook Valentijnsdag).

Tijdens de eucharistieviering van zondag 7 januari is de actie Kerkbalans 2023 afgesloten en de eindstand bekend gemaakt. De oproepen in Kontakt en tijdens de vieringen voor een extra bijdrage hebben geholpen. Voor het eerst in jaren zijn we met 62.062 euro boven het streefbedrag van 60.000 euro uitgekomen. Wij danken iedereen voor hun bijdrage en extra bijdrage. Een mooi resultaat wat het samen-kerk-zijn benadrukt. *Samen* is ook het woord dat centraal staat in de kleurrijke folder voor Kerkbalans 2024, want een nieuw jaar betekent ook een nieuw jaar voor Actie Kerkbalans. Behalve de folder hebt u een brief gekregen met alle informatie over de nieuwe actie Kerkbalans.

Na de viering van 7 januari was er nieuwjaar wensen met koffie, thee en een gebakje. Carlo hield een korte toespraak en benadrukte ook hier het samen-kerk-zijn met de activiteiten die er dit jaar weer aankomen zoals de parochiedag. De eerste activiteit is een snertmaaltijd georganiseerd door de Denktank op 25 februari. Ook haalde Carlo het belang van vrijwilligers aan. Er zijn veel vrijwilligers actief op de achtergrond die belangrijk werk doen wat niet altijd door iedereen gezien wordt.

Vrijwilligers is ook een terugkerend onderwerp binnen het parochieteam en in onze maandelijkse bijdrage in Kontakt. Zoals in het Kerstkontakt geschreven, is Lous Zandvliet gestopt met haar coördinatietaak binnen de werkgroep Liturgie. Na de woensdagmorgenviering van 3 januari werd Lous bedankt met een mooie bos bloemen voor het vele goede werk dat zij heeft gedaan. Lous blijf actief binnen het Parochieteam als secretaris, maar voor de Liturgie zijn wij nog steeds op zoek naar een vervanger. Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een notulist voor de parochieteamvergaderingen. Hebt u interesse, laat ons dat weten. Wij hopen echt dat er mensen zijn die zich wil inzetten voor belangrijke werk van het Parochieteam en voor onze Parochie.

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam

COMMUNICANTEN STELLEN ZICH VOOR



In de gezamenlijke gezinsviering van zondag 21 januari in Aalsmeer, stellen de communicanten van dit jaar zich aan u voor.

Ze zijn al een aantal keer bij elkaar geweest dus zij kennen elkaar al. Nu is het tijd dat u ze ook gaat zien. Dit zal voor een aantal kinderen best spannend zijn, maar samen kunnen ze alles. Zo luidt dan ook het thema van dit jaar: "samen kunnen we alles".

In het kinderkoor wordt al vaak geoefend door een heel aantal van deze kinderen, dus het belooft een bijzondere viering te worden.

Zien we jullie ook?



Zondag 21 januari om 9.30 uur in Aalsmeer.
(Dit wijkt af van de eerder vermelde locatie.)

Gezinsviering werkgroep en
Communiewerkgroep Aalsmeer en
Kudelstaart

SOEPMAALTIJD A.S. ZONDAG 25 FEBRUARI



In het begin van het nieuwe jaar organiseert de denktank al een aantal jaar een soepmaaltijd.

Dit jaar vindt deze inmiddels traditionele activiteit plaats op **zondag 25 februari**. U bent van harte welkom vanaf 16.00 uur.

Wilt u deelnemen hieraan? Vanaf 28 januari ligt de intekenlijst achter in de kerk. Opgeven kan ook via mail: karmeldenktank@gmail.com of bij het secretariaat van de parochie karmelkerk@planet.nl



WEEK VAN GEBED 2024

Heb God lief... en je naaste als jezelf

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. De week wordt gehouden van zondag 21 tot en met zondag 28 januari. Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: *Heb God lief... en je naaste als jezelf*. De Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken verzorgen die week bijeenkomsten aanvang 19.30 uur. Sinds 2023 doet de Raad van Kerken mee met een viering in de week zelf. Dit is naast de reguliere oecumenische viering die op zondag 14 januari gehouden is. In samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente en de Open Hof Kerk verzorgt de Karmelparochie een korte viering op maandagavond 22 januari waarin diaken Jeroen Hoekstra voorgaat. Het thema van de viering is: *Samen één, met elkaar*. Van harte aanbevolen om de bijeenkomsten in de week bij te wonen!



De dagen en deelnemende kerken zijn:

Zo. 21 januari 19.30 uur Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat (ingang Kanaalstraat), Aalsmeer.

Ma. 22 januari 19.30 uur Karmelkerk, Stommeerweg, Aalsmeer. Samenwerking Karmelparochie, Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente.

Di. 23 januari 19.30 uur De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Samenwerking Samen-op-Weggemeente, Alphakerk en Sint Jan Geboorte.

Wo. 24 januari 19.30 uur Levend Evangelische Gemeente, Kruisweg, Aalsmeerderbrug.

Do. 25 januari 19.30 uur Lijnbaankerk, Lijnbaan, Aalsmeer. Samenwerking Lijnbaankerk en CAMA.

VASTENACTIE 2024

'Beter leven in een veranderende wereld in Masvingo, Zimbabwe' Dit is het thema van de Vastenactie dit jaar.

Gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Als er onvoldoende water valt, vertrouwen de mensen op waterbronnen als rivieren en putten. In januari 2023 waren er in grote delen van het land lange droge periodes, met grote risico's voor de oogsten.

Wat wil Vastenactie doen?

Om de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, willen we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank van 5000 liter. Ieder waterpunt kan vijf dorpen van water voorzien.

Gemeenschappelijke tuinen

Bij de vier waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. De bevolking draagt actief bij door mee te helpen bij de installatie, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren en door lokale kennis van natuurlijke landbouw en zaden voor de moestuinen.

Naaigroepen

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen van extra inkomsten worden twintig groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

Wij hopen op uw warme belangstelling en uw financiële ondersteuning tijdens de komende Vastentijd die begint op Aswoensdag 4 februari.

U kunt uw giften net als altijd bij het verlaten van de kerk deponeren in onze overbekende MELKBUS.

Mocht u liever overmaken dan kan dat op de rekening van de Vastenactie: **NL21 INGB 000 000 5850**.

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en natuurlijk voor Uw bijdrage.

Namens het Missiecomité,
Ria, Joke en Bep



FILMCAFE



Ontmoetingskerk te Rijsenhout op 26 januari om 19.30 uur
Film: THREE BILLBOARDS

Nadat er maanden verstreken zijn in de moordzaak van haar dochter zonder dat er een dader gevonden werd, zet Mildred Hayes een gedurfde stap. Op drie billboards laat ze een controversiële boodschap zetten gericht aan de sheriff van de stad



RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdag 1 februari is de volgende bijeenkomst van **10.15 - 11.30 uur in het parochiecentrum.**

Een serie bijeenkomsten die ons helpen te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

Thema ochtend: God vinden in het alledaagse, God vinden in je kerkgemeenschap. We gaan op zoek naar waar we God vinden (of sporen van God) in ons leven van alledag.

Hoe/waar vinden we inspiratie en kracht in een gemeenschap om dat met anderen te delen en het verhaal van God en mensen verder te brengen?

Inleider en begeleider is emeritus pastor Leo Mesman.

Hij was vele jaren werkzaam als diaken/pastor in de RK Parochie van H. Joannes de Doper in Hoofddorp en was actief in de raad van kerken in Hoofddorp.

Met zijn kennis en ervaring als pastor, een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit thema.

Weet dat je welkom bent. We kijken maar je uit.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer?

Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag.

Wergroep 55+

Br. Wim Ernst,

Mw. Hettie Pecht – v.d. Meer,

Mw. Annie Marien – v.d. Broek

CONCERT: A LOT OF DIFFERENT VOICES

In een eerder Kontakt bent u geïnformeerd over het voornemen om twee concerten te geven op vrijdag 19 april en zaterdag 20 april. Vol enthousiasme zijn inmiddels de voorbereidingen hiervoor in volle gang. Onder de naam **A lot of different voices** wordt het concert gegeven.

Verkoop van de kaarten vindt vanaf 3 maart plaats na de viering achter in de kerk.

Ook kunt u per mail bestellen: karmeldenktank@gmail.com of bij het secretariaat van de parochie karmelkerk@planet.nl

-locatie: Karmelkerk

-wanneer: vrijdag 19 of zaterdag 20 april

-start om 20.00 uur

-inloop vanaf 19.30 uur

-toegangsprijs € 10,00

De denktank

René, Ria, Wim en Anne



MUZIKAAL NIEUWS

In de kerk heb ik het afgelopen jaar twee keer met enkele dames tijdens een viering gezongen. Dat kwam voort uit de vraag voor muzikale invulling op het moment dat die er niet was.

Het was leuk om te doen en de reacties die we kregen, maakten ons enthousiast voor een vervolg.

Zo nu en dan zult u ons dus gaan zien en horen; en deze enkele dames noemen zich kort en bondig; **EDK** (het enkele dames koor).

Met dank aan Nico van Geijlswijk voor zijn altijd durende beschikbaarheid.

Met muzikale groet,
Lous Zandvliet





De Adventsactie heeft € 312,50 opgebracht, heel hartelijk dank daarvoor.

AFSCHEID LOUS

Vanaf 1 januari is Lous Zandvliet gestopt als coördinator van het liturgisch beraad.

Helaas is het niet gelukt een opvolger voor haar te vinden.

Maar het zou Lous niet zijn om met stille trom te vertrekken:

Allen die betrokken zijn bij de liturgie had zij op woensdag 3 januari uitgenodigd op de koffie met zelfgemaakte tulband. Zij bedankte iedereen voor zijn of haar inzet en sprak de hoop en vertrouwen uit dat de onderlinge samenwerking binnen de liturgische groepen en andere parochies mag blijven (en uitgroeien) dit met ondersteuning vanuit het parochieteam.



ADVENIAT RAAKT JE ZIEL

Vanuit de uitgeverij *Adveniat* (onder redactie van Leo Feijen) verschijnt er een nieuw boekje met als titel *Van Vasten tot Verrijzenis*; verzamelde gedichten en teksten van verschillende schrijvers ter inspiratie op weg naar Pasen.

Het Parochieteam heeft voor de liturgiegroepen en belangstellende parochianen een aantal besteld.

Afhankelijk van de levering worden deze eind januari / begin februari na de viering aangeboden.

Dit zal vermeld worden bij de mededelingen.

Met vriendelijke groet, namens het Parochieteam,
Lous Zandvliet

REIZEN

Beste allemaal

Veel parochianen zijn al eens met mij naar Rome gereisd. Met regelmaat word ik benaderd door oud-medereizigers die nog eens een keer mee zouden willen. Wel... dat kan. En dat kan zelfs op twee manieren.

Allereerst komt er een reis naar "Het land van Franciscus". In oktober van dit jaar gaan we naar het land van Sint-Franciscus, de heilige van de armen. In de week van zijn feestdag (4 oktober) zijn we in zijn geboortestad. We bezoeken de plekken die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Deze reis mag ik samen met meneer Chris Ketelaar leiden. Meneer Ketelaar is voor veel Rome-reizigers een goede bekende.



Meer over deze unieke reis vindt u op
<https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/assisi>



Vervolgens is er een reis van 24-28 juni naar Rome gepland. Deze reis is speciaal bedoeld voor mensen die al eens in Rome geweest zijn. Samen met meneer Ketelaar en - als er veel inschrijvingen zijn met nog een derde gids- gaan we in kleine groepen door

de stad trekken, ieder met een gids. U kunt intekenen om daar naar toe te gaan waar u misschien nog nooit geweest bent of om nog eens terug te gaan naar die kerk, dat museum, waar u bijzondere herinneringen aan heeft. En bent u nog nooit in Rome geweest, dan is dit een prachtige gelegenheid. Mocht u in deze reis geïnteresseerd zijn, laat het me dan even weten. Dan informeer ik u zo gauw er meer details bekend zijn. Deze reis wordt gefaciliteerd door reisorganisatie DrieTour.

Rest me om u nog een Zalig Nieuwjaar te wensen en wellicht tot ziens!

Met vriendelijke groet
Rob Mascini
023 5291484, robmascini@gmail.com

DANK



Hierbij willen we de Karmel Parochie bedanken voor het mooie bloemstuk wat wij ter gelegenheid van ons 60 jarig huwelijksjubileum mochten ontvangen.

Tevens willen wij iedereen prettige feestdagen en een gezond 2024 toe wensen.

Hartelijk groet van Frans en Lies Stokkel



Wij werden verrast met het altaarboeket ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Karmelparochie, hartelijk dank!!

Piet en Emmy Schuit- de Groot



Bij deze willen wij u hartelijk bedanken voor het altaar bloemetje die we van u kregen voor ons gouden huwelijksjubileum!

Wij wensen u allen een fantastisch 2024 met veel geluksmomentjes!

Hartelijke groet, Daan en Marga Spreij



Bij deze wil ik de medeparochianen hartelijk bedanken voor het boeket bloemen die Bep bij mij kwam brengen.

Hartelijk dank.

Piet Luijten



4 oktober 2023 was voor mij een dag met dikke vette pech.

In de gang van mijn huis aan de Oosteinderweg mis ik compleet een opstapje met als gevolg een gebroken heup.

Even zitten uitrekenen hoe vaak ik dit opstapje/afstapje in mijn gang heb genomen. Dat is in de 33 jaar dat ik er gewoond heb 240.000 keer geweest. En nu dus helemaal foute boel.

Na een operatie in het AMC en het verder revalideren in het Zonnehuis in Amstelveen ben ik vanaf begin december weer thuis.

Nu nog verder herstellen en hopelijk straks weer een heerlijke wandeling kunnen maken. Ik kijk hiernaar uit. Dank voor alle lieve aandacht die ik in welke vorm dan ook heb ontvangen. Het was hartverwarmend!

Warme groet! Anne van Winden

LEGE CARTRIDGES



Beste parochiaan,
Bent u in bezit van lege cartridges van uw printer en u weet niet wat u er mee moet? Deponeer ze in de zwarte bak die aan de zijkant van de kerk hangt. Ze worden opgestuurd zodat we een kleine vergoeding per cartridges ontvangen. Zo helpen we het milieu.

Cartridges van 123inkt wordt geen vergoeding gegeven omdat in deze cartridges al gerecyclede-materiaal zit.

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



20-jan	89 jaar	Mevr. W.J. van Es-Commandeur	Hortensialaan 17
21-jan	78 jaar	Mevr. G.M.M. Doeswijk-Lambalk	Rozenhof 29
21-jan	88 jaar	Mevr. M.E. van der Jagt - Bus	Clematisstraat 22
21-jan	84 jaar	Mevr. A.C. v der Geest-Straathof	Kanaalstraat 29
25-jan	82 jaar	Mevr. W.M. Blom - van Wees	Stommeerkade 24
26-jan	86 jaar	Mevr. C.T. Blommestijn-Verbr.	Drie Kolommenplein 51
27-jan	83 jaar	De heer J.P.M. 't Hoen	Aalsmeerderdijk 562
27-jan	85 jaar	De heer A.G.J. Konst	Gerberastraat 113
30-jan	86 jaar	Mevr. G. Verhoef - Maarsseveen	Poldermeesterplein 48
2-feb	84 jaar	Mevr. M.M. Tönis - Kraakman	Hellendaalstraat 15
2-feb	90 jaar	Mevr. K.L. Rijken - Nio	Otweg 23
2-feb	76 jaar	De heer G.J.N. van den Hoek	Wissel 11
9-feb	83 jaar	Mevr. J.E.M. van Velzen - Schuijt	Emmastraat 32
19-feb	88 jaar	Mevr. P.C.M. Ton - Vijverberg	Molenpad 75
20-feb	93 jaar	De heer J.J. Volmer	Dreef 46
21-feb	79 jaar	De heer G.F.A. Böcker	Kanaalstraat 53 a
22-feb	78 jaar	Mevr. M.J. Köhler - Wilbers	Drie Kolommenplein 65
23-feb	91 jaar	Mevr. M.A. Koot - van Engen	Clematisstraat 38

PAROCHIEAGENDA



Van 20 januari tot 23 februari 2024

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 26 jan 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering
do 1 febr 10.15 Parochiecentrum 'Met andere ogen zien'
Inleider en begeleider is emeritus
pastor Leo Mesman
vr 16 feb 9.30 Parochiecentrum Zieken en ouderengroep
vr 23 feb 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering

VIERINGEN



2^{de} Zondag door het jaar

za 20 jan 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering
vg. B. Dullens
zo 21 jan 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering Gezinsdag
mmv. Kinderkoor
Intenties Kees Zandvliet en Miny Zandvliet-
Daggers
*Na de viering bent u van harte
uitgenodigd om achterin de kerk
koffie/thee te drinken.*
zo 21 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
ma 22 jan 19.30 Karmelkerk Gebedsviering begin week van gebed
za 27 jan 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering
vg. B. Dullens

3^{de} Zondag door het jaar

zo 28 jan 9.30 Karmelkerk Woord en communieviering
vg. Rob Mascini mmv Karmelkoor
Intenties Uit dankbaarheid 60 jarig huwelijk voor
het bruidspaar van der Hoorn,
Grada en Joop Teunen,
Corrie Könst- Jansen,
Henk Hazebroek en Rob Sipkes,
M.D.L. Dijkstra- Souza
Henk Hazebroek
Jaargetij
zo 28 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za 3 feb 16.30 Kloosterhof VOP voorganger VOPgroep

4^{de} Zondag door het jaar

zo	4 feb	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Klein koor
			Intenties	Overleden ouders van den Berg-Duindam, M.D.L. Dijkstra- Souza <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken</i>
zo	4 feb	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	7 feb	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	10 feb	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

5^{de} Zondag door het jaar

zo	11 feb	9.30	Karmelkerk	VOP mmv. Karmelkoor
			Intenties	M.D.L. Dijkstra- Souza
zo	11 feb	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
			Aswoensdag	
wo	14 feb	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens
wo	14 feb	19.00	Kudelstaart	Eucharistieviering
za	17 feb	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B.Dullens

1^{ste} Zondag 40 dagentijd

zo	18 feb	11.00	Kudelstaart	Eucharistieviering Gezinsdag Karmelkerk gesloten
zo	18 feb	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	21 jan	09.30	Eucharistieviering Aalsmeer	Gezinsdag
zo	28 jan	11.00	Oecumenische viering	Jeroen Hoekstra
zo	4 feb	11.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	11 feb	11.00	Eucharistieviering	
wo	14 feb	19.00	Eucharistieviering met askruisje	Carnavalsmis
zo	18 febr	11.00	Eucharistieviering	Gezinsdag

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	21 jan	11.00	Eucharistieviering	
zo	28 jan	11.00	Eucharistieviering	
zo	4 feb	11.00	Eucharistieviering	
zo	11 feb	11.00	Eucharistiev. Voorstellen communicantjes	
wo	14 feb	19.00	Eucharistieviering in de Nes	
zo	18 feb	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	21 jan	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	28 jan	09.30	Eucharistieviering	
zo	4 feb	09.30	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	11 feb	09.30	Eucharistieviering	
wo	14 feb	15.00	Kinderactiviteit met gebedsviering	
zo	18 feb	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	21 jan	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	28 jan	09.30	Eucharistieviering	
zo	4 feb	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	11 feb	09.30	Eucharistieviering	
wo	14 feb	19.00	Eucharistieviering	
zo	18 feb	09.30	Eucharistieviering	



GOEMANS TAPIJT
& SLAAPCOMFORT

Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

Bloemsierkunst

Peter en Marian
Stokman VOF

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

