

KARMEL
PAROCHIE
AALSMEER

Kerst
KONTAKT

2023



Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 16 december 2023 t/m 19 januari 2024
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 20 januari t/m 23 februari) inleveren t/m woensdag **10 januari** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 17 januari voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.rkkerkaalsmeer
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com



Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638



Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Een nieuwe kerst

Het is niet eenvoudig om een artikel voor Kerstmis te schrijven. In de eerste plaats omdat we het al in november moeten schrijven als Kerstmis nog ver weg is. En ten tweede, omdat Kerstmis elk jaar komt en iedereen altijd iets nieuws verwacht, maar uiteindelijk is het verhaal altijd hetzelfde.



Maar: mogen wij nog steeds van "KERSTMIS" spreken? Vanuit de maatschappij zijn er klachten dat we, door het "Kerstmis" te noemen, diegenen discrimineren die niet in Jezus geloven en die zijn geboorte niet willen vieren. Daarom wordt deze periode door sommigen de "decemberfeesten" genoemd. Een vakantieperiode zoals alle andere. De kinderen gaan niet naar school, het is koud buiten en het is fijn om met elkaar bijeen te komen om iets gezelligs te doen. Maar gezellig bij elkaar komen, daar heeft men geen Kerst voor nodig. Ik denk dat we iets heel belangrijks zijn vergeten.

Het feit dat mensen bij elkaar kunnen blijven en gezinnen en gemeenschappen kunnen stichten, is geen vanzelfsprekendheid. De mensen hebben een natuurlijke neiging om uit elkaar te gaan, conflicten te veroorzaken en zelfs oorlog te voeren. De afgelopen jaren zijn er vele nieuwe oorlogen in de wereld begonnen, en we raken er bijna aan gewend. Er zullen dit jaar vele kinderen zijn die Kerstmis in een oorlogsgebied zullen vieren, bang voor de bommen die buiten hun ramen vallen. En vele andere families die het moeilijk zullen hebben om het met vreugde te vieren, omdat ze diegenen zullen moeten herdenken die ze het afgelopen jaar hebben verloren.

Het gezin, de gemeenschap, de samenleving, de mogelijkheid voor mensen om in vrede samen te leven: dit zijn geen vanzelfsprekende dingen! Het zijn kostbare geschenken – of beter nog: wonderen! Het zijn wonderen die niet door onze capaciteiten tot stand worden gebracht; niet door onze politiek, noch door onze economie. Het wonder van het samenzijn, het wonder van de liefde komt van God. Zonder God is er geen familie, zonder God is er geen gemeenschap, zonder God is er geen samenleving... want zonder God is er geen Liefde. God is liefde, God is de enige liefde.

Hoe weten wij dat God liefde is? Omdat hij ons zijn zoon gaf, die uit liefde voor ons is gestorven. En het geschenk van zijn zoon Jezus begint met diens geboorte uit de maagd Maria, dat is ons Kerstmis!

Het geschenk van de geboorte van Jezus is het stille getuigenis dat God van ons houdt. Hij houdt van ons omdat hij ons het kostbaarste wat hij had wilde geven: zijn Zoon. En hij gaf hem als kind aan ons...en in de mis geeft hij hem aan ons onder de gedaante van het brood, dat we in onze handen kunnen houden. Het is dankzij deze liefde dat mensen in vrede kunnen leven.

Laten we dit kind in de kerstnacht naar ons toe laten komen, als een stuk brood, onschuldig en ontwapend in onze handen. Laten we ons voeden met zijn liefde en hem vragen ons een nieuw jaar vol vrede en liefde te schenken.

Zalig Kerstmis!



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Beste parochianen,

Zo op weg naar kerst en het eindejaar kijken we als Parochieteam altijd even terug naar de maanden die

achter ons liggen; naar wat mooi was, verdriet opleverde, goed ging, zorgwekkend bleek.

En sommige zaken die om wat meer uitleg vragen.

Bijvoorbeeld over de gezinszondagen en de bijbehorende zes keer dat we samen de eucharistie vieren met Kudelstaart; drie keer bij ons, drie keer in Kudelstaart; eerlijk verdeeld.

De werkgroepen gezinsviering en Eerste Communie uit beide parochies zijn dit seizoen een samenwerkingsverband aangegaan. Bij het organiseren en samenstellen van de vieringen zijn veel vrijwilligers betrokken die dit allemaal naast hun gewone baan doen. Veel kinderen zagen we helaas niet meer in de kerk. En dat is zorgwekkend.

Door de vernieuwde aanpak van de gezinszondagen zien we een positief resultaat; de 18 eerstecommunicanten zijn in de kerk en op het kinderkoor; na de viering volgt voor hen de voorbereiding op de eerste communie terwijl hun ouders meedoen aan de oudercatechese o.l.v. een van de pastores. Voor de andere kinderen in het gezin is er een apart programma.

Om zo gezinnen en hun kinderen te kunnen betrekken bij de parochiegemeenschappen is waardevol richting de toekomst.

En ja, dat betekent ook voor een deel van onze parochianen dat ze de viering elders kunnen gaan bijwonen en dat dat even wennen is,

maar aan de afstand kan het niet liggen en vervoer is altijd, ook via onze rijdienst, te regelen.

We hopen met deze uitleg bij te dragen aan het begrip van een zo nu en dan gesloten kerkdeur op zondag.

Een tweede wat we onder de aandacht brengen is dat er nog drie vacatures openstaan binnen ons parochieteam:

-Lid van het regiobestuur volgend jaar als vertegenwoordiging vanuit onze kerk.

-Notuliste (3x per jaar op maandagavond de notulen verzorgen van de vergadering van het Parochieteam).

-Coördinator liturgie en / of catechese.

Lous heeft de laatstgenoemde coördinatorfunctie jarenlang op zich genomen en vindt deze functie nu genoeg geweest, heeft ze in maart gemeld. Ze stopt er ook daadwerkelijk per 1 januari 2024 mee en we zoeken met name daar met haast naar invulling.

Dat is ook een **dringend signaal** naar de parochie dat bij iedereen de **alarmbellen** moet doen afgaan; we kunnen heel goed met elkaar maar ook niet zonder elkaar; er liggen nu eenmaal taken die in te vullen zijn.

We werken hard in het parochieteam om alles in goede banen te leiden; laat ons niet zitten met teveel werk op te weinig schouders en kom in actie! Onderaan dit stukje staat contactinformatie; we zien reacties graag tegemoet.

Waar we heel blij van blijven is de inzet van alle vrijwilligers; dank weer voor al jullie werk het afgelopen jaar. Blij ook van onze hechte parochiegemeenschap; de tekens daarvan zien we in het oog hebben voor elkaar in lief en leed, het samen vieren, zowel binnen als buiten de kerk, de bijna gevulde kerkbalansthermometer.

Met het thema van de rode draad van advent naar kerst (Zie de tekens van de nacht, hoop, licht, het Kind, het Wonder en de Ster) voor ogen, wensen we u van harte een Zalig Kerstfeest en voorspoedig 2024 toe en wensen we dat laatste elkaar graag op zondag 7 januari 2024 in het parochiehuis bij de nieuwjaarsreceptie.

Het Parochieteam

Contactinformatie i.v.m. de vacatures;

Carlo Renne: carjacq@caiway.nl (06-2127 2035)

Lous Zandvliet: lous.zanvliet@planet.nl (06-4991 4733)

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE



IN MEMORIAM



Corrie Sloot-Commandeur

Op 29 oktober 1930 werd Corrie geboren in Kudelstaart, als 2e kind van een groot gezin met uiteindelijk 11 kinderen. Van jongs af aan moest zij al veel meehelpen in het gezin en in de kwekerij. Toen ze ouder was woonde en werkte ze bij een gezin uit Amstelveen. Naast de drukke dagen werken was er ook altijd tijd voor sport zoals schaatsen en wandelen. Corrie heeft zelfs 2 keer de Nijmeegse vierdaagse gelopen. Dit was ook de tijd dat ze Fons leerde kennen op de kermis in Hoofddorp. Na een aantal jaren trouwden ze en gingen samenwonen. In hun woning aan de Hortensialaan kregen ze 4 kinderen. En kort daarna verhuisde ze naar hun woning in de Hornmeer. Toen alle kinderen op school zaten kreeg Corrie meer tijd voor haarzelf en ging ze helpen bij de woensdagmiddag-club in het parochiehuis. Samen met vriendin Annie Schokman zat ze in het missie-comité, en zetten zich in voor het Liliane fonds. Met de vele rommelmarkten en bingoavonden is hiervoor veel geld ingezameld. Corrie was erg gesteld op haar gezin, de kinderen waren ondertussen het huis uit en kleinkinderen kondigden zich aan, 7 in totaal. Oma Corrie en Opa Fons genoten hier ontzettend van. In januari 2000 kwam Fons te overlijden en liet Corrie alleen achter in een huis vol spullen en mooie herinneringen aan de liefde van haar leven. Na een emotionele periode vond ze het plezier in het leven weer terug. Ze kon erg genieten van werken in haar tuin, praatjes met de burens en koffiedrinken bij haar zussen. Ook de kleinkinderen werden groter, gingen trouwen en kregen hun eigen kinderen. Achterkleinkinderen voor Corrie, 14 maar liefst. Wat vond ze een grote familie fijn. Maar de laatste jaren waren er ook wat ongemakken. Zo werd ze aangereden met de fiets, vond de corona jaren erg vervelend en moest na een val wat weken in het Zonnehuis doorbrengen. Maar iedere keer sloeg ze zich er weer moedig doorheen. Vlak voor haar 93ste verjaardag werd ze getroffen door een herseninfarct, waaraan ze op 21 oktober is komen te overlijden. Wij zijn verdrietig dat Corrie ons heeft verlaten, maar kijken ook terug met veel liefde en trots omdat ze haar leven prachtig heeft geleefd.

Namens de kinderen en kleinkinderen,
Geschreven door Yvonne en Stephanie

DE RODE DRAAD IN DE KERSTPERIODE

Zondag 3 december is het de eerste zondag van de Advent.
Dit jaar heeft de rode draad die de zondagen verbindt van Advent naar Drie Koningen als thema; **Zie de tekens**.....
Vanuit het evangelie wordt daar iedere zondag een woord aan toegevoegd. **Zie de tekens van** de weg, het licht, de engel, het wonder, het woord, de ster.
De liturgie, de adventskrans en de bloemversiering staan allen in het teken van het thema van die zondag samen met het lied; *Jezus, U bent het licht in ons leven.*
Een goede advent- en kersttijd toegewenst!

Namens het Liturgieberaad,
Lous Zandvliet



DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten o.a. Kerstmis de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met mij opnemen.

Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt.

Graag kom ik naar u toe.

Tel. 0297-34.56.83

e-mailadres: w.ernst@karmel.nl



Br. Wim Ernst

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend maar toch zijn er miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Hoop biedt Adventsactie: door scholing en onderwijs krijgen ze de kans op een betere toekomst.

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de twaalf jaar werken, als kinderen tussen de twaalf en veertien jaar zwaar werk moeten doen. Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, onder andere doordat zij niet naar school gaan.

Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen vallen dus niet onder kinderarbeid.

We kunnen niet alle problemen in de wereld oplossen en als we het nieuws en alle berichten over oorlogen, natuurrampen en hongersnoden horen, kunnen we moedeloos worden. Maar toch: zijn er steeds mensen die de moed niet verliezen en doorgaan om samen met anderen de wereld een beetje beter te maken, al is het maar om hen te steunen, naast hen te gaan staan en daarmee weer hoop te geven.

Wij doen weer graag een beroep op u: Onze bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk voor uw gift! De Eerste Zondag van de Advent is 3 december.



U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is

NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie:

www.adventsactie.nl

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV).



KERSTVIERING VOOR KINDEREN OP ZONDAG 24 DECEMBER

Door omstandigheden zal de kerstviering voor kinderen dit jaar niet in Aalsmeer zijn, maar in Kudelstaart.

De gezinsvieringgroepen van Kudelstaart en Aalsmeer hebben samen een mooie viering samengesteld waarin natuurlijk een heus kerstspel niet mag ontbreken.

Om **17:00** zal eerst het gebruikelijke **Kindje Wiegen** plaatsvinden.

Door een aantal kinderen wordt het kerstverhaal nagespeeld. Dit jaar gaan we met de tijdmachine terug naar de geboorte van Jezus.

Tussendoor zingen we bekende kerstliedjes.

Deze kerstviering zal zo'n 30 minuten duren en er is geen liturgie.

(Deur open: 16.45 u)

's Avonds om **19.00 uur** is de **kerstgezinsviering** voor de grotere kinderen. (deur open om 18.30 uur)

In deze viering is wel liturgie en zingt het kinderkoor.

Ook in deze viering wordt het kerstverhaal gespeeld.

Lijkt het je leuk om mee te zingen, dan kan je op **donderdag 7 dec. en donderdag 14 dec.** komen oefenen om mee te zingen in de kerstviering.

De oefenmomenten zijn van 18:45-19:30 in de kerk van Kudelstaart.

Vrijdag 22 dec. is de generale en dan wordt er geoefend van **15:00-16:00.**

Mocht je vragen hebben, dan kan je mailen naar paula59dogger@gmail.com

We hopen jullie allemaal te zien op de 24e!





KERSTCONCERT

Kerstconcert op zondag 17 december om 15.00 uur in de Katholieke kerk te Kudelstaart

Deze middag zingen Cum Ecclesia, het kinderkoor de Kudelkwetters en ook het Karmelkoor kerstliederen en is er veel gelegenheid voor samenzang.

Muziekvereniging Flora speelt bij binnenkomst en ook nog een medley van kerstliederen.

Het is altijd een sfeervolle en gezellige kerstmiddag in een volle kerk.

KERSTSTALLENTENTONSTELLING 2023

Het is dit jaar 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi voor het eerst een levende kerststal opzette om het geboorteverhaal van Jezus van Nazareth voor de ongeletterde bevolking tot leven te laten komen.

In die tijd werden alle kerkdiensten nog in het Latijns gehouden. De gewone man kon dit niet verstaan en Franciscus vond dat iedereen het verhaal moest kunnen begrijpen

In die traditie komt er ook dit jaar weer een tentoonstelling in De Schutse. De kerststallen die dit jaar tentoongesteld worden zijn van dhr. Bert Hilhorst uit Amsterdam. Hij is koster van de kerk van de Martelaren van Gorkum en beheerder van de Oosterbegraafplaats. Hij heeft kerststallen verzameld vanuit de hele wereld, van klein tot groot en van sobere tot hele bonte groepen.

Dit jaar is de tentoonstelling geopend van dinsdag 12 t/m vrijdag 29 december van maandag tot en met zaterdag. Vanaf 11.00u tot 16.00u kunt u binnenlopen in kerkgebouw De Schutse, De Mérodelaan 1 in Uithoorn.

De entree is gratis. Een kleine gift is welkom voor bestrijding van de onkosten.

14 en 24 december is de tentoonstelling dicht.
Raadpleeg voor de actuele openingstijden de website:
www.pkn-uthoorn.nl



KERSTMIS 2023

**Zalig Kerstmis en
een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.**



Kerstmis 2023

Het verhaal blijft hetzelfde,
en toch is het elk jaar anders.
Ik wens jullie een warme
verbondenheid met elkaar.
Een andere kerst.... Een Zalige Kerst.

Nieuwjaar 2024

Laten wij voor elkaar in het nieuwe
jaar een zegen zijn!
Waar in we met elkaar
lief en leed zullen delen.

Fijne en sfeervolle feestdagen

Br. Wim Ernst o.carm.



WERELD WINKEL HARTELIJK DANK

Dank voor uw aankopen op zondag 26 november achter in kerk vanuit de Wereld winkel. Wij hebben voor ruim € 432,00 verkocht, een pracht bedrag voor de **fair trade** handel. Graag tot een volgende keer.

Mary Hermanns



RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdag 11 januari 2024 is de volgende
bijeenkomst in het **Parochiecentrum** van 10.15 tot
11.30 uur.

Thema: De joodse wortels van ons christelijk geloof.

De christelijke traditie is vanaf het allereerste begin verworteld met de Joodse gemeenschap. Een rijke traditie aan beide zijden.

Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom.

Jodendom en christendom, de verschillen en overeenkomsten.

De bijzondere band die er is met het jodendom zullen deze ochtend daarover boeiend maken!

Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee, Diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de gehele parochie Amstelland. Was o.a. werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Door zijn verkondiging, in de door de RKK op de televisie uitgezonden eucharistievieringen vanuit deze basiliek, is hij een landelijk bekend figuur.

Graag tot ziens --- **Iedereen is welkom** ---

Het wordt vast een inspirerende ochtend.

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer?

Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683.

Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we dat graag.

Alvast Dank!

Namens werkgroep 55+

Br. Wim Ernst

Hettie Pecht – v.d. Meer

Annie Marien – v.d. Broek





OEUCUMENISCHE VIERING 14 JANUARI 2024

Op 14 januari is de oecumenische viering in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat om 10.00 uur. In de Karmelkerk is er dan **geen** viering. In deze dienst gaat ds Ariane Geudeke uit Wilnis voor en

wordt de muzikale omlijsting verzorgd door het Kwartet Uithoorn en organist Jan Raadgever. Voor deze viering staat het thema van de Week van Gebed centraal. De liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer bereidt de viering weer mede voor.

Na de dienst is er een samenzijn met koffie en thee. Wij hopen u bij deze dienst te mogen zien.

Namens de oecumenische liturgiegroep, Lia Pieterse

WEEK VAN GEBED 2024

Thema: *Heb God lief... en je naaste als jezelf*

De Week van gebed voor eenheid van christenen is dit jaar van zondag 21 tot en met zondag 28 januari en staat in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief... en je naaste als jezelf. Verschillende kerken in Aalsmeer verzorgen die week korte gebedsdiensten, aanvang 19.30 uur. In samenwerking met de Doopgezinde Gemeente, Open Hof Kerk verzorgt de Karmelparochie een korte viering op maandagavond 22 januari waarin Marco voorgaat. In het volgende Kontakt volgt meer informatie over de Week en over de kerken die meedoen met de Week van Gebed.

Namens Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart,
Otto Zandvliet



OMDAT HET OM MENSEN GAAT: Is de kerk nog wel relevant anno 2023?

Mede door corona zijn er nu minder mensen in onze kerken dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk. Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk?

'Waarom ligt het verlaten als een woestijn waar niemand meer door trekt? Jahwe zei: Omdat ze zich van de wet die Ik hun gaf niets hebben aangetrokken ././ Ze gaan hardnekkig hun eigen weg.'
(Jeremia 9:12-13)

Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten? Wie zal het zeggen? De kerk echter gaat al zo lang mee, dat we niet meer bij elk teken van onheil hoeven te schrikken. Toch kunnen we onszelf de vraag stellen: Zijn wij als kerk nog wel relevant? Vinden we genoeg in onze boodschap dat vandaag de dag ook nog uiterst relevant is? Zo belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen. Een waarde die opnieuw laat zien: Onze boodschap doet ertoe en voegt iets toe aan de samenleving?

Deze vraag kunnen we beantwoorden vanuit ons standpunt; vanuit de kerk: vanuit geloof, troost, licht, vergeving en eeuwig leven. Maar beter is het te zoeken naar waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat missen we in de vele schandalen van vandaag? Denk aan de toelagenaffaire. Of aan de afhandeling van schade in Groningen; de ondersteuning van zorgpersoneel die nu gebukt gaan onder longcovid of aan de pechgeneratie, de studenten zonder basisbeurs die én moesten lenen én nu moeten terugbetalen met hoge rente. Wat mist er in al deze gevallen? Het zijn allemaal situaties waarin wij als samenleving vergeten dat het *om mensen gaat*. Iets dat in de grote conflicten van vandaag ook telkens wordt genegeerd: *dat het om mensen gaat*.

En is dat niet onze kernwaarde? Bij Jezus gaat het immers altijd om mensen, ongeacht sociale status, gezondheid, uiterlijk en gedrag. Jezus heeft altijd oog voor de mens en voor iedere mens. En dat is wat Jezus ons steeds opnieuw leert: kijk niet weg (niet voor niets het thema van de diaconale vieringen), maar zie om naar de ander. Sluit je ogen niet voor onrecht; sta op voor rechtvaardigheid. Vergeet niemand, maar vergeef en omarm. Heb de ander lief gelijk uzelf! Dit is onze boodschap voor de samenleving en deze is actueler dan ooit: Omdat het om mensen gaat! Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is. Dat mensen opnieuw ontdekken: die boodschap is van waarde, ook anno 2023 en ook in onze moderne samenleving. Omdat het om mensen gaat!

Diaken Jeroen Hoekstra

EERSTE COMMUNIE

Wij zijn weer gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie voor alle kinderen uit de regio vanaf groep 4.

De aftrap was op Maandag 16 oktober met een informatieavond. En op zondag 5 november was er de allereerste gezamenlijke gezinsdag voor de parochianen uit Kudelstaart én Aalsmeer. Om 9:30 hadden we eerst een eucharistieviering met nieuwe, jonge, zangers en zangeressen, onder leiding van onze dirigente Paula. Na koffie/thee/limonade achter in de kerk zijn de communicanten afgedaald naar het secretariaat beneden. Daar hebben zij kennis gemaakt met elkaar en de werkgroep. We hebben naar het nieuwe werkboek gekeken en het verhaal van de Schepping gelezen. We sloten de ochtend af met een super speurtocht door de kerk.

NIEUW

Dit jaar is het communieproject een samenwerking van de katholieke kerken van Kudelstaart en Aalsmeer. Dubbel leuk dus! U merkt dit oa. doordat de vieringen en voorbereidingen om en om in beide kerken gehouden gaan worden.

Op dit moment zijn we de voorbereidingen gestart met 18 enthousiaste kinderen. Mocht u (klein-)kinderen hebben, die in mei 2024 hun Eerste Communie willen doen, stuur dan snel een mail naar eerstecommunieaalsmeer@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Wergroep Gezamenlijke Eerste Communie

Lous Zandvliet, Lia Pieterse, Paula Dogger, Ingrid van Rijn, Mirjam Snoek en Renate Slingerland



EERSTE
COMMUNIE



UITVAART

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513)



Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap bespreken:

- De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal voorgaan.
- Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep uitvaart zullen voorgaan
- Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of crematorium.

Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt.

De kerk beschikt over livestream waar gebruik van gemaakt kan worden.

DANK



81 jaar jong te zijn
is natuurlijk beter
dan 81 jaar oud te zijn.

Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de vele goede wensen en attenties bij gelegenheid van mijn verjaardag.

Ik hoop in goede gezondheid samen met anderen, in de toekomst in onze parochie werkzaam te mogen zijn!
Het ga u allen goed!

Hartelijke groet. Br. Wim Ernst



DANK



Beste medeparochianen,
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen welke ik,
namens jullie allen heb gekregen na mijn val met de fiets en
daarbij mijn bekken heb gebroken!
Ook veel dank voor alle lieve kaarten, app's en telefoontjes die ik van
zovelen van jullie kreeg!!
Heel fijn, dat doet een mens goed!!

Ria Heemskerk



Ik wil de Karmel Parochie bedanken voor de lieve attentie.
Het altaarbloemetje geeft mij steun bij mijn ziekte en het
behandelplan.

Vriendelijke groet, Emiel Bunck



Op 12 oktober heb ik een darmoperatie ondergaan en
gelukkig daarna een goede uitslag en geen
nabehandelingen.

Het herstel is goed verlopen en dat was mede door de vele bloemen,
planten, diverse lekkers, (verassend) vele kaarten, berichtjes,
bezoekjes om verlegen van te worden. Wat hebben vele mij verwend
hiermee. Ben hier dan ook zo dankbaar voor en doet een mens zo
goed.

Inmiddels pakken we het leven weer zo goed en kwaad weer op en
dat lukt goed.

Alsnog allemaal bedankt. Lia Pieterse



Bij deze wil ik U hartelijk bedanken voor het bloemstukje dat
we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk.

We hopen er nog een paar jaartjes bij te krijgen.

Vriendelijke groet, A.J.Brinkhof en P.A.M.Brinkhof-Harte



SAVE THE DATE
NATIONALE
BEDEVAART ROME
26 APRIL T/M
3 MEI 2025

MET DE BISDOMMEN
NAAR ROME IN HET
HEILIG JAAR 2025



WWW.ROME2025.NL

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



17-dec	91 jaar	De heer W.A. Jansen	Mercuriusstraat 44
18-dec	85 jaar	Mevr, E. v der Meer-v Munster	Mendelstraat 29
26-dec	77 jaar	Mevr, F.M. Albers - Copini	Chrysantenstraat 25
28-dec	78 jaar	Mevr, H.J.M. Rekelhof - Wolswijk	Clusiusstraat 16
31-dec	81 jaar	De heer G.J.M. van Leeuwen	Gerberastraat 111
3-jan	80 jaar	Mevr, P.F. Breugem - Donicie	Händelstraat 54
5-jan	96 jaar	De heer F.J. van Alen	Hornweg 245
6-jan	85 jaar	Mevr, G.A. v Leeuwen-Blesgraaf	Clematisstraat 26
6-jan	83 jaar	Mevr, J.C.G. de Vries-Nagtegaal	Anjerlaan 18
9-jan	84 jaar	Mevr, H.K.M. Klijn - v der Linden	Mendelstraat 57
9-jan	85 jaar	De heer G.H. Huiskens	Zeilhof 36
11-jan	80 jaar	Mevr, M.A. Böcker - Geereking	Kanaalstraat 53 a
12-jan	82 jaar	Mevr, H.P.M. de Heij-v Wieringen	Blauwe Beugelstraat 48
13-jan	95 jaar	Mevr, J.S. de Jong - v Kessel	Clematisstraat 16-214
13-jan	92 jaar	De heer W.J. Bogers	Weteringplantsoen 17



PAROCHIEAGENDA



Van 16 december 2023 tot en met 19 januari 2024

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do 11 jan 10.15 Parochiecentrum Raakpunt 55+
Met andere ogen zien.
Inleider en begeleider is
drs. Eugène L.M. Brussee over het
christendom.

VIERINGEN



3^e zondag van de Advent

za	16dec	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens
zo	17dec	9.30	Karmelkerk	VOP olv. Parochianen, mmv. Karmelkoo
			Intenties	Jan Zandvliet, Corrie Slood- Commandeur, Frans Heuckeroth.
				<i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	17dec	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	23dec		Kloosterhof	GEEN VIERING

4^e zondag van de Advent

zo	24dec	11.00	Uithoorn	Welkom in Uithoorn Eucharistieviering Poolse viering vg. Krzysztof Kicka
zo	24dec	14.00	Karmelkerk	Woord en communieviering vg. B. Dullens
zo	24dec	16.30	Kloosterhof	KERSTAVOND Eucharistieviering mmv Karmelkoo Overleden ouders Harting- Enthoven, Overleden ouders van den Berg- Duindam, Frans Blommesteijn, Peter Albers, Theo en Annemiek Zandvliet, Grada Teunen- Mori, Cees van der Laan, Pieter Boersma, Alex Springintveld, Wijnand Springintveld, Corrie Könst- Jansen, Frits Zeldenthuis en dochter Caroline, Ter nagedachtenis van Annie, Ciprianus en Herman Blauwhoff, Jaap Breugem, Frans Heuckeroth.
zo	24dec	19.00	Karmelkerk Intenties	



1^e KERSTDAG

ma 25dec 9.30 Karmelkerk
Misintenties

Eucharistieviering mmv.EDK
**Zie de namen bij de viering van
kerstavond**

ma 25dec 14.00 Karmelkerk

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

di 26dec 14.00 Karmelkerk

2^e KERSTDAG

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

za 30dec 16.30 Kloosterhof

Woord en communieviering
vg. B. Dullens

Heilige familie

zo 31dec 9.30 Karmelkerk
Intenties

Eucharistieviering
mmv. Klein koor
Frans Blommesteijn,
Frans Heuckeroth

zo 31dec 14.00 Karmelkerk

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

ma 1 jan **11.00 Uithoorn**

Eucharistieviering

wo 3 jan 10.30 Karmelkerk

Eucharistieviering
*Na de viering bent u van harte
uitgenodigd om achterin de kerk
koffie/thee te drinken*

za 6 jan 16.30 Kloosterhof

Woord en communieviering
vg. B. Dullens

Openbaring van de Heer (drie koningen)

zo 7 jan 9.30 Karmelkerk
Intenties

Eucharistieviering mmv Karmelkoor
Jaap Breugem
*Na afloop van de viering koffie/thee
drinken met een oliebol in het
Parochiehuis*

zo 7 jan 14.00 Karmelkerk

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

za 13 jan 16.30 Kloosterhof

Woord en communieviering
vg. B. Dullens

Doop van de Heer

zo 14 jan 10.00 Zijdstraat

Doopsgezinde gemeente Oecumenische viering

zo 14 jan 14.00 Karmelkerk

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	17 dec	11.00	Woord en gebedsdienst	olv parochianen
zo	24 dec	17.00	Kindje wiegen	
zo	24 dec	19.00	Eucharistieviering	gezinsviering
zo	24 dec	21.00	Woordviering	olv parochianen
ma	25 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	31 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	7 jan	11.00	Eucharistieviering	
zo	14 jan	11.00	Woord en gebedsviering	olv.parochianen

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	17 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	24 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	24 dec	21.00	Eucharistieviering	
ma	25 dec	11.00	Eucharistieviering	
di	26 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	31 dec	11.00	Eucharistieviering	
ma	1 jan	11.00	Eucharistieviering	
zo	7 jan	11.00	Eucharistieviering	
zo	14 jan	11.00	Eucharistieviering	Gezinsviering

De Kwakel

zo	17 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	24 dec	19.00	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	24 dec	21.00	Eucharistieviering	
ma	25 dec	09.30	Woorden communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	31 dec	9.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	7 jan	9.30	Eucharistieviering	
zo	14 jan	9.30	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	17 dec	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	24 dec	20.00	Eucharistieviering	PaterTimmermans
ma	25 dec	09.30	Eucharistieviering	
di	26 dec	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	31 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	7 jan	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	14 jan	09.30	Eucharistieviering	



GOEMANS TAPIJT
& SLAAPCOMFORT

Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541

info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM
Bloemsierkunst

*Peter en Marian
Stokman VOF*

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

