

KONTAKT

KARMELPAROCHIE AALSMEER



nov-dec

2023

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 11 november t/m 15 december 2023
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Kerst, 16 december t/m 19 januari 2024) inleveren t/m woensdag **november** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 6 december voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Eind oktober hebben we allemaal de klok weer een uur teruggezet. Dat is altijd weer een markeringspunt waar we de zomer achter ons laten. Met de donkere dagen in zicht, gaan we naar de adventsperiode en het einde van het jaar.



Met de Actie Kerkbalans willen we aan het einde van het jaar op het streefbedrag van 60.000 euro uitkomen. Daarover informeerden wij u al in het vorige Kontakt. Ondertussen zijn herinneringsbrieven verstuurd. Hierbij nogmaals de oproep om uw bijdrage over te maken, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Een extra bijdrage is natuurlijk ook van harte welkom om de parochie vitaal te houden.

Over vitaliteit gesproken; er is een AED opgehangen in de kerk aan de kant van Titus. Ook in het Parochiehuis hangt nu een AED. Een AED is een draagbaar apparaat dat gebruikt wordt voor reanimatie en een schok kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het hartritme herstellen en kun je een leven redden. Met dank aan een gulle schenker die de AED-apparaten aan de parochie geschonken heeft!

Van meerdere parochianen was er een opmerking dat er veel gestaan wordt tijdens de vieringen. Gezien de gemiddelde leeftijd van de kerkganger was de vraag om minder te staan. Wij hebben dit in het Parochieteam besproken en als volgt enkele wijzigingen aangebracht: Bij de pefatie blijven we zitten. Bij het Heilig gaan we staan (het boekje vermeldt allen gaan staan) tot en met de verkondiging van ons geloof als wij dat eten van dit brood (het boekje vermeldt allen gaan zitten). Het Onze Vader bidden of zingen we staand (het boekje vermeldt allen gaan staan). Met deze wijzigingen willen wij ook onze parochianen vitaal houden.

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam



De opbrengst van de deurcollecte voor Libanon op Missiezondag is € 146,85.

Hartelijk dank, Missie comite

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Ton van Hooff

Ton was iemand die genoot van het leven, maar ook veel heeft moeten vechten in zijn leven. Het verlies van zijn oudste dochter en vrouw is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Met zijn grapjes en een borrel maakte hij er het beste van. Omringd door zijn andere dochter, kleinkinderen en inmiddels achterkleinkind vond hij altijd weer een beetje geluk. Hij hield onwijs van koken en zingen in het koor was een uitlaatklep voor hem. De afgelopen jaren woonde hij in een verzorgingshuis, waar hij het fijn vond om onder de mensen te zijn. Klaverjassen deed hij vaak en ondanks dat hij niet meer naar de Karmelkerk kon, ging hij in het verzorgingshuis naar de kerk. Helaas ging het licht onverwachts uit op 10 oktober. Nu is Ton weer bij zijn oudste dochter en vrouw. Hij is voorgoed uit ons midden, maar nooit uit ons hart.



Gré Kok

Onze moeder is geboren op 17 maart 1923 aan de Kudelstaartseweg. Haar vader Jo Kok was metselaar en haar moeder Betje Könst was een boerendochter.

Jo was weduwnaar en had 3 kinderen toen hij met Betje trouwde. Samen kregen zij nog 5 kinderen. Het was geen gelukkig huwelijk. Het leven van onze moeder stond in het teken van hard werken, zuinigheid, vlijt en discipline! Dat laatste heeft ze geleerd bij de nonnen in het klooster Larenstein in Vught en later op de naaischool. Alle schriftjes, werkjes, brieven en kaarten tot aan haar overlijden op 13 oktober 2023 keurig gebundeld en bewaard of dat ze ze pas nog in haar handen heeft gehad. Rond haar 50e heeft ze coupeuse diploma gehaald.

Mantels, kostuum naaien, verstelwerk en nog meer, mama kon het allemaal! En als het haar niet lukte zoals ze het hebben wilde, ging ze net zolang door (met wat gemopper) totdat het wel goed was! Mama heeft niet altijd een fijn leven gehad. Haar ouders hadden geen gelukkig huwelijk. Het overlijden van haar 1 jaar oudere zusje op 9-

jarige leeftijd, drukte een zware stempel op het gezin! De kinderen moesten op aanraden van de huisarts meer in de buitenlucht en sliepen in een tentje. Zo ging dat vroeger! Later zijn ze naar een vakantiekolonie in Eersel gestuurd om aan te sterken! Daarna, ze was ongeveer 10 jaar, gingen de kinderen 3 jaar naar de nonnen en had ze vreselijke heimwee.

In 1949 trouwde ze en kreeg 7 kinderen maar dit was geen goed huwelijk en in '68 vroeg ze een scheiding aan! Dat was heel wat in die tijd.

De laatste 20 jaar woonde mama in haar appartement aan de Gerberastraat en heeft ze het heel fijn gehad. Ze maakte veel wandelingen en genoot van de spontane gesprekken op straat. Ze kende veel mensen. Twee jaar geleden, na haar dagelijkse wandeling nam mama de trap, omdat de lift in onderhoud was. Ze viel naar beneden en brak haar enkel. Toen begon de ellende. Operatie na operatie, vacuümpomp en talloze antibiotica.....Ze was zo boos op zichzelf dat ze de trap had genomen en niet gewoon even had gewacht. Mama was zo veerkrachtig telkens kwam ze er weer bovenop, ze ging de 100 halen, dat was haar doel. Maar uiteindelijk heeft het toch zijn tol geëist.

HANDIGE MENSEN GEVRAAGD!

Lichtbakken ombouwen in Parochiehuis 2 december

Binnen de parochie zijn we bezig om zuiniger met energie om te gaan. Eerder dit jaar zijn er energiescans gedaan. Eén van de adviespunten van het onderzoek was om de TL-buizen van het Parochiehuis te vervangen door LED TL buizen. Daarvoor moeten de TL-bakken uit het plafond gehaald worden en omgebouwd worden om ze geschikt te maken voor LED TL buizen. Er worden handige mensen gevraagd die met deze klus willen helpen. De datum om deze klus te doen is gepland op zaterdag 2 december vanaf 9.30. Wil je helpen of ken je iemand die kan helpen, meld je dan aan. Aanmelden en informatie bij Otto (tel. 329977) of Stephan Zandvliet (tel. 343227).



OECUMENISCHE VIERING IN OPEN HOF KERK

Zondag 12 november gaat Franka Riesmeijer om 10 uur voor in de oecumenische viering in de Open Hof Kerk (Ophelialaan 247).

Als thema voor deze dienst is gekozen voor 'Zoekend naar licht'. Aanleiding is onder andere het feest Divali, het Lichtjesfeest in het Hindoeïsme, wat op 12 november wordt gevierd. Divali is symbolisch voor "de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis". De viering is samengesteld met medewerking van de oecumenische liturgiegroep van de Raad van Kerken Aalsmeer, met afgevaardigden uit onder meer de Karmelparochie, de Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente. Kees van Oudenallen verzorgt de muzikale omlijsting op saxofoon.

De dienst zal ook via de livestream mee te beleven zijn via de website van de Open Hof kerk (<https://pqaalsmeer.nl/kerkdiensten/>). *Ons eigen kerkgebouw is die ochtend gesloten.*

Van harte uitgenodigd.



WERELDWINKEL Aalsmeer

De Wereldwinkel Aalsmeer is een fairtrade speciaalzaak. Op zondag **26 november a.s.** zal er een tafel vol eerlijke producten staan, zoals koffie, thee, chocolade, honing, cacao, sauzen, kruidenmolens en wijn. Ook leuke woonaccessoires en kaarsen, alle producten zijn fairtrade en gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de boeren en de makers er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur zal er zeker iets voor een ieder bij zijn om te kopen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.

Na de viering is er koffie en thee achter in de kerk.

Mary Hermanns

KIJK NIET WEG

Viering diaconale zondag 2023 in ons samenwerkingsverband 19 november in Aalsmeer

Wereldwijd vieren we in november de dag van de armen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus aan ons mee oog te hebben voor de ander, met name de ander die in armoede leeft.

Armoede is immers van alle tijden en komt ook in onze samenleving veelvuldig voor. Het gaat niet alleen om bestaansminimum (denk aan inflatie en onzekere contracten), maar ook om geestelijke armoede (door bijvoorbeeld de misleidende online cultuur).

De boodschap "Kijk niet weg" is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2023, georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken Jeroen Hoekstra. Het zijn vieringen met teksten, gebeden en liederen die inspireren en aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en Jeroen samen voor zullen gaan.

Schema van de diaconale vieringen in onze parochies

12 november Parochie St. Jan Geboorte Kudelstaart

12 november Parochie St. Jans Geboorte De Kwakel

19 november Parochie Emmaüs Uithoorn

19 november Parochie H. Urbanus Nes a/d Amstel

19 november Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel Aalsmeer

Wij nodigen u en jou van harte uit. Kom, je bent welkom. Laat je inspireren!

Namens de werkgroepen Caritas,

Wil Kraan

Diaken Jeroen Hoekstra

Kijk niet weg van de armen
want "Alles wat je voor één
van deze minste broeders
van Mij hebt gedaan, heb je
voor Mij gedaan."
(Mt 25,40).



FILM KARMEL

Op zaterdag 11 november 2023 van 13.00 tot ca 16.00 uur gaan we weer kijken naar een film in de Titus Brandsma kerk op het Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. De kosten zijn € 5,- per persoon. De film is: **Doubt**.

Zonder twijfel is er geen geloof. De historische setting van **Doubt** onderstreept die tegeltjeswijsheid: grote sociale veranderingen zijn op til in de vroege jaren 60 in Amerika. In de film gaat het echter om een fundamentele onzekerheid: vasthouden aan je geloof of afdwalen in de zonde om een groter doel te heiligen?

U kunt zich opgeven bij Angela en Hans Van Kessel, tel.nr. 0297-340682 of per mail: h.en.a.vankessel@outlook.com
Vervoer hoeft geen probleem te zijn.

FILMCAFE



Kerstfilm "The Christmas Candle"

Vrijdag 24 november om 19.30 uur Ontmoetingskerk, Rijsenhout

Het verhaal speelt zich af in de 19e eeuw in het fictieve magische plaatsje Gladbury. Om de 25 jaar bezoekt een engel de kaarsenmaker en veroorzaakt een mirakel voor diegene die de kerstkaars aansteekt. Wanneer er echter in 1890 een nieuwe pastoor komt, genaamd David Richmond, verdwijnt de kerstkaars.

filmcafe@pknrijsenhout.nl, of T: 06-51535056
Het kominn team



Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend maar toch zijn er miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Hoop biedt Adventsactie: door scholing en onderwijs krijgen ze de kans op een betere toekomst.

We spreken van kinderarbeid als kinderen onder de twaalf jaar werken, als kinderen tussen de twaalf en veertien jaar zwaar werk moeten doen. Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling, onder andere doordat zij niet naar school gaan.

Kinderen die na schooltijd hun ouders met het huishouden of op het land helpen vallen dus niet onder kinderarbeid.

We kunnen niet alle problemen in de wereld oplossen en als we het nieuws en alle berichten over oorlogen, natuurrampen en hongersnoden horen, kunnen we moedeloos worden. Maar toch: zijn er steeds mensen die de moed niet verliezen en doorgaan om samen met anderen de wereld een beetje beter te maken, al is het maar om hen te steunen, naast hen te gaan staan en daarmee weer hoop te geven.

Wij doen weer graag een beroep op u: Onze bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk voor uw gift! De Eerste Zondag van de Advent is 3 december.



U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is

NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie:

www.adventsactie.nl

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV).



ACTIVITEIT IN DE PAROCHIE

De Denktank is bezig met het organiseren van een activiteit waar wij graag uw aandacht voor vragen.

10 december lezing Leo Fijen

De Denktank heeft Leo Fijen uitgenodigd om een lezing te houden in de Karmelkerk. Waarschijnlijk is hij bij velen van u bekend als presentator van tv-programma's bij de KRO-NCRV, en daarnaast heeft hij diversen boeken geschreven. Momenteel presenteert hij elke zondag het tv-programma het Geloofsgesprek.

De inhoud van de lezing gaat over de betekenis van de kerststal voor de lokale geloofsgemeenschap. Elke figuur vertegenwoordigt een waarde; en zo gaat de kerststal nog meer leven. De lezing zal plaats vinden na de eucharistieviering van **zondag 10 december**.

Daaropvolgend staat er in het parochiehuis een heerlijke lunch klaar en kunnen wij elkaar verder ontmoeten.

Voor de lezing hoeft u zich niet op te geven, wél voor de kerstlunch. Het lijkt ons een waardevol moment om in de adventtijd elkaar op deze wijze te ontmoeten. Van harte uitgenodigd!

Aanmelden voor de lunch: achter in de kerk ligt een lijst klaar.

Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden, maar na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

UITVAART

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513)

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap bespreken:

- De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal voorgaan.
- Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep uitvaart zullen voorgaan
- Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of crematorium.



Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt. De kerk beschikt over livestream waar gebruik van gemaakt kan worden.

DANK



Blij verrast kwam Cees (mijn echtgenoot) 17 september uit de kerkdienst thuis met het altaar bloementje.

Ik dank de kerkgemeenschap en broeder Wim die erop gewezen had voor de goede wensen met beterschap.

Helaas zijn er diverse problemen waar medisch niets meer aan te doen is, maar de val waardoor in mijn hand een breuk is ontstaan kwam daar helaas bij. Daar ik met die rechterhand niets kan doen werd ik nog meer hulp behoevend.

Een bloementje fleurt je dan weer op.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groet, Thea Wijnen



Ik was blij verrast het altaarbloemetje te krijgen. Heel erg bedankt.

Het gaat goed met mijn nieuwe knie. Goed oefenen.

Met vriendelijke groet, Ineke Heideman



Hartelijk Dank!!!

Op maandag 9 oktober werden wij door broeder Wim blij verrast met een prachtig boeket bloemen ter gelegenheid van ons vijftigjarig huwelijk.

Wij hebben van de bloemen genoten, hartelijk dank hiervoor.

Lieve groet, Jan en Joke van der Meer

STA OP VOOR DE VRIJHEID OM TE GELOVEN!

Wereldwijd neemt de vrijheid om te geloven af.

Met RedWednesday vestigt Kerk in Nood op 22 nov.2023 de aandacht op het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld, Christelijke minderheden zijn relatief vaak slachtoffer.

Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt bij aan de straffeloosheid in landen als China en India, Nigeria en Pakistan. Kerk in Nood roept daarom mensen op om te bidden.

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



14-nov	96 jaar	De heer W.J.C. Bakker	Leimuiderdijk 196
14-nov	100jaar	Mevr. D.V. Bakker - Maas	Clematisstraat 16-105
18-nov	82 jaar	Mevr. F.C. Verlaan - van Vliet	Emmastraat 8
21-nov	86 jaar	Mevr. J.M.J. Janssen - Spruit	Heermanszwet 21
22-nov	77 jaar	De heer J.J. Amsing	Karekietstraat 11
24-nov	91 jaar	Mevr. J.V. Bakker - van Rooijen	Leimuiderdijk 196
25-nov	87 jaar	De heer G.G. van Beek	Fuchsiastraat 12
26-nov	80 jaar	Mevr. J.A.A. v der Zon-v Rooijen	Loefzijde 99
27-nov	86 jaar	Mevr. A.M.J. de Boer-van Schaik	Clematisstraat 16-216
3-dec	82 jaar	Mevr. J.M. Meijerink - Heemskerk	Laurierhof 21
3-dec	85 jaar	Mevr. E.M.L. van Beek-Casteels	Fuchsiastraat 12
5-dec	84 jaar	De heer G.L.M. van der Knaap	Molenpad 91
7-dec	88 jaar	De heer W. Springintveld	Oosteinderweg 353
7-dec	77 jaar	Mevr. L.T.M. v Weerdenburg	Kruisweg 283
8-dec	82 jaar	De heer W.M. Blom	Stommeerkade 24
9-dec	81 jaar	De heer H.J.A. Ratterman	Stationsweg 34
11-dec	86 jaar	De heer R. Steggerda	Aalsmeerderdijk 112
11-dec	85 jaar	Mevr. G.W.M. v/der Helm-Blom	Clematisstraat 24
11-dec	76 jaar	Mevr. J.M.A.C. Hoogeboom	Verremeer 92

PAROCHIEAGENDA



Van 11 november tot en met 15 december 2023

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr	24 nov	9.30	Parochiehuis	Kontaktgroep zieken en ouderen
vr	24 nov	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering
zo	26 nov	10.30	Karmelkerk	Verkoop W ereldwinkel
wo	29 nov	19.30	Karmelkerk	Projectkoor
vr	15 dec	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering

VIERINGEN



32^e zondag door het jaar

zo	12nov	10.00	Openhofkerk	Oecumenische viering
			Intenties	Kees Zandvliet, Miny Zandvliet- Dagers
zo	12nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	18nov	15.30	Kloosterhof	Dop Dopgroep Kudelstaart

33^e zondag door het jaar

zo	19nov	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering regionale diaconale viering mmv. Karmelkoor
			Intenties	Overleden ouders van den Berg- Duindam, Cees van der Laan, Ton Harte, Kees Zandvliet, Miny Zandvliet- Dagers, Ton van Hooff, Corrie Slood- Commandeur.
zo	19nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	25nov	15.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

Christus Koning van het heelaal

zo	26nov	9.30	Karmelkerk	Woord en communieviering vg. Rob Mascini mmv. Karmelkoor
			Intenties	Overleden ouders Harting- Enthoven, Frans Blommesteijn, Grada Teunen- Mori, Nic Doeswijk, Cor Bekker, Ton Harte, Henk Janssen, Corrie Slood- Commandeur. Na de viering staat de wereldwinkel achter in de kerk voor verkoop van derde wereldartikelen. Ook is er gelegenheid voor koffie/ thee te drinken achter in de kerk.
zo	26nov	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	2 dec	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

1^e zondag van de advent

zo	3 dec	11.00	Kudelstaart	Eucharistieviering Gezinsdag in Kudelstaart Karmelkerk is gesloten
zo	3 dec	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	5 dec	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	9 dec	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

2^e zondag van de advent

zo	10dec	9.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv klein koor Kees Zandvliet, Miny Zandvliet- Dagers, Ton Harte, Gré Kok, Corrie Slood- Commandeur.
zo	10dec	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	12 nov	11.00	Woord en communieviering	Diaconale zondag
zo	19 nov	11.00	Woord en gebedsviering	olv parochianen
zo	26 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	3 dec	11.00	Eucharistieviering	Gezinsdag
zo	10 dec	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	12 nov	11.00	Eucharistieviering;	Gezinsdag
zo	19 nov	11.00	Eucharistieviering	Diaconale zondag
zo	26 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	3 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	10 dec	11.00	Eucharistieviering	Gezinsdag

De Kwakel

zo	12 nov	09.30	Woord en communieviering	Diaconale zondag
zo	19 nov	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	26 nov	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	3 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	10 dec	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	12 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	19 nov	09.30	Woord en communieviering	Diaconale zondag
zo	26 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	3 dec	09.30	Woord en communieviering	Rlly van Rooden
zo	10 dec	09.30	Eucharistieviering	





Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Drienen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829
saskia@saskiadrienen.nl www.saskiadrienen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl



Peter en Marian
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl