

KONTAKT

KARMELPAROCHIE AALSMEER



feb-maart

2023

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 25 februari t/m 31 maart 2023
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 1 april t/m 5 mei, Pasen) inleveren t/m woensdag **15 maart** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag 23 maart voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst woensdagmorgen 0297-345683

Darek/Marco parochie Uithoorn 0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



Nu wij de vastentijd 2023 gaan beginnen, moet ik even terugdenken aan de drie jaren die wij samen hebben meegemaakt. De vastentijden van 2020 en 2021 werden door de lockdowns getekend. Nu lijkt het al iets van het verre verleden, maar het is maar kort geleden dat wij elkaar niet durfden benaderen, heel voorzichtig moesten zijn en ook heel weinig naar de kerk konden. Daarna kwam de vastentijd 2022: toen was er nog nauwelijks sprake van een pandemie maar wel de uitbraak van de oorlog in Oekraïne. Dat maakte de eerste maanden van 2022 heel spannend. Toen kwamen de vluchtelingen. Het voelde alsof alles anders was geworden. En nu..., nu zijn wij in de eerste maanden van 2023 beland en het lijkt alsof wij aan alles “gewend” zijn geraakt. Wij zijn er al aan gewend dat er een oorlog is, het is zo en niet anders. Alle prijzen zijn torenhoog gestegen, vele mensen hebben er moeite mee, maar... "het is zo en niet anders". Ooit zeiden wij “als er weer een oorlog komt, zullen de kerken weer vol zijn”! Nou, sinds een jaar hebben wij een oorlog op Europese bodem, maar de kerken blijken niet voller te zijn geworden. “Tja, maar de oorlog moet HIER komen”, zeggen anderen, “dan komen de mensen wel naar de kerk!”. Ten eerste hoop ik dat er geen oorlog in ons land komt. En ten tweede vrees ik dat als er ooit een oorlog komt het te laat is (en misschien ook praktisch gezien niet mogelijk) om in kerken te gaan schuilen. Deze gedachten zouden somber kunnen klinken, maar dat is niet de bedoeling. Wij zijn als christenen geroepen om naar de wereld om ons heen met een realistisch blik te kijken, om een door God geïnspireerd woord uit te spreken. En het woord dat God tot ons in deze vastentijd wil richten is: sta op en volg mij! Pasen komt om ons uit onze “comfortzone” te schudden, om in beweging te komen. Het volk van Israël moest midden in de nacht opstaan, om de zielsverstikkende tirannie van de slavernij van Egypte te ontvluchten. De zee ging open, het onmogelijke werd mogelijk. Dat vieren ze ieder jaar, al meer dan 3000 jaren. En Jezus Christus nam de nacht van Pasen als de nacht waarin hij uit de dood zou opstaan, om ons te laten zien dat geen slavernij oneindig is – dat het graf niet het einde is – dat de dood voor eens en altijd overwonnen is. Jezus Christus richt zijn blik naar ons toe, vol liefde en barmhartigheid, en spreekt de woorden van de Vader uit: “jij bent mijn kind, mijn welbeminde”. Wie deze liefde kent, kan niet stil blijven staan. Deze liefde brengt ons in

beweging, omdat het niet de bedoeling is dat alles “zijn gangetje” blijft gaan, en dat de oorlog de “normaliteit” wordt. Laten wij in deze vastentijd bidden, dat de kracht van de liefde en de gemeenschap, de macht van de duisternis kunnen overwinnen, en dat door de Geest Gods geïnspireerde kleine daden van naastenliefde een licht mogen zijn voor de hele wereld die, langzaam – net als gist in het deeg– de wereld van deze oorlogs-winter kan omvormen tot een vredes-lente. Goede vastentijd toegewenst!

Pastoor Marco Cavagnaro

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Henk Hazebroek

Maandag 6 februari 2023 was de uitvaart van Hendricus Theodorus Hazebroek die op 75-jarige leeftijd is overleden. Henk was 15 jaar gelukkig gehuwd met Ida Sipkes-Dijkstra nadat hij weduwnaar was geworden. De uitvaartplechtigheid was vanuit uitvaartcentrum Finnema aan de Zwarte weg, omdat Henk niet veel meer had met onze Karmelkerk sinds de Karmelieten vertrokken waren. Wel gingen zij naar de kerk in Badhoevedorp naar pater Loek Seeboldt en keken naar de live stream van onze kerk. Henk sukkelde al jaren met zijn gezondheid maar wist dat nu het einde naderde en wilde vooraf zijn uitvaart regelen. Bij dit gesprek merkte je, behalve dat hij geen energie meer had, weinig van zijn ziekte en hij had zich voorgenomen het voorjaar en de lente te halen. Maar helaas kwam na enkele dagen plotseling een einde aan zijn leven. Henk vertelde zo blij te zijn dat hun beider kinderen zo goed met elkaar omgaan, want zei hij “het is toch een samengesteld gezin.” Na de uitvaartdienst is Henk door zijn gezinsleden naar het crematorium gebracht, waar in stilte afscheid van hem is genomen.



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....



We zijn alweer twee maanden op weg in 2023 en we gaan richting de Vastentijd. De 40-dagentijd begint op 22 februari met een Aswoensdagviering in Uithoorn en Kudelstaart. In onze kerk is er dan geen viering. Ook wordt de Passieronde weer gehouden; in de Karmelkerk op 1 maart en in de verschillende Aalsmeerse kerken op de woensdagen erna. Meer informatie vindt u verderop in dit Kontakt.

In de afgelopen maanden hebben wij regelmatig een oproep gedaan in Kontakt voor vrijwilligers in diverse werkgroepen en versterking in het parochieteam. Bij het secretariaat heeft Sjuul Meijer aangegeven te willen stoppen na bijna 12,5 jaar trouwe dienst. Gelukkig hebben wij Mary Hermanns en Tonnie Zandvliet bereid gevonden om per 1 maart Sjuul's taken over te nemen. Mary en Tonnie gaan dit samen doen in een duobaan op de woensdagmorgen. Dit betekent dat de opening van het secretariaat op donderdag vervalt. Op vrijdag is het secretariaat als voorheen geopend en wordt dan bemand door Ria Pieterse. Wij wensen Tonnie en Mary veel succes met hun werk op het secretariaat! Op zondag 5 maart zetten wij Sjuul bij de eucharistieviering in het zonnetje voor zijn jarenlange inzet op het secretariaat. Bij het Parochieteam zijn we nog steeds op zoek naar versterking. Hebt u interesse, meld u dan aan!

Als parochieteam hebben we gesproken over het aanpassen van de tarieven voor uitvaarten, misintenties, kaarsengeld en andere bijzondere gelegenheden. Daarbij hebben we meegenomen dat een groot aantal van de gehanteerde bedragen al heel lang gelijk zijn, maar dat ook wij worden geconfronteerd met gestegen kosten. Daarom hebben we moeten besluiten om een aantal verhogingen door te voeren. De belangrijkste zetten we hier op een rijtje:

De kosten van een uitvaart in de Karmelkerk zijn mede afhankelijk van de kerbijdrage.

-Kerbijdrage vanaf € 200,-: kosten uitvaart € 425,-

-Kerbijdrage tot € 200,-: kosten uitvaart € 625,-

-Meerkosten livestreamuitzending € 75,-

-Kosten misintentie € 12,50

-Prijz grote kaars € 1,50

-Prijz middelgrote kaars € 1,-

-Prijz kleine kaars € 0,70

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze verhogingen die met ingang van 1 maart 2023 van toepassing zijn.

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam.

! ATTENTIE !

**GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
PER 1 MAART 2023**

Woensdag van 9.00 – 12.00

Vrijdag van 9.00 – 12.00

De opening op donderdagochtend vervalt!

PAASTRIDUÛM 2023

Zoals alvast aangekondigd in mijn kerstartikel, dit jaar gaan wij de paaswake in twee locaties houden, namelijk Uithoorn en Kudelstaart (met de bedoeling in de komende jaren om onder de alle parochies van de regio te gaan rouleren).

De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen voorafgegaan, die bij elkaar horen en samen een eenheid vormen, die wij paastriduüm noemen. Een echte “driedaagse”, beginnend op Witte Donderdag met een kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de slotzegen. Tijdens deze drie vieringen wordt het hele passieverhaal van Jezus nageleefd, naar de volgorde van de gebeurtenissen. Witte Donderdag is een mis, met de herdenking van de laatste avondmaal. Goede Vrijdag is een gebedsviering, met de gelegenheid om een hulde aan het kruis te brengen en de communie te ontvangen. De Paaswake is weer een mis natuurlijk, met de viering van de verrijzenis.

Omdat het om vele vieringen gaat is er ruimte voor samenwerking onder de parochies, voornamelijk op het niveau van koren en lectoren. Het gemengd koor van Aalsmeer zal bijvoorbeeld op donderdagavond de viering van Witte Donderdag in Kudelstaart opluisteren. Wij hopen dat dit triduüm een mooie traditie van onze regio kan worden.

Pastoor Marco



LITURGISCHE RODE DRAAD DOOR DE VEERTIGDAGENTIJD NAAR HET FEEST VAN PASEN

Vanaf de eerste zondag van de Veertigdagentijd staan de thema's van de vieringen in het kader van

DE BRON.

Een bron die ons kan inspireren, waar wij naar op zoek zijn, een bron van levend water, van licht, liefde, verwachting, van LEVEN.

In de bloemversiering verbeelden we dat met het symbool van een poort; de doorgaande lijn, een overgang en zoeken naar **DE BRON** van ons geloof, onze manier van hoe wij in het leven staan.

In iedere viering zingen we het lied;

Gij, Hart, Gij bron van leven, verhoor ons roepen wij.

Gij, Adem, Ziel in mensen, Wees altijd ons nabij.

Zo gaan we samen op weg naar Pasen; deels bij ons in de kerk, deels in de kerken van onze regio van Amstel tot Westeinder. We wensen u een inspirerende tijd toe.

Namens het Liturgieeraad,
Lous Zandvliet

40
dagentijd



GEBEDSKETEN IN ONZE REGIO IN DE 40 DAGENTIJD

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies verbonden zijn in gebed.

De regiokaars zal aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag in Uithoorn worden aangestoken.

Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van de ene naar de andere kerk en gaat daar branden. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen in onze regio zichtbaar.

Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op het grootste feest: PASEN

Deze kaars brandt op:

- Zondag 26 februari in Uithoorn
- Zondag 5 maart in Aalsmeer
- Zondag 19 maart in Nes a/d Amstel
- Zondag 26 maart in de Kwakel
- Zondag 2 april in Kudelstaart

Zie verder de poster in de kerk.

VASTENACTIE

AWUT EN AJAK, ZUID-SOEDAN:

‘Samen overleven is gemakkelijker dan alleen’

In het vorige Kontakt kon u lezen over het Vastenproject dat op 22 februari start en nu kan u meer lezen in de bijgevoegde folder.

U kunt voor uw bijdragen gebruik maken van onze overbekende MELKBUS achter in de kerk.

Mocht u liever overmaken dan kan dat op de rekening van de Vastenactie: **NL21 INGB 000 000 5850.**

Wij hopen op uw warme belangstelling voor dit project van de Vastenactie, waardoor de mensen in Zuid Soedan een betere toekomst kunnen opbouwen.

Alvast hartelijk dank voor Uw belangstelling en natuurlijk voor uw bijdragen aan het project,

Namens het Missiecomité,
Ria, Joke en Bep



VASTENACTIE

DANK



Beste parochieteam,

Namens mijn moeder Jo wil ik jullie hartelijk danken voor het prachtige boeket wat zij mocht ontvangen in het zorgcentrum Aalsmeer (kamer 226) . Na een val op 9 januari en opname in het Spaarne is zij nu aan het revalideren in Aelsmeer en hoopt zij met goede zorg over enkele weken weer terug te mogen naar haar vertrouwde huisje in de Hadleystraat.

Ans de Kruijf



RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Een serie bijeenkomsten die ons helpen te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag.

Donderdag 2 maart is de volgende bijeenkomst van **10.15 - 11.30 uur** in het Parochiecentrum.

Thema ochtend: Voedselbank Aalsmeer.

“Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Doelstelling

De Stichting Voedselbank Aalsmeer heeft een ideële doelstelling en is niet politiek of religieus gebonden.

De Voedselbank heeft geen winstoogmerk. Het “rendement” ligt op het morele vlak.

Hieronder wordt verstaan:

- Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen met de “daad” te laten merken dat ze niet worden vergeten;
- Een bijdrage leveren aan de maatschappelijke bewustwording van het armoede-vraagstuk bij economisch zwakkeren in de samenleving;
- Het voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd. Dit bevordert het sociaal-maatschappelijk ondernemen en leidt tot een lagere milieubelasting.

Inleider: Koos Koelewijn, bestuursvoorzitter en actief betrokken o.a. als interim

Met die kennis en ervaring zal hij ons informeren.

En eventueel onze vragen beantwoorden!

Een actueel en boeiend onderwerp “mensen in deze periode die het financieel tijdelijk niet redden.”

Iedereen is welkom.

Wergroep 55+

Br. Wim Ernst

Mw. Hettie Pecht

Mw. Annie Marien

GELOVEN IS EEN DOE-WOORD

Geloven is een doe-woord, een opdracht die concreet gebeurt in het dagelijks leven. Het is bouwen aan een groep waar mensen met elkaar verbonden zijn. Waar de kleinen worden groot gemaakt en de armen zalig geprezen, waar zachte moed wordt geleerd, waar honger naar gerechtigheid levenskracht is en waar, vanuit het alledaagse samenleven, vrede wordt gemaakt. Geloven is bouwen aan en met een groep waarin ieder zich kan vinden.

Het is een opdracht die nooit af is, het is doorgaan en volhouden, soms met velen, soms alleen, met de zekerheid dat iemand ons is voorgedaan, en ook met ons blijft meegaan.

In onze vieringen belijden wij ons geloof: 'Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde.'

Maar soms weet ik het niet meer.

Toen U hemel en aarde schiep, zag U dat het 'goed' was,
en toen U de mens schiep, zag U zelfs dat het 'heel goed' was.

Goed? Heel goed?

Wie kan dit wat mensen elkaar soms aandoen nu goed noemen? Mensen die pijn hebben, dichtbij ons, mensen die zich niet geaccepteerd voelen. Ik denk ook aan mensen die tegen elkaar vechten en de mensen in de vluchtelingenkampen. Aan grote natuurrampen, aardbevingen, overstromingen, branden en aan de bedreiging van onze planeet.

Waarom doet u daar niets aan? Waarom laat u dit gebeuren?

God, als U bestaat, als U alles gemaakt hebt

en als U zo goed bent als wij altijd zeggen, dan kan U dit toch niet laten bestaan?

Het blijft stil aan de andere kant. God geeft geen antwoord.

Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord. Ook ik word er stil van.

En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen die mij aankijken met één grote vraag: 'Waarom doe jij hier niets aan, waarom laat jij dit zomaar gebeuren?'

En ik begin te begrijpen dat God misschien niet **alleen** het antwoord is op onze vragen. Ik word er opnieuw stil van en zoek vergeefs naar een antwoord.

Tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor: 'Ik ben er voor jou; wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen?'

De VOP groep

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van **19.15 tot 19.45 uur** - bent u van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!

De 'haltes' in 2023 zijn:

- 1 maart: Karmelkerk** (Stommeerweg)
- 8 maart: RK kerk Kudelstaart** (Kudelstaartseweg)
Samenwerkingsverband van de 3 Kudelstaartse kerken:
Samen Op Weg - Alphakerk - Sint Jan Geboorte
- 15 maart: Hervormde Dorpskerk** (Dorpsstraat)
- 22 maart: Open Hof Kerk** (Ophelialaan)
- 29 maart: Lijnbaankerk** (Lijnbaan)
- 5 april: Doopsgezinde kerk** (Zijdstraat)

*“Verbonden op weg,
toeleven naar Pasen”*



FILMCAFÉ

Op 17 februari om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout.

Film: ADAM, WAAR BEN JE ?

Oekraïense documentaire over het dagelijks leven in het Dochiariouklooster op de berg Athos, Griekenland. Met inleiding vooraf en discussie achteraf van de maker.

Entree €10. T.b.v. hulp aan Oekraïne.



LEESCLUB

“Wilt u kennismaken met de leesclub, die door Loek Seeboldt, karmeliet, wordt geleid? Kom dan op donderdagmiddag 16 februari of donderdagmiddag 16 maart naar het Parochiecentrum. We beginnen om 14.00 uur en eindigen rond 16.00 uur.

We lezen gedeelte uit het boek “Wat geloven wij? Wat geloof ik? Wie is Jezus voor ons? “Dat boek is geschreven Gerard Westendorp, karmeliet. Hij heeft meerdere studies afgerond: filosofie, theologie en godsdienst-wetenschappen.

Voor nadere informatie kunt u bellen naar Angela van Kessel, tel.nr. 0297-340682.

Bij voorbaat dank voor de nemen moeite; met vriendelijke groet,
Angela van Kessel



KARMEL FILM

“Op vrijdag 31 maart en op vrijdag 21 april a.s. komt Gerard Westendorp, karmeliet weer naar de Titus Brandsma kerk in Amstelveen om een bijzondere film te vertonen en te bespreken. We starten om 15.00 uur en stoppen rond 17.30 uur. De kosten zijn 10,00 euro p.p. inclusief koffie en thee.

Op vrijdag 31 maart bekijken we de film “The Nun“. Een Zweedse documentaire. Martha, een jonge vrouw uit een gezin van 9 kinderen, treedt op haar 19^e in een karmelietessenklooster in. De documentaire volgt haar 10 jaar lang en ook de familie, van 1996-2006. Zij wordt 2 maal geïnterviewd, net voor haar intrede en na haar 5 jarig noviciaat. De documentaire is bekroond met de Prix Italia.

Op vrijdag 21 april zien we de film “In gesprek met Agnes van Ardenne“ over haar leven met God. Zij schrijft een brief aan God en André Knevel praat met haar daarover. Zij was minister van Ontwikkelingssamenwerking van 2003-2007. Zij bidt altijd. Aanmelden graag telefonisch bij Angela en Hans van Kessel via 0297-340682. ”



LOURDES

In 1958 verscheen Maria in Lourdes aan het meisje Bernadette Soubirous. Tijdens de verschijningen vroeg zij om er een kerk te bouwen. Dat is ook gebeurd. Drie boven elkaar zelfs. Maar 'kerk' betekent niet alleen een gebouw. Het is op allereerste plaats een 'gemeenschap'. Alle mensen die

zich rond de Grot in Lourdes verzamelen, vormen samen de Kerk. De vraag van Maria aan Bernadette is ook een uitnodiging om naar Lourdes toe te gaan en daar samen met pelgrims uit alle delen van de wereld een hechte geloofsgemeenschap te vormen.

Gaat u mee naar Lourdes?

Huis voor de Pelgrim organiseert in de week van 11 tot 16 september een vliegreis naar Lourdes.

Met de parochianen van de Regio Amstel- Westeinder en samen met Pastoor Marco, gaan wij naar Lourdes. Onze bestemming: Maria in de Grot in Lourdes.

Zij was er toen en ze is er nu nog steeds. Bij de Grot in Lourdes kan iedereen Maria persoonlijk ontmoeten. Het is een plek om zorgen en vragen bij haar neer te leggen of om dankbaarheid te tonen. De vele kaarsjes die er branden, getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke dag tot Maria wenden.

6-daagse vliegreis met zorg

Voor mindervalide pelgrims of pelgrims die zorg nodig hebben, is de vliegreis de beste wijze van vervoer. Deze reis is comfortabel en u bent relatief kort onderweg. Ook voor mensen die minder goed ter been zijn, is een vliegreis een prima optie.

Maakt u gebruik van een rolstoel, dan is het in beperkte mate mogelijk deze in de bagageruimte van het vliegtuig mee te nemen.

Brochures en inschrijfformulieren

Achter in de Kerk vindt u brochures met alle nodige informatie, een poster en het inschrijfformulier.

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u tot 28 februari inleveren bij het secretariaat, brievenbus bij de kerk of Pastoor Marco.

Reisinformatie:

Vertrek maandag 11 september

Vanuit Uithoorn gaat er een bus naar vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Terug zaterdag 16 september. Vanuit Maastricht bus naar Uithoorn.

Prijs

6-daagse vliegreis, 3*hotel € 995,-

Toeslag 1-persoonskamer € 170,-

Bijkomende kosten bus heen en terug Uithoorn- Maastricht.

Mocht u nog vragen hebben neem contact op met Pastoor Marco.

BEDEVAART NAAR BANNEUX

Vorig jaar augustus was, na de coronatijd, weer de 5 daagse bedevaart vanuit ons bisdom Haarlem-Amsterdam naar Banneux in de Ardennen, hier verscheen in 1933 Maria meerdere keren aan Mariette Beco.

Ik ben voor de eerste keer mee geweest als vrijwilligster, en deze dagen hebben veel indruk op mij gemaakt: de goede sfeer, de verbondenheid, het samen bidden, de processie met brandende kaarsen naar de Bron, samen eten, en ook heel veel gezelligheid! Het is een compleet verzorgde busreis, mooie gastenkamers met eigen badkamer, ook mensen die rolstoelafhankelijk zijn kunnen mee, er is goede verzorging en er zijn voldoende hulpmiddelen beschikbaar.

Dit jaar zijn de reizen: van 12 t/m 16 mei en van 25 t/m 29 augustus.

Inlichtingen bij mevr. Ellen van der Laan tel. 06-30918592

email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com

en er liggen folders achter in de kerk.

Misschien tot
ziens in Banneux?

Groet,
Elly van Geijlswijk
(0297-322704)





SOEPMIDDAG

De denktank heeft een goede middag uitgezocht om met elkaar soep te eten in een gezellig parochiecentrum. Alhoewel niemand wist van tevoren dat het vandaag zo ontzettend zou regenen en waaien.

Ondanks het weer was de opkomst van de parochianen geweldig. Ik schat zeker zo'n 70 personen.

Na binnenkomst ging de bar al snel open. Er werd gezellig gebruik van gemaakt en de gesprekken in de zithoekjes en aan de sta/tafels waren leuk.

Er werden rode- en groene kaartjes uitgedeeld voor het door de denkgroep bedachte spel. Op diverse vragen die werden gesteld, moest door de aanwezigen met het opsteken van de rode of groene kaart het antwoord worden bevestigd. Veel vragen werden goed beantwoord en daar de soep bijna warm was, werd een laatste vraag gesteld aan de nog meespelende. Die was: raad de gezamenlijke leeftijd van een aantal BN'ers. Wie er het dichtst bij zat was de winnaar. Het geluk was met mij; ik won een mooi boeket bloemen. Ze staan thuis prachtig.

Na het uitdelen van speelkaarten gingen we op zoek naar dezelfde kaart bij een bord. Daar kon je plaatsnemen aan de mooi gedekte tafels. Erg leuk dat je zo met andere parochianen in gesprek was en elkaar wat (beter) leerde kennen.

Intussen werd er soep uitgedeeld. Je kon kiezen: snert of groentesoep. Ik vond ze beiden erg lekker. Op tafel stond stokbrood met kruidenboter wat er erg lekker bij smaakte.

Cor Hermans bedankte de denkgroep leden voor hun inzet en creativiteit. Loes Zandvliet sloot daarbij aan en koppelde het gespeelde spel aan de vraag om een bijdrage. Met rood blijft je portemonnee dicht, maar met groen graag open en wat in de

collectezak.

Intussen stond er een geweldig dessert klaar waar iedereen zelf uit kon kiezen. Er was een enorme variëteit aan lekkers. We lieten het ons goed smaken.



Tot slot werd er koffie/thee geserveerd en werd de gezellige middag afgesloten.

Van diverse kanten hoorde ik: dat zouden we meer met elkaar moeten doen. Naar mijn mening een bewijs van een zeer geslaagde middag. Bedankt.

AD



KERSTWANDELING, EEN TERUGBLIK

Frans Misset is lid van de Doopsgezinde Gemeente en heeft onderstaand verslag gemaakt van de kerstwandeling die hij met zijn vrouw Gerda heeft gelopen. De Karmelparochie deed ook mee aan de kerstwandeling met een tafereel Jozef op het Stokkeland. Van 17 tot 27 december 2022 was in Aalsmeer-Dorp na twee jaar weer een kerstwandeling uitgezet op initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer. Negen kerkgenootschappen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeerderbrug hebben samen hebben de wandeling opgezet, het verhaal geschreven en ingesproken, de tien locaties met tafereelen uit het kerstverhaal ingericht en de website gebouwd.

Gerda en ik hebben de kerstwandeling gemaakt langs de tafereelen, die zichtbaar waren in etalages van winkels en achter ramen van particulieren en gebouwen: alle tien heel kunstig gemaakt! Via de aankondiging bij Maria, de droom van Jozef, de oproep tot de volkstelling, de reis van Nazareth naar Bethlehem, de geboorte van Jezus en het bezoek van de herders en de wijzen, ontrolde zich het kerstverhaal

Je kon lopen aan de hand van de gedownloade en geprinte route en teksten, maar ook met je smartphone, waarbij je dan tevens aanvullend beeld en geluid van teksten en liederen verkreeg. De Doopsgezinde Gemeente had achter een raam in de korenmolen De Leeuw een mooi tafereel van de volle herberg gemaakt. Via de website was daarbij het lied voor de kinderen 'Dieren in het stalletje' en het lied 'Kyrie Eleison' van Herman van Veen te horen.

Met het tafereel van de wijzen in de etalage van bakker Vooges eindigde onze leuke kerstwandeling – hopelijk in december 2023 weer!

Frans Misset

VERSLAG KLOOSTERWEEKEND

'Wees stil, God wil je zoveel zeggen!' Terugblik kloosterweekend 20-22 januari
Elf deelnemers kwamen op vrijdagmiddag 20 januari samen in de abdij van Berne in Heeswijk. Met een kriebel in de buik, want je weet niet precies waar je terecht komt en of het klikt in de groep. De locatie is



Abdy van Berne

Een brug naar
verbinding.

Mirjam

echter prachtig; een klooster zoals je verwacht: dikke muren, een plechtige sfeer en tegelijk heel uitnodigend. Een mooie, grote zaal, met schilderijen van voorgaande abten aan de muur, was voor ons gereserveerd. De koffie en thee stonden daar al voor ons klaar en Jeroen had ervoor gezorgd dat er ook

iets lekkers was. De kennismaking verliep soepel en zo voelde iedereen zich al snel thuis. Om 18.00 uur was het tijd voor de Vespers en genoot iedereen van de prachtige voorzang, beantwoordt door samenzang. Het was soms wel even zoeken naar welke psalm nu weer aan de beurt was. Daarna een heerlijke maaltijd in de refectorie met de andere gasten en de paters Norbertijnen. Want bij deze gemeenschap van witheren waren wij te gast.

In de avond verkenden wij het thema (Wees stil, God wil je zoveel zeggen!) door het bespreken van enkele korte, inspirerende teksten. En samen zongen we het door Marlies speciaal voor deze retraite uitgezochte lied "Zoek eerst het koninkrijk

Een verstillende
ervaring

Dick

van God." Dat lied zou het hele weekend onze leidraad blijven. Een deel van de groep bezocht tot slot nog even de kapel, terwijl anderen gezamenlijk afsloten met een korte meditatie.

Na de Metten, de Laudens en het ontbijt op zaterdagochtend was er een interessante rondleiding, gegeven door vrijwilliger Erik die het hele weekend aanspreekpunt was voor de gasten. Daarna was het tijd voor persoonlijke verhalen, soms aan de hand van een voorwerp dat van thuis was meegekomen. Verhalen uit ons leven in alle openheid en openhartigheid gedeeld. Verhalen waar we stil van werden en die ons allen raakten. We hebben ze gedeeld en bij elkaar neergelegd, in ieders hart, waarna we de verhalen en emoties meenamen naar de eucharistie, zodat we ze ook bij de Heer konden neerleggen. Na het heerlijke middagmaal bezochten we de

abdijwinkel en werden er aandenkens gekocht en kleine presentjes voor de geliefden thuis. Er werd gewandeld en een deel van de groep liep zelfs meer kilometers dan gepland, waarbij ook kasteel Heeswijk werd aangedaan. Na de Vespers verliep de avondmaaltijd in stilte, net als de rest van de avond. Enkelen kwamen samen in de kapel om stil te zijn. Anderen waren stil op hun eigen kamer of in de gezamenlijke ruimte. Dankbaar en met vrede in ons hart lagen we al vroeg in bed en de meeste deelnemers sliepen heerlijk. Na de Metten en de Laudens en het ontbijt stond er een ontmoeting met pater Jansen op het programma. Het was een geanimeerd gesprek. Vol humor nam hij ons mee langs zijn eigen levensreis, ging in op ons thema (Wees stil...) en beantwoordde alle vragen die wij hem stelden. De prachtige zondagse eucharistieviering in een goedgevulde kerk was een kroon op ons weekend. Bij de koffie mengden we ons onder de parochianen en hadden we leuke ontmoetingen. Het middagmaal was een zondags feestmaal en een bevestiging van de gastvrijheid waarmee wij hier omringd werden. Na een korte evaluatie volgde het afscheid. Nog een keer samen zingen: 'Zoek eerst het koninkrijk van God'. Met de zegen op zak toog iedereen daarna huiswaarts.

Eenmaal thuis volgde al snel weer de dagelijkse routine met alles wat ons te doen staat. En toch, het voelt alsof onze tred lichter is; onze geest meer helder. Met meer dankbaarheid en vrede kijken we naar onszelf en de wereld. De Heer sprak tot ons, in de verhalen van de andere deelnemers en in de stilte van ons hart. Zie ook de quotes van de deelnemers. Rijdend naar huis vanuit Berne kwamen de volgende regels op in mijn hoofd. Het zijn de beginregels van een lied dat soms gezongen wordt in de Jozefparochie: *'Herschep ons hart, heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en doen leven'*. Mooier kan ik de retraite niet samenvatten. Veel dank aan Marlies en aan alle deelnemers!

Diaken Jeroen Hoekstra

Ik heb veel geluk en wijsheid
mee teruggenomen naar huis.

Mirjam

Geïnspireerd? Ook een keer mee op retraite? Na de zomer staat er weer een weekend op de agenda en in 2024 zijn er ook 2 weekenden gepland. Interesse? Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl en hij houdt je op de hoogte.



HERINNERING 75+ IN KONTAKT

Enige tijd geleden hebben wij een brief gestuurd aan onze parochianen die 75 jaar worden. Hierin vragen wij hun toestemming om hun verjaardag te vermelden in Kontakt.

Heeft u zo'n brief gehad, wilt u dan hierop alsnog reageren via ledenadmkmarmelkerk@gmail.com of via secretariaat 0297-341231. Namens de ledenadministratie, Aard Bakker tel. 0297-321321

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



25-feb	87 jaar	Mevr. G.F.C. de Groot-Hoogeveen	Clematisstraat 23
26-feb	79 jaar	De heer J.A. Touw	Saturnusstraat 15
27-feb	81 jaar	Mevr. A.M.J. 't Hoen - Weterings	Aalsmeerderdijk 562
28-feb	81 jaar	Mevr. F. van der Laan - Donicie	Emmastraat 25
28-feb	90 jaar	De heer G.C.J. van den Berg	Oosteinderweg 77
8-mrt	80 jaar	De heer W.G.J. Nederstigt	Laurierhof 15
9-mrt	91 jaar	Mevr. G.C. van der Zon - Louter	Aalsmeerderdijk 347
10-mrt	87 jaar	Mevr. M.W.v Wieringen-v/der Meer	Oosteinderweg 100
12-mrt	83 jaar	De heer M.P. van Eijk	Mozartlaan 54
13-mrt	92 jaar	Mevr. M.H. van Rijn - van Vliet	Clematisstraat 16 k115
16-mrt	79 jaar	De heer W.J.M Vink	Molenweg 169
17-mrt	99 jaar	Mevr. M.C. Kok	Gerberastraat 39
18-mrt	92 jaar	De heer J.H. van der Meer	Mendelstraat 29
21-mrt	79 jaar	Mevr. C.A.M. Konst - Post	Saturnusstraat 31
22-mrt	89 jaar	Mevr. W.J. v/der Jagt-de Greeff	Clematisstraat 16 k314
22-mrt	90 jaar	Mevr. J. Bogers - van Leeuwen	Weteringplantsoen 17
30-mrt	77 jaar	De heer J. Noordhoek	Aalsmeerderweg 163



VIERINGEN



1ste Zondag van de 40 dagentijd

za	25-02	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens
zo	26-02	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Klein koor
			Intenties	Wilhelmina Johanna van den Berg- Duindam, Henk Janssen, Cees van der Laan, Rie Buskermolen- Burgers, Piet Stokkel, Miny Zandvliet- Dagers, Henk Hazebroek
zo	26-02	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	01-03	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken</i>
wo	01-03	17.45	Karmelkerk	Poolse viering vg. Krzysztof Kicka
wo	01-03	19.15	Karmelkerk	Passieronde
za	04-03	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens



2^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	05-03	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
			Intenties	Frans Blommesteijn, Henk Hazebroek
				<i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	05-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	05-03	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	08-03	19.15	Kudelstaart	Passieronde RK kerk
za	11-03	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg.B.Dullens

3^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	12-03	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Klein koor
			Intenties	Frits Zeldenthuis en dochter Carolien, Truus Harting- Enthoven, Miny Zandvliet- Dagers, Henk Hazebroek
			<i>Jaargetij:</i>	<i>Frits Zeldenthuis</i>
zo	12-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	15-03t	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	15-03	19.15	Dorpsstraat	Passieronde Hervormde Dorpskerk
za	18-03	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg.B.Dullens

4^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	19-03	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
			Intenties	Nelly Steggerda- Tijssen Henk Hazebroek
zo	19-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	22-03	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	22-03	19.15	Ophelialaan	Passieronde Open Hof Kerk
za	25-03	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg.B.Dullens

5^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	26-03	9.30	Karmelkerk	VOP viering mmv Aurora
			Intenties	Henk Janssen <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken</i>
zo	26-03t	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	29-03	19.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	29-03	19.15	Lijnbaan	Passieronde Lijnbaankerk

PAROCHIEAGENDA



Van 25 februari tot en met 31 maart 2023

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do 2 maart 15.00 Parochiecentrum Raakpunt 55+
Thema "Met nieuwe ogen zien"
vr 31 maart 20.30 Zwarteweg 36 Taizéviering

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	26 febr	11.00	Woord en gebedsviering	olv. Parochianen
zo	5 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	12 mrt	11.00	Eucharistieviering	Voorstelviering
zo	19 mrt	11.00	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	26 mrt	11.00	Woord en gebedsviering	olv. Parochianen

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	26 febr	11.00	Eucharistieviering	
zo	5 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	12 mrt	11.00	Eucharistieviering	Gezinszondag
zo	19 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	26 mrt	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	26 febr	09.30	Eucharistieviering	
zo	5 mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	12 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	19 mrt	09.30	Woord en communieviering	Rob Mascini
zo	26 mrt	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	26 febr	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden
zo	5 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	12 mrt	09.30	Woord en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	19 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	26 mrt	09.30	Woord en communieviering	Elly van Rooden



GOEMANS TAPIJT
& SLAAPCOMFORT

Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541

info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

Bloemsierkunst

*Peter en Marian
Stokman VOF*

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

