

Kerst **KONTAKT**

2022



Karmelparochie
Aalsmeer

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 17 december 2022 t/m 20 januari 2023
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 21 januari t/m 24 februari) inleveren t/m woensdag **4 januari** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 12 januari voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com



Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



Beste parochianen,

Binnenkort gaan wij voor het eerst na bijna drie jaar de kerstnacht weer vieren. Sinds 2019 zijn wij immers verhinderd geweest door de pandemie, die naar wij hopen nu achter de rug is.

Als wij naar de natuur kijken is Kerst het feest waar het licht van de jaarwisseling de duisternis van de donkere maanden overwint: ook als wij nog in de winter zitten, worden de dagen langer en verlangen wij naar de wedergeboorte van de komende lente. Wat mooi dat de geboorte van Jezus in deze dagen gevierd kan worden: het maakt het nog zichtbaarder dat hij onze lente is, dat hij ons een nieuw jaar wil geven – meer nog, een nieuw leven, vol van zijn liefde en medelijden. Daarom neem ik dit kerstartikel om een aantal hoogtepunten van het komend jaar toe te lichten. Na Kerst vieren we op zondag 1 januari het feest van Maria Moeder van God. Maar voor velen is de ochtend na de nieuwjaarsdag de “day after”: een luie ochtend dus waarin men na het vuurwerk en de gezelligheid lekker lang kan uitslapen en dat is natuurlijk ook heel leuk.

Maar de nieuwjaarsdag is voor ons gekoppeld aan dit Mariafeest. Een feest omdat de grootste eer ooit, werd toegeschreven aan Maria, omdat haar moederschap heilig is geweest, omdat zij de moeder van God werd. Een ondenkbaar begrip. De Maria-devotie geeft ons een beeld van een nederige vrouw die door God werd uitverkoren om de moeder van zijn zoon Jezus te worden.

Aan Maria willen wij ons pastorale jaar toevertrouwen. Wij zijn dit jaar met 21 vormelingen gezegend! Wij zijn bezig om hen op hun vormsel (dat op zaterdag 10 juni zal plaatsvinden) voor te bereiden door middel van een reeks leuke gezinszondagen. Tijdens deze zondagen worden ook de ouders van de vormelingen betrokken, met een parallel programma waarin zij zich door middel van gebedsmomenten en gesprekken in de tien geboden gaan verdiepen.

Twee maanden eerder (zondag 9 april) is het hoogfeest van Pasen. Ook niet christenen vieren Pasen, maar denken dan meer aan een fijne zondag, met lekker eten en drinken, waarbij dan eieren en de paashaas niet mogen ontbreken. En ook wij nemen daar, in meer of mindere mate, deel aan. Toch is voor ons Pasen veel meer: het is het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar, de opstanding van Jezus en zijn overwinning over de dood.

De zondagse paasviering wordt eigenlijk door drie (avond)vieringen voorafgegaan, die bij elkaar horen en samen een eenheid vormen, die wij *paastriduüm* noemen. Een echte “driedaagse”, beginnend op Witte Donderdag met een kruisteken en eindigend op Paaszaterdag met de slotzegen, met tussenin op Goede Vrijdag de plechtige viering van de kruisaanbedding. Deze drie vieringen horen bij de “bijzondere” vieringen (zoals Aswoensdag, de Eerste Communie enz.) waarin alleen priesters voor kunnen gaan. Door de versnippering van ons rooster lukt ons niet altijd als 2 priesters om de “eenheid” van dit triduüm te benadrukken, en dat vinden wij heel jammer. Onze wens is de schoonheid van dit paastriduüm in zijn volheid te gaan vieren. In de komende maanden ga ik een artikel hierover schrijven, met meer details, om ons naar dit paasfeest goed voor te bereiden.

Na Pasen zullen wij aan vele kinderen ook voor het eerst het sacrament van de communie geven. Dit vervult ons ieder jaar van vreugde. De aanmeldingen komen nog binnen, maar wij zijn al – de hele regio opgeteld – boven de 25.

Dankzij alle vrijwilligers en leken-voorgangers zijn onze kerken ook het hele jaar door een plek waar lief en leed gevierd kan worden. Dankzij hen zijn de deuren van onze kerkgebouwen nooit dicht te vinden; dankzij hen worden vele uitvaarten gevierd; dankzij hen kunnen wij zoveel voor zoveel mensen betekenen. Moge God ons met hun inzet blijven zegenen.

Als stip aan de horizon hebben wij dit jaar de wens om in September met de parochianen die er interesse in hebben, naar Maria te Lourdes toe te gaan. Zo spoedig mogelijk gaan wij aanmeldingen verwerven en verdere details van deze bedevaart uitwerken. De wens is om onze parochies en alle lief en leed van onze parochianen aan Maria toe te vertrouwen.

Moge zij ons pastorale jaar zegenen en vervullen van alle goede gaven. “Geleid ons door ’t leven o Sterre der Zee”

Zalig Kerstmis en gezegend nieuw jaar!

Pastoor Marco Cavagnaro



**Zalig Kerstmis
en
een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.**

Kerstmis: God met ons.



U die met ons meetrekt
alle dagen van het jaar,
help ons het licht van Kerstmis
te bewaren ook in het jaar dat komt.

Dat wij de hoop levend mogen houden,
dat het anders kan:
toekomst en licht voor iedereen.
Dat we licht blijven zien in de duisternis.
Dat we niet verlamd raken door doemdenken,
maar durven geloven in een betere toekomst.

Een toekomst die al begonnen is.
Als wij ogen krijgen om het licht te zien,
oren krijgen om de oproep te horen
en handen en voeten krijgen
om ons te richten naar een wereld
waarin ieder tot zijn recht komt.

Een zalige kersttijd en Gods zegen over 2023
Dat het je echt “goed” mag gaan en allen die je dierbaar zijn.

Fijne en sfeervolle feestdagen.
Br. Wim Ernst o.carm.

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....



Het zijn weer de donkere dagen voor kerst. Met koud weer buiten, guur en grijs, maken we ons in deze adventstijd op voor het kerstfeest. De bloemengroep heeft in de kerk weer een mooie bloemversiering gemaakt rond het thema in deze kerstperiode. In aanloop naar kerstmis organiseren negen Aalsmeerse kerken een kerstwandeling langs kersttaferelen door Aalsmeer-dorp. Zie voor meer informatie en de poster verderop in dit Kontakt. De kerstwandeling is een initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer. De Raad zoekt steeds meer samenwerking met andere kerken in Aalsmeer en Kudelstaart om de oecumene te stimuleren. Op kerstavond en 1e kerstdag zijn er weer op een normale manier vieringen mogelijk in onze kerk. Iets wat in de afgelopen twee jaar niet of beperkt mogelijk was. U bent van harte welkom! Na de eucharistieviering op 1 januari 2023 luiden we in het Parochiehuis het nieuwe jaar met koffie, thee en een oliebol. Dan kunnen we elkaar ook nieuwjaar wensen. Mocht u met de kerst, maar ook in het nieuwe jaar, naar de kerk willen komen, maar geen vervoer hebben, dan hebben we in onze parochie daarvoor een rijdienst. De rijdienst zorgt ervoor dat u gehaald wordt en weer thuisgebracht wordt. Als u hiervan gebruik wilt maken, neem dan contact op met Ria Eling, coördinator rijdienst, telefoon 327812 of via het secretariaat. In het vorige Kontakt deden wij een oproep voor Kerkbalans. Er is al een mooi bedrag opgehaald, maar we zijn nog € 4000,- verwijderd van het streefbedrag. Uw (extra) bijdrage is nog steeds van harte welkom, zodat we de kerkbalansthermometer in de kerk op het streefbedrag van € 60.000,- kunnen zetten. Het Parochieteam is samen met vrijwilligers al de Actie Kerkbalans 2023 aan het voorbereiden. Daarover informeren wij u eind januari. Ook beloofden wij u in het vorige Kontakt te informeren over het overleg van de vijf parochieteams van de regio van Amstel tot Westeinder. Dit overleg was op 23 november. Het was goed om de leden van de andere parochieteams weer te spreken. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over verschillende onderwerpen. We zijn ons ervan bewust dat we in de toekomst geen vijf kerken meer open kunnen houden. Er zijn nog geen concrete plannen, maar we blijven met elkaar in contact. Voor nu bereiden we ons eerst voor op kerstmis.

Met de kerst in zicht wensen de leden van het Parochieteam iedereen een zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Het Parochieteam



ZO KOMEN WE AAN DE ADVENTSKRANS

Veel gebruiken en tradities in de kerk zijn eeuwenoud. Sommige hebben een heel diepgaande betekenis, andere zijn om meer praktische redenen ontstaan. De adventskrans is er zo een. De traditie om op een groene krans

kaarsjes te zetten, is nog geen 200 jaar oud en eigenlijk een protestantse uitvinding.

In het begin van de 19^e eeuw leefden in de omgeving van Hamburg veel gezinnen in armoede. De predikant Johann Hinrich Wichern trok zich het lot van deze kinderen aan. In een boerenschuur ving hij hen op, gaf ze te eten en zorgde dat ze onderwijs kregen. In de weken voor Kerstmis stelden ze hem kreeg steeds dezelfde vraag: wanneer is het Kerstmis?

Om de tijd van de Advent voor de kinderen zichtbaar te maken bedacht hij in 1839 de adventskrans.

Met behulp van een wagenwiel met negentien rode en vier witte kaarsen maakte hij de eerste adventskalender. Iedere dag werd er één rode kaars aangestoken en op elke zondag één witte kaars. Zo wisten de kinderen iedere dag hoeveel nachten ze nog moesten slapen voordat het Kerstmis was. Pas in 1860 bedekte Wichern het wiel met dennentakken, omdat de naalden hem deden denken aan de doornenkroon op het hoofd van Jezus. Zo werd de adventskrans tevens verwijzing naar Pasen.

Uit het grote wiel is langzaam de adventskrans ontstaan die wij nu kennen: een groene krans met vier kaarsen en een rood lint als tekens van leven, liefde en hoop op licht. Elke zondag van de Advent wordt er één kaars meer aangestoken. Het wordt steeds lichter, totdat met Kerstmis het volle licht van de geboorte van Christus mag stralen.

Br. Wim Ernst

RODE DRAAD ADVENT – KERST 2022

In de Adventstijd zien we uit naar de geboorte van Jezus, de Zoon van God die naar de aarde komt.

Hij is het LICHT: het witte licht, de zuivere vlam. Elke week branden we een kaars in de adventskrans en zijn wij een stapje dichterbij naar kerstmis. Dat stapje vraagt om actie vanuit onszelf; het wordt ons niet op een presenteerblaadje aangeboden. We worden uitgedaagd om richting het witte licht van Kerstmis te kijken naar ons eigen doen en laten ofwel; we gaan kleur bekennen.

“**Kleur bekennen op weg naar HET LICHT**” dat wordt het thema op weg naar Kerst.

Dit gaan we wekelijks in de bloemversiering terugvinden in een zuil van oplopende, kleurrijke ringen.

Eerste zondag van de Advent.

In de lezingen van vandaag worden we opgeroepen om **waakzaam** te zijn.

Waakzaamheid als oplettendheid wordt geassocieerd met de kleur rood; als bij een stoplicht, een verkeersbord. De waakzaamheid kunnen wij in ons leven kleur geven door op te letten wat er om ons heen gebeurt en zien waar onze inzet nodig is.

In de onderste ring wordt het groen dooraderd met rode bloemen en bessen.

Op weg naar Kerst hebben we ook de eerste kaars in de Adventskrans aangestoken en zingen ***Het lied van de zuivere vlam*** die ons daar in begeleidt.

Tweede zondag van de Advent.

In de lezingen van vandaag worden we opgeroepen om **tot inkeer te komen**.

Tot inkeer komen wordt geassocieerd met de kleur paars.

Kunnen wij reflecteren op ons eigen doen en laten om zo een beter mens te worden?

In de tweede ring zien we de paarse kleur van inkeer terugkomen.

Op weg naar Kerst hebben we ook de tweede kaars in de Adventskrans aangestoken en zingen ***Het lied van de zuivere vlam*** die ons daar in begeleidt.



Derde zondag van de Advent.

Zondag Gaudete betekent Verheugt U!

Dat horen we terug in de lezingen van vandaag. Ons geduld wordt op de proef gesteld.

Kunnen wij het wachten aan; verheugen wij ons met een roze blos op de wang?

Roze is een bijzondere liturgische kleur omdat hij maar twee dagen in de liturgie gebruikt wordt; in de 40-dagentijd en op de derde zondag van de Advent. Het roze symboliseert het wit van Kerstmis wat door het paars van deze tijd heen schijnt.

In de derde ring op de zuil zien we de kleur roze terugkomen.

Op weg naar Kerst hebben we ook de derde kaars in de Adventskrans aangestoken en zingen **Het lied van de zuivere vlam** die ons daar in begeleidt.

Vierde zondag van de Advent.

In de lezingen van vandaag horen we over **uitdagingen** die dilemma's met zich meebrengen.

Ook hoe Jozef daar mee worstelt in de situatie waar hij zich met zijn verloofde Maria in bevindt.

Door te vertrouwen komt het goed en zo mogen wij ons verheugen in de komst van Gods Zoon, Immanuel, God-met ons. Zo tooien we de ring van deze zondag met de kleur blauw.

Op weg naar Kerst hebben we ook de vierde kaars in de Adventskrans aangestoken en zingen **Het lied van de zuivere vlam** die ons daar in begeleidt.

Kerstvieringen.

Vanavond/vanmorgen horen we dat Jezus op aarde gekomen is om ons HET LICHT te brengen.

In de bloemversiering zien we de kroon op de zuil.

De tijd van wachten is afgerond met een bol van Licht en bloemen;

Het stralende witte, LICHT van Kerstmis Jezus Messias.

Wij zingen; **Het lied van de zuivere vlam**, en vieren de geboorte van Jezus, zoon van God, licht van de wereld.



LEUKE GEZINSVIERING: Verbonden..... met elkaar.

Zondag 6 november was er in onze kerk een gezinsviering met kinderkoor. Vooraf waren er enige twijfels vanwege de lage opkomst van het aantal kinderen van het koor, maar van twijfel bleek helemaal niets meer tijdens de dienst. Het koor bestond uit slechts 4 kinderen, dirigente Paula, pianiste Joasia en meester Maarten maar zij zongen en speelden vol enthousiasme zodat het de kerk inspireerde om uit volle borst mee te zingen. Pastor Marco hield een overweging waarbij hij de kinderen en de aanwezige kerkgangers betrok in vraag en antwoord. Hij vroeg onder andere welk woord het belangrijkste was in de lezingen die we gehoord hadden. Dit bracht een korte "discussie" op gang wat resulteerde in het woord LIEFDE. Het was een fijne



viering, was er te horen tijdens het koffie drinken. Het is zeker de moeite waard om de volgende **gezinsviering op KERSTAVOND** bij te wonen. Dus ouders, oma's en opa's neem uw kinderen en kleinkinderen mee naar de kerstviering van 24 december en misschien willen zij ook kerstliederen meezingen in het koortje. Zij zijn van harte welkom.

NvS

BEZUINIGING STOOKKOSTEN



Gezien de huidige prijs van energie moeten wij in onze kerk ook rekening houden met het gebruik van gas en elektra en gaan overwegen hoe de kosten omlaag te krijgen. Boven in de kerk hangen 8 warmtestralers die we per twee kunnen aan of uit zetten. Wij willen u adviseren zoveel mogelijk vóór in de kerk plaats te nemen zodat wij de achterste twee rijen uit kunnen laten. Dit zal erg veel gas uitsparen en het is voor de voorganger ook een fijner zicht op de aanwezige kerkgangers. Wij gaan ervan uit dat met de kerstdagen alle kachels aan staan vanwege een volle kerk. Wij hopen op uw medewerking. Dank namens de kosters.



KERSTCONCERT IN ONZE KERK

Zoals eerder aangekondigd is er op **zondag 18 december** een kerstconcert in onze kerk. **Aalsmeers Mannenkoor Con Amore** brengt een concert met vele

bekende en minder bekende kerstliederen zoals b.v.: Cantique de Noël, in Dulci júbilo, Stille nacht, Eer zij God in deze dagen, het Zweedse Jul, Jul, strálende Jul en vele anderen.

Het concert begint om 11.00 uur, direct na de eucharistieviering van deze ochtend en duurt ongeveer een uur.

Ook u bent allen uitgenodigd om te komen meegenieten van dit gebeuren. Het is op de laatste zondag voor de kerst, dus een fijne gelegenheid om in de kerstsfeer te komen. Na het concert wordt de kerk weer ingericht voor de Poolse viering van 1400 uur.

Na de eucharistieviering van 18 december zijn toegangskaarten te verkrijgen aan de kerk á 10 euro.

Vóóraf kunt u ook Nico van Staveren of Hans van Kessel, van het dames en heren koor, benaderen voor kaarten.

Parkeren kunt u in de straten naast de kerk en bij het parochiehuis, zodat het parkeerterrein vóór de kerk vrij blijft voor de Poolse kerkgangers.

Tot zondag 18 december.

NvS



DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN

Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten o.a Kerstmis de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met mij opnemen.

Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt.

Graag kom ik naar u toe.

Tel. 0297-34.56.83

e-mailadres: w.ernst@karmel.nl

Br. Wim Ernst





KERSTWANDELING

Loop je mee met de Kerstwandeling?

Op initiatief van de Raad van Kerken Aalsmeer organiseren negen kerken uit Aalsmeer en Kudelstaart van 17 tot 27 december een

Kerstwandeling door Aalsmeer-Dorp voor jong en oud! Ga samen met het egeltje op zoek naar de tien tafereeltjes en ontdek zo het kerstverhaal van 2000 jaar geleden. Via de website www.kerstfeestaalsmeer.nl kan je de route en het ingesproken verhaal vinden, dus trek gauw je dikke jas aan en neem een lichtje mee, om samen met je opa's, oma's, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, papa's en mama's de wandeling te lopen en meer over Kerst te leren!

De route is het leukst om te lopen tussen 16.00 en 20.00 uur, want dan staan alle lichtjes aan en kan je het egeltje dat met je meegaat het beste zoeken. Voor de wandeling is het handig een opgeladen telefoon mee te nemen om het ingesproken verhaal bij alle tafereeltjes te luisteren. Heb je geen telefoon, geen probleem want de teksten kunnen gedownload worden op de website. Zien we jou ook?



SOEPMIDDAG

Beste Parochianen,

De denktank houdt op zondag 15 januari een gezellige warme wintermiddag.

Tijdens deze middag is er een leuke quiz en serveren wij u de huisgemaakte erwten- en groentesoep.

Vanaf 16:30 bent u van harte welkom in het Parochiehuis. Opgeven is verplicht, dat kan vanaf 11 december via de intekenlijst achter in de kerk of via karmeldenktank@gmail.nl





Loop mee met de Kerstwandeling

17 t/m 27 december

Startpunt: Raadhuisplein

*Ga voor meer informatie naar:
www.kerstfeestaalsmeer.nl*



PAROCHIELE CARITAS INSTELLING - kerst collecte

Op 30 oktober was de diaconale viering in onze kerk. In alle 5 kerken van de regio is deze viering gehouden. Na afloop hebben de deurcollectes en de giften op de bankrekening maar liefst € 1.006 opgebracht. Heel veel dank! Dit is een heel mooi bedrag, dat samen met Kudelstaart zal worden besteed aan waardebonnen van de HEMA voor de gebruikers van de Voedselbank Aalsmeer. Zo kunnen zij zelf een keuze maken in wat zij nodig hebben.

Wat doet de PCI eigenlijk? De PCI is voor:

- Mensen in nood.

Individuele noodhulp. Mensen kunnen soms voor onvoorziene uitgave komen te staan. Zij kunnen dan eventueel een beroep doen op de PCI voor een financiële ondersteuning.

- Raakpunt 55+

De bijeenkomsten van Raakpunt 55+ ontvangen een geldelijke bijdrage voor de kosten hiervan.

De activiteiten van Raakpunt 55+ kunt U lezen in Kontakt.

- De eigen Parochie.

De werkgroep "Zieken en Ouderen" verzorgt jaarlijks aan parochianen van 80 jaar en ouder een kerstattentie, die zij van de parochie mogen ontvangen.

- Het bisdom en regionale PCI

Ook hierbij ondersteunen wij projecten, die om een bijdrage vragen. o.a. de pastores van detentiecentrum Schiphol.

Maar ook een donatie aan de Voedselbank Aalsmeer was een gift in het afgelopen jaar.

In de afgelopen 2 jaren was er geen extra **PCI-Kerstcollecte** vanwege corona. Dit jaar kan het gelukkig weer!

We hopen enorm op een bijdrage om de PCI te ondersteunen om de activiteiten te kunnen voortzetten. Tijdens de kerstvieringen is er daarom een 2^e collecte.

Een gift direct per bank is natuurlijk ook mogelijk op rek.

NL 06 INGB 0672 2553 08 tnv. RK. Kerkbest. olv. v.d. Berg Karmel.

Wij wensen u een fijne feestdagen en een goed 2023.

Namens de caritaswerkgroep Aalsmeer

Emiel Bunck, Jac van Aert en Mirjam Stokman



15 JANUARI: OECUMENISCHE VIERING IN DE KARMELKERK

Bij het begin van de Week van Gebed voor eenheid van Christenen 2023 is er een oecumenische viering in de Karmelkerk. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door onrecht, ongelijkheid en racisme. Het thema is nog niet bekend.

Samen met de oecumenische Liturgiegroep Raad van Kerken Aalsmeer en Ds. Johan Vrijhof uit Zandvoort gaan wij deze viering voorbereiden. Het Karmelkoor zal hierbij zingen.

Wij hopen er weer een mooie viering van te maken.

Na de viering bent u allen uitgenodigd voor koffie of thee in de kerk.

Tot dan

Namens de liturgiegroep Lia Pieterse



RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdag 5 januari is de volgende bijeenkomst van 10.15 – 11.30 uur in het parochiecentrum.

Januari de maand waarin elk jaar de oecumene extra aandacht krijgt.

Van 15 t/m 22 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen. Thema “Doe goed zoek recht”

Eén is onze Meester en wij allen zijn zusters en broeders.

Dat geloof in de ene Meester verbindt christenen van alle kerken.

Thema: Geef ons heden hoop voor morgen.

Levensverhaal van Pastor Ans Creemer – Alland.

(Van onderwijzeres en mannequin tot pastor)

Oecumene: Samen groeien in geloof, hoop en liefde.

Inleider: Pastor Ans Creemer – Alland,

Pastor en werkzaam voor de Protestantse Gemeente Samen op Weg Kudelstaart.

Als raakpunt 55+ u iets mag wensen voor het komende jaar;

Laat u raken in het diepst van uw ziel en neem deel aan onze

bijeenkomsten! Soms breekt er door inzicht een nieuwe wereld door!

Br. Wim Ernst. Mw. Hettie Pecht, Mw. Annie Mariën



FILMCAFÉ

Film: *So long, My Son.*

Ontmoetingskerk, vrijdag 26 januari, 19.30 uur.

Twee getrouwde stellen passen zich aan, aan de enorme sociale en economische veranderingen die zich in de jaren tachtig tot heden in China voltrekken.

Fijne feestdagen en een zalig nieuwjaar.
Jo van Aert



KAPEL VAN DE HEILIGE THERESIA

In onze eigen Karmelkerk bevindt zich, direct bij binnenkomst, de Theresia kapel. In de kapel staat het **wit marmeren beeld van de Heilige Theresia van Lisieux**. Zij was Karmelietes en is ongeveer 6 jaar voor de inzegening van onze kerk heilig verklaard in 1925. Toen de kerk werd gebouwd was er al geldgebrek. Omdat het bisdom niet wilde meebetalen moest de bouw gefinancierd worden door de karmelietenorde die al een klooster hadden in Aalsmeer. Met behulp van bedel preken, vooral door Pater Heggelman (O.Carm) en van giften en werd het een klooster kerk. Bouwpastoor Pater Heggelman zei daarover ” **Elk penningske der weduwe heeft zijn waarde**”. Naderhand is de kerk overgedaan aan de parochianen. Uit overlevering is bekend dat de kapel is gefinancierd door de tegenover de kerk wonende joodse Abraham Wijnberg, de uitvinder van “de Norit”. Deze scheikundige was niet getrouwd en had twee huishoudsters die in het belendende huis woonden. Beide dames waren katholiek en zouden er voor gezorgd hebben dat de kapel kon worden ingericht op kosten van Wijnberg. In de kapel kwam een klein altaar van marmer met daar bovenop een nis met het wit marmeren Theresia beeld en een relikwie van haar, geflankeerd door twee engelen in een religieuze muurschildering met sterrenhemel. De achtergrond was schoonmetselwerk gelijk aan de wanden van de kerk. Boven H. Theresia mocht natuurlijk het wapen van de Karmel niet ontbreken. In de wand naast het beeld zit een glas-in-loodraam met data van geboorte, intreding, overlijden en heiligverklaring van

Theresia. Zij is slechts 24 jaar oud geworden. Wanneer en waarom de kapel is verbouwd is niet bekend maar de achterwand is nu geheel bekleed met licht kleurig marmer. Zowel de doorgang naar de kerk als de nis boven het altaar zijn afgesloten met een hek zodat de ruimte als dagkapel kon worden gebruikt. Dagelijks werd de kapel door de bewoners van het klooster, vele jaren door broeder Ferdinand, opengesteld om te bidden of een kaarsje op te steken. Nóg wordt hier enkele dagen per week dankbaar gebruik van gemaakt. Bijgaande foto is de kapel in oorspronkelijke staat van vóór de verbouwing zonder hekken. De bloemenvaasjes in de boog van de doorgang naar de kerk zijn nu de kaarsenhouders bij H. Titus Brandsma voor de voormalige doopkapel en het kruisje dat stond vóór de beeltenis van de H. Theresia staat nu op het tabernakel voorin de kerk.

NvS



DANK



Wat een verrassing op zondagmorgen.
Een bloemetje. Bedankt!

Renske Kruisman



Graag wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor de vele goede wensen en attenties bij gelegenheid van mijn 80^{ste} verjaardag.

Mijn 60 jarig kloosterfeest in april was voor mij een geweldige dag met dankbare en mooie herinneringen.

Een reden om mijn verjaardag op eenvoudige wijze te vieren met mijn naaste familie in Noord-Brabant.

Ik hoop in goede gezondheid samen met anderen, in de toekomst In onze parochie werkzaam te mogen zijn!

Ik ga in grote dankbaarheid terugkijkend een nieuwe periode in.

Het ga u allen goed!

Br. Wim Ernst



PAROCHIEAGENDA



Van 17 december 2022 tot en met 20 januari 2023

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 16-12	20.00 Zwarteweg 36	Taizéviering
vr 05-01	10.15 Parochiehuis	Raakpunt 55+
		Thema: "Met nieuwe ogen zien"

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



Onderstaande personen zijn door een technische fout niet in ons vorige Kontakt vermeld. Graag feliciteren we ze alsnog van harte.

14-nov	95 jaar	De heer W.J.C. Bakker	Leimuiderdijk 196
14-nov	99 jaar	Mevr. D.V. Bakker - Maas	Clematisstraat 16-105
18-nov	81 jaar	Mevr. F.C. Verlaan - van Vliet	Emmastraat 8
21-nov	85 jaar	Mevr. J.M.J. Janssen - Spruit	Heermanszwet 21
22-nov	76 jaar	De heer J.J. Amsing	Karekietstraat 11
17-dec	90 jaar	De heer W.A. Jansen	Mercuriusstraat 44
18-dec	84 jaar	Mevr. E. v der Meer - v Munster	Mendelstraat 29
21-dec	90 jaar	De heer H.J. Buskermolen	Drie Kolommenplein 39
26-dec	76 jaar	Mevr. F.M. Albers - Copini	Chrysantenstraat 25
28-dec	77 jaar	Mevr. H.J.M. Rekelhof - Wolswijk	Clusiusstraat 16
31-dec	80 jaar	De heer G.J.M. van Leeuwen	Gerberastraat 111
3-jan	79 jaar	Mevr. P.F. Breugem - Donicie	Händelstraat 54
5-jan	95 jaar	De heer F.J. van Alen	Hornweg 245
6-jan	84 jaar	Mevr. G.A. v Leeuwen-Blesgraaf	Clematisstraat 26
6-jan	82 jaar	Mevr. J.C.G. de Vries-Nagtegaal	Anjerlaan 18
9-jan	83 jaar	Mevr. H.K.M. Klijn - v der Linden	Mendelstraat 57
9-jan	84 jaar	De heer G.H. Huiskens	Zeilhof 36
11-jan	79 jaar	Mevr. M.A. Böcker - Geereking	Kanaalstraat 53a
12-jan	81 jaar	Mevr. H.P.M. de Heij-v Wieringen	Blauwe Beugelstraat 48
13-jan	94 jaar	Mevr. J.S. de Jong - van Kessel	Clematisstraat 16-214
13-jan	91 jaar	De heer W.J. Bogers	Weteringplantsoen 17
13-jan	90 jaar	De heer G. Slinger	Molenpad 4
14-jan	92 jaar	De heer J.A.M. Melman	Dreef8
18-jan	92 jaar	Mevr. J.M. Stokkel-van der Meer	Clematisstraat 16-3
20-jan	88 jaar	Mevr. W.J. van Es-Commandeur	Hortensialaan 17



VIERINGEN



4^e zondag van de advent

zo	18-12	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Gerarda Petronella Maria te Riele-Meijer Henk Janssen, Jan Zandvliet, Rietje van der Knaap- Ammerlaan, Jeanie Daalman- Enthoven, Roos Kort- Maas
			Intenties	
zo	18-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
	19-12	18.30	Karmelkerk	Biechthoren (Polen)

Kerstavond

za	24-12	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens
za	24-12	19.00	Karmelkerk	Woord en gebedsviering olv. Parochianen mmv. Kinderkoor Truus Harting- Enthoven, Hans Rekelhof, Nelly Steggerda- Tijssen, Frans Blommesteijn, Theo Zandvliet en Annemiek Zandvliet- Egging, Rietje van der Knaap- Ammerlaan, Jeanie Daalman- Enthoven, Roos Kort- Maas, Frans en Peter Lissenburg, Kees Kok, Cees van der Laan
			Intenties	
za	24-12	22.00	Karmelkerk	Eucharistieviering, mmv. Karmelkoor
			Intenties	Zie viering van 19.00 uur



			1^e Kerstdag	
zo	25-12	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering, mmv. Klein koor
			Intenties	Zie viering van Kerstavond
zo	25-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
			2^e Kerstdag	
ma	26-12	11.00	Uithoorn	Samen vieren in Uithoorn
ma	26-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
	31-12	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

Feest van Maria

zo	01-01	09.30	Karmelkerk	Nieuwjaarsdag. Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Marie Jurka- Engel, Wilhelmina Johanna v.d. Berg-Duindam Frans Blommesteijn, Rietje van der Knaap- Ammerlaan, Jeanie Daalman- Enthoven, Roos Kort- Maas, <i>Jaargetij Marie Jurka- Engel</i> <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om in het Parochiehuis koffie/thee te drinken met een oliebol.</i>
zo	01-01	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	04-01	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent U van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
za	07-01	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

Openbaring van de Heer

zo	08-01	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. klein koor Intenties <i>Jaargetij:</i> <i>Gerarda Petronella te Riele- Meijer</i>
zo	08-01	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	14-01	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

Doop van de Heer

zo	15-01	9.30	Karmelkerk	Oecumenische viering vg. Dominee Johan Vrijhof mmv: Karmelkoor Intenties Gerarda Petronella Maria te Riele- Meijer, Henk Janssen <i>Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achterin de kerk koffie/thee te drinken.</i>
zo	15-01	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	18 dec	11.00	Woord- en gebedsviering	Parochianen
zo	18 dec	17.00	Kindje wiegen	
za	24 dec	19.00	Eucharistieviering	Gezinsviering
zo	25 dec	11.00	Eucharistieviering	
ma	26 dec	11.00	Samen vieren in Uithoorn	
zo	01 jan.	11.00	Samen vieren in Uithoorn	
zo	08 jan.	11.00	Eucharistieviering	
zo	15 jan.	11.00	Eucharistieviering	Nieuwjaarsreceptie

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	18 dec	11.00	Eucharistieviering	
za	24 dec	19.00	Eucharistieviering	Gezinsviering
za	24 dec	23.00	Eucharistieviering	
zo	25 dec	11.00	Eucharistieviering	
ma	26 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	01 jan.	11.00	Eucharistieviering	Nieuwjaarsreceptie
zo	08 jan.	11.00	Eucharistieviering	
zo	15 jan.	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	18 dec	09.30	Woord- en communieviering	Elly van Rooden
za	24 dec	19.00	W- en comm.viering/Gezinsviering	Jeroen Hoekstra
za	24 dec	21.00	Woord- en communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	25 dec.	09.30	Eucharistieviering	
ma	26 dec.	11.00	Samen vieren in Uithoorn	
zo	01 jan.	11.00	Samen vieren in Uithoorn	
zo	08 jan.	09.30	Eucharistieviering	
zo	15 jan.	09.30	Eucharistieviering	Nieuwjaarsreceptie

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen				
zo	18 dec	09.30	Woord- en communieviering	Rob Mascini
za	24 dec	21.00	Eucharistieviering	
zo	25 dec	09.30	Woord- en communieviering	Elly van Rooden
ma	26 dec	09.30	Woord- en communieviering	Elly van Rooden
zo	01 jan	09.30	Eucharistieviering	Nieuwjaarsreceptie
zo	08 jan	09.30	Woord- en communieviering	Elly van Rooden
zo	15 jan	09.30	Woord- en communieviering	Rob Mascini



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

Peter en Marian
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

