

KONTAKT



KARMEL
PAROCHIE
AALSMEER

nov-dec

2022

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 12 november t/m 16 december 2022
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Kerst, 17 december t/m 20 januari 2023) inleveren t/m woensdag **30 november** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 8 december voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Afgelopen week hebben we allemaal de klok weer een uur teruggezet. Dat is altijd weer een markeringspunt waar we de zomer achter ons laten. Met de donkere dagen in zicht, gaan we naar de adventsperiode en het einde van het jaar.



Nu we het einde van het jaar naderen, brengen wij de Actie Kerkbalans 2022 nogmaals onder de aandacht. Tot nu toe is er een bedrag van 52.000 euro opgehaald en nu zijn we nog 8.000 euro verwijderd van het streefbedrag van 60.000 euro. Mocht u uw bijdrage voor 2022 nog niet hebben overgemaakt, dan vragen wij dat alsnog te doen. Herinneringsbrieven van de Actie Kerkbalans zijn onlangs per post verstuurd. Als u al gedoneerd heeft, mag u vanzelfsprekend ook een extra bijdrage doen. *Samen Kerk zijn dat is ook bijdragen aan Kerkbalans, voor de kerk van nu en van morgen.*

Eerder berichtten wij u dat er een openstaande vacature was ontstaan voor een dirigent bij het dames- en herenkoor. Inmiddels is deze vacature ingevuld; Adriaan van Lunenburg uit Buitenkaag is op 1 oktober begonnen bij het koor. Wij wensen hem veel succes! Wij hebben in het vorige Kontakt een oproep gedaan voor vrijwilligers voor verschillende werkgroepen en in het Parochieteam. Deze oproep blijft staan. Voor ons secretariaat zoeken wij zo spoedig mogelijk versterking. De werkzaamheden bestaan uit het aannemen van de telefoon, het verwerken van e-mails en werkzaamheden ten aanzien van administratie, bestellingen en post en dat gedurende één ochtend per week van 9.00- 12.00 uur. De werkzaamheden kunnen ook over meerdere personen verdeeld worden. Neem even contact op met Lous (0297 340212/ 0649914733) of met Carlo (0621272035) als u nog wat verdere informatie wil of interesse heeft.

De website van onze parochie heeft te maken met (technische) problemen. Daardoor is het mogelijk dat de livestream niet werkt en dat u de uitzending van de viering vanuit huis moet missen. Er wordt hard gewerkt om dit probleem op te lossen. U bent dan hierbij in ieder geval op de hoogte van de problemen met de site.

Als laatste melden wij nog dat op 23 november a.s. de vijf parochieteams van de regio *van Amstel tot Westeinder* weer bij elkaar komen in het kader van de verdere samenwerking. Mocht er uit deze vergadering nieuws komen dan laten wij u dat uiteraard in een volgend Kontakt weten.

Het Parochieteam

ALLERZIELEN 2022
Voortleven.....in Gods eeuwig licht en vrede



Met Allerzielen gedenken we de mensen van wie we afscheid genomen hebben.

Het is een dag om ons in Gods licht en liefde verbonden te mogen voelen met elkaar en wereldwijd.

Het is een dag om te ervaren dat alle overledenen, dichtbij, veraf, gekend en ongekend niet alleen in onze liefdevolle herinneringen voortleven. En dat zij mogen voortleven in de liefde van God en in Zijn eeuwig licht en vrede zijn opgenomen.



*Niemand valt of hij valt in Uw handen
Niemand leeft of hij leeft naar U toe.*

Op Allerzielen herdenken wij de parochianen die vanaf 1 november 2021 gestorven zijn.

24 nov	Jo Schouten	89 jaar
8 dec	Piet Hooijman	84 jaar
11 dec	Sjaan Verhaar - Schulze	90 jaar
13 dec	Ans Stokkel - van Kempen	82 jaar
17 dec	Theo Zandvliet	73 jaar
6 jan	Lyda Plasmeijer – Rijnbeek	72 jaar
10 jan	Marie Jurka – Engel	63 jaar
17 jan	Coby Lenting – Ouwendijk	83 jaar
18 jan	Gerda Te Riele – Meijer	84 jaar
30 jan	Wilma van der Vaart – Wagenaar	90 jaar
20 feb	Gree Pieksma – Bontebal	92 jaar
25 feb	Martien Blauwhoff	93 jaar
16 mrt	Frits Zeldenthuis	77 jaar
4 apr	Arie Berk	84 jaar
10 apr	Nelly Steggerda – Tijssen	85 jaar
9 mei	Frans Blommenstein	94 jaar
14 jun	Annie Raadschelders – Kok	99 jaar
17 jun	Gilberte Boer – Reynders	88 jaar
29 jul	Nel Doeswijk – Schuit	74 jaar
13 okt	Frans Lissenburg	80 jaar

ADVENTSACTIE 2022 leder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld.

Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema **‘kinderen en gezondheid’**.

El Salvador: stimuleren van vroege ontwikkeling.

Sierra Leone: verminderen van onnodige kindersterfte.

DR Congo: opvang en begeleiding van straatkinderen.

Somalië: betere toegang tot basiszorg.

Wij doen weer graag een beroep op u:

Onze bus staat tijdens de Advent weer achter in de kerk voor uw gift! De Eerste Zondag van de Advent is 26 november.

U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is

NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie:

www.adventsactie.nl



Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV)

Joke, Ria en Bep



FILMCAFÉ

Op vrijdag 25 november om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout.

Film: Left Luggage.

Een van de kinderen uit een orthodox-joods gezin in een Antwerpse Volksbuurt praat niet, omdat de tirannieke vader geen vaderlijke gevoelens uit.

Door de komst van een nieuwe oppas bloeit het kind op.

Gebaseerd op het boek “Twee koffers vol” van Carl Friedman.

Regisseur: Jeroen Krabbé.



ZONDAG 13 NOVEMBER KARMELKERK DICHT

Zondag 13 november is er een oecumenische viering in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat.

Deze viering is om 10.00 uur en Ds. Teus Prins gaat daarbij voor samen met de Liturgiegroep van Raad van kerken. Muzikale invulling is door Hanneke Maarse en Eline Koopmans met harp en piano.

Met elkaar hebben we deze viering voorbereid en het thema is geworden "Vertrouwen". Wij hopen dat er vele parochianen deze viering met ons mee komen vieren.

Lia Pieterse

INSCHRIJVEN KAN WEER!

Naar onze verwachting gaan we in januari weer van start met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.



Zit je (klein-)kind in groep 4 of 5 of heeft het de leeftijd om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie meld je dan nu aan!

De Karmelkerk biedt alle kinderen aan om nader kennis te maken met het katholieke geloof en zich daarbij voor te bereiden op de Eerste Communie.

We richten ons in het voorbereidingstraject vooral op de kinderen, maar ook de ouders worden niet vergeten. Voor de ouders wordt er een ouderavond georganiseerd. Op deze avond geven we wat meer achtergrondinformatie over de onderwerpen die aan bod komen tijdens de 5 kindermiddagen.

Tijdens de kindermiddagen leren we de kinderen op een persoonlijke manier meer over de kerk en de gebruiken. We behandelen diverse thema's zoals *Je komt ergens vandaan en je hoort ergens bij*, *Bidden*, *God*, *In de kerk* en *Samen aan tafel*. Pastoor Marco komt verhalen vertellen, uitleg geven over het geloof, vragen beantwoorden én gitaar spelen.

Vorige jaren deden we tijdens de kindermiddagen leuke dingen zoals een speurtocht door de kerk, een gezamenlijke broodmaaltijd met alle

ouders en maakten we diverse knutsels voor vieringen; ook deden we klusjes om geld te verdienen voor de Stichting Derde Wereld Hulp, voor de straatkinderen in India.

Gun je je kind een inkijkje in het hedendaagse kerkleven, wil je meer informatie of heb je vragen neem dan gerust contact op (06-22 23 53 95).

Aanmelden kan via de volgende link:
<https://forms.gle/uWvFNYNARieTWJ4C6>.
Of door het scannen van deze QR code:



Graag tot ziens!

Namens de werkgroep Eerste Communie,
Lia Pieterse, Lous Zandvliet en Renate
Slingerland



De communicanten van afgelopen jaar hebben de voorbereidingstijd als zeer leuk ervaren en genoten van een gezellige en feestelijke viering op 26 juni 2022. Zien we jullie kind(eren) binnenkort in de kerk?

18 DECEMBER KERSTCONCERT IN ONZE KERK



Aalsmeers mannenkoor **CON AMORE** presenteert op 18 december een kerstconcert in onze Karmelkerk. Het wordt een concert dat is ingepland op zondag tussen twee H. Missen. Na afloop van de ochtend mis van half tien wordt de kerk ingericht voor het kerstconcert wat ca. elf uur begint en tot half een/een uur duurt. Daarna wordt de kerk weer in orde gemaakt voor de Poolse viering. Het belooft een spetterend geheel te worden want er is een fijne keuze gemaakt uit het grote repertoire van het mannenkoor en de zangers zijn super gemotiveerd. Het koor staat onder leiding van dirigent Theo v/d Hoorn, de pianiste is Oksana Polman en u kunt genieten van soliste(n). Het wordt een fijne kerstsfeer in deze donkere dagen. Wanneer de kaart verkoop van start gaat laten wij het u weten. Enkele leden van het dames/heren koor zingen bij Con Amore en houden u op de hoogte.
NvS

ZOEKTOCHT BEEINDIGD

Al enige jaren is, puur uit nieuwsgierigheid, er een zoektocht gaande naar, of en zo ja, welk beeld er heeft gestaan links van de doorgang onder de toren van onze kerk. De speurtocht ging o.a. via de Karmelieten die een archief bijhouden in Boxmeer, Oud Nuis van stichting oud Aalsmeer, internet doorzoeken en oude foto's bekijken bij parochianen thuis. Ook zijn er vele bejaarde kerkgangers aangesproken waarvan er inmiddels helaas alweer enigen zijn overleden, met de vraag "kunt u zich nog iets herinneren, als kind, van de consecratie van de kerk?" Naast de toren, op een steunbeer, ligt nl. een plateau met daarop een betonnen gietsel waar voetafdrukken in te herkennen zijn. Alle onderzoeken waren gestrand tot ik werd aangesproken door Sjuul Meijer van het secretariaat met "jij zoekt toch oude foto's van de kerk?" Wat bleek. In een van de kluisen van de kerk lag een stapel fotoboeken met de oplossing. Oude plaatjes van o.a. de inzegening van de kerk tot een huis van God in 1931 door bisschop Mgr. Aengenent. In het blauwe boekje, open staan voor allen, van wijlen Joop Snoek zijn enkele van deze foto's ook gebruikt maar net niet die de oplossing verhulden. Op de afbeeldingen uit de gevonden fotoboeken

is alles herkenbaar. Zichtbaar is duidelijk het plateau bij de toren maar deze blijkt, bij de in gebruik name van de kerk, niet gebruikt te zijn voor een beeld maar simpel de straathoogte van de Stommeerweg aan te geven die gelijk is aan de vloer/ingang van de kerk. De kerk is ooit gebouwd in de “diepte” en tijdens het pastoraat van pastoor Te Riele is het kerkplein opgehoogd. Er waren ooit 9 treden nodig om in de kerk te komen. Er bleek dus helemaal geen beeld te hebben gestaan. Op latere foto's is te zien dat na een herinrichting in de jaren 60/70 er op dit plateau een bloembak is gemetseld waardoor het lijkt op een voeten afdruk van een heiligenbeeld. De bijgevoegde foto's maken een en ander duidelijk. Mijn nieuwsgierigheid is hiermee bevredigd. In dezelfde boeken zijn ook foto's van het oorspronkelijke hoofdaltaar en de beide zijaltaren, communiebank en banken aan de zijanten van de abdis (naast het altaar) waar de paters zaten. Ook zijn er plaatjes van de oorspronkelijke Theresia kapel. (inmiddels allemaal gedigitaliseerd) Hier komen we in een latere rubriek nog op terug.
NvS



1931- consecratie kerk
Bewuste plaats links op beide foto's

Jaren 60/70- herinrichting kerkplein
Met bloembak en nog slechts 5 trap treden



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is.

Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken.

Van januari tot en met mei 2023 worden in oecumenisch verband vijf bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit De Kwakel, Uithoorn, Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je het afscheid ervaren hebt – ook met de beperkingen die in corona-tijd van toepassing waren – en praten over hoe het nu met je gaat. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

Dinsdag 6 december 2022 om 14.00 uur
in De Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn

De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 268212
Elly v Rooden 0252 – 517592

j.dubbink@pkn-uthoorn.nl
pmmvanrooden@hetnet.nl

OPBRENGST COLLECTE

De deurcollecte van zondag 23 oktober Wereldmissie zondag heeft het mooie bedrag van € 271,75 euro opgebracht.



Hartelijk dank



PCI

In de diaconale viering van 30 oktober hebben we als thema "De ander ontmoeten" gekozen. Natuurlijk kunnen we niet iedereen ontmoeten, maar we kunnen wel- op afstand - iets voor die ander betekenen.

Heeft u ook genoten van deze mooie viering?

We willen u hierbij ook aandacht vragen voor een gift.

Alle PCI-werkgroepen van onze 5 kerken in de regio staan achter het initiatief om in de feestmaand december de gebruikers van de voedselbank een extra feestelijke bijdrage te geven.

De steunaanvragen voor de voedselbank zijn de afgelopen periode behoorlijk gestegen. De redenen zullen u niet onbekend zijn.

Wij als PCI ondersteunen de voedselbank jaarlijks met een financiële bijdrage of met producten.

Voor de maand december willen we in de voedselpakketten een of meer waardebonnen van AH, JUMBO, VOMAR doen, waarmee de mensen zelf een keuze kunnen maken in de betreffende winkel.

Uit ervaring weten we dat dit door de gebruikers zeer gewaardeerd wordt.

Wilt u eventueel helpen met een feestelijke bijdrage dan kunt u dit storten op de rekening van PCI.

Dit kan per bank op rek. NL 06 INGB 0672 2553 08

tnv. RK. Kerkbest. olv. v.d. Berg Karmel.

Alvast bedankt!

PCI Aalsmeer,
Emiel, Jac en Mirjam

DANK DANK DANK

Zondag 23 oktober was er een feestelijke viering in onze kerk.

Er waren 2 jubilarissen (wij dus: Joke Meijerink en Peter Huisman) die 25 jaar lid zijn van ons Karmelkoor.

Het was een fijne viering met mooie liederen onder leiding van onze nieuwe dirigent Adriaan van Lunenburg.

Op het eind van de viering werden wij door Lous (parochiebestuur) uitgenodigd naar voren te komen.

Na een persoonlijk woordje voor elk, kregen wij de versierselen van de Sint Gregorius Vereniging opgespeld en de bijbehorende Oorkonde overhandigd.

Met een prachtig boeket bloemen van het koorbestuur en een speciaal lied, door Nico gemaakt, werden wij tot slot toegezongen.

Na de viering zijn wij met het koor en onze familie naar het parochiehuis gegaan, waar wij door Paul werden opgewacht met koffie/thee en wat lekkers.

Onze voorzitter Elly haalde hier nog wat herinneringen van ons op over de afgelopen 25 jaar koor. Na nog een drankje en toast op allen werd deze gezellige samenkomst beëindigd.

Tevens willen wij iedereen hartelijk bedanken voor deze mooie/fijne dag en de felicitaties, kaarten en attenties.

Het was voor ons een bijzondere dag.

DANK jullie wel!
Joke en Peter



UITGAANSDAG KARMELKOOR ZATERDAG 29 OKTOBER

Om 9.00 uur werden de koorleden en partners op de parkeerplaats van het Parochiehuis verwacht. Iedereen was keurig op tijd. Alleen het bestuur wist waar de reis heen ging en in de bus werd er al druk onderhandeld welke kant we op zouden gaan, al gauw werd het duidelijk dat we niet naar het zuiden gingen. Tja, de andere kant op waren ook nog diverse mogelijkheden. Eenmaal vele kilometers gereden te hebben hoorden we dat het weleens Elburg zou kunnen worden. Ja leuk maar wat is daar te doen? Eenmaal op een terrein aangekomen zagen we dat we naar één van s' werelds grootste overdekte zandsculpturen tentoonstellingen 'bijbelverhalen in zand' aankwamen. Met een oppervlakte van 5000 m², zo'n 4000m³ zand, tientallen sluisdeuren, 1000 jaren oude olijfbomen, botters en



beeldhouwwerken komen de verhalen over onze cultuur van bijbels en botters tot stand. We moesten wachten met uitstappen want er kwam een vrijwilligster de bus in om te vertellen dat het zand uit de Markermeer werd gehaald, er gewerkt is door 35 beeldhouwers vanuit de hele wereld en meer dan 25.000 manuren aan deze beelden hebben

gewerkt. Maar eerst aan de koffie met overheerlijke gebak om daarna groepsgewijs de tentoonstelling te bewonderen.

Om kwart over één ging de bus richting centrum van Elburg daar stond een overheerlijke lunch klaar met heldere groentesoep diverse soorten brood en beleg ook de kroketten en een drankbuffet mocht niet ontbreken. Om half drie gingen de eersten naar beneden voor een wandeling naar de haven en/of wandeling langs de dijk. Half vijf werden we weer bij de bus verwacht om via de polders huiswaarts te keren. Klokslag zes uur stonden we weer bij de parkeerplaats van het Parochiehuis. Moe maar voldaan stapten we uit de bus. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag mede door het mooie weer. We bedanken het parochieteam voor de bijdrage vanuit de verjaardagsactie.

Loek en Ria

AFSCHEID

Eind september hebben wij met een boeket bloemen afscheid genomen van een schoonmaak icoon. Na enkele tientallen jaren zich te hebben ingezet voor onze parochie met het schoonhouden van de kerk, zodat u toch maar weer iedere week in een schone opgeruimde kerk bijeen kan komen, heeft **Rein Gijzenberg** aangegeven er nu toch mee te stoppen. Rein is 85 geworden en was en is immer een spontaan persoon en nooit te beroerd om een extra handje uit te steken. Jarenlang was hij een

gewaardeerd lid van onze parochiegemeenschap maar na het droevige verlies van zijn Giny is hij verhuisd naar Zevenhoven bij zijn kinderen. Toch is hij ons al die jaren trouw gebleven. Rein heeft het heerlijk naar zijn zin in het boerenland en wil zich ook daar inzetten voor vrijwilligerswerk. Rein namens de schoonmaak collega's en namens de parochianen **HARTELIJK DANK en BLIJF GEZOND.**

NvS



DANK



Lieve mensen

Na mijn plotselinge opname in het ziekenhuis, 6 dagen intensive care ben ik weer thuis.

Het gaat redelijk goed met me.

Zondag 2 oktober werd ik verrast met een altaarbloemetje.

Hartelijk dank en groetjes

Nel Breugem



Hartelijk dank voor de mooie bloemen die wij kregen van de Karmelparochie in de H. Mis van ons 65 jarig huwelijk en dank voor de kaarten die wij kregen vanuit de parochie.

Vriendelijke groet, Fam. J. Overwater en C. Overwater- Bakker

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



24-nov	90 jaar	Mevr. J.V. Bakker - van Rooijen	Leimuiderdijk 196
25-nov	81 jaar	Mevr. J.H. Appelboom - Haug	Molenpad 27
25-nov	86 jaar	De heer G.G. van Beek	Fuchsiastraat 12
26-nov	79 jaar	Mevr. J.A.A. v der Zon-v Rooijen	Verlaatsweg 36
27-nov	85 jaar	Mevr. A.M.J. de Boer - v Schaik	Gerberastraat 41
29-nov	79 jaar	De heer D.J. Harting	Kanaalstraat 7
3-dec	81 jaar	Mevr. J.M. Meijerink - Heemskerk	Laurierhof 21
3-dec	84 jaar	Mevr. E.M.L. van Beek - Casteels	Fuchsiastraat 12
5-dec	83 jaar	De heer G.L.M. van der Knaap	Molenpad 91
7-dec	82 jaar	De heer G.H.M. Appelboom	Molenpad 27
7-dec	87 jaar	De heer W. Springintveld	Oosteinderweg 353
7-dec	76 jaar	Mevr. L.T.M. v Weerdenburg	Kruisweg 283
8-dec	81 jaar	De heer W.M. Blom	Stommeerkade 24
9-dec	80 jaar	De heer H.J.A. Ratterman	Stationsweg 34
10-dec	91 jaar	De heer C.T. Zandvliet	Drie Kolommenplein 91
11-dec	82 jaar	Mevr. C.P.M. v der Hoorn - Wijffe	Kanaalstraat 21
11-dec	85 jaar	De heer R. Steggerda	Aalsmeerderdijk112
11-dec	84 jaar	Mevr. G.W.M. v der Helm - Blom	Clematisstraat 24
11-dec	75 jaar	Mevr. J.M.A.C. Hoogeboom-de Haan	Verremeer 92
13-dec	84 jaar	De heer J.C. van der Hoorn	Kanaalstraat 21



VIERINGEN



33^e zondag door het jaar

za	12-11	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens
zo	13-11	10.00	Doops- gezinde kerk	Oecumenische viering
			Intenties	Karmelkerk is gesloten
zo	13-11	14.00	Karmelkerk	Miny Zandvliet- Daggers
za	19-11	16.30	Kloosterhof	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
				Woord en communieviering vg. B. Dullens

34^e zondag door het jaar

zo	20-11	9.30	Karmelkerk	Woord en communieviering vg. Rob Mascini mmv. klein koor Gerarda Petronella te Riele- Meijer Frans Blommesteijn, Frans Lissenburg
zo	20-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	26-11	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

1^e zondag van de advent

zo	27-11	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor Jo Schouten Truus Harting- Enthoven, Cor Bekker Niek Doeswijk Frans Lissenburg
			Intenties	Jaargetij Jo Schouten
zo	27-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	03-12	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

2^e zondag van de advent

zo	04-12	9.30	Karmelkerk	Woord en gebedsviering olv. Parochianen mmv: Karmelkoor Frans Lissenburg Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achter in de kerk koffie/thee te drinken.
			Intenties	
zo	04-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	07-12	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering, van harte aanbevolen. Na de viering bent u van harte uitgenodigd om achter in de kerk koffie/thee te drinken.
za	10-12	16.30	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

3^e zondag van de advent

zo	11-12	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. klein koor Theo Zandvliet Miny Zandvliet- Dagers Jaargetij Theo Zandvliet
			Intenties	
zo	11-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka



PAROCHIEAGENDA



Van 12 november tot en met 16 december 2022

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr	25-11	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering
vr	16-12	20.00	Zwarteweg 36	Taizéviering

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	13 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	20 nov	11.00	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo	27 nov	11.00	Woord- en gebedsviering	Parochianen
zo	4 dec	11.00	Eucharistieviering	Gezinsviering
zo	11dec	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	13 nov	10.00	Eucharistieviering	Diaconale zondag
zo	20 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	27 nov	11.00	Eucharistieviering	
zo	4 dec	11.00	Eucharistieviering	
zo	11 dec	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	13 nov	09.30	Diaconale viering	Jeroen Hoekstra
zo	20 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	27 nov	09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	4 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	11 dec	09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	13 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	20 nov	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
zo	27 nov	09.30	Eucharistieviering	
zo	4 dec	09.30	Eucharistieviering	
zo	11 dec	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen

UITVAARTZORG

Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829

saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER

T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM

Bloemsierkunst

Peter en Marian
Stokman VOF

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer

Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235

www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

PAROCHIEHUIS

**Gerberastraat 6
1431 SG Aalsmeer**

**Voor een receptie, verjaardagsfeestje, jubileum
of andere activiteiten kunt u terecht in het
parochiehuis.**

**Voor vergaderingen is het parochiecentrum
een geschikte ruimte.**

**Heeft u interesse neem
dan gerust contact op met:**

**Paul Willemse
tel: 06- 42606872**

