

Karmel berichten

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp

23 februari 2022

Vandaag is het 141 jaar (23 februari 1881) geleden dat Anno Sjoerd Brandsma, als telg uit een oud, rooms-katholiek en Fries boerengeslacht uit Ugoklooster nabij Bolsward werd geboren.

Ter gelegenheid daarvan is er vanmiddag om 16:00 uur een vesperdienst in Titus Brandsmakerk Amstelveen.

Het is vandaag een zonnige dag en daarom een prachtige gelegenheid om met elkaar te bidden. Zeker nu we weten dat op vrijdag 4 maart 2022 om 10:30 uur Paus Franciscus de datum van de Heiligverklaring van Titus Brandsma bekend zal maken.



Door Hettie Berflo o.carm, voorzitter van de Stichting Vrienden van Titus Brandsma is voor de komende tijd een kruisweg gemaakt op basis van gebeurtenissen op de laatste weg van Titus Brandsma. Het is dus niet een kruisweg die direct achter elkaar beschikbaar komt. Steeds, als er indertijd een gebeurtenis heeft plaatsgevonden, volgt een nieuwe statie. Hieronder treft u in een keer de eerste drie staties aan.

Statie 1: 19 januari 1942

Titus Brandsma werd 80 jaar geleden gearresteerd door de Gestapo en meegenomen naar Arnhem, om op 20 januari 1942 overgebracht te worden naar de gevangenis van Scheveningen. Titus schreef daarover het volgende:

‘Het zou na een nacht te Arnhem, hier maar één nacht zijn. Met die woorden werd ik cel 577 op 20 Januari binnengebracht. Den volgenden morgen moest ik om half negen klaar zijn voor het verhoor in Den Haag. In den middag kon het waarschijnlijk afgesloten worden en zou ik met het oog op mijn gezondheid naar huis gaan. Op 21 Januari hoorde ik, dat de hechtenis verlengd werd voor nadere opheldering.’

Statie 2: 20 januari 1942

Titus overgebracht naar de gevangenis van Scheveningen, het ‘Oranjehotel’, cel 577.

‘Het was geen Inferno, mijn celletje nr. 577. En toen ik het betrad, las ik er niet boven: ‘Laat die hier binnegaan, nu alle hoop maar varen.’ Het zag er niet onheilspellend uit en toen de gevangenisman, die de wacht hielp, den soldaat er blijkbaar op wees, dat de cel niet klaar was, zeide deze: ‘Het is maar voor één nacht.’



Statie 3: 21 januari 1942

Begin van de ondervraging door SS Hauptscharführer P. Hardegen.

‘De houding van het Nederlandse Episcopaat maak ik ook tot het mijne.’

Titus Brandsma



God zegene Nederland
God zegene Duitschland
Gere God, dat beide volkeren weldra weer in volle ored
en vrijheid naast elkander staan in zijn erkenning en
tot zijn eer tot heil en bloei van beide zoo na verwante
volken.

Politie -
Scheveningen, Strafgevangenis 22 Januari 1942
Prof. Dr. Titus Brandsma.
o.carm.
Nijmegen

Titus verbleef in Scheveningen totdat hij op 12 maart werd afgevoerd naar kamp Amersfoort.

Er zit dus wat tijd tussen de verschillende staties.

In het geloofsgesprek van zondag 13 februari sprak Leo Fijen met dominee Herman de Vries en Chris Fictoor bij de kruisweg in Dokkum bij de Bonifatiuskapel. Dominee Herman de Vries, lid van Convent Karmel Noord - Titus Brandsma, heeft de teksten van de kruisweg meer bij de tijd gebracht en die kunnen bij de kruisweg bij de Bonifatiuskapel gebruikt worden. Chris Fictoor o.carmAss heeft voor de looptijd tussen de staties een lied in de geest van Titus Brandsma geschreven. Misschien een mooie tekst om in de dagen tussen de staties te overdenken.

Gaat onze weg op uw Kruisweg gelijken,
als wij onder lijden en rampen bezwijken,
bemoedigt uw Liefde ons, sterk onze strijd,
om leed te doorleven, troost komt met de tijd.

Het geloofsgesprek is nog beschikbaar: [Chris Fictoor en Herman de Vries gemist? Start met kijken op NPO Start](#)