

KONTAKT



KARMEL
PAROCHIE
AALSMEER

maart-april

2022

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 5 maart t/m 8 april 2022
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, Pasen, 9 april t/m 6 mei) inleveren t/m woensdag **23 maart** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 31 maart voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmarmelkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



Veertigdagentijd

We zijn alweer op weg naar de veertigdagentijd. Nog even en carnaval en aswoensdag staan op het programma. We hopen allemaal dat beide op aangepaste wijze toch gevierd en beleefd kunnen worden.

En daarna de vastentijd. Vasten is een soort van interne zuivering. Aan de ene kant fysiek door even minder te nemen van alles wat we niet strikt nodig hebben. Minder snoepen, minder eten en minder uitgeven aan materiële zaken die ons eigenlijk toch niet gelukkig maken. Een tijd om meer te bewegen, in het voetspoor van Jezus, meer na te denken over het eigen doen en laten en meer te bidden. Dat is het geestelijke element. Het is een beetje jezelf terugtrekken op jezelf om je leven en relatie met God te beschouwen. Maar ja, we zijn de afgelopen tijd al zo vaak teruggeworpen op onszelf. Weinig mogelijkheden om samen te komen, geen bezoekjes afleggen, geen museum, theater of feestjes. De woenstijnervaring die het vasten in zich heeft, doen we nu – met tussenpozen – al twee jaar.

Misschien moeten we dit jaar bij het vasten de focus meer leggen op dat andere aspect van het vasten. Het besef dat andere mensen niet zo makkelijk kunnen wat jij kunt. Niet zo makkelijk iets lekkers kunnen meenemen uit de supermarkt, omdat het weekbudget boodschappen voor het dagelijks eten niet toereikend is. Mensen om ons heen die niet dat leuke truitje of die nieuwe schoenen kunnen aanschaffen. Mag de vastentijd nu eens een tijd zijn dat we ons realiseren hoeveel mensen in onze omgeving eenzaam zijn. We hebben nu allemaal een beetje kunnen ervaren hoe dat is als er niemand langs komt of als je niet naar iemand toe mag gaan. Eenzaamheid is door de coronacrisis heel veel groter geworden. Misschien hebben we zelfs een beetje ervaren hoe het is als sombere gedachten je leven beheersen. Dat lange thuiszitten gaf ons allemaal wel eens een sombere bui. Voor sommige mensen om ons heen is dat een dagelijks gevoel. Dat ze nergens bij horen en dat ze geen nut hebben in onze maatschappij. Laat vasten eens helemaal in het teken staan van de ander, van onze naaste.

Vasten wordt dan jezelf verliezen door er voor de naaste te zijn. *‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’* (Mattheus 16:24). Een mooie mantra voor

de komende vastentijd. Opnieuw ontdekken dat het niet draait om jou, maar om de ander. Immers, onze ware opdracht en het ware geluk vinden we door er voor een ander en de Ander te zijn. Wie die weg weer ontdekt, en de vastentijd is daar het ideale moment voor, ontdekt dat jij zelf ook een naaste bent, die door de ander gezocht wordt. Dat wij elkaar vasthouden, steeds opnieuw, dragen en gedragen worden. Moge wij onszelf zo opnieuw ontdekken als geliefd kind van God, de moeite waard, gekend, geliefd en gedragen, geschonken aan elkaar. Ik wens u een inspirerende en vooral sociale vastentijd!

Diaken Jeroen Hoekstra



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT...

Bij de laatste coronapersconferentie op dinsdag 15 februari van Minister Kuipers was er goed en positief nieuws. Zoals het er nu naar uitziet kunnen er weer steeds meer activiteiten georganiseerd worden in de samenleving. Inmiddels hebben de bisschoppen bekend gemaakt dat met ingang van 25 februari ook in de kerken de 1,5 meter en mondkapjes niet langer nodig zijn. Dat is natuurlijk goed nieuws en zal voor velen van ons als muziek in de oren klinken. We gaan ons best doen om ook in de kerk alles weer zo veel als 'normaal' te laten verlopen.

De Raad van Kerken organiseert in de aanloop naar Pasen ook dit jaar weer de Passieronde. De informatie over de deelnemende kerken vindt u in dit Kontakt.

Als we kijken naar het kerkbezoek dan heeft de livestream een positieve bijdrage geleverd in de coronatijd om vanuit huis de vieringen te volgen. Wat wij zien, ook in andere kerken, is dat mensen gewend zijn geraakt om thuis te kijken. U blijft vanzelfsprekend van harte welkom, want in de kerk staan immers de deuren altijd open! Maar het kan zijn dat u gestopt bent met fietsen, autorijden of om een andere reden minder mobiel bent waardoor u niet meer zelfstandig kunt komen. Daarvoor is in de parochie de Rijdienst; een groep vrijwilligers die ervoor zorgt dat u thuis gehaald wordt en naar de kerk gebracht wordt. De afgelopen twee jaar in de coronatijd was het wat rustiger voor de Rijdienst, maar wij willen dit weer opstarten. Het is geen verplichting om wekelijks te gaan, maar

wanneer u dat wilt. Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Ria Eling, telefoon 327812 of bij één van de parochieteamleden. Ook mensen met een auto, die parochianen willen brengen en halen, zijn van harte uitgenodigd te reageren.

Ook positief is de eerste tussenstand van de Kerkbalans voor het nieuwe jaar, de teller staat inmiddels op 24.862 euro. Dit is een mooie start voor de financiën aan het begin van het nieuwe jaar. Uw bijdrage blijft welkom. Alle kleine beetjes helpen en wat ook bijdraagt aan de financiën zijn de advertenties achter in het Kontakt. Wij hebben al verschillende vaste adverteerders en nieuwe adverteerders zijn altijd van harte welkom. Zo er is nu een nieuwe adverteerder die in ons kerkblad adverteert: Saskia Driezen Uitvaartzorg. Als u met uw bedrijf wilt adverteren, of u kent iemand die wilt adverteren, neem dan even contact op met één van de parochieteamleden of het secretariaat.

Voor het regiokerkbestuur en het parochieteam is de toekomst van onze parochie een belangrijk aandachtspunt en dat geeft ook wel zorgen. Zeker ook door Corona is het onzeker hoe die toekomst eruit gaat zien en hoe wij er met elkaar in slagen om een VITALE parochie te blijven. Dan gaat het met name om de kracht van onze vrijwilligers, de verbondenheid van parochianen met de parochie en met elkaar, uiteraard de financiële slagkracht en de verdergaande vergrijzing van de parochie. Zoals gezegd, dat geeft ook zorgen en vraagt aan bestuurders om een visie op deze toekomst te vormen. De regiovorming is daarbij een eerste stap geweest, maar er zal de komende jaren meer moeten gebeuren. Dat is een moeilijk gesprek en uiteraard ook met emotie voor ons allemaal. Wij willen heel graag hierover ook met u het gesprek aangaan en u meenemen in deze toekomstvisie. Deze ligt nog zeker niet vast! Wij zijn van plan om in april (exacte datum in het volgende Kontakt) hiervoor een speciale bijeenkomst te organiseren en wij nodigen u daarvoor van harte uit. Praat mee, geef uw ideeën en laten we dan samen de weg opgaan naar een gezonde toekomst voor onze kerk.

Als Parochieteam houden we de ontwikkelingen rond de Corona in de gaten en kijken we voorzichtig vooruit. Wie weet kunnen we, in het jaar dat de Parochie 92 jaar bestaat, alsnog het uitgestelde 90-jarig jubileum van de parochie vieren?

Een hartelijke groet van de leden van het Parochieteam.

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Maria Catharina Jurka- Engel

Het nieuwe jaar is voor de familie Jurka niet fijn begonnen. Op 10 januari overleed moeder en oma Marie Jurka-Engel op 63 jarige leeftijd. Na een ziekbed van ca 13 maanden, waarvan de laatste maand het zwaarst was, heeft zij met tegenzin van haar gezin afscheid moeten nemen. Zij wilde persé de kerst halen en toen dat was bereikt wilde zij nog persé oud en nieuw halen, maar toen ging het niet meer en heeft zij de strijd moeten opgeven. Marie was de 6^{de} uit een gezin van 7 kinderen. Haar broertje Frans Engel was haar al voorgegaan.

Op het boekje dat haar kinderen gemaakt hebben stond geschreven:

*“samen met haar moeder en haar lieve broer
zorgt oma voor alle dieren dat is toch stoer
zo lief voor de poesjes was oma altijd
maar Tijger, Draak en Rambo is ze nu wel even kwijt
maar oma zal altijd over ons allemaal waken
zoals ze zei, ze zou ons nooit kwijt willen raken”.*

Na een mooie dienst in onze kerk is zij op 17 januari te ruste gelegd op het kerkhof in Aalsmeer, op een van de mooiste plekjes volgens de familie, want Marie hield van de natuur en ligt nu precies onder 2 bomen.



Hans van Putten

Geheel onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde bestuurslid Hans van Putten. Hans is zondag 16 januari in zijn slaap overleden. In besloten kring is er op zaterdag 22 januari afscheid van hem genomen in de Sint Jan Geboortekerk in Kudelstaart. Hans heeft zich binnen de gemeenschap en parochie van Kudelstaart decennia lang ingezet. Hij zat in het parochiebestuur en parochieteam van Kudelstaart, en hij was vooral een fanatiek en gewaardeerd koorlid.

Wij herdenken Hans als een kundig en betrokken bestuurder die zich met hart en ziel inzette voor het gezond houden van onze vijf parochies. Wij zijn Hans hier zeer erkentelijk voor.
Moge hij rusten in vrede



R.K. Kerkbestuur
van Amstel tot Westeinder
Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-
Uithoorn

DE VOP-GROEP INFORMEERT

Op zondag 27 maart verzorgen leden van de werkgroep Viering onder leiding van Parochianen weer een viering voor en door parochianen.

Het is de **4e zondag in de veertigdagentijd**

De evangelielezing: Luc. 15: 11-32 De verloren zoon.

‘Geloof in de toekomst’

Het geloof in de toekomst is er, als we elkaar kunnen zien en elkaar kunnen vinden.

Voorgangers zijn Nico van Staveren en Wil Bakker.

Samen met u en met het Karmelkoor hopen we er op deze eerste zondag in de zomertijd weer een mooie en inspirerende viering van te maken.





VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste parochianen en belangstellenden van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Uithoorn,

Maart roert zijn staart.... Na 2 jaren Corona in Nederland zijn we er wel klaar mee.... De winter met zijn herfstachtige weer kunnen we snel achter ons laten.... Of: in de 40 dagen voor Pasen mogen we de rust nemen om een pas op de plaats te doen en na te denken. Ik had vele onderwerpen in mijn hoofd, maar leek het niet te kunnen samenvatten in een pakkend verhaal. Ik wist wat ik wilde vertellen, maar niet hoe het in te leiden of waarmee een vergelijking te maken. Want waarom zijn die verhalen, die boodschappen die Jezus ons heeft meegegeven zo pakkend? Worden die na 2000 jaar nog verteld? Omdat het vergelijkingen zijn. Een belangrijke boodschap dat is ingebed in een pakkend verhaal. Dat wil ik ook bereiken. Maar dat is niet zo gemakkelijk.

Maar ook als het niet gemakkelijk is kan het toch. Of kan (én wil!) ik het in elk geval proberen. Dat hebben bijna alle mensen wereldwijd laten zien in deze afgelopen twee jaar. Het was niet makkelijk. Er was geen vooraf bedacht verhaal om de boodschap makkelijker te maken. Er was een mega-besmettelijke ziekte. We moesten van alles en we mochten veel andere dingen niet. In de dagelijkse dingen, zakelijk, sociaal. Het was niet makkelijk, maar we gingen toch door. Roeiend met de riemen die we hadden. Velen tegen de stroom in.

Het was niet makkelijk voor ons als kerkbestuur. Net zoals het niet makkelijk was voor de koren, liturgiegroepen, voorbereiding van vormsel en communieprojecten, kosters of uitvaartgroepen. Niet bij elkaar mogen komen, niet dát mogen organiseren wat je eigenlijk voor ogen hebt, waarmee je de kerkgemeenschap hoop en warmte zou willen bieden. Maar is toch heel wat geïmproviseerd en bedacht om toch waardevol te kunnen zijn. Ook al was het niet makkelijk.

Als kerkbestuur en parochieteams hebben we ook meer willen organiseren: de samenkomsten met parochianen. Per parochie met de vrijwilligers en geïnteresseerden van gedachten wisselen over de krimpende kerkgemeenschappen. De gebouwen die “te groot” zijn geworden, maar een paar uur per week gebruikt worden en duur onderhoud nodig hebben. Maar ook de hechtheid van de parochies,

het samenwerken in de regio, de ouder wordende vrijwilligers. Deze bijeenkomsten staan in deze maanden op de agenda's. Er wordt bewust eerst alleen binnen de parochie gesproken. Er zijn geen plannen die gepresenteerd worden, hooguit wat feiten. Het feit dat er "iets" zal veranderen. En we mogen met elkaar bepalen in welke richting we dat willen hebben. En ik wil iedereen van harte uitnodigen mee te denken en bedanken voor zijn of haar betrokkenheid. We hopen de toekomst een beetje te kunnen plannen. Maar ook dat is niet gemakkelijk. Niets is volledig te plannen en voorspellen.

Na het uitbrengen van de regioblad afgelopen najaar waarin we met foto's en naam zijn gepresenteerd hadden wij als bestuur gehoopt te kunnen melden dat we zijn uitgebreid met een bestuurslid uit de parochie Emmaus. Helaas hebben we moeten medelen dat Hans van Putten ons is overleden. Dat heeft ons geraakt. Dat maakt ons een schakel zwakker. Over stormachtig en somber weer gesproken: Zo voelde deze winter. Het was niet makkelijk. We zagen het niet aankomen en konden het niet in een mooi verhaal voorbereiden. Maar eraan ontkomen kan niet. We moeten door.

Soms is het leven, de samenleving, de situatie een lange tijd moeilijk. Hard, rauw, onvoorspelbaar. In de bijbel zijn deze situaties als vergelijking te herkennen in de 40 dagen die Jezus verbleef in de woestijn voordat hij zijn openbare leven begon. Een periode van afzien, van uitdagingen en vertrouwen hebben dat er een Vader is die je zal begeleiden. Het volk Israël dat Egypte kon verlaten, voelde zich aanvankelijk gered, maar moest vervolgens 40 jaar (een eeuwigheid) zwerven door de woestijn voordat ze het beloofde land konden binnen treden. Kunnen wij uit deze verhalen kracht halen? Als we er bij stil staan in de 40 dagen voor Pasen. Mijn oma, bedenk ik me nu, deed dat met een heel simpele spreuk, die ze mooi in hout had geknutseld en aan de muur had hangen: Hoop doet leven. En ik denk dat we allemaal onze eigen manier hebben om zware tijden door te komen. Het is niet makkelijk, maar het kan. En we mogen geloven dat we er niet alleen voor staan.

Miranda van Rijn

[secre.aalsmeer.uthoorn@gmail.com](mailto:secretaaris@regioamstelwesteinder.nl)

06-50 963 187

Secretaris R.K. Regio Amstel-Westende

Aalsmeer-De Kwakel-Kudelstaart-Nes aan de Amstel-Uithoorn

LITURGISCHE RODE DRAAD IN DE VASTEN-EN PAASTIJD

Het thema **Het Levenspad** gaat dit jaar als rode draad door de zondagen van de vastentijd naar Pasen.

Iedere zondag past de bloemschikking zich aan aan de lezingen van die zondag. En dit is te zien in het arrangement van houten kistjes; niet afgesloten maar deels open, met kieren en gaten zodat we van alle kanten kunnen kijken naar ons leven op aarde.

Die kijk op het leven wordt mede gevormd door de plaats, de tijd en de situatie waarin we verkeren. Elke week plaatsen we iets in een kistje wat past bij de gekozen lezingen.

We lezen in de komende periode uit het evangelie van Lucas en van Johannes.

Aan het doorgaande thema van **Het Levenspad** koppelen we het thema van die (zon)dag.

1e zondag in de veertigdagentijd: 'Wie roept je?'

Luc. 4: 1-13 Jezus op de proef gesteld in de woestijn

2e zondag in de veertigdagentijd; 'Groter dan jij'

Luc.9 : 28-36 De verheerlijking op de berg

3e zondag in de veertigdagentijd; 'Een nieuwe kans'

Luc. 13: 1-9 De tuinman en de vijgenboom

4e zondag in de veertigdagentijd; 'Geloof in de toekomst'

Luc. 15: 11-32 De verloren zoon

5e zondag in de veertigdagentijd; 'Wie ben ik?'

Luc 20: 9-19 De onrechtvaardige pachters

6e zondag in de veertigdagentijd; Palmpassen

Lucas 19: 29-40

Goede Vrijdag; De Kruisweg

Lucas 23

Witte donderdag; Het Paasmaal brood en wijn

Lucas 22: 1-23

Pasen: 'Verder gaan'

Joh. 20; 1-18



Namens het Parochieel Liturgisch

Beraad wens ik u een goede voorbereidingstijd op Pasen toe,

Lous Zandvliet

VASTENACTIE 2022

Je land is je leven is het thema van de Vastenactie dit jaar.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd van 2 maart -17 april staat in het teken van **landrechten**.

De wereldwijde vraag naar voedsel en grondstoffen eist veel ruimte op en richt vaak grote milieuschade aan. Daarbij wegen meestal de economische belangen van overheden en grote bedrijven zwaarder dan de rechten van de lokale gemeenschappen: die worden niet zelden met geweld beroofd van hun huizen en hun land. De meeste mensen in de betrokken gebieden konden zich voorheen goed redden: ze hadden grond om te bewerken, water bij de hand en konden de oogst die ze zelf niet nodig hadden, verkopen op de markt. Nu worden ze beroofd van hun land en belanden ze noodgedwongen als slecht betaalde dagloner op de plantages en in mijnen of trekken naar de stad, in de hoop daar werk te vinden.

Wie opstaat tegen de overmacht van overheden en multinationals om zijn eigendom te beschermen, loopt de kans om vermoord te worden. In 2020 werden minstens 331 mensen vermoord die opkwamen voor hun rechten

Vastenactie wil deze mensen steunen bij hun strijd voor landrechten.

Tijdens de komende Vastentijd – van 2 maart -17 april- kunt U Uw giften bij het verlaten van de kerk deponeren in onze overbekende MELKBUS

Mocht u liever overmaken dan kan dat op rekening van Vastenactie: **NL21 INGB 000 000 5850.**

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en natuurlijk voor uw bijdrage.

Namens het Missiecomité,
Ria, Joke en Bep



De Adventsactie tijdens de afgelopen kersttijd heeft het mooie bedrag van 300,45 euro opgebracht.

Heel hartelijk dank daarvoor namens het Missiecomité

Samen, oecumenisch, op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de Veertigdagentijd een Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van **19.15 tot 19.45 uur** - bent u van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!

De 'haltes' in 2022 zijn:

- 9 maart: Doopsgezinde kerk**
www.dgaalsmeer.nl
- 16 maart: Open Hof Kerk**
www.pgaalsmeer.nl
- 23 maart: Hervormde Dorpskerk**
www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk
- 30 maart: Karmelkerk**
www.rkkerkaalsmeer.nl
- 6 april: Lijnbaankerk**
www lijnbaankerk.nl
- 13 april: Samen Op Weg Kudelstaart**
www.sow-kudelstaart.nl

Zie ook de websites van de betreffende kerken en de website van de Raad van Kerken Aalsmeer:

www.kerkpleinaalsmeer.nl

40 DAGEN TIJD-VERBONDEN IN GEBED IN ONZE REGIO

In de vastentijd is er een gebedsketen tussen onze 5 parochies. Op Aswoensdag is de kaars aangestoken in Uithoorn. Op zondag 6 maart komt hij naar onze kerk. Daar zal deze kaars een week branden in onze kapel om daarna doorgegeven te worden aan de parochie in Kudelstaart. Zo gaat hij elke week naar een andere parochie om uiteindelijk aan het eind van de 40 dagentijd terug te keren naar Uithoorn.

Zodoende willen we in gebed met elkaar verbonden zijn in deze belangrijke voorbereidingstijd op Pasen.

Zie verder de poster om te zien hoe de gebedsketen in onze regio loopt.

INSPIRATIEBRON IN BOEKVORM

Vanuit het Parochieteam hebben we u al eerder boekjes aangeboden die worden uitgegeven door Uitgeverij Adveniat.

Richting de Paastijd komen zij nu ook met een verzameling van teksten, gedichten, woorden ter bezinning en gebeden uitgegeven in een handzaam en inspirerend boekje met als titel ***Van Titus Brandsma tot Edith Stein, veertig dagen bidden.***

Met de op hande zijnde Heiligverklaring van pater Titus Brandsma o.carm. vonden wij als Parochieteam het een goed idee deze boekjes voor belangstellende parochianen te bestellen.



U kunt een exemplaar meenemen na de vieringen van 27 februari, 2 en 6 maart of een exemplaar afhalen bij het secretariaat.

Veel mooie inspiratie toegewenst.

Namens het Parochieteam,
Lous Zandvliet

RAAKPUNT 55+ “ MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdagmorgen **7 april** is de volgende
bijeenkomst in het parochiehuis.



**Thema: Aan de hand van het boek van Rik Torfs,
“De kerk is fantastisch”**

De kerk is onvolmaakt.

De kerk is een levend organisme met al haar feilen

En daarom blijft de kerk fantastisch.

Hij kiest 8 invalshoeken om naar de kerk te kijken en haar zeer te waarderen.

Inleider en begeleider Pastor Loek Seeboldt o.carm. zal met zijn kennis en deskundigheid ons informeren.

Een actueel onderwerp, waarbij wij u van harte uitnodigen.

De bijeenkomst begint om 10.15 uur en duurt tot 11.45 uur.

Iedereen is welkom.



Namens werkgroep 55+,
Br. Wim Ernst
Hettie Pecht
Annie Marien



FILMCAFÉ

Vrijdag 25 februari om 19.30 uur in de
Ontmoetingskerk in Rijsenhout.

Film: *TEL AVIV ON FIRE.*

Op vrijdag 25 maart 19.30 uur: *JESUS CHRIST SUPERSTAR.*

Deze film vertelt in muzikale vorm het verhaal van de laatste 7 dagen van het leven van Jezus.

Jezus (Ted Neeley) maakt zijn intocht in Jeruzalem, waarbij Judas (Carl Anderson) zich afvraagt of Jezus nog wel de juiste dingen doet.

Info: 06 51 53 50 56



TAIZÉ-VIERING IN DE KARMEL

Na een ingewikkelde coronatijd die achter ons ligt is het goed om elkaar weer te ontmoeten. "Er gloort licht aan het eind van de tunnel"

De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren!

Vanaf vrijdag 25 maart om 20.30 uur zijn jullie weer welkom voor de maandelijkse Taizé-viering.

Br. Wim Ernst



BERICHT VAN DE VOP-GROEP OVER ZONDAG 13 FEBRUARI

Op weg naar de Karmelkerk schijnt er een licht zonnetje; een mooi vooruitzicht op een viering.

De V.O.P.-groep heeft na een inspirerende samenkomst een viering gemaakt die als thema meekreeg: Geluk en Tevreden.

Zo gingen de meeste mensen na de viering ook weer naar huis.

Het thema heeft ons weer aan het denken gezet over hoe het is om rijk of arm te zijn, maar vooral over hoe belangrijk tevredenheid voor ons is.

Niet om je heen kijken naar wat je allemaal niet of nog niet hebt, maar dankbaar zijn voor wat je wel hebt. En dankbaar waren er velen.

Voor de inspirerende liederen en gebeden die we aan de hand van het evangelie konden samenstellen.

Voor de mogelijkheid weer met meer mensen samen te komen.

Voor het koor dat zulke mooie muziek ten gehore bracht.

Voor het motiverende kerkbezoek van veel parochianen.

Voor het samen kerk zijn.

Graag tot de volgende keer op zondag 27 maart.



CABARET MET EEN KATHOLIEK TINTJE



Zaterdag 19 maart FIEKE OPDAM met
'Non-actief' in Bacchus

Fieke, 33. Is vrouw. Was non. Studeerde in 2020 af aan de Koningstheateracademie te 's Hertogenbosch waar zij de hoogst haalbare onderscheiding behaalde voor haar voorstelling *Présence*. Op 18-jarige leeftijd haalde ze de krantenkoppen als 'de jongste non van Nederland' en wisselde ze haar rode scooter in voor een 8,5 jaar durend leven als Zuster Luca. Een veelbewogen leven bestaande uit het zingen van psalmen, het poetsen van lange vloeren, het werken met weeskinderen in Chicago en hoogbejaarden in St Louis, Missouri. Ook bestudeerde ze de psychologie van de vrouw in Rome. Het klooster was haar thuis, een plek waar ze met veel liefde en humor op terugkijkt. Tijdens de studie pedagogische wetenschappen, welke ze volgde in Amsterdam, keerde het tij en sloten de dikke kloosterdeuren zich achter haar. Als aanstormend cabaretière heeft ze maar een doel: de wereld met beide handen vastgrijpen, haar flink door elkaar schudden, en alles wat met conventies en taboes te maken heeft vertrappen tot een podium. Haar podium. De voorstelling, "Non-actief" van Fieke Opdam is te zien op 19 maart a.s. in Cultureel Café Bacchus (ingang parochiehuus).



De voorstelling begint om 20.30 en de zaal gaat op 20.00 open. Kaarten a 15.- euro zijn te bestellen via de website KCA - zie Ticketshop.

Voor deze voorstelling is een coronatoegangspas noodzakelijk.



DE ZONNEBLOEM

Er kan zoveel meer voor mensen met een lichamelijke beperking

Wanneer iemand een lichamelijke beperking heeft, ziet de wereld er vaak anders uit. De deur uit gaan is minder vanzelfsprekend. Terwijl iedereen, jong en oud, wil genieten van bijvoorbeeld een dagje uit, even de stad in, naar de bioscoop of gezellig thuis met een vrijwilliger een kopje koffie drinken? De Zonnebloemafdeling Aalsmeer/Rijsenhout wil hier uitkomst in bieden. Een groep van

enthousiaste vrijwilligers organiseert normaliter bezoeken aan huis, dagjes uit en aangepaste vakanties voor mensen met een lichamelijke beperking. Helaas worden we hier nu door de pandemie ernstig in beperkt, maar uiteraard staan we nog steeds klaar om het onze gasten zo aangenaam mogelijk te maken. We hebben het afgelopen jaar ingezet op kleinschalige activiteiten en een-op-een contacten en zijn er daarmee in geslaagd toch veel van onze gasten een leuke activiteit aan te bieden. Ook hebben wij het afgelopen jaar met grote dankbaarheid weer gebruik mogen maken van de sponsoring van de RIKI-stichting.

Voor dit komende jaar hebben wij een flink aantal leuke activiteiten voor onze gasten in de planning staan en wij hopen van harte dat wij deze ook daadwerkelijk door kunnen laten gaan. Uiteraard blijven wij onze gasten thuis bezoeken voor een gezamenlijke bezigheid of gewoon een kopje koffie.

Vrijwilligers gezocht

Om onze gasten ook in de komende tijd optimaal van dienst te kunnen zijn, is de afdeling Aalsmeer/Rijsenhout dringend op zoek naar **vrijwilligers**. Als vrijwilliger bepaal je zelf, hoeveel tijd je investeert en waar je interesse ligt. Je hoeft ook niet aan elke activiteit deel te nemen.

Geef je naam en adres door aan Els Brunt, bestuurslid Intake en Bemiddeling via het telefoonnummer 06-40173691 of els.zonnebloem@gmail.com. Dan willen wij de komende tijd graag, vrijblijvend, iets meer komen vertellen over vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem Aalsmeer/Rijsenhout en samen bespreken wat we voor elkaar en voor onze gasten kunnen betekenen.

Ook nieuwe gasten zijn van harte welkom

Ook mensen die onder de doelgroep van de Zonnebloem vallen en die interesse hebben om kennis te maken met de Zonnebloem in hun buurt, kunnen contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

De Zonnebloemvrijwilligers van Aalsmeer/Rijsenhout komen eerst langs voor een kennismakingsgesprek. De wensen en behoeften komen in dat gesprek aan bod. De één wil gebruik maken van het regelmatig huisbezoek. De ander gaat ook graag mee met een activiteit of dagje uit.

Ria Eling (327812) en Wim Zandvliet (340212)

“HOGE NOOD”

Al geruime tijd lopen onze toiletten in de kerk niet goed door. Wat blijkt?? De toiletten, ook die van de scouting, zijn aangesloten op een oude, nooit ontdekte, septictank. Dit mag natuurlijk niet zo blijven en er wordt hard gewerkt door enkele parochianen om een nieuwe riool aansluiting te maken. Daarvoor hebben we ook professionals in moeten huren om ca 2 meter diep te kunnen graven en 35 meter riool materialen aan te schaffen. Wij zijn ons bewust dat u al gevraagd bent om een kerkbijdrage te doen maar deze keer doen wij een extra beroep op u. Wij willen graag een crowdfunding starten om de hoge kosten te kunnen betalen. Deze kosten zijn begroot op ca. 3500 euro. Dit is een behoorlijke tegenvaller en de spreekwoordelijke “rib uit ons lijf”. Heeft u, buiten de normale kerkbijdrage nog iets extra’s over? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit over te maken aan de parochie onder vermelding van “HOGE NOOD”? (zie pagina 1 van Kontakt) Het mag natuurlijk



ook anoniem worden afgegeven aan het secretariaat. Wij zullen u zeer dankbaar zijn en hopen op uw medewerking.

Namens het parochie team Nico van Staveren

VIERINGEN OP DE MAANDAGAVOND IN UITHOORN

In 2022 zal er vanuit de charismatische gebedsgroep “Emmaus” elke eerste maandag van de maand een eucharistieviering worden georganiseerd. Pastoor Marco en/of kapelaan Darek zullen daarin voorgaan. Daarbij is elke parochiaan, ook vanuit de parochies in onze regio, van harte welkom. Als u wilt kunt uw eigen intenties op papier meebrengen. Ook als u een persoonlijk gebed wilt is dat mogelijk. Houdt u de komende data in 2022 vrij:

Maandag 7 maart, 4 april, 2 mei, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december.

Telkens om 19.30u in de dagkerk/of grote kerk van de Burght. Zie verder de poster met de grote witte duif erop die in uw kerk hangt. WELKOM!

Marlies van der Lelij tel. 567848

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



8-mrt	79 jaar	De heer W.G.J. Nederstigt	Laurierhof 15
9-mrt	90 jaar	Mevr. G.C. van der Zon - Louter	Aalsmeerderdijk 347
10-mrt	86 jaar	Mevr. M.W. Wieringen-v/d Meer	Oosteinderweg 100
12-mrt	82 jaar	De heer M.P. van Eijk	Mozartlaan 54
13-mrt	91 jaar	Mevr. M.H. van Rijn - van Vliet	Ketelhuis 34
16-mrt	78 jaar	De heer W.J.M. Vink	Molenweg 169
17-mrt	98 jaar	Mevr. M.C. Kok	Gerberastraat 39
18-mrt	91 jaar	De heer J.H. van der Meer	Mendelstraat 29
21-mrt	78 jaar	Mevr. C.A.M. Konst - Post	Saturnusstraat 31
22-mrt	88 jaar	Mevr. W.J. v der Jagt - de Greeff	Clematisstraat 35
22-mrt	89 jaar	Mevr. J. Bogers - van Leeuwen	Weteringplantsoen 17
30-mrt	76 jaar	De heer J. Noordhoek	Aalsmeerderweg 163
1-apr	78 jaar	De heer F.M. Vaneman	Hugo de Vriesstraat 84
3-apr	90 jaar	De heer F.J. Blommestijn	Clematisstraat 16-315
5-apr	85 jaar	De heer J.T. de Jong	Legmeerdijk 276
7-apr	76 jaar	De heer T.J.A. Blom	Drie Kolommenplein 101
8-apr	76 jaar	Mevr. H.C. Maarsen-Springintveld	Waterhoenstraat 17

DANK



Wel wat laat, maar op 90 jarige leeftijd is het tempo er een beetje uit. Toch nog een bedankje voor de ontvangen felicitaties voor mijn negentigste verjaardag.

Alles samen heb ik ongeveer 50 schriftelijke gelukwensen ontvangen en daarbij nog een aantal persoonlijke felicitaties. Namens de parochie werd mij na de zondagsdienst ook nog een bloemstuk aangeboden wat voor mij een verrassing was. Ondanks de beperkingen vanwege de corona is het voor mij toch een feestelijke dag geworden

Nogmaals hartelijk dank daarvoor, Kees Zandvliet



UITVAART

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513)

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap bespreken:

- De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal voorgaan.
- Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep uitvaart zullen voorgaan
- Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of crematorium.

Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt.

De kerk beschikt over livestream waar gebruik van gemaakt kan worden.

VIERINGEN



ASWOENSDAG

wo 2 mrt **10.30** Karmelkerk
wo 2 mrt **15.00** Kloosterhof

Eucharistieviering mmv klein koor
Woord- en Communieviering
Vg. B. Dullens

1ste Zondag van de 40 dagentijd

za 5 mrt 17.00 Kloosterhof
Intenties

Woord- en Communieviering
Vg. B. Dullens
Truus Harting- Enthoven
Wilhelmina Magdalena van der Vaart-
Wagenaar

zo 6 mrt 14.00 Karmelkerk
za 12 mrt 17.00 Kloosterhof

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
Woord en communieviering
Vg. B. Dullens

2^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	13 mrt	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Karmelkoor <i>Jaargetij: Marco Eradus</i> Wilhelmina Magdalena van der Vaart- Wagenaar Theo Zandvliet Annemiek Zandvliet- Egging Jan Verlaan
			Intenties	
zo	13 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	19 mrt	17.00	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

3^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	20 mrt	9.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv. Klein koor <i>Jaargetij: Hans Alderden</i> Wilhelmina Magdalena van der Vaart- Wagenaar Gerarda Petronella Maria te Riele-Meijer
			Intenties	
zo	20 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
za	26 mrt	17.00	Kloosterhof	VOP

4^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	27 mrt	9.30	Karmelkerk	VOP Jaap Breugem Annie van den Helder- Kramer Miny Zandvliet- Dagers
			Intenties	
zo	27 mrt	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	30mrt	19.15	Karmelkerk	Passieronde
za	2 apr	17.00	Kloosterhof	Woord en communieviering vg. B. Dullens

5^{de} Zondag van de 40 dagentijd

zo	3 april	9.30	Karmelkerk	Kennismakingviering Communicantjes mmv. Klein koor
zo	3 april	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo	6 april	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering <i>Na de viering bent U uitgenodigd om koffie/thee te drinken achter in de kerk</i>

PAROCHEAGENDA



Van 2 maart tot en met 8 april

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

do	3 maart	15.00	Parochiehuis	Raakpunt Eugene Brussee
vr	25 maart	20.30	Zwarteweg 36	Taizéviering
do	7 april	10.15	Parochiehuis	Raakpunt Loek Seeboldt

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

wo	2 mrt	19.00	Eucharistieviering	Aswoensdag
zo	6 mrt	11.00	Kennismakingviering	
zo	13 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	20 mrt	11.00	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo	27 mrt	11.00	Woord- en gebedsviering	Parochianen
zo	3 april	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

wo	2 mrt	19.00	Eucharistieviering;	Aswoensdag
zo	6 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	13 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	20 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	27 mrt	11.00	Eucharistieviering	
zo	3 april	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

wo	2 mrt	10.30	Eucharistieviering	Aswoensdag
zo	6 mrt	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
zo	13 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	20 mrt	09.30	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo	27 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	3 april	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

wo	2 mrt	19.00	Eucharistieviering	Aswoensdag
zo	6 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	13 mrt	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
zo	20 mrt	09.30	Eucharistieviering	
zo	27 mrt	09.30	Woord- en Communieviering	Elly van Rooden
zo	3 april	09.30	Eucharistieviering	



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl



Saskia Driezen
UITVAARTZORG
Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent

06 - 11 400 829
saskia@saskiadriezen.nl www.saskiadriezen.nl

- Betrokken en Zorgvuldig -



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl



Peter en Marian
Stokman VOF

Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

Van pastor Carlos Desoete

De vasten is een uitgelezen tijd
om halt te houden
en het dwingend ritme van leven
of geleefd worden
te breken,
om vraagtekens te plaatsen
bij wat normale gang van zaken heet.

Uitgelezen tijd
om weer op zoek te gaan
naar zin en betekenis
van ons bezig zijn.
Om weer grond onder de voeten te krijgen,
vaste dragende grond om op te staan
en door te gaan,
geworteld in het oude visioen
dat zo diep in mensen zit:
goede schepping,
vredevolle wereld,
liefdevolle mens.

Uitgelezen tijd
om wat meer zicht te krijgen
op de weg die wij te gaan hebben,
en stap voor stap
met velen samen
die weg ook gaan.

Uitgelezen tijd
om echt te leven,
misschien ook wel te her-leven
naar Pasen toe.
En ook daarna.

Br. Wim Ernst o.carm.

