



Maria, Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel

## Karmel berichten

*Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp  
Maand extra 2022*



Zalige Titus Brandsma

5 februari 2022

Beste mensen,

Naar mij afgelopen donderdag bleek, is pastor Jan Tangelder op 27 januari 2022 overleden.

In deze berichten graag uw aandacht voor deze pastor die binnen ons Centrum voor Spiritualiteit regelmatig aanwezig was, pastor is geweest in Kudelstaart en later in Hoofddorp.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen

Van het bidprentje



*Met al mijn ijver heb ik mij  
ingezet voor de heer,  
de God van de machte  
1 Kon. 19,14*

In dankbare herinnering aan

**Jan Tangelder**

Karmeliet

7 juni 1928

Zenderen

27 januari 2022

Amstelveen

Zelf heeft Jan gezegd dat hij een goed leven heeft gehad. Het is getekend door oprechte aandacht voor de Mensen met wie hij van doen had. In alles was hij een gemeenschapsmens.

In zijn eerste werkzame jaren stond hij als districtsaalmoezenier voor de scouting open voor de vele vragen waarmee de jeugd worstelde op weg naar volwassenheid. Hij gaf niet zozeer antwoorden, maar moedigde een



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar [Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net](mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net)

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

levenshouding aan waarin men vragen durfde te stellen.

Als missieprocurator heeft hij de zorgen voor de missionarissen van de Nederlandse Karmel-provincie gedeeld. Hij heeft hem bezocht in de landen waar ze werkten. Het onderhouden van de contacten met hun families was een belangrijk onderdeel van zijn werk.

Als pastor heeft hij geijverd voor de vormgeving van de gemeenschap in Christus. De contacten met zijn familie hadden prioriteit. Ook toen hij alleenwonende karmeliet was, heeft hij geijverd voor vormen van karmelitaans gemeenschapsleven.

De laatste jaren van zijn leven waren getekend door lijden. Hij vertrouwde op een leven in de opstanding, waarin het lijden en de dood zijn overwonnen. De kracht van zijn geloof heeft hem door moeilijke tijden heen geholpen. Hierin werd hij gesteund door Joke Dapper, die vele jaren zijn huisgenote is geweest. Haar zijn wij intens dankbaar.

Huub Welzen, Prior Provinciaal

Familie Tangelder

### **Een klein overzicht van zijn leven**

Na zijn priesterwijding op 14 juli 1957 te Merkelbeek verhuisde hij in 1958 naar Zenderen. Jan was assistentiepater verder betrokken bij scholen en de scouting. In 1966 werd Jan benoemd tot missieprocurator en verhuisde hij naar het klooster in Aalsmeer. Hij ontving de missionarissen die terugkeerden voor vakantie uit Indonesië, Brazilië en de Filippijnen, en hij onderhield de contacten met hun families en startte projecten voor de arme en misdeelde mensen voor wie de missionarissen werkten. Tegelijk verrichtte hij weekendassistenties in Kudelstaart.

In 1980 werd Jan hier pastor. Zijn priesterlijke en pastorale hart ging hier helemaal open. Hij ging graag voor in de liturgische vieringen en hij was gelukkig als hij te midden van de mensen kon zijn. Hij voelde dan dat hij leefde. Zijn warme hart straalde dienstbaarheid aan de gemeenschap uit. Graag verzamelde hij mensen om zich heen.

In 1980 is Jan in Kudelstaart gaan wonen. Joke Dapper werd zijn huisgenote. Na zijn emeritaat werd hij pastor in woonzorgcentrum De Meerstede in Hoofddorp en verhuisde hij naar Hoofddorp.

Zijn appartement werd het ontmoetingscentrum van de karmelieten die na de opheffing van de kloosters in Aalsmeer en Amstelveen in het westen waren achtergebleven. Het waren warme en broederlijke ontmoetingen. Gezelligheid en diepgang gingen er hand in hand. Tot aan het einde van het afgelopen jaar hebben onze medebroeders van zijn gastvrijheid en warme menselijkheid mogen genieten. Zijn pastoraat in De Meerstede bleef gedragen door een priesterlijke en karmelitaanse spiritualiteit. Tot aan het begin van de eerste coronagolf ging Jan, ondanks zijn afnemende gezondheid, ondersteund door de pastorale werkster, regelmatig voor in eucharistievieringen.



Jan tijdens een bijeenkomst van het indertijd bestaande dekenaat Meerlanden.

Tijdens zijn pastoraat in De Meerstede heeft Jan ook zijn betrokkenheid bij Titus Brandsma vorm kunnen geven. De kapel is naar Titus Brandsma vernoemd. Ook heeft Jan ervoor gezorgd dat een borstbeeld van Titus Brandsma de kapel siert. Graag vertelde hij dat hij als misdienaar de mis heeft gediend bij Titus Brandsma.