

**NEDERLANDSE
PROVINCIE KARMELIETEN**



Almelo, 28 januari 2022

Beste zusters en broeders,
Beste familieleden, vrienden en bekenden van Jan Tangelder,

In de ochtend van donderdag 27 januari 2022 belde Joke Dapper, huisgenote van onze medebroeder Jan Tangelder, mij op om mij te vertellen dat Jan was overleden in woonzorgcentrum Zonnehuis in Amstelveen. De gezondheid van Jan was al geruime tijd slecht. Hij leed aan voortgaande polyneuropathie en maculadegeneratie. Zijn mobiliteit was gering en zijn gezichtsvermogen zeer gereduceerd. In de afgelopen dagen is alles in een stroomversnelling geraakt. Voor Jan was thuiszorg aangevraagd in de hoop dat hij, overeenkomstig zijn wens, zolang mogelijk kon blijven wonen in het appartement in Hoofddorp. Bij de instructie voor het gebruik van de hulpmiddelen die dit mogelijk moesten maken, bleek echter dat dit geen optie meer was. Jan is daarom op 19 januari opgenomen in woonzorgcentrum Zonnehuis in Amstelveen. Een dag later is hij overgebracht naar eerst het ziekenhuis in Amstelveen en later het AMC in Amsterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag is hij geopereerd aan zijn linkerhand die lelijk was opgezwollen. Hoewel de operatie was geslaagd, bleven we voor zijn leven vrezen. Zondagmiddag, toen Joke Dapper en zijn medebroeders Loek Seeboldt en Wim Ernst hem bezochten, was hij heel helder. Hij was blij hen te zien en met hen te spreken. Hij voelde zich niet ziek, terwijl hij eerder op de dag nauwelijks reageerde. Dinsdag is hij teruggebracht naar het Zonnehuis. Daar is hij op 27 januari rustig gestorven.

In Jan verliezen we een medebroeder die zich op vele terreinen heeft ingezet voor kerk en orde. Hij werd geboren in Zenderen op 7 juni 1928. De nabijheid van het Karmelklooster en het feit dat hij daar misdienaar is geweest, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het verlangen van Jan om priester te worden en in te treden in de Karmelorde. Na zijn gymnasiale studies aan het kleinseminarie te Zenderen begon hij het noviciaat op 7 september 1950 in Boxmeer. Daarna volgden de kleine professie op 8 september 1951, de studie van filosofie en theologie, de plechtige professie op 8 september 1954 te Merkelbeek en priesterwijding op 14 juli 1957 eveneens te Merkelbeek.

Na zijn verhuizing naar Zenderen in 1958 begon een zeer actief leven. Jan was assistentiepater, hij was verbonden aan de Una Sancta te Almelo, hij was godsdienstleraar aan het Pius X College te Almelo en aan het gymnasium Sancti Alberti, pastoraal medewerker aan de volkshogeschool 'Het Witte Huis' te Borne en districtsaalmoezenier van de katholieke scouting in Hengelo en Almelo. Zijn betrokkenheid bij de jeugd was bijzonder. De levensvragen op weg naar de volwassenheid beschouwde hij als eigen vragen. Hij besprak met hen de problemen waar ze mee worstelden en hij aarzelde niet om al tastenderwijze met hen hun weg in het leven te vinden. Zijn welbespraaktheid heeft hem daarbij zeer geholpen.

- 1 -

Postadres: Postbus 297, 7600 AG ALMELO
Bezoekadres: Rembrandtlaan 25 , 7606 GH ALMELO
Telefoon: 0546-536420 – Fax: 0546-536429 – E-mail: secretariaat@karmel.nl
Website: www.karmel.nl

In 1966 werd Jan benoemd tot missieprocurator. Hij verhuisde naar ons klooster in Aalsmeer, omdat dit dichterbij Schiphol is gelegen. Hij ontving de missionarissen die terugkeerden voor vakantie uit Indonesië, Brazilië en de Filippijnen, en hij onderhield de contacten met hun families. Meerdere malen heeft hij de missionarissen in hun missiegebieden bezocht. Hij heeft projecten gestart en begeleid voor de arme en misdeelde mensen voor wie de missionarissen werkten. Tegelijk verrichtte hij weekendassistenties in Kudelstaart.

In 1980 werd Jan hier pastor. Zijn priesterlijke en pastorale hart ging hier helemaal open. Hij ging graag voor in de liturgische vieringen en hij was gelukkig als hij te midden van de mensen kon zijn. Hij voelde dan dat hij leefde. Zijn warme hart straalde dienstbaarheid aan de gemeenschap uit. Graag verzamelde hij mensen om zich heen. Dat was in de parochie zo, maar ook te midden van zijn familie. Trouw was hij in het onderhouden van contacten. Dat was belangrijk voor hem, want Aalsmeer en Kudelstaart waren toch wel wat verder weg gelegen dan Zenderen. Evenzeer genoot hij van de familiebijeenkomsten als hij dat deed van de bijeenkomsten in de parochie.

In 1980 is Jan ook in Kudelstaart gaan wonen. Joke Dapper werd zijn huisgenote. Dat is zo gebleven toen Jan na zijn emeritaat in Kudelstaart pastor werd in woonzorgcentrum De Meerstede in Hoofddorp en naar Hoofddorp verhuisde. Zijn appartement werd het ontmoetingscentrum van de karmelieten die na de opheffing van de kloosters in Aalsmeer en Amstelveen in het westen waren achtergebleven. Het waren warme en broederlijke ontmoetingen. Gezelligheid en diepgang gingen er hand in hand. Tot aan het einde van het afgelopen jaar hebben onze medebroeders van zijn gastvrijheid en warme menselijkheid mogen genieten. Zijn pastoraat in De Meerstede bleef gedragen door een priesterlijke en karmelitaanse spiritualiteit. Tot aan het begin van de eerste coronagolf ging Jan, ondanks zijn afnemende gezondheid, ondersteund door de pastorale werkster, regelmatig voor in eucharistievieringen.

Tijdens zijn pastoraat in De Meerstede heeft Jan ook zijn betrokkenheid bij Titus Brandsma vorm kunnen geven. De kapel is naar Titus Brandsma vernoemd. Ook heeft Jan ervoor gezorgd dat een borstbeeld van Titus Brandsma de kapel siert. Het was het voornemen van Jan om bij de verwachte heiligverklaring van Titus nog voor te gaan in de eucharistieviering in De Meerstede. Maar het heeft niet meer zo mogen zijn. Graag vertelde hij ook dat hij als misdienaar de mis heeft gediend bij Titus Brandsma.

In alles heeft Jan zich karmeliet gevoeld. Zijn belangstelling voor wat er in de orde gebeurde was groot. Hij voelde zich betrokken bij het wel en wee van de zusters en broeders van onze provincie. De bijeenkomsten bij hem thuis heeft hij beleefd als een vorm van karmelitaans gemeenschapsleven.

Jan heeft ervaren wat lijden is. In de laatste jaren van zijn leven is hij geconfronteerd met een steeds slechter wordende gezondheid. Zijn mobiliteit nam steeds verder af. Erger nog vond hij de afname van zijn gezichtsvermogen. Lezen was onmogelijk geworden. Televisie kijken kon alleen nog maar met behulp van een bril die de contouren had van een verrekijker. Hij bleef op de hoogte doordat Joke Dapper hem voorlas uit de berichten van de Karmelorde en uit de krant. Desondanks zei Jan dat hij een goed leven heeft gehad. Graag en van harte wil ik hier Joke Dapper bedanken voor de jarenlange zorg, die ze trouw, volhardend en in verbondenheid heeft verleend. Met Jan heeft ze zijn lijden gedragen.

We nemen op **woensdagvond 2 februari** om **19.00 uur** tijdens een avondwake in De Meerstede, Burgemeester Pabstlaan 260 in Hoofddorp afscheid van Jan en op **donderdag 3 februari om 14.00 uur** tijdens een eucharistieviering in de Karmelkerk te Zenderen (Hertmerweg 44). Voorafgaande aan de viering op donderdag 3 februari is er van 13.30 tot 13.50 gelegenheid om Jan een laatste groet te brengen. Na de viering leggen we zijn lichaam te ruste op het kloosterkerkhof aldaar. Aansluitend bent u voor condoleance en ontmoeting van harte welkom in restaurant 'Smikkel' tegenover de kerk.

De huidige coronamaatregelen beperken de mogelijkheden om aan de avondwake en de afscheidsviering deel te nemen. Als u fysiek bij de viering in Hoofddorp en/of Zenderen aanwezig wilt zijn, dan dient u zich op te geven bij het secretariaat van de Nederlandse Karmelprovincie via e-mail: secretariaat@karmel.nl; of per telefoon 0546-536420.

Ook kunt u de viering volgen via een livestream. De link is:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1943-OLV-Onbevlekt-Ontvangen-RK-Parochie/events/live>

We hopen en vertrouwen dat Jan wordt opgenomen bij onze God.
Moge hij rusten in vrede.

Huub Welzen O.Carm.
Prior Provinciaal