



Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Karmel berichten

Aalsmeer Amstelveen Badhoevedorp
Maand december 2021
Extra



Zalige Titus Brandsma

3 december 2021

Beste mensen,

Over het mooie nieuws van de komende heiligverklaring van Titus Brandsma rolde alle nieuwe pandemie ontwikkelingen weer over ons heen. De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat er geen vieringen na 17:00 uur mogen plaatsvinden, waardoor ook de Kerstnachtdiensten zijn komen te vervallen. Nergens heb ik nu nog gehoord of er een herdertjesmis vroeg in de morgen van Kerstmis wordt gehouden. Hoe mooi was dat niet toen je vroeg in de morgen in het donker naar de kerk ging en na de kerk begon dan langzaam aan de dageraad. Het maakte Kerstmis een bijzondere dag.

Nu we weer wat in onze bewegingen worden beperkt, leek het mij goed weer een aantal gedichten en liederen te sturen. Hopelijk is geeft dat enige bemoediging in deze tijd.

Ook bood het de mogelijkheid om een aanbod uit Oss te publiceren. Daarnaast voor de liefhebber een aantal verwijzingen naar persmomenten rond Titus Brandsma.

Wij wensen u een goede Adventstijd en een gezegend Kerstmis in alle gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen

Overwegingen over 'Tijd en Eeuwigheid'.

Door het Centrum voor Spiritualiteit Oss ontvingen wij voor u een uitnodiging om deel te nemen aan bijeenkomsten onder de titel Overwegingen over 'Tijd en Eeuwigheid'. Ook uit onze kring kan daaraan worden deelgenomen.

Het zijn overwegingen bij teksten uit de mystieke traditie, vanaf de Griekse filosofen en de kerkvaders (Augustinus e.a.), tot aan Meister Eckhard, die via internet te volgen zijn en wel op:

zaterdagmiddagen van 16:30 tot 17:00 uur (maximaal 17:10 uur), eens per twee weken en te beginnen vanaf 8 januari 2022.

Aanmelden bij: Leon Teubner, leon.teubner@titusbrandsmainstituut.nl. Dan ontvangt u de te overwegen tekst en een link waarmee u, door op deze te klikken, kunt aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

Groeten is ook ontmoeten

Bezoeken is niet altijd mogelijk.
Soms is het niet wenselijk
Een kaart met een groet
Is ook een ontmoeting

Er zijn zoveel wijzen van groeten:
Een opgestoken hand
Een persoonlijke brief
Een kaart die wordt opgestoken
Een gebed.

Groeten betekent:
Jij wordt gezien.
Jij bent niet vergeten.
Jij mag er zijn.

Groeten is bij iemand stilstaan.
Soms houdt 't groeten tussen mensen op.
Of 't groeten komt moeizaam op gang.

Een groet kan zijn als een klein
Menselijk lichtje.

Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld:
Gij hebt uw woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

T. Naastepad

Bij deze tekst denk je onwillekeurig aan fysieke contacten. Maar we kunnen natuurlijk ook groeten en ontmoeten door met anderen te bellen, te face-timen, zoomen, skypen, mailen, Whatsappen en dergelijke, maar ook een brief schrijven of een kaart sturen kan ook. Het komt niet vanzelf tot stand en eigen actie is het begin.

Mondkapjesgebed

Schepper God,
Nu ik mij gereed maak om de wereld in te gaan,
Help me om het dragen van dit mondkapje te zien als
een sacrament.

Laat het een uiterlijk teken van innerlijke genade zijn,
een tastbare en zichtbare levenswijze
om mijn naasten lief te hebben als mijzelf.

Christus, zoon van God,
Nu mijn lippen bedekt worden,
leg mijn hart zo open dat mensen me kunnen zien lachen
in de rimpels van mijn ogen.
Nu mijn stem gedempt wordt, help me helder te spreken.
Niet alleen met mijn woorden, maar ook met mijn daden.

Heilige Geest,
Nu het elastiek mijn oren raakt,
herinner me om zorgvuldig te luisteren
en vol zorg te zijn voor ieder die ik ontmoet.
Laat dit eenvoudige mondkapje schild en banier zijn,
en laat iedere adem die het bevat gevuld zijn met Uw liefde

In Uw Drie-Enige Naam en in die liefde bid ik.

Bron: Wereldraad van Kerken (WCC)



Titus Brandsma

Nu Paus Franciscus opdracht gegeven heeft om de vervolgstappen te zetten naar de heiligverklaring van Titus Brandsma, hebben we kunnen merken dat in allerlei media daaraan ruim aandacht is besteed. In 'Tekenen van leven' van het Titus Brandsma Memorial werden door Marieke Rijkema een paar op een rij gezet:

NOS TV: https://www.npostart.nl/nos-journaal/25-11-2021/POW_04820820 . Het item over Titus Brandsma begint na 7.30 minuten, en duurt enkele minuten.

NOS Radio 1: <https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/f6e1cd01-7f93-4b05-9f1d-dd026f8efe63/2021-11-26-nos-radio-1-journaal> . Het begint hier na 20 minuten en duurt 4 minuten.

DTV met Mgr. De Korte: <https://dtvnieuws.nl/televisie/gemist/dtv-nieuws-oss-bernheze>

Daarnaast is nog te lezen op:

Titus Brandsma Instituut: [Volgende stap in heiligverklaring Titus Brandsma - Titus Brandsma Instituut \(ru.nl\)](#)

KRO-NCRV: [Vreugde in Nederlandse Karmel om Titus Brandsma | KRO-NCRV](#)

De Volkskrant: [Verzetsheld Titus Brandsma wordt heilig verklaard om wonder dat hij na zijn dood zou hebben verricht | De Volkskrant](#)

En zo zijn er verschillende bisdommen, parochies en andere media die erover hebben bericht.

In de diepte God zien.

Het water moge troebel zijn
en door de stromen van het leven
vaak zo vertroebeld wezen,
dat eerst na enige rust en bezinning
de blik tot de diepte kan boren,
waar wij God ontmoeten
in de grond van ons bestaan,
niettemin bezitten wij
het vermogen tot dat zien.
God is kenbaar in ons wezen,
wij kunnen Hem zien
en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing al Zijn invloed
niet missen ons gedrag.
Hij zal zich dan ook
in onze werken openbaren

Titus Brandsma (Godsbegrip 1932)

YouTube film over pater Titus Brandsma
(Ctrl + klikken voor koppeling)

[De moed om naar het licht te verlangen ~
Titus Brandsma 1881-1942 - YouTube](#)

Hoop op vrede

Het is alsof het mensdom
met blindheid is geslagen.
Het is ons droef te moede,
als wij, nog pas getuige
van het wrede schouwspel van de wereldoorlog,
de volkeren zich opnieuw en vreselijk zien wapenen;
alsof zij niets hebben geleerd.
Het ziet er wel heel somber uit.

Maar het is merkwaardig,
hoe door alle eeuwen heen
telkens vredesherauten zijn opgestaan,
vredestichters
en verkondigen van
de boodschap van de vrede.

En al ging na enige tijd
hun stem verloren
in het nieuw opkomend strijdgewoel,
na de verschrikkingen van de oorlog
kwam ook weer de bezinning
en weerklonk opnieuw
de boodschap van de vrede

Vrede en vredelievendheid (1931)

Uit: Titus Brandsma, een blijvende bezieling

Misschien kunnen we door bij het lezen van dit stuk
te denken aan Corona in plaats van oorlog het ook
voor onze huidige situatie overdenken.

Licht en duisternis

In deze tijd van voorbereiding op Kerstmis, het feest van het Nieuwe Licht, werd het onderstaande aangetroffen in het door Adveniat uitgegeven boekje 'Van Drie Engelen tot Driekoningen, Bidden om betere tijden.

Helemaal in het begin zei God: "Er moet licht komen". En er was licht. Een God zag dat het licht goed was. En het licht schijnt nog altijd en de duisternis krijgt er geen vat op (vrij naar Gen. 1; Joh. 1.

Voor deze bundel heb ik drie gebeden uitgekozen die allemaal gaan over licht. Licht in de duisternis. Het zijn gebeden die heel mooi passen in de adventstijd. Het eerste gebed, *Dat er licht mag zijn*, is van een anonieme schrijver. Het gebed vraagt dat God zijn licht mag schijnen in onszelf, in de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken en in de hele wereld. In alle facetten van ons menselijk samenleven hebben we dit licht dringend nodig.

Het tweede gebed, *Tussen licht en donker* is van de Vlaamse dichter en jezuïet Frans Cromphout (1924-2003). Als de dagen korter worden, is er minder daglicht en Warmte om ons heen. Gelukkig zijn er wel andere vormen van licht, bijvoorbeeld in liefdevolle relaties en vriendschappen. Ook kunnen we deze tijd gebruiken om meer tot onszelf te komen in momenten van stilte. Niet voor niets is Advent van oudsher ook een tijd van inkeer. Cromphout laat die zijn gebed zo mooi zien dat niet alleen de natuur, maar ook wij in de Advent los mogen laten om ruimte te maken voor een nieuw begin.

Het laatste gebed is een eigen vrije bewerking van het beroemde dichterlijke gebed van Henry Newman, *Lead, Kindly, Light* (1833). Ook hier een lofzang op het licht, want hoe kunnen wij zonder licht weten welke weg te gaan? Als het donker is hebben we maar een klein beetje licht nodig om toch verder te kunnen gaan. Stap voor stap, zonder te weten waar het pad precies naartoe gaat.

Ik heb gezocht naar gebeden die toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Gebeden die kunnen worden gebruikt als je samenkomt met mensen die niet zo bekend zijn met de christelijke traditie. Of die (eventueel aangepast) kunnen worden gebeden tijdens een schoolviering in de Advent of met Kerst.

Juliëtte van Deursen-Vreeburg

Docent godsdienst-levensbeschouwing lerarenopleiding Fontys Hogeschool te Utrecht, onderdeel van de Tilburg School of Catholic Theology.

Dat er licht mag zijn

Dat er licht mag zijn:

licht in onze ogen

dat we elkaar kunnen zien,
zo goed als nieuw.

Licht in ons hart:

dat wij ruimte scheppen,
plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:

dat wij komen tot nadenken
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:

dat er vriendschap en gastvrijheid mag heersen.

Licht in onze relaties:

dat we te zien zijn,
niets verborgen voor elkaar.

Wij bidden dat er licht mag zijn
in onze gemeenschap
om elkaar bij te lichten,
elkaar toe te schijnen
met geloof in hem die zegt:

Ik ben het licht van de wereld,
vandaag en alle andere dagen
tot in eeuwigheid.

Heer geef ons uw licht.

Anoniem

(Uit: Godfried Danneels en Iny Driessen, *Over de drempel bidden in de ochtend en de avond*. Halewijn; Adveniat 2013)

Tussen licht en donker

Nu het kouder wordt
en het licht verzwakt,
bidden wij
dat wij warmte geven en warmte ontvangen
en dat ons nooit mag ontbreken
het licht van vriendschap en liefde
waarin we elkaar herkennen.

Nu de avonden langer worden,
bidden wij
dat wij de tijd gebruiken
op tot onszelf te komen,
anderen te ontmoeten
en te naderen tot God.

Nu het jaar naar de winter keert,
bidden wij om dankbaarheid
voor alle vruchten van onze herfst
en dat wij afscheid leren nemen.

God
tussen licht en donker
verloopt ons leven.
Neem ons op in uw stilte
er verblijd ons
met uw vriendelijk licht.
Jezus, onze Heer

Frans Cromphout SJ
*Uit: Piet Thomas, Groot gebedenboek, Lanoo,
Callenbach, 1995*

Wij wachten op U

Wij wachten op U, wij wachten op uw woord,
Wij verwachten een teken van uw trouw.

Gij die de Schepper zijt van al wat leeft,
Gij die ruimte geeft aan al wat adem heeft,
wij wachten op U.
Gij die de mensen kent en weet wie wij zijn,
Gij die bevrijden wilt die zonder uitzicht zijn,
wij wachten op U.

Gij die verborgen zijt, wij roepen U aan,
Geef ons een antwoord God, en zeg ons uw naam,
wij wachten op U.

Wij wachten op U, wij wachten op uw woord,
Wij verwachten een teken van uw trouw.

Henk Jongerius

Licht, wijs ons de weg

Leid ons, vriendelijk licht,
door het duister dat ons omringt.
Wijs ons de weg.
De nacht is donker en we zijn ver van huis.
Wijs ons de weg.
Schijn met uw licht op ons pad, wij hoeven niet
de horizon te zien - een stap is al genoeg.

Vriendelijk licht, wijs ons de weg,
wij namen zelf een verkeerde afslag.

Ga voor ons uit met Uw licht,
en loop met ons mee.
Totdat de nacht verdreven is
en wij weer engelen zien op ons pad.

Amen

Juliëtte van Deursen-Vreeburg
(Vrij naar Henry Newman, Lead, Kindly Light)



Als alles duister is (Dans nos obscurités)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Muziek: Jacques Berthier 1923-1994)

*Op YouTube luisteren naar dit lied
en misschien andere liederen.
(Ctrl + klikken voor koppeling)*

[YouTube Music](#)

Publicaties

Door Adveniat zijn een paar uitgaven aangekondigd die betrekking hebben op de Karmel.



Titus Brandsma Van held tot Heilige € 19,95

VERWACHT! reserveer nu!

In 2022 wordt Titus Brandsma Heilig verklaard.

Wie was deze Titus Brandsma en waarom wordt hij Heilig verklaard? Brandsma was een veelzijdig man. Niet alleen pater Karmeliet, maar ook één van de eerste hoogleraren Wijsbegeerte en rector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Een toonaangevend persoon in de herontdekking van de Nederlandse mystiek, zelfs mysticus, een ondergewaardeerde theologische hoogvlieger en toch dicht bij de gewone mensen. Niet in het laatst werd hij ook bekend als verzetsheld en martelaar.

Zeven wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Titus Brandsma Instituut belichten in dit prachtig full colour geïllustreerde hardcover boek ieder aspect uit het leven van het bewonderingswaardige mens dat Titus Brandsma was.

Beschikbaar via nabestelling

www.adveniat.nl



Vlam 2 € 12,95

Deel 2 van magazine Vlam van de Karmelieten. Om zelf stil te staan bij wat de essentie is van ons leven. Het tijdschrift laat lezers achter de muren van kloosters in Gent, Brugge en Antwerpen kijken en ontsluit de spiritualiteit van de eeuwenoude Karmel voor een breed publiek. In Vlam komen ook 'bekende buitenstaanders' aan het woord.

