

KONTAKT



nov-dec

2021

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 13 november t/m 17 december 2021
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Kerst, 18 december t/m 21 januari 2022) inleveren t/m woensdag **1 december** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 9 december voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochie telefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Elke dag het beste verwachten

Kortgeleden rolde er tijdens het wandelen ineens een basketbal voor mijn voeten. In een reflex raapte ik de bal op en keek rond waar de afzender zich bevond. In een zijdeur van een sporthal zag ik Johan die mij breedlachend aankeek. “Ik wilde er nog achteraanrennen,” zei hij “maar mijn benen liggen nog in de kleedkamer!” Getriggerd door eenzelfde gevoel voor humor, raakten wij in gesprek. Zo ontmoette ik Johan en zijn maten: rolstoelbasketballers.



Johan heeft een dwarslaesie, de op een na zwaarste, en kan alles onder zijn borst niet meer bewegen. Het gevolg van een ongeluk als puber: gebroken was hij, maanden lang kruipende in duisternis. Tot een verzorgende ineens even bij hem aan tafel ging zitten en zei: “Onder dit wanhopig en verdrietig hoopje mens, zit een man die leven wil, die liefhebben wil.” Een engel uit de hemel gekomen om hem te herademen.

Hij vertelde hoe hij nog uren alleen aan die tafel zat, terwijl die woorden door zijn hoofd gingen. En toen besloot hij zichzelf te aanvaarden, lief te hebben. Licht brak door zijn de duisternis. “Ik zag al die mensen, die dag in dag uit mij kwamen helpen, niet langer als dienstknechten om dit onmogelijk lichaam te verzorgen, maar als mensen die uit liefde klaar wilden staan voor die mens die ik ook nog was. Ik leerde opnieuw waarderen, liefhebben en dankbaar zijn.” Goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven.

De mannen in die rolstoelen maakte een geweldige indruk op mij. Stuk voor stuk gingen ze door de woestijn, door diepe duisternis, voordat ze zichzelf terugvonden. Mannen die in bijna alles afhankelijk zijn van anderen. Mannen die hun eigen bed niet eens in of uit kunnen komen zonder hulp. En mannen die op een dag besloten: Geen duisternis meer. Ik wil leven in het licht, in het volle leven. Het dal der diepe duisternis ken ik al: Van nu af aan zal elke dag mooier en beter zal worden. Morgen nog weer beter dan vandaag. Mannen met een veerkracht, waar wij, met ons alledaagse leventje, vaak maar bleek bij afsteken. Mannen die anderen nodig hebben, haast ieder moment, zoals wij allemaal in ons leven tijden van afhankelijkheid kennen en zouden mogen koesteren. Mannen die elke dag het wonder verwachten, die vol levenslust en levenskracht in

het leven staan. Die vol overgave leven en ervan overtuigd zijn: het beste moet nog komen.

Zo wil ik u meenemen de advent in. Dat ook wij onze afhankelijkheid niet zien als een beperking, maar als een gift om nog meer lief te hebben.

Dat we elke dag opnieuw het best verwachten, naar het mooiste durven uitzien, omdat we weten, voelen, horen: het beste moet nog komen. En dat liefhebben een vanzelfsprekendheid is. Liefdevol omzien naar al die mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Zo worden we zelf een beetje dat licht in onze soms zo duistere wereld. Dat licht waarna wij zo verlangend uitzien!

Diaken Jeroen Hoekstra

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Beste parochianen,

De dagen worden weer korter en onlangs is de klok weer een uur teruggezet. Zo langzaam komen de feestdagen weer in zicht en maken we weer de balans op over het afgelopen jaar.



Als we kijken naar de Actie Kerkbalans dan hebben we een goede start gemaakt aan het begin van het jaar. In de maanden erna is de thermometer, die in de kerk hangt, langzaam richting € 47.000.- gegaan en zijn we nog ver verwijderd van het streefbedrag van € 60.000,-. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel. Inkomsten, zoals de wekelijkse collecte nemen af, en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten. Daar heeft onze parochie uw hulp hard nodig. Uw (extra) bijdrage is dan ook van harte welkom om dit jaar om het begrote bedrag van 60.000 euro te realiseren. Door elkaar vast te houden kunnen wij dit samen realiseren (zie bankgegevens pagina 2 Kontakt).

Het vasthouden is ook belangrijk gezien de coronamaatregelen. Onlangs zijn de kerkbanken weer teruggeplaatst en zijn diverse coronamaatregelen komen te vervallen. We hebben weer parochianen in de kerk mogen begroeten die we al een tijd niet meer gezien hadden. Op het moment dat ik dit schrijf, nemen de besmettingen weer toe en hangen er nieuwe maatregelen in de lucht. Het is afwachten welke nieuwe maatregelen er komen en of deze gaan gelden voor de kerken.

In ieder geval gaan we ondertussen in regioverband door met de het opzetten van de samenwerking tussen de parochies. Als voorbeeld van deze samenwerking hebt u onlangs het nieuwe kleurrijke regiokerkblad *Amstel-Westinder* ontvangen. Dit blad zal in de toekomst vaker uitkomen. Op 1 december komen de parochieteams van de regio bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe een toekomstige samenwerking er verder uit komt te zien. Als parochieteam houden wij u hiervan op de hoogte en zullen wij u te zijner tijd u ook bij de plannen betrekken.

Tenslotte, laten wij in deze donkere dagen en soms onzekere tijden elkaar blijven steunen en vasthouden in het samen-kerk-zijn!

Namens het Parochieteam,
Otto Zandvliet



**OP ZONDAG 14 NOVEMBER
OECUMENISCHE VIERING IN DE KARMELEKERK**

Door de wereldklimaatconferentie in Glasgow zijn wij tot het thema gekomen van: De aarde is vervu(i)ld? Hoe gaan we daar met elkaar mee om? Zijn we ons bewust hoe we daar mee omgaan?

Ds. Marina Zwaag – de Haan gaat samen met de oecumenische liturgiegroep hierbij voor.

De organist is Theo Griekspoor die het kwartet Similia en ons allen zal begeleiden bij het zingen.

We hopen dat wij dit met elkaar samen mogen gaan mee beleven. U allen bent van harte welkom.

Namens de liturgiegroep, Lia Pieterse

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Jan Volman

Geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, 23-09-1931
Overleden te Aalsmeer, 21-10-2021



Echtgenoot van Jeanne Volman-van den Hoven

Jan Volman was een recht-door-zee-man. Geen franje, geen flauwekul, wel humor. Zijn gezin was alles voor hem, daarvoor ging hij door het vuur. Hij heeft van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen gehouden. In zijn werkende leven heeft hij met veel plezier ruim 30 jaar bij het Gemeentelijk Energiebedrijf van Amsterdam gewerkt. Hij kon daarin zijn interesse in (elektro)techniek goed kwijt. Na zijn pensioen bleef hij doorwerken, samen met ma, in hun eigen administratiekantoor. Daar hielden ze pas eind 2020 mee op. In zijn vrije tijd leefde hij zich uit in zijn twee grote hobby's: klussen en met de caravan er op uit. Hij was jarenlang betrokken bij de ledenadministratie van de Karmelparochie.

De volgende tekst typeert hem hoe hij in het leven stond:

Aan het eind van ons leven draait het niet om wat we gekocht hebben, maar om wat we gedeeld hebben.

Niet om onze vaardigheden, maar om ons karakter.

Het draait dan niet om ons succes, maar om onze betekenis voor elkaar.

Leef een leven dat er toe doet.

Wij verliezen in hem een lieve man, een zorgzame vader en geweldige opa. Hij vaart nu uit. Wij zullen hem missen.

Wij danken alle belangstellenden voor hun medeleven. Wij danken in het bijzonder broeder W. Ernst voor de begeleiding van zijn uitvaart.

Jeanne

Ineke & Carel, Marjo & Wies en kleinkinderen

ALLERZIELEN 2021

Voortleven.....in Gods eeuwig licht en vrede.

*In de echo van mijn leven
Fluistert je stem nog in mijn geest
Zodat mijn hart nooit zal vergeten
Wat wij samen zijn geweest.*



Op Allerzielen herdenken wij de parochianen die vanaf 1 november 2020 gestorven zijn.

06 nov	Emmy Antoinette Volmer–Steegmans	84 jaar
13 nov	Harmina Margaretha Zandvliet – Daggers	89 jaar
03 dec	Paulina Buskermolen – Rekelhof	93 jaar
13 dec	Adriana Maria Snoek – Ruiterman	87 jaar
13 jan	Theo van Beek	85 jaar
27 jan	Johannes Wilhelmus Teunen	76 jaar
21 mrt	Marcus Johannes Thomas Eradus	60 jaar
25 mrt	Hans Alderden	74 jaar
06 apr	Johannes Gerardus Martinus Blom	91 jaar
11 apr	Jacobus Johannes Elisabeth van der Zon	75 jaar
17 apr	Cornelis Bernardus Bekker	86 jaar
28 apr	Jacobus Breugem	74 jaar
07 mei	Richardus Joseph Antonius van der Linden	88 jaar
09 mei	Leentje Petronella Martha v.Klink – Mollers	91 jaar
12 mei	Neeltje Theresia Burgers – Teuns	86 jaar
19 mei	Andreas Alphonsus van der Zon	88 jaar
21 juni	Hendrikus Nicolaas Janssen	91 jaar
21 juni	Mattheus Klijn	84 jaar
14 juli	Theodorus Hendrikus Maria Brockhoff	74 jaar
06 aug	Anna Geertruida van den Helder – Kramer	90 jaar
16 okt	Hendricus Philippus Markman	91 jaar
21 okt	Johannes Hendrikus Volman	90 jaar



DE RODE DRAAD

van Advent naar Kerstmis tot aan Driekoningen.

Zondag 28 november is het de eerste zondag van de Advent. Dit jaar heeft de rode draad die de zondagen verbindt van Advent naar Kerstmis tot aan Driekoningen als thema; alle ogen gericht op.....

In de Adventsperiode zijn die gericht op

het begin van de toekomst, het voorbereiden, onze daden en het verwachten.

Met Kerstmis natuurlijk **op Het Kind, het Wonder wat ons het woord van Vrede brengt.**

Met als afsluiting op **de Ster**, op het feest van Driekoningen.

Met het geheel van de lezingen, de bloemversiering, de liederen en de gebeden bereiden

we ons zo samen voor op het Kerstfeest.

Namens het liturgieeraad een mooie voorbereidingstijd toegewenst!

Lous Zandvliet



ADVENTSACTIE 2021 Gezonde start voor moeder en kind.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een

gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg en begeleiding biedt.

In EL Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen.

In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is.

En in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot ruim op tijd voor de bevalling naar de kliniek kunnen komen en daar veilig de bevalling kunnen afwachten.

De Adventsactie wil aan dit project bijdragen, en doen weer graag een beroep op u: Wilt u hier aan meehelpen? Onze bus staat tijdens de Advent weer achterin de kerk voor uw gift! De Eerste Zondag van de Advent is 27 november.

U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie: www.adventsactie.nl

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV)
Joke, Ria en Bep.



Na een inspirerende viering op 24 oktober onder leiding van Wil en Wim met prachtige zang door Aurora o.l.v. Lous hebben wij gecollecteerd voor de Missie en dat was een mooi bedrag van € 310.

KERST 2021: “UIT VOLLE BORST” VRIJDAG 10 DECEMBER

Op **vrijdag 10 december** om 19.30 uur bent U van harte uitgenodigd om mee te komen zingen bij onze Kerst Sing-Inn 2021.

Samen met u en een klein koor gaan we **Uit VOLLE BORST** mooie kerstliederen zingen. Op weg naar kerst komen wij tezamen en proeven we alvast van de komende sfeer van de bijzondere kerstdagen die aanstaande zijn.

Kosten entreekaart (incl. consumptie): 5,00 euro

Verkoop kaartjes na de viering achter in de kerk: zondagen 14/21/28 november en 5 december

OPROEP: KOM JE MEEZINGEN BIJ HET KERST SING IN KOOR?

Gevraagd: voor de Kerst Sing-Inn enthousiaste zangers/zangeressen

Repeteren: éénmaal op woensdag **8 december** 19.30 uur

Dirigente: Eline van de Haak

Pianist: Leon Doeswijk

Uitvoering: vrijdag 10 december 19.30 uur

Opgeven bij: Anne van Winden: annevanwinden@planet.nl



Met het koor en alle parochianen zingen we Uit Volle Borst en maken we er een sfeervolle avond van. Van harte uitgenodigd!

DIACONALE ZONDAG 2021 IN ONZE REGIO

Er is in ons land nog steeds sprake van armoede.

Die armoede kan door velerlei oorzaken ontstaan, zoals je baan kwijtraken, door ziekte of door schulden.

Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak zien we dat niet, omdat we niet achter de gesloten deur kunnen kijken en mensen zich vaak schamen voor dit probleem. En hoewel er gemeentelijke instanties zijn, waar men voor hulp terecht kan, wordt er niet altijd gebruik van gemaakt.

In 2019 leefde 6,2 % van de bevolking onder de armoedegrens (dat zijn ca 1 miljoen personen). De coronasituatie heeft hier zeker geen verbetering in gebracht.

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) in onze regio wil mensen, die in - financiële - nood zitten, helpen. Ook buiten de regio zet de PCI zich in; dat alles uit naastenliefde, barmhartigheid en solidariteit: je mag er zijn..... wie je ook bent.

Sinds 2018 heeft de paus de diaconale zondag in november uitgeroepen tot "werelddag van de armen". De werkgroepen van de PCI in onze regio hebben die oproep met enthousiasme opgepakt en de afgelopen jaren gezamenlijk de jaarlijkse viering voorbereid.

Zo ook dit jaar, met nu als thema: **Wie is mijn naaste?**

Een interessant onderwerp om over na te denken en te zien hoe Jezus hiernaar kijkt.

We hebben inspirerende teksten gevonden en eigen ervaringen uit ons caritaswerk ingebracht, die we in deze viering met u willen delen.

In alle vieringen zal diaken Jeroen Hoekstra voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee leden van de plaatselijke caritasgroep.

Za 13 november: 19.00 uur Uithoorn (woord/gebedsviering)

Zo 14 november: 9.30 uur De Kwakel (woord/comm.viering)

Zo 14 november: 11.00 uur Kudelstaart (woord/comm.viering)

Zo 21 november: 9.30 uur Nes a/d Amstel (woord/comm.viering)

Zo 28 november: 9.30 uur Aalsmeer. (woord/comm.viering)

We nodigen u en jou daarom van harte uit om de viering in een van de kerken in onze regio bij te wonen. We kunnen dan samen laten zien dat we klaar staan om er te zijn voor onze naaste.

Namens de werkgroepen PCI in onze regio,
Wil Kraan



FILM

Op zaterdag 6 en 13 november 2021 van 13.00 tot 16.00 uur gaan we weer kijken naar 2 films o.l.v. de karmeliet Gerard Westendorp in de Titus Brandsma kerk op het Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. Kosten 10 euro per middag.

De inhoud van de films:

Op 6 november kijken we i.t.t. de eerdere aangekondigde film naar "De idioot" en wel het laatste gedeelte van ca. 90 minuten. Deze film is gemaakt naar het boek van Dostojewski. De film heeft een religieuze achtergrond met een Christus figuur en is kritisch t.a.v. het Rooms-katholicisme.

Op 13 november draait Gerard voor ons de film "Samsara". De filmmaker Ron Fricke doorkruiste 5 jaar lang 25 landen en toont ons adembenemende natuurwonderen, godsdienstige rituelen, industrialisatie en massacultuur, maar ook beelden over overconsumptie en verwording. Een documentaire die je als kijker aangrijpt en ook dwingt naar confronterende scènes te kijken.

U kunt zich opgeven bij Angela en Hans van Kessel, tel.nr.0297-340682. Vervoer hoeft geen probleem te zijn."

FILMCAFÉ

A Christmas Carol in de Ontmoetingskerk te Rijsenhout op 26 november 2021 om 19.30 uur.

De magische verfilming van het geliefde Charles Dickens verhaal "A Christmas Carol", het hartverwarmende avontuur voor het hele gezin. Wanneer de gierige Scrooge door drie geesten wordt meegenomen op een tocht die hem de ogen doet openen, komt hij er achter wat de ware betekenis van Kerst is.

Info, tel; 06-5153 5056



ZONDAG 19 DECEMBER SOEPMAALTIJD



Wederom organiseert de Denktank de bij u welbekende soepmaaltijd en wel op zondag 19 december. Bij velen van u valt deze middag/avond in de smaak. U bent vanaf 16.30 uur welkom in het Parochiehuis. Bent u van de partij? Dan kunt u zich opgeven via ondergenoemd e-mailadres of kunt u uw naam noteren op het inschrijfformulier dat achter in de kerk ligt.

Anne van Winden, e-mailadres: annevanwinden@planet.nl

GLAS IN LOOD RAAM THERESIAKAPEL.

In onze Theresiakapel zit een mooi glas in lood raam welk ongeveer negen jaar terug is gerestaureerd. Het is, links onder, gesigneerd met E. Warffenius Rotterdam '31. Op Wikipedia blijkt het te gaan om Everardus Franciscus Cornelis Warffenius. Warffenius is geboren te Rotterdam in 1885 en overleden in 1969. Aanvankelijk is hij opgeleid tot onderwijzer maar had meer interesse in het kunstenaarschap. In 1917 is hij een eigen atelier begonnen in Kralingen bij Rotterdam waar hij vele kerkraden heeft ontworpen en gemaakt. Hoe de Karmelieten destijds bij hem zijn uitgekomen is niet bekend maar hij heeft het raam in onze Theresia kapel in 1931 ontworpen en gemaakt.



Het raam bevat een groot kruis met de tekst : IK ZAL HET ROZEN DOEN REGENEN OP AARDE. Dit is een uitspraak van Theresia van Avila. Tevens staan er vier data op. 1873 de geboortedatum en 1897 de overlijdensdatum van Theresia. Boven het kruis 1888; de datum van intreding in het klooster op 15 jarige leeftijd en 1925 het jaar van haar zalig verklaring.

Bent u nieuwsgierig geworden kom dan eens kijken in de kapel en steek een kaarsje op.

NvS



ROUWGROEP

Verlies maakt deel uit van ons leven.

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood van iemand die je lief is. Wie met zo'n groot verlies geconfronteerd wordt staat voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je moet op weg in het 'land van het verlies', waar je de weg niet kent en waar alle oriëntatiepunten ontbreken. Van januari tot en met mei 2022 organiseert de Raad van Kerken Uithoorn – De Kwakel vijf bijeenkomsten voor mensen, die in de afgelopen corona-periode een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om een partner, ouder, kind, broer of zus. Afscheid nemen in deze corona tijd was extra moeilijk, daar het afscheid in kleine intieme kring moest plaatsvinden, zonder het aanwezig kunnen zijn van alle familieleden en vrienden. Ook de gebruikelijke condoleances ontbraken in verband met de anderhalvemeter-regel, daardoor was het moeilijk elkaar echt te troosten. In de Rouwgroep kijken we terug hoe je het afscheid in het geheel ervaren hebt. Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo'n Rouwgroep als helend. Een reactie van een deelnemer: 'Het is fijn om te ervaren hoe anderen met hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting aan mijn eigen rouwproces'.

Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze informatiemiddag:

**dinsdag 7 december 2021 om 14.00 uur in De Burght,
Potgieterplein 4 te Uithoorn.**

De bijeenkomsten 2022 worden gehouden in De Schutse, De Mérodelaan 1, en staan onder leiding van dominee Joep Dubbink van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer.

Voor vragen en meer informatie:

Joep Dubbink 0297 – 26 82 12 j.dubbink@pkn-uthoorn.nl
Elly van Rooden 0252 – 51 75 92 pmmvanrooden@hetnet.nl

SYNODALE PROCES

Beste parochianen,

Graag vragen wij jullie aandacht voor een bijeenkomst op 11 december a.s. welke door het dekenaat Meerlanden wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het SYNODALE PROCES dat Paus Franciscus voor de hele wereldkerk op gang heeft willen brengen.

Het woord 'synode' is afgeleid van het Griekse 'syn' (= samen) en 'hodos' (= weg). Het betekent letterlijk 'samen onderweg'. Paus Franciscus wil dat alle gelovigen zich verantwoordelijk weten voor de Kerk als 'Gods volk onderweg'.

De drie kernthema's die tijdens dit proces zullen worden behandeld zijn:

Communie: gemeenschap met God en van de mensen

Participatie: deelname van alle gelovigen

Missie: het verkondigen van de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus

(meer info: <https://www.kn.nl/vaticaan/volgende-synode-niet-alleen-in-rome-maar-overal-ter-wereld/>)

De Paus hecht eraan dat de synode zoveel mogelijk gevoed wordt vanuit de input van de basis, dus daarom zijn er wereldwijd bijeenkomsten met gelovigen om hierover te spreken. Deze verzamelde reacties zullen dan het fundament vormen voor de eindbijeenkomst van oktober 2023, waaraan de Paus en afgezanten van de wereldkerk deel zullen nemen.

De bijeenkomst voor het dekenaat Meerlanden wordt gehouden op zaterdagmiddag 11 december van 13.30 tot 16.00. Locatie nader te bepalen, want die is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Indien u interesse heeft om deze bijeenkomst bij te wonen, kunt u dat doorgeven aan pastoor Marco (via het mailadres cavagnaro.marco@gmail.com)

ZONDAG 24 OKTOBER

Op de agenda van de Karmelkerk stond een viering door en voor parochianen gepland.

Bij aankomst in de kerk repeteerde het koor Aurora o.l.v. Lous Zandvliet de prachtige muziek die tijdens de viering werd gezongen. Er waren veel kerkgangers aanwezig in de kerk, die alweer enige weken vrij toegankelijk is.

De oude opstelling was weer in ere hersteld en bij binnenkomst was het ook duidelijk dat we aan het einde van de viering elkaar weer kunnen ontmoeten en spreken. Met dank aan de verzorgende koffiedames.

Een bijzondere viering waarin het thema: "Horen, zien en zwijgen, maar natuurlijk ook spreken



“centraal stond en de lezingen uitnodigden tot vertrouwen en geloven.

Voor mij heel leuk om zo op mijn verjaardag te mogen ervaren hoe waardevol het contact met parochianen gelukkig - ondanks de coronaperioden - steeds in stand gebleven is.

Het voelde als een begin van een nieuwe situatie die hopelijk ingaat en standhoudt.

Ik wens allen toe dat zij ook weer de weg naar de kerk kunnen vinden waar ieder welkom is, zodat er veel mensen kunnen genieten van mooie vieringen met elkaar en de persoonlijke ontmoetingen.

Wil Bakker

DANK



'Blij verrast was ik toen Hans van Kessel na de dienst van 10 oktober mij een bloemetje namens de parochie kwam brengen. Het doet me goed dat er zoveel mensen aan me denken in deze moeilijke tijd. Hartelijk dank daarvoor.'

Hartelijke groet, Theo Zandvliet

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te ☺
Misschien kent u wel een van deze jarigen.



14-nov	94 jaar	De heer F.J. Blommesteijn	Poldermeesterplein 81
14-nov	94 jaar	De heer W.J.C. Bakker	Leimuiderdijk 196
14-nov	98 jaar	Mevr. D.V. Bakker - Maas	Clematisstraat 16-105
17-nov	84 jaar	De heer P.J.A. Hooijman	Aalsmeerderweg 651
18-nov	80 jaar	Mevr. F.C. Verlaan - van Vliet	Emmastraat 8
20-nov	93 jaar	De heer M.M.B. Blauwhoff	Aalsmeerderweg 223
21-nov	84 jaar	Mevr. J.M.J. Janssen - Spruit	Heermanszwet 21
22-nov	75 jaar	De heer J.J. Amsing	Karekietstraat 11
24-nov	89 jaar	Mevr. J.V. Bakker - van Rooijen	Leimuiderdijk 196
25-nov	80 jaar	Mevr. J.H. Appelboom - Haug	Molenpad 27
25-nov	83 jaar	Mevr. M.J. Zwaan - Kennis	Molenpad 40
25-nov	85 jaar	De heer G.G. van Beek	Fuchsiastraat 12
26-nov	78 jaar	Mevr. J.A.A. v der Zon - v Rooijen	Verlaatsweg 36
27-nov	84 jaar	Mevr. A.M.J. de Boer - van Schaik	Gerberastraat 41
29-nov	78 jaar	De heer D.J. Harting	Kanaalstraat 7
3-dec	80 jaar	Mevr. J.M. Meijerink - Heemskerk	Oosteinderweg 305
3-dec	83 jaar	Mevr. E.M.L. van Beek - Casteels	Fuchsiastraat 12
5-dec	82 jaar	De heer G.L.M. van der Knaap	Molenpad 91
7-dec	81 jaar	De heer G.H.M. Appelboom	Molenpad 27
7-dec	86 jaar	De heer W. Springintveld	Oosteinderweg 353
7-dec	75 jaar	Mevr. L.T.M. v Weerdenburg-Eekelschot	Kruisweg 283
8-dec	78 jaar	De heer C.H.M. Maas	Ophelialaan 92 a
8-dec	80 jaar	De heer W.M. Blom	Stommeerkade 24
9-dec	79 jaar	De heer H.J.A. Ratterman	Stationsweg 34
10-dec	90 jaar	De heer C.T. Zandvliet	Drie Kolommenplein 91
11-dec	84 jaar	De heer R. Steggerda	Aalsmeerderdijk112
11-dec	83 jaar	Mevr. G.W.M. van der Helm - Blom	Clematisstraat 24
16-dec	76 jaar	De heer W. Tates	Drie Kolommenplein 21
17-dec	89 jaar	De heer W.A. Jansen	Mercuriusstraat 44



UITVAART

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513)

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap bespreken:

- De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal voorgaan.
- Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep uitvaart zullen voorgaan
- Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of crematorium.

Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt.

De kerk beschikt over livestream waar gebruik van gemaakt kan worden.

VIERINGEN



33^e Zondag door 't jaar

za	13-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
zo	14-11	09.30	Karmelkerk	Oecumenische viering, mmv Koor Similia
			Intenties	Mimy Zandvliet-Daggers Jan Volman Henk Markman
zo	14-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Krzysztof Kicka
za	20-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B.Dullens

Christus Koning

zo	21-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering, mmv klein Koor Cees v.d.Laan Joop Teunen Niek Doeswijk Jan Volman Henk Markman Jaargetij: Mimy Zandvliet-Daggers
zo	21-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Krzysztof Kicka
za	27-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

1^e Zondag van de Advent

zo	28-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Woord- en Communieviering, vg Jeroen Hoekstra mmv Karmelkoor Paula Buskermolen-Rekelhof Truus Harting –Enthoven Cor Bekker Jan Volman Henk Markman
zo	28-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Krzysztof Kicka
za	04-12	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

2^e zondag van de Advent

zo	05-12	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Karmelkoor Uit dankbaarheid:60 jarig huwelijk echtpaar Meijer Joop Teunen Jaargetij: Paula Buskermolen-Rekelhof
zo	05-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Krzysztof Kicka
za	11-12	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

3^e Zondag van de Advent

zo	12-12	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv klein Koor Jaargetij: Jet Snoek-Ruiterman Mimy Zandvliet-Daggers
zo	12-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, v Krzysztof Kicka
za	18-12	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

PAROCHIEAGENDA



Van 13 november tot en met 17 december 2021

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19.30 uur
repetities van:

vr 26-11 20.30	Taizé viering	Zwarteweg 36, Aalsmeer
ma 29-11 09.30	Contactgroep	Parochiecentrum
	Zieken- en ouderen	

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo 14-11 11.00	Eucharistieviering;	
zo 21-11 11.00	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo 28-11 11.00	Woord- en Gebedsviering	Parochianen
zo 05-12 11.00	Eucharistieviering	
zo 12-12 11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo 14-11 11.00	Eucharistieviering;	
zo 21-11 11.00	Eucharistieviering	
zo 28-11 11.00	Eucharistieviering	
zo 05-12 11.00	Eucharistieviering	
zo 12-12 11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo 14-11 09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo 21-11 09.30	Eucharistieviering	
zo 28-11 09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo 05-12 09.30	Eucharistieviering	
zo 12-12 09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo 14-11 09.30	Eucharistieviering	
zo 21-11 09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo 28-11 09.30	Eucharistieviering	
zo 05-12 09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo 12-12 09.30	Eucharistieviering	



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM *Peter en Marian
Stokman VOF*
Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl