

	<h1>Karmel berichten</h1>	
<p>Maria, Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel</p>	<p>Aalsmeer Amstelveen Maand oktober 2021 <i>EXTRA</i></p>	<p>Zalige Titus Brandsma</p>
<p>8 oktober 2021</p>		

Beste mensen,

Omdat er in het voorgaande nummer een foutje is geslopen bij de bijdrage voor de films en een paar nieuwe ontwikkelingen zich aandienen, is deze extra Karmel berichten opgesteld.

Voor het nieuwe jaar worden naar verwachting nieuwe activiteiten gestart. Daarover in volgende nummers.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen



Raakpunt Amstelveen - Aalsmeer
Centrum voor Spiritualiteit

NIEUWSBRIEF

	<h3>Mandala tekenen</h3>
<p>Besloten is dat het mandala tekenen vervalt. Nelia Musters wordt bedankt voor haar inzet bij deze activiteit.</p>	
	<h3>Liturgie in beweging</h3>
<p>Besloten is deze activiteit te beëindigen. Loek Seeboldt wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.</p>	

	<p>U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net</p>
<p>Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.</p>	



Film en Spiritualiteit

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

Zaterdag 23 oktober

De beentjes van Sint Hildegard, een film van Herman Finkers

Komisch en spiritueel.

Je kunt niets beters doen dan van elkaar te houden, maar maak van de liefde geen band.

Geef elkaar van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk. Zing en dans met elkaar, maar wees ook alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Sta bij elkaar, maar niet te dicht bijeen, de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw.

Zaterdag 6 november

Lazzaro Felice

In Lazzaro Felice gaat het over de kunst van het omhoogkijken. Nooit laat Lazzaro het hoofd hangen. Zijn ogen staan altijd wijd open van levenslust, nooit halfdicht door vermoeidheid of armoede. Zelfs het meest uitputtende bestaan op het platteland verleidt Lazzaro niet tot somberheid.

Zaterdag 13 november

Samsara.

De filmmaker Ron Fricke doorkruiste 5 jaar lang 25 landen en toont ons adembenemende natuurwonderen, godsdienstige rituelen, industrialisatie en massacultuur, maar ook beelden over overconsumptie en verwording. Een documentaire die je als kijker aangrijpt en ook dwingt naar confronterende scènes te kijken.

Tijd	13:00 tot 16:00 uur. (gewijzigde tijden)		
Plaats	Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer en ontmoetingsruimte.		
Begeleiding	Gerard Westendorp o.carm.		
Bijdrage	€ 10,00 per film.		
Aanmelden	Uiterlijk een week tevoren		
Bij	Hans en Angela van Kessel	h.en.a.vankessel@outlook.com	0297-34 06 82



Psalm lezen, Mystiek in de psalmen

Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze.

In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek.

In elke bijeenkomst staat één psalm centraal.

Omdat het heen en weer reizen voor Kees Waaijman te bezwaarlijk is geworden, zullen zijn bijeenkomsten naar verwachting via Zoom worden voortgezet. De vaste deelnemers hebben inmiddels een bericht ontvangen. Belangstellenden die niet rechte reeks zijn aangeschreven kunnen zich melden op Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net



*Gekalligrafeerde
Karmelregel door Arie
Trum*

Regellezen

De regel van de Karmel

De Karmelregel is als een leefregel gegeven aan een groep kluizenaars op de berg Karmel, in de 13e eeuw. Later die eeuw is de Regel aangepast aan de nieuwe situatie van de karmelieten toen zij zich vestigden in Europa.

Ondertussen zijn we zoveel eeuwen verder en nog altijd is de Karmelregel een leidraad, een leefvorm voor mensen overal ter wereld: voor mannen en vrouwen, voor kloosterlingen en voor hen die binnen hun eigen levensstaat karmelitaans willen leven.

Het is een korte Regel, met een beetje goede wil past hij op twee A4. En er zit ruimte in, niet alles ligt vast, niet alles is geregeld, het moet 'voegen'. En toch wijst die milde Regel een weg, gericht op de 'omvorming in Christus'.

Centrale thema's in de regel zijn: 'de plaats die je gegeven wordt', 'het onderhouden van de stilte', 'iets van werk' en 'het aantrekken van de wapenrusting Gods'.

Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de **Regel van de Karmel** te lezen en te bespreken.

De data van de bijeenkomsten worden aan de vaste deelnemers doorgegeven.

Wie deel wil nemen aan deze activiteit wordt verzocht eerst contact op te nemen met:

	Elise Vorstermans e.vorstermans@upcmail.nl 06 21 28 81 92
Plaats	Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer

Karmelviering

Elke laatste donderdag van de maand is er een eucharistieviering, een Karmelviering, in de kerk van de HH. Engelbewaarders te Badhoevedorp.

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van de viering is er koffie en thee.

Tijd	10:30 uur.
Plaats	HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp.
Voorganger	Loek Seeboldt o.carm.