



Maria, Onze Lieve Vrouw  
van de berg Karmel

## *Karmel berichten*

*Aalsmeer Amstelveen*  
*Maand oktober 2021*

24 september 2021



Zalige Titus Brandsma

Beste mensen,

De voorbereidingsgroep heeft zich van de week gebogen over het opstarten van de activiteiten. In dit nummer treft u een paar activiteiten in onze regio aan, die in oktober en daarna in dit jaar van start gaan. Andere bekende activiteiten zijn in de voorbereidingsgroep besproken en die verwachten wij in het volgende jaar te kunnen aanbieden.

Naast het Karmelgebed voor eind september treft u een paar Maria gedichten aan, omdat oktober Mariamaand is. Ook is een overzichtje gegeven van enkele feestdagen in oktober, waarover verleden jaar is geschreven.

Op de laatste pagina zijn activiteiten bij het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen en bezinningsweken in Boxmeer opgenomen. Het betref jaarprogramma's waar iedereen na aanmelding aan kan deelnemen.

We maken dus een voorzichtig begin en hopen dat het voortgezet kan worden.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen

Nu de **herfst** toch echt gaat beginnen hierbij wat bladeren.



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar [Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net](mailto:Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net)

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

## Karmelgebed voor 25 september 2021



### Voor Maria

Ik plukte langs de weg  
de allermooiste bloemen  
voor Onze Lieve Vrouw.  
Ik mag haar Moeder noemen.

Nu sta ik bij haar beeld  
met bloemen in mijn handen,  
en zie het zachte licht  
van alle kaarsen branden.

Maria, Moeder zoet,  
nu fluister ik heel even:  
Ik houd zo veel van U,  
ik wil U alles geven.

Ik zal gehoorzaam zijn,  
Maria, lieve Vrouwe.  
Ja heus, ik doe mijn best,  
daar kunt u op vertrouwen.

### Tot Maria

Maria, Moeder, lange tijd  
ben ik op weg geweest.  
De dagen waren vol en blij,  
de wereld leek een feest.

En zingend plukt'ik telkens weer  
wat er te bloeien stond.  
Nu weet ik soms de weg niet meer...  
Mijn handen zijn gewond;

want doornen scholen tussen 't groen,  
waar ik de bloesems zocht.  
Ze staken plotseling en fel  
toen ik mijn slingers vlocht.

Verloren klinkt mijn kleine lied  
van vreugde, zorg en pijn.  
Dicht bij uw lieve Moederhart  
zal ik geborgen zijn.

Dan zal ik bidden telkens weer:  
bescherm mij als uw kind.  
Geleid mij veilig aan uw hand  
tot ik het Leven vind.

Vera Witte



### Film en Spiritualiteit

Zoals we gewend zijn, komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film. We gaan na de film te hebben gezien met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen.

*Zaterdag 23 oktober*

*De beentjes van Sint Hildegard, een film van Herman Finkers*

Komisch en spiritueel.

Je kunt niets beters doen dan van elkaar te houden, maar maak van de liefde geen band.

Geef elkaar van je brood, maar eet niet van hetzelfde stuk. Zing en dans met elkaar, maar wees ook alleen, zoals de snaren van een luit op zichzelf zijn, al doortrilt hen dezelfde muziek. Sta bij elkaar, maar niet te dicht bijeen, de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw.

*Zaterdag 6 november*

*Lazzaro Felice*

In Lazzaro Felice gaat het over de kunst van het omhoogkijken. Nooit laat Lazzaro het hoofd hangen. Zijn ogen staan altijd wijd open van levenslust, nooit halfdicht door vermoeidheid of armoede. Zelfs het meest uitputtende bestaan op het platteland verleidt Lazzaro niet tot somberheid.

*Zaterdag 13 november*

*Samsara.*

De filmmaker Ron Fricke doorkruiste 5 jaar lang 25 landen en toont ons adembenemende natuurwonderen, godsdienstige rituelen, industrialisatie en massacultuur, maar ook beelden over overconsumptie en verwording. Een documentaire die je als kijker aangrijpt en ook dwingt naar confronterende scènes te kijken.

Tijd	13:00 tot 16:00 uur. (gewijzigde tijden)		
Plaats	Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer en ontmoetingsruimte.		
Begeleiding	Gerard Westendorp o.carm.		
Bijdrage	€ 5,00 per film.		
Aanmelden	Uiterlijk een week tevoren		
Bij	Hans en Angela van Kessel	<a href="mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com">h.en.a.vankessel@outlook.com</a>	0297-34 06 82



### Taizéviering in de Karmel

De vieringen van broeders van Taizé in Frankrijk zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen wij eenvoudige liederen, gebed, Bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen.

Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Aardig misschien om eens mee te vieren!

Weet u welkom.

Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: [www.taize.fr/nl](http://www.taize.fr/nl)

Datum (vrijdag)	29 oktober	26 november	17 december
Tijd	20:30 uur		
Plaats	Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer.		
Begeleiding	Wim Ernst o.carm.		
Bijdrage	Vrijwillige bijdrage.		
Aanmelden bij	Wim Ernst o.carm.	<a href="mailto:w.ernst@karmel.nl">w.ernst@karmel.nl</a>	06-12 90 24 44

### Mattheus in Badhoevedorp



Vanaf donderdag 30 september gaan we een beetje zorgvuldig Mattheüs lezen. De eerste bijeenkomsten zijn in de tijd onregelmatig vanwege bestaande afspraken van de inleider. Maar al spoedig volgt een vast schema van 'om de veertien dagen'.

Het is aardig wanneer u een eigen bijbel meeneemt. Geef niet welke vertaling of uitgave. Om veel gepuzzel te voorkomen neem ik iedere dag een eigen werkvertaling mee. Op basis daarvan praten we met elkaar, maar iedereen kan mijn tekst vergelijken met de bekende vertalingen. En het is leuk, wanneer u een eigen bijbel bij u hebt. Dan ziet u ook, dat meerdere vertalingen mogelijk zijn.

Datum donderdag	30 september	14 oktober	4 november
	18 november	2 december	16 december
	23 december	Vervolg in 2022.	
Tijd	14:00 - 16:00 uur		
Plaats	Parochiekerk HH. Engelbewaarders, Pa Verkuyllaan 22, 1171 EE Badhoevedorp		
Begeleiding	Jan Engelen		
Bijdrage	Vrijwillige bijdrage.		
Aanmelden bij	Jan Engelen	<a href="mailto:jnngln@gmail.com">jnngln@gmail.com</a>	



Er is een gezagvol Engelstalig boek over Titus Brandsma uitgekomen “The Price of Truth” door de Spaanse Karmeliet Miguel Arribas.

Er is een indrukwekkend YouTube filmpje bij gemaakt. Dat is te vinden op: <https://www.youtube.com/watch?v=pqsRzFiuVEo>.

Het bestellen van dit boek lijkt wat lastig.

Verwijzingen voor het boek zijn gevonden op [\(1\) The Price of Truth: Titus Brandsma, Carmelite – Carmelite Media](#).

Een e-book op [The Price of Truth: Titus Brandsma, Carmelite \(English Edition\) eBook : Arribas O.Carm., Miguel Maria: Amazon.nl: Kindle Store](#)

## Feestdagen oktober

In oktober staan altijd een paar bijzondere gedenkdagen op de agenda. Natuurlijk is het de hele maand Mariamaand. Verder zijn dat:

1 oktober	Theresia van Lisieux
4 oktober	H. Franciscus van Assisi (dierendag)
7 oktober	O.L. Vrouw van de Rozenkrans (heeft u uw rozenkrans nog?)
15 oktober	Teresa van Avila en Caprasius Karmeliet

Verleden jaar is over hen in Karmel berichten over deze feestdagen geschreven.

In Nederland had de heilige Teresa van Avila onder meer grote invloed op Titus Brandsma, die al op twintigjarige leeftijd een bloemlezing van zelf vertaald werk van haar publiceerde. Haar bekendste en beroemdste gedicht “Nada te turbe” is de moeite waard om van buiten te leren:



Niets verontruste je,  
niets make je angstig,  
alles gaat voorbij,  
God verandert niet,  
♥ het geduld  
overwint alles.  
Wie aan God vasthoudt  
hem ontbreekt het aan niets,  
God alleen is genoeg.

*Heilige Teresa van Avila*

## Jaarcursus Biddend leven - in de ruimte van de psalmen (10x per jaar)

Iedere bijeenkomst gaan wij de ruimte van een psalm binnen om zijn spiritualiteit te verkennen. Daarna concentreren we ons op de viering waarin deze psalm centraal staat. Een oefening in liturgische spiritualiteit.

We vieren de psalm en proeven zo deze vorm van getijdengebed.

Na de psalmviering is er gelegenheid om ons te bezinnen op hoe de psalm ieder persoonlijk raakt en doorwerkt in ons leven.

### Programma

16.00-16.55 uur	opening en uitleg van de psalm	17.50-18.20 uur	etenspauze
16.55-17.05 uur	pauze	18.20-18.45 uur	Psalmviering
17.05-17.50 uur	liturgische spiritualiteit van de Getijden	18.45-19.30 uur	bezinning

### De data in 2021

24 september: psalm 14  
22 oktober: psalm 20  
12 november: psalm 48  
3 december: psalm 56

### en 2022

7 januari: psalm 62  
29 januari: psalm 80  
18 februari: psalm 110  
11 maart: psalm 120

1 april: psalm 132  
29 april: psalm 145

### Met medewerking van

Uitleg van de psalm: Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Marieke Meiring, Paul Reehuis, Leon Teubner.  
Liturgische spiritualiteit: Ad de Keyzer en Kees Waaijman.  
Bezinning: Marieke Rijpkema, e.a.

*Kosten:* € 265,- voor het hele jaar. (Als de kosten bezwaarlijk zijn, is in overleg aanpassing mogelijk).

### Bij de prijs is inbegrepen

- het boekje “Psalmvieringen”,
- een brochure over liturgische spiritualiteit,
- tien psalmvieringen,
- koffie en thee in de pauze. U wordt verzocht zelf brood mee te nemen.

*Aanmelden:* Per email bij [titusbrandsma@karmel.nl](mailto:titusbrandsma@karmel.nl) én door overmaking van het cursusgeld op rekening NL56 INGB 0000 819729 t.n.v. Titus Brandsma Memorial. Graag de cursus vermelden.

*Bijzonderheden:* Als er nog 1,5 m afstand gehouden moet worden vanwege corona, geldt een maximumaantal deelnemers van 20. We onderzoeken nog of online deelname mogelijk is.

### Locatie

Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen, 6512 CJ Nederland, telefoon 024 360 24 21

### Bezinningsweken in Boxmeer

In Boxmeer worden door het jaar bezinningsweken gehouden waaraan iedereen na aanmelding kan deelnemen.

Het gaat te ver om alle studieweken hierop te nemen. U kunt ze vinden op:

[Bezinningsprogramma 2021-2022 – Karmel Nederland](#)

### Algemene informatie bezinningsweken Boxmeer

Plaats Karmelietenklooster, Steenstraat 39 te Boxmeer  
Tijd van zondagavond 19.00 uur tot donderdagavond + 17.30 uur.

Informatie en aanmelding [vormingshuis@karmel.nl](mailto:vormingshuis@karmel.nl)

Kosten afhankelijk van uw inkomen van € 175,- tot € 275,-.

