



Maria, Onze Lieve Vrouw
van de berg Karmel

Karmel berichten

Aalsmeer Amstelveen
Maand juli 2021
extra

7 juli 2021



Zalige Titus Brandsma

Beste mensen,

Door allerlei beslommeringen had ik helemaal over het hoofd gezien, dat we op 16 juli het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel vieren. Normaal krijgt u dan een uitnodiging voor een viering onder de naam Karmelstroom. Hopelijk is het dit keer voor het laatst dat we een gezamenlijke viering overslaan. Maar ondertussen kan ieder van ons op vrijdag 16 juli bij dit feest stilstaan.

Hierna treft u een tekst aan van Sanny Bruins o.carm over Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.

Door KerkNet is een video gemaakt over het leven van Titus Brandsma, die een korte samenvatting geeft van zijn leven.

Door Karmel Twente zijn dit jaar enkele video's gemaakt ter vervanging van hun periodieke bijeenkomsten. Daarin zijn lezingen en gesprekken opgenomen die in de meeste gevallen ingaan op de ontwikkelingen in die regio. Daarop is een uitzondering. Dat is de lezing die de nieuwe Prior Provinciaal Huub Welzen heeft gehouden. Een belangrijk deel van die lezing gaat over leiding geven en leiding ontvangen en wat de Karmelregel daarover zegt. Dat is niet alleen mooi voor mensen die de Karmelregel regelmatig bestuderen, maar zegt ook iets over leiding geven in het algemeen.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen



U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor uw mededelingen, opmerkingen en vragen. Indien gewenst kunt u bellen naar 0297-565888.

ONZE LIEVE VROUW, VAN DE BERG KARMEL

Op 16 juli viert de Kamel wereldwijd het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Vanaf het ontstaan van de Kamelorde in de 13e eeuw heeft Maria, de Moeder Gods een rol gespeeld in het wel en wee van de Orde in het algemeen en van menig karmeliet(es) in het bijzonder.

De eerste generatie karmelieten kwam in het Kamelgebergte bijeen in een kerkje dat aan Maria was toegewijd. Daarom werden zij door hun tijdgenoten broeders van Maria genoemd. Dit heeft ertoe geleid dat de officiële titel van de Kamelorde *De Orde van de Broeders en Zusters van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel* is geworden.

De liefde van de Kamel voor Maria komt voort uit het inzicht dat Maria een icoon is van karmelitaans leven. In haar en door haar wordt zichtbaar waar het in de Kamel om gaat: om de zuiverheid van hart en om reeds in dit leven de kracht van Gods aanwezigheid in ons hart te smaken en in onze geest te ervaren.

Maria is de geschiedenis ingegaan als een zuivere vrouw, als iemand die open stond voor het woord van God, dat in haar en door haar is mens geworden. Door haar zuiverheid van hart kon de levende God tot haar spreken middels een engel. Niet voor niets wordt Maria door karmelitaanse auteurs de *Virgo Purissima*, de Allerzuiverste Maagd genoemd. De zuiverheid en de ontvankelijkheid van Maria heeft generaties karmelieten en kamelietessen bijzonder aangesproken tot op de dag van vandaag.

Van Maria kan ook gezegd worden dat zij de kracht van Gods aanwezigheid in haar hart smaakte en dat zij in haar geest iets ervoer van de zoetheid van de hemelse glorie.



Haar godservaring was dat zij deze niet voor zich kon houden. Haar danklied kan beschouwd worden als haar testament of als haar credo.

Sanny Bruijns O.Carm.

La Bruna

Deze icoon van Maria, die La Bruna genoemd wordt, is het oudste beeld van Maria in de Kamel. Het origineel bevindt zich in de basiliek van de Carmine Maggiore te Napels. Zij behoort tot het type 'van de tederheid' (Eleousa). La Bruna is geschilderd in de eerste helft van de 13e eeuw op een bord van 1 m. bij 80 cm, volgens de vereisten van de Byzantijnse iconografie.

Ontleend aan *Achter de Karmel*, jaargang 28, alf. 3, juli 2016.

Video Titus Brandsma

Op de website van de katholieke kerk in Vlaanderen (kerknet.be) staat een prachtige korte video, die een doorkijk geeft op het leven van Titus Brandsma (1881 – 1942): ‘De moed om naar het licht te verlangen’ Hoewel velen van ons de grote lijnen van het leven van Titus Brandsma wel kennen levert deze video in korte tijd een samengevat overzicht.

<https://youtu.be/EhiK3zpDSz4>

Positie prior gezien vanuit de Karmelregel

De nieuwe prior Provinciaal Huub Welzen heeft een toespraak gehouden voor de leden en geïnteresseerden van Karmel Twente.

Karmel Twente heeft een video gemaakt van die toespraak van Huub Welzen voor alle zusters en broeders van de Karmelfamilie in Twente en hieronder treft u de link aan naar die toespraak. Die toespraak gaat de eerste 10 minuten over de vorming van Karmel Twente in een Stichting en is mogelijk minder interessant. Maar het stuk daarna gaat in op zijn eigen positie.



Hij spreekt over leiding geven en leiding ontvangen en wat de Regel daarover zegt.

Hij wenst Karmel Twente toe dat ze een plek en een ruimte mogen zijn voor dialoog met elkaar, waarin ze elkaar verrijken met ieders perspectief. Die wens mogen we ook naar ons toe vertalen.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=CIMsKaoi_io

Wilt u de toespraak nog eens nalezen klik op deze link: [Toespraak Karmel Twente.doc](#) Begin dan op bladzijde 2.

Met dank aan Karmel Twente.