

Aan alle leden van de Nederlandse Karmel,
Zusters en broeders, geassocieerden, leden van Karmelbeweging en belangstellenden.

**BEZINNINGSWEKEN VORMINGSHUIS BOXMEER
JAARPROGRAMMA 2021 - 2022**

Beste zusters en broeders,

Het karmelitaans charisma ontstijgt culturele verschillen, want de zoektocht naar God is het hart van de karmelitaanse roeping en het is ook het diepste verlangen van ieder mensenhart. De globalisering van Orde, kerk en samenleving vraagt om een stevig gegrond zijn in onze eigen karmelitaanse cultuur, zodat we zo flexibel zijn dat we de verschillen en een internationaal wereldbeeld kunnen omarmen. Vorming in onze christelijke en karmelitaanse identiteit is een solide fundament voor dialoog en overleg en voor het accepteren van de ander. Het Evangelie laat zich in verschillende gedaanten zien, naar gelang de verschillende culturen. Maar het is één Evangelie. (Ratio par. 50)

Van Titus Brandsma leren we:

*Wij moeten Hem niet zoeken op pleinen of op straten,
maar in het meest innerlijke van ons wezen,
liefhebben met onze wil, vasthouden met al onze vermogens,
opdat Hij in ons leeft, steeds meer.
En geve God dat wij geen beletsel stellen aan wat Hij in ons zou willen doen.
Mystiek en pseudomystiek (1929)*

*God is kenbaar in ons wezen, wij kunnen Hem zien en in zijn aanschouwing leven.
En die aanschouwing zal zijn invloed niet missen op ons gedrag.
Hij zal zich dan ook in onze werken openbaren.
Godsbegrip (1932)*

Met vreugde bieden we hierbij het nieuwe vormingsprogramma aan. We zijn blij met het mooi gerestaureerde gebouw; maar vanwege Covid-19 zullen we nog wel te maken hebben met enige beperkingen. Ook zal het van alle deelnemers vragen de maatregelen in acht te nemen. Ondanks dit alles willen we toch graag van start gaan. Vorming is immers een belangrijk aspect van ons Karmelleven. Bij nieuwe beperkingen onderzoeken we de mogelijkheid om iets van een digitaal aanbod te kunnen doen.

Wij hopen dat dit vormingsprogramma een bijdrage mag zijn aan onze voortgaande vorming. Wij nodigen dan ook allen uit, karmelieten en karmelietessen, geassocieerden, leden van Karmelbeweging en hen die zich met de Karmel verbonden weten, zich aan te melden. Wij zullen met zorg de plaatsen die beschikbaar zijn verdelen. Het programma biedt een mogelijkheid om zich de karmelitaanse spiritualiteit meer eigen te maken en om de bredere gemeenschap van de Karmel te leren kennen.

Met hartelijke groet, mede namens de commissie Roeping en Vorming,
Minie Pasop en Hettie Berflo.

Eerste week **12 - 16 september 2021**
Thema **Wonden tonen, aanraken en helen.**
Begeleiding **Herre Roorda en Herman Scholte-Albers**

Uitgangspunt is de theologie van Tomáš Halík, de Tsjechische priester en hoogleraar. Hij schreef het boek 'Raak de wonden aan' en neemt daarin het verhaal van de 'ongelovige' Thomas tot leidraad. Thomas die pas gelooft als hij de wonden van Jezus aanraakt. In de verrezen en gewonde Christus verschijnt God als een gewonde en meelijdende God. Deze God licht op waar mensen lijden. Het is een aansporing om Gods handen te zijn en te helpen verlichten.

Er wordt gezocht naar verbinding met de eigen ervaring rond dit thema: het tonen van je kwetsbaarheid, het aanraken van de wond van de ander, de mogelijkheid tot heling en verlichting.

Tweede week **10 - 14 oktober 2021**
Thema **Wees heilig!**
Begeleiding **Hettie Berflo**

De mogelijke heiligverklaring van Titus Brandsma nodigt ons ook uit om na te denken wat heiligheid eigenlijk is en wat dat in ons eigen leven kan betekenen. Ook wij zijn geroepen tot heiligheid. 'Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig' (Lev. 19,2)

Maar wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat vraagt dat van mij? Is het een strenge eis waar ik toch nooit aan kan voldoen? Dan is er de oproep van Titus: 'Wij zijn niet geroepen grootse dingen te doen...'

Met teksten, ervaringen, bezinning en gesprek gaan we op zoek hoe de oproep tot heiligheid ons kan inspireren.

Derde week **28 november - 2 december 2021**
Thema **Kapittelen: maar hoe?**
Begeleiding **Chris Fictoor**

De Karmelregel spreekt bij 'wapenrusting' over hinderlagen, heilige overwegingen, gerechtigheid, beminnen en vertrouwen. En de Regel vraagt ons de orde en het zielenheil te behoeden, overdrijvingen en tekorten waar te nemen en recht te zetten, met de liefde als midden. Wat betekent dit als we samen proberen te 'kapittelen'? Wat leert de kloostertraditie en de Karmelhistorie ons daarover?

En wat waren de inspirerende en praktische ervaringen van het oecumenisch Convent Karmel Noord met diens eigen driejaarlijks kapittel, als groep die uit meerdere vormen van Karmel betrokkenheid en verbinding is samengesteld?

Vragen die we deze week overwegen, naast onze eigen kapittelervaringen. Vandaaruit oefenen we vormen van groepsleergesprekken.

Vierde week **30 januari – 3 februari 2022**
Thema **Over wegen van de Schrift, ontmoeting met de Geliefde; Lectio Divina**
Begeleiding **Greetje Feenstra**

Bezinnend in de wijzing van de Heer en in gebeden wakend. Verlangend om in de woorden van de Schrift de Geliefde te ontmoeten. Verlangend om te worden aangesproken, te luisteren, de woorden in te drinken, erop te kauwen, vragen te kunnen stellen, te kunnen bidden, te ervaren hoe God je verleidt en meevoert op zijn weg...

Je bent niet alleen. Er zijn tochtgenoten die net als jij verlangend uitzien naar de Geliefde. In onze dagelijkse voorbereiding om op weg te gaan over wegen van de Schrift, worden we geïnspireerd door Guigo II, door Kierkegaard en door elkaar. Op basis van beproefde manieren bereiden we ons voor om, in de intimiteit van de eigen cel, de Geliefde te ontmoeten.

Vijfde week **20 – 24 maart 2022**
Thema **“Jullie zijn mijn getuigen ... mijn getuigen zijn jullie” (Jesaja 44)**
Begeleiding **Anne-Marie Bos en Minie Pasop**

Wij zijn geroepen te getuigen. Titus Brandsma is één van de sprekende voorbeelden. Hij kende zijn traditie, die hem dierbaar was, door en door. Hij was in staat de dingen van God te ontdekken en te onderscheiden van de dingen van de wereld en getuigde in woord en daad. De getuigenis van sprekende voorbeelden van vele mensen wekt onze getuigenis. Maar waarvan getuigen wij eigenlijk? En hoe leggen wij getuigenis af? Wat belemmert ons om te getuigen? Wat wakkert onze getuigenis aan?

In deze bezinningsweek staan wij stil bij het getuige-zijn, aan de hand van verschillende werkvormen, zoals tekstlezing, gesprek, bibliodrama, stilte en plaatsmeditaties.

Zesde week **24 – 28 april 2022**
Thema **Leven in horigheid aan Jezus Christus, van horen naar toebehoren**
Begeleiding **Paul Reehuis**

Wat hoor en beluister ik in Jezus Christus, in zijn eigen spreken en in het spreken over hem volgens de Schriften? Hij is een bron die mensen in allerlei leefvormen te drinken geeft en nieuwe leefvormen doet ontstaan. Albertus wijst ons in de Regel deze bron aan als hoofddoel: te leven in horigheid aan Jezus Christus.

Jezus en de gehele traditie kennen grote waarde toe aan horen en het ter harte nemen van het gehoorde bij zijn luisteraars. Wat zij in hun gemeenschappen gehoord hebben wordt tot op de dag van vandaag aan ons overgeleverd, in het samenleven, in biddend leven.

En nu: Wat hoor ik zelf persoonlijk en in gemeenschap? Behoor ik aan Hem? Aan wie behoort mijn ziel? En hoe behoort ik Hem toe?

Als hulp bij ons zoeken gaan we de Schrift en de Karmelregel beluisteren, we verdiepen ons in de sacramenten en in de mystiek van de Karmel.

Studie week mystiek 4- 7 juli 2022

De studieweek mystiek wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en zal plaats vinden in Nijmegen. Nadere informatie vindt u te zijner tijd op de website. Opgave voor de week dient te geschieden bij het secretariaat van het TBI. Tel: 024-362162. E-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl

Enkele praktische gegevens

Informatie

Inlichtingen over het programma kunnen worden ingewonnen bij de leden van het vormingsteam in Boxmeer en bij de leden van de bestuurscommissie Roeping en Vorming. Zij ontvangen ook graag suggesties voor het programma van het volgend jaar.

Kosten

De kosten voor deze bezinningsweken variëren naargelang uw inkomen:

- € 175,- voor een minimuminkomen tot max. € 1.200,- netto per maand.
- € 225,- voor modale inkomens van 1200 tot max. € 1.600,- netto per maand
- € 275,- voor bovenmodale inkomens van € 1.600,- en meer netto per maand

Voor leden van de eerste en tweede orde worden deze kosten gedragen door de provincie. Alle andere deelnemers wordt, indien mogelijk, gevraagd dit bedrag van te voren over te maken op rekeningnr. NL50 INGB 0001085132 t.n.v. procurator van het Carmelietenklooster, Steenstraat 39, Boxmeer met vermelding van 'bezinningsweek met datum'.

Aanmelding

Als je wilt deelnemen aan een van de bezinningsweken, dan kun je contact opnemen met Minie Pasop o.carm. of Hettie Berflo o.carm. Steenstraat 39, 5831 JA Boxmeer, tel. 0485-562155 / 562154. E-mail: vormingshuis@karmel.nl .

Met nieuwe mensen willen we graag vooraf een gesprek. Voor de programma's die afgelopen jaar niet konden doorgaan wordt u verzocht u opnieuw aan te melden.

Bij een te veel aan inschrijvingen wordt in september een selectie gemaakt wie er al dan niet kan deelnemen. Je krijgt hier uiteraard bericht van. Enige tijd voor het begin van een week ontvang je mededelingen over praktische zaken.

Voor deelname aan de studieweek Mystiek te Nijmegen kun je je aanmelden bij het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut, Erasmusplein 1, 6524 HT Nijmegen, E-mail: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.

Tijden

De bezinningsweken beginnen op zondagavond 19.00 uur en eindigen op donderdag rond 17.30 uur. De weken zijn ingebed in het gebedsritme van de Karmel van Boxmeer. Na de psalmviering om 8.00 uur is er een ochtendbijeenkomst. Deze wordt afgesloten met het middaggebed, een stilteviering om 12.00 uur. Na de middagbijeenkomst en de avondboterham vieren we om 18.45 uur samen met de gemeente en parochianen van Boxmeer de eucharistie.

Locatie

Alle bezinningsweken vinden plaats in het Vormingshuis van Boxmeer.