

KONTAKT



mei-juni

2021

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 1 mei t/m 4 juni 2021
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 5 juni t/m 2 juli) inleveren t/m woensdag **19 mei** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 27 mei voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.rkkerkaalsmeer
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Stilzitten kan niet meer!

Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Met deze woorden begint Pasen, het grote mysterie aan ons gegeven om in geloof aan te nemen. Pasen is het feest van het geloof. Pasen is het ultieme cadeau, aan ieder van ons uit liefde gegeven, de uitgestoken hand. Wij hoeven het alleen maar aan te nemen, te omarmen, te laten groeien in ons hart: de vonk tot een groot vuur. Met Pasen begint ons geloof, vanuit de diepe duisternis komt het licht, uit twijfel en verslagenheid ontstaat geloof. Wij kunnen niet zien naar de plaats waar hij gelegen heeft, maar wie het licht aanneemt, de band aangaat, zal zien met de ogen van de getuigen en met heel zijn hart en tot geloof komen.



Ontvang de heilige Geest. Pinksteren, het feest waarnaar wij op weg zijn, is het feest van het doen. Het geloof dat met Pasen gezaaid is, zal tot bloei komen, mag vruchten gaan dragen, loopt over in ons hart. Waar ons hart vol van is, loopt de mond van over. We willen erover praten, het laten zien, het uiten met onze handen, in onze woorden, in ons doen: Stilzitten kan niet meer. Er is slechts één Geest, maar er zijn verschillende gaven. De een heeft het hart voor de arme, de andere de handen voor de zieke, de derde spreekt woorden van troost. De Geest zal ons leiden naar het pad dat voor ons bestemd is. Pinksteren maakt ons wakker, zet ons in beweging, maakt doeners van ons.

Zo maakt Gij uw schepping weer nieuw. Die schepping, dat zijn wij, kinderen van onze tijd, individuen in een wereld in crisis. Een wereld waarin eenzaamheid, armoede, gebrek aan gezien worden en de uitputting van onze aarde groeien en groter worden. Een wereld die snakt naar aandacht en eerlijkheid. Naar rechtvaardigheid, samen zijn en zuinigheid. In die wereld leven wij, reizen wij door de tijd, lopend op de weg van Pasen naar Pinksteren. Het geloof groeit in ons, onze handen beginnen langzaam te jeuken. Nog even en stil zitten kan niet meer.

Thans, nu de deuren van onze verblijfplaatsen gesloten zijn uit vrees voor het virus, kunnen we nog een keer kijken, keren ons nog eenmaal naar onszelf. Wie roept daar? Wat groeit daar? Wie wil Hij dat ik ben? Welke weg moet ik gaan? Zo meteen zullen we weer doeners zijn, die op weg mogen naar elkaar, werken aan een wereld die mooier, eerlijker en liever is. Waar niemand aan de kant staat en

iedereen mee kan doen, mee wil doen. Ja, met het paradijs als visioen, de belofte van Gods koninkrijk als richtsnoer, mogen we, nee, moeten we onze talenten inzetten. Onszelf weer een beetje vergeten, weggeven aan de ander, voor de ander. Want dat is waarvoor God talenten in ons geschapen heeft die de Geest straks zal wakker kussen.

Als gij vergeeft, dan is vergeven en als gij niet vergeeft, is niet vergeven. Wij moeten het doen. Niet wachten, niet overlaten aan de ander, nee, jij en ik, doeners moeten we zijn. Want wat wij niet doen, zal niet gedaan worden. De Heer legt het in onze handen en de Geest vuurt ons aan: Stilzitten mag niet meer! De wereld wacht op ons, op onze handen, onze woorden, onze vrede, ons geloof. Een geloof dat nog even groeien mag tot het met Pinksteren zo groot is geworden, dat wij overvloeien. Dat we niet anders meer kunnen dan doen, op weg gaan, de ander opzoeken, daden vanuit ons hart, woorden vanuit onze ziel. Het moment dat we ervaren: stilzitten kan niet meer!

Diaken Jeroen Hoekstra

WIE KOMT ONS HELPEN???

Enige jaren terug is ons kerkgebouw aan de binnenzijde geschilderd. Daarna is door enige vrijwilligers het portaal van de kerk mooi opgeknapt. Nu schreeuwen onze sacristie en secretariaat om een likje verf. De schilders van de kerk zijn in de huidige situatie te kostbaar en de schilders van het voorportaal zijn tijdelijk buiten dienst. Daarom vraagt het Parochie Team om enkele vrijwilligers om de resterende klus af te maken. U mag uw eigen tijd indelen en snelheid bepalen maar kom a.u.b. helpen om ons mooie kerkgebouw in stand te houden. Wij rekenen op u.

Neem even contact op met Nico van Staveren
0653137399 of
Gerard Meijerink 0624470787.

Bij voorbaat dank



HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....



Beste Parochianen,

Op de Goede Week- Paasvieringen, zowel live als online, kijken wij als Parochieteam met een goed gevoel terug. We zijn blij met de vieringen, wat ons daarin bezielde, wat ons raakte en nemen aandachtspunten mee.

Als Parochieteam hebben we vanaf januari online via Teams vergaderd; ook weer een uitdaging in de voortdurende Coronaperiode, maar een goed middel om met elkaar in contact te blijven en het wel en wee in onze parochie te blijven bespreken. In ons stukje in het vorig KONTAKT besteedde Carlo aandacht aan de geweldige inzet van velen die we merken en voelen en die zo belangrijk is in en voor onze parochiegemeenschap.

Her en der is er behoefte aan aanvulling in de werkgroepen; bij de lectoren, koster, het Dames- en Herenkoor, de Communiewerkgroep en ook binnen ons Parochieteam. Mocht u belangstelling hebben om aan te schuiven bij één van de groepen; graag en laat het ons weten.

Daarnaast hebben we geïnventariseerd waar we onderhoud moeten gaan plegen; de lantaarnpaal achter de kerk en het beton onder de doorgang tussen kerk en klooster zijn de eerste punten die aangepakt worden. Dat besteden we uit. Het schilderen van pastorie en sacristie o.a. staat ook op de lijst; zie elders in KONTAKT.

Tussen Pasen en Pinksteren komt de tekst 'Naam uit het Vuur' van Huub Oosterhuis altijd bij mij op omdat het Pasen en Pinksteren zo mooi met elkaar verbindt; wellicht een aanrader om die eens op te zoeken in die 50 dagentijd.

Al zullen er al aardig wat parochianen gevaccineerd zijn, de maatregelen laten versoepelingen vooralsnog niet toe en houden we het verplicht reserveren voor de vieringen aan; gelukkig houdt u dat ook zichtbaar vol.

Veel zonnige inspiratie toegewenst en een hartelijke groet namens het Parochieteam,
Lous Zandvliet

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Marco Eradus

Hij werd geboren op 31 juli 1960 te Vijfhuizen met het syndroom van down.

Zijn vader was Jan Eradus, hoofdonderwijzer aldaar, zijn moeder Leny Vernooy, huisvrouw.

Hij was de jongste in het gezin van 11 kinderen.

Zijn vader overleed in 1968 op 59-jarige leeftijd, waardoor zijn moeder achterbleef met nog 9 thuiswonende kinderen.

Hij ging vanaf zijn 16e jaar naar het dagverblijf van Ons Tweede Thuis. eerst in Ouderkerk aan de Amstel, twee jaar later in Aalsmeer. Tot 1998 werd hij verzorgd door zijn moeder. Zij was toen inmiddels 84 jaar oud.

Daarna is hij definitief ondergebracht bij Ons Tweede Thuis in Aalsmeer, maar ging in het weekend nog altijd naar zijn moeder. Zijn moeder overleed in 2000.

Hij heeft een geweldige tijd gehad bij Ons Tweede Thuis, waar hij liefdevol werd verzorgd en het zeer naar zijn zin had.

Echter op 58 jarige leeftijd sloeg bij hem dementie toe, waardoor hij zeer kwetsbaar werd.

Deze kwetsbaarheid veroorzaakte een zware longontsteking, waaraan hij uiteindelijk, na een paar dagen, op 21 maart 2021 aan is overleden.

Een prachtige uitvaart in de sfeervolle Karmelkerk met een prachtige dienst door pastoor Marco, hoe treffend, begeleidde hem naar het kerkhof in Lijnden. Hij is daar bijgezet in het graf van zijn ouders, zoals zij het graag wilden.

Voor ons is, en was, Marco een heel bijzondere broer waar wij veel van hielden.

Hij rustte in vrede.





DODENHERDENKING 4 MEI IN DE KARMELKERK

Op dinsdagavond 4 mei is er in de Karmelkerk om 19.00 uur een oecumenische herdenkingsviering om de doden te herdenken.

Nu het stof van dit in alle opzichten ongewone jubileumjaar is neergedwarreld, maken we pas op de plaats.

Het jaarthema van 2021 is dan ook NA 75 JAAR VRIJHEID.

Dit is een jaar waarin we de balans opmaken: Waar staan we nu? Hoe vrij zijn we in 2021?

Samen met Gert de Ruijter en de liturgiegroep van beraad van kerken hebben wij de viering gemaakt. Na deze viering gingen we altijd naar de herdenking op het Raadhuisplein, maar dat is dit jaar niet mogelijk. U bent uitgenodigd om bij deze viering te zijn, maar daarvoor moet u zich wel opgeven via de website.

Namens de liturgiegroep, Lia Pieterse

VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG

Op Witte Donderdag is er weer een voedselinzameling gehouden. Dit jaar niet in de kerk, maar buiten op het kerkplein. Voor de parochianen die voedsel kwamen brengen, was het ook een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken. Er is ruimhartig gegeven. De opbrengst is ondertussen verdeeld tussen de Voedselbank Aalsmeer, de daklozen en vluchtelingen in Amsterdam die Br Wim Ernst bezoekt. In deze crisistijd zijn er steeds meer mensen die gebruik maken van de Voedselbank en komen alle bijdragen goed terecht.

Hartelijk dank allemaal voor uw bijdrage!
Namens de Diaconie,
Otto Zandvliet



WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 15 t/m 23 MEI 2021

“**Geloven in de ander. Samen één missie**”, zo luidt het motto van de WNM in 2021

In een tijd waarin we allemaal een beetje extra naar elkaar omzien, zijn missionarissen en missionair werkers een prachtige inspiratiebron. Missionaris Peter Daalhuizen bijvoorbeeld, die al bijna 40 jaar priester is in Brazilië en daar werkt. En missionair werker Susanne Beentjes, die in Tanzania met jonge meiden werkt. Beiden zetten zich voor honderd procent in voor de gemeenschap waar ze wonen, leven en werken. Zij zetten niet zichzelf, maar de ander op de eerste plek. Hun werk is hartverwarmend.

Het is voor hen erg fijn een achterban te hebben in Nederland, dat mensen aan je denken, ook al ben je ver weg.

Voor deze werkers vragen wij tijdens de week van de Nederlandse missionarissen een bijdrage in de bussen achterin de kerk.

Als kerkbezoek niet mogelijk is kunt u een éénmalige gift doen door de machtiging die aan de folder zit in te vullen of op bankrekening: **NL30 RABO 0171 2111 11.**

Namens de missionarissen, missionair werkers en de vele mensen die zich met hart en ziel inzetten: heel hartelijk dank.

Missiecomité



De Vastenactie heeft een mooi bedrag opgeleverd van **€ 468,70**
Hartelijk dank

PINKSTEREN

Het is 'n bekend gezegde: "als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!"

Dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar als gelovig mens kun je toch wat ánders naar deze dagen kijken en dan hebben ze wel degelijk wat met elkaar te maken!

Maar wat belangrijker is, ze hebben heel wat met mijn leven te maken. Met Pasen vieren wij de kern van ons geloven. De Heer heeft de dood overwonnen en is verrezen. Zo is ook onze dood niet het einde, maar de deur naar eeuwig leven.



De apostel Paulus schrijft - ook aan ons!: "Als Christus niet verrezen is, dan is ons geloven zinloos, en dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen." Toch horen wij in onze dagen ook een heel ander geluid. Voor velen is geloven in een leven na de dood geen vanzelfsprekende zaak meer. Wij leven immers in een tijd, waarin alles geregeld kan worden. Daarom is het wellicht zo moeilijk te geloven in "leven" dat je niet kunt zien of berekenen! Maar is 't niet tegelijk een stuk armoede in ons leven? Wij kunnen ons soms zo weinig meer verwonderen over het leven: ons eigen leven, of het leven met elkaar.

Maar hebben we nog oog en oor voor onverwachte momenten? Kunnen we nog genieten van de natuur met al z'n variaties van nieuw leven? Pas als wij die verwondering weer in ons toelaten, kan ook het geloven in Pasen, in de Verrijzenis van onze Heer Jezus en van ons zelf, weer groeien. Dan krijgt ons leven weer meer diepte en ruimte.

Daarom is de komst van de Heilige Geest ook zo belangrijk. Zo hoort Pinksteren wel degelijk bij Pasen! Ze vallen niet op één dag, maar die Geest moet het vieren van Pasen wel in ons levend houden. Zonder die Geest vallen wij we er zo gauw terug op het leven van de ene dag na de andere, met alle gevolgen van dien! Maar juist in deze tijd van vieren en beleven van nieuw leven kunnen we elkaar ook helpen die Geest van Jezus onder ons levend te houden, en wel door voor Hem open te staan in ons leven en in het leven met elkaar, en natuurlijk ook in ons Samen kerk zijn!

Br. Wim Ernst o.carm.

UITVAART VANUIT ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP

Als een familielid is overleden, zullen veel vragen beantwoord moeten worden.

Om de nabestaanden daarbij te helpen wordt eerst een uitvaartondernemer gebeld. Hij/zij zal vragen of de uitvaart vanuit een kerk, een crematorium of een uitvaartcentrum gedaan kan worden. Vanuit onze parochie kunnen wij in samenspraak met de familie en de uitvaartondernemer aan de volgende 3 mogelijkheden voldoen.

De kerk beschikt over een livestream om de viering/dienst te volgen.

-Onze pastores doen een uitvaart uiteraard vanuit de kerk en zal er een H. Mis zijn, al dan niet met muzikale ondersteuning door enkele koorleden en het orgel.

-Als de familie een andere viering dan een H. Mis wenst, kunnen leden van de Uitvaartgroep de uitvaart verzorgen vanuit de kerk. Dat kan met muzikale ondersteuning van koorleden en orgelbegeleiding of anderszins met eigentijdse muziek via een USB stick of CD.

-Ook kan een van de leden van de uitvaartgroep de uitvaart ondersteunen in het crematorium of uitvaartcentrum. Hierbij uiteraard met eigentijdse muziek via USB of CD

(In verband met de Corona beperkingen mogen op dit moment 70 personen aanwezig zijn in de kerk. De komende periode zal dit aantal aangepast moeten/kunnen worden.)

De uitvaartgroep:

Wim Ernst, Wil Bakker, Cor Hermanns
en Nico van Staveren.



DIOCESANE ALPHA YOUTH

Wie is Jezus? Hoe moet je bidden? Waarom de Bijbel? Vraag jij je dit wel eens af, dan is de Alpha Youth misschien wel iets voor jou.

Alpha Youth is een cursus voor 12-18 jarigen om kennis te maken met het christelijke geloof. We gaan 10 dinsdagmiddagen (1,5 uur) met elkaar op stap. Beginnend met een overheerlijke, zelfgemaakte smoothie starten we lekker relaxt de online zoomsessie. Na een ontspannen



gesprek starten we de video van de Alpha Youth serie en dan begint het gesprek over of jij denkt dat er meer is tussen hemel en aarde, wie jij denkt dat Jezus is en of jij wel eens hebt gebeden. Iedereen mag zijn eigen mening daarin hebben en we luisteren met respect naar de ander. Durf jij dit avontuur aan?

We komen samen op dinsdagmiddag van 16:00 uur tot 17:30 uur. We starten op dinsdag 20 april en eindigen op dinsdag 22 juni. Op zondag 30 mei zal er een extra meeting zijn met een gebedsdienst. Vragen? Stuur een appje naar 06-23436049 of een mailtje naar info@jongbisdomhaarlem.nl

Info

Wie: 12-18 jaar, van ongelovig tot gelovig

Wat: Alpha youth cursus, kennismaken met het christelijke geloof

Wanneer: elke dinsdag van 20 april t/m 22 mei + zo 30 mei

Hoe laat: 16:00-17:30 uur

Waar: Online via Zoom

DANK



Hiermede bedanken wij de parochie voor het prachtige altaarbloemetje dat wij mochten ontvangen op palmzondag. Het was ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijksjubileum. Het bloemetje heeft ons goed gedaan in deze voor ons zo moeilijke tijd.

Jaap en Nel Breugem



Na de paaswake kwam Ans een mooi geel boeket brengen, namens de Parochie.

Dit werd een leuke gezellige avond en ze moest nog doorfietsen om op tijd, voor de avondklok van 22.00, weer thuis te zijn.

De operatie aan mijn voet is volgens plan verlopen, nu veel rusten, hoog houden en dan mag ik hem langzaam weer gaan belasten.

Groeten, Jacqueline Renne

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven.

Zeker in deze tijd van het coronavirus waar verjaardagen even niet groots kunnen worden gevierd, is het belangrijk dat we elkaar wat extra aandacht geven, waar dat kan.

Misschien kent u wel een van deze jarigen.



1 mei	90 jaar	Mevr. Jo J.M.C. de Kruijf - Bus	Hadleystraat 41
3 mei	81 jaar	Mevr. T. Checa Ruíz - van Halm	Begoniastraat 58
5 mei	75 jaar	Mevr. A.J. Alderden Zandbergen	Baanvak 61
6 mei	79 jaar	Mevr. M.A.L. v/d Knaap-Ammerlaan	Molenpad 91
7 mei	78 jaar	Mevr. Marianne den Blanken	Mendelstraat 52
8 mei	86 jaar	Mevr. P. v der Hoorn - van Heese	Hortensialaan 90
9 mei	77 jaar	Dhr. C. Koning	Beethovenlaan 72
10 mei	75 jaar	Mevr. H.M.A.M. Braat Munsterman	Aalsmeerderdijk 592
14 mei	82 jaar	Mevr. M.H.A. Stokman - Bakker	Zijdstraat 40A
16 mei	88 jaar	Mevr. C.C. Buskermolen - Verlaan	Drie Kolommenplein39
16 mei	75 jaar	Dhr. C.J. van Weerdenburg	Kruisweg 283
17 mei	80 jaar	Dhr. C.J. Konst	Saturnusstraat 31
18 mei	75 jaar	Mevr. T.A.M. Bonnyai- Rikken	Jupiterstraat 7
19 mei	77 jaar	Dhr. A.J.L. van der Drift	Oosteinderweg 230
20 mei	77 jaar	Mevr. Nel P.J.M. van Eijk-Clemens	Mozartlaan 54
23 mei	79 jaar	Mevr. Joke J.M.P. Zethof - Streng	Chrysantenstraat 2
25 mei	87 jaar	Mevr. G.M.E. Boer - Reynders	Spoorlaan 14
26 mei	89 jaar	Mevr. Grada Blauwhoff-v der Laan	Aalsmeerderweg 223
29 mei	85 jaar	Mevr. Liesbeth E.D. Kool - Croese	Gerberastraat 67

VIERINGEN



Reserveren voor een viering, online of via het secretariaat, blijft verplicht.

5e Zondag van Pasen

za	01-05-	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
zo	02-05	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Cantors Uit dankbaarheid voor ons 50 jarig huwelijksjubileum Aad en Joke Baas Cees v.d.Laan Marco Eradus Hans Alderen Sjaak van der Zon
zo	02-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
di	04-05	19.00	Karmelkerk	Oecumenische viering vg Gert de Ruijter
wo	05-05	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering
za	08-05	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

6e Zondag van Pasen

zo	09-05	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Cantors Truus Harting- Enthoven Jet Snoek- Ruiterman Joop Teunen Leo Doeswijk Hans Alderen Sjaak van der Zon
zo	09-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
Hemelvaartsdag				
do	13-05	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv Cantors
za	15-05	17.00	Kloosterhof	Woord- en Gebedsviering vg Parochianen

7e Zondag van Pasen

zo	16-05	09.30	Karmelkerk Intenties	Woord- en Gebedsviering vg Parochianen mmv Cantors Miny Zandvliet Daggars Sjaak van der Zon
zo	16-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	22-05	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

1^e Pinksterdag

zo	23-05	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Cantors Truus Harting-Enthoven Joop Teunen Sjaak van der Zon
zo	23-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
2 ^e Pinksterdag				
ma	24-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	29-05	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

Feest van de Heilige Drie-eenheid

zo	30-05	09.30	Karmelkerk Intenties	Woord- en Communieviering vg Rob Mascini mmv Cantors Poula Buskermolen-Rekelhof
zo	30-05	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej

UITVAART

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513)

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap bespreken:

- De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal voorgaan.
- Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep uitvaart zullen voorgaan
- Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of crematorium.

Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt.

De kerk beschikt over livestream waar gebruik van gemaakt kan worden.



VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	02-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	09-05	11.00	Eucharistieviering	
do	13-05		Eucharistieviering in Aalsmeer en Uithoorn	
zo	16-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	23-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	30-05	11.00	Woord- en Gebedsviering	Parochianen

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	02-05	11..00	Eucharistieviering	
zo	09-05	11.00	Eucharistieviering	
do	13-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	16-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	23-05	11.00	Eucharistieviering	
zo	30-05	11.00		

De Kwakel

zo	02-05	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo	09-05	09.30	Eucharistieviering	
do	13-05		Eucharistieviering in Aalsmeer en Uithoorn	
zo	16-05	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo	23-05	09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo	30-05	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	02-05	09.30	Eucharistieviering	
zo	09-05	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
do	13-05		Eucharistieviering in Aalsmeer en Uithoorn	
zo	16-05	09.30	Eucharistieviering	Elly v Rooden
zo	23-05	09.30	Eucharistieviering	
zo	30-05	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM *Peter en Marian
Stokman VOF*
Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl