

KONTAKT



feb-maart

2021

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 27 februari t/m 26 maart 2021
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredeactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Pasen, 27 maart t/m 30 april) inleveren t/m woensdag **10 maart** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 18 maart voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochie telefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...

Nabijheid in een tijd van afstand



Als ik dit schrijf zitten we nog steeds in een fase van lockdown. De coronacrisis kent een lichtpuntje in de verte, maar we zitten nog steeds in de donkere tunnel. En niemand weet hoe lang die tunnel is...

Toch kijken we vooruit naar de tijd van straks, de tijd die komen gaat. Een mooi bijbels geven: hoop hebben op betere tijden. Uitzien naar het beloofde land. Het past bij de huidige liturgische tijd: de veertigdagentijd. Het is een tijd van bezinning onderweg naar Pasen. En naast persoonlijke bezinning, waarbij we leren van onze eigen tekortkomingen en fouten, is het juist nu ook tijd om ons te bezinnen op de wereld van vandaag: nadenken over de crisis en haar problemen. Om te overdenken hoe dat beloofde land er straks uit komt te zien, als afstanden weg mogen vallen en handen elkaar weer mogen raken.

Een zorg daarbij is: hoe komen we van de-ander-is-het-gevaar, de angst voor elkaars nabijheid, weer naar de ander als bron van vreugde en betekenis voor ons leven? Immers, we worden onszelf in de spiegel van de ander. We vinden onszelf in het delen van vreugde en verdriet. Na zo'n lange tijd op afstand, zullen we heel bewust weer op zoek moeten naar elkaar. En dat zal een essentiële, maar moeilijke opgave zijn.

Een andere vraag die veel mensen zich in crisistijd stellen is: wat is echt belangrijk voor mij? Nu zovele dingen zijn weggefallen, van ons favoriete uitje tot de wekelijkse activiteiten, gaan we ons afvragen welke dingen voor ons echt van waarde zijn. Wat geeft ons plezier en vreugde en wat is ballast die we straks na de crisis ook liever kwijt zijn?

Als kerkgemeenschap hopen we straks opnieuw aan de kant te staan van dingen die van waarde zijn. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat vraagt inspanning van ieder van ons. Onze kerkgemeenschappen zullen opnieuw open en gastvrije plekken moeten worden, waar mensen die naar ons toekomen zich thuis voelen. Een thuis vinden in ons midden en bij de Heer.

Gemeenschap zijn is de schouder zijn, waarop wie vermoeid is kan rusten. Het is de arm zijn om de schouder van wie eenzaam is. Het is de weerspiegeling van Gods liefde in de traan die we laten om het

verdriet van de ander. En vooral ook de glimlach voor wie zijn plezier met ons wilt delen.

Juist nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om geloofsgemeenschap te zijn: mensen samen verbonden in het geloof. Mensen die samen optrekken in het voetspoor van onze Heer richting Pasen. Mensen die elke crisis samen willen doorstaan.

En tegelijk zijn wij zo het visnet dat God gebruikt om wie verloren is te vangen. Dat is het wonder van de gemeenschap en wat er zo waardevol aan is. Dat wij samen het vangnet zijn, een thuis, een plek om jezelf te zijn, een plek waarin de zoekende gedragen wordt. Meer dan ooit ervaren we dat gemis nu en de uitdaging om straks weer te bouwen aan deze warme en uitnodigende gemeenschappen. Want God schenkt ons aan elkaar.

Moge wij dan, door God aan elkaar gegeven, opnieuw dat thuis worden. Moge wij blijven bouwen, met vernieuwde inzet en zegen, aan onze gemeenschappen. Om vriendschap en liefde te voelen voor elkaar en voor ieder die door de deur onze gemeenschappen binnenwandelt. Voor al wie door God naar een thuis bij ons wordt geroepen.

Dat is het beloofde land die we zien aan het einde van de tunnel. Dat is de weg die wij reeds nu kunnen gaan, juist in deze tijd van bezinning. Moge de Heer ons de kracht geven en inspireren op deze weg! Ik wens u een goede tijd van bezinning op weg naar Pasen.

Diaken Jeroen Hoekstra

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Het is 9 februari als ik dit schrijf en we hebben nu echt **WINTER** in Nederland. Een prachtig wit landschap, vandaag ook al een zonnetje en blauwe lucht gezien. Nog te vroeg om te schaatsen op de Poel, maar voor een mooie winterwandeling is het buiten heerlijk. Wel oppassen met de gladheid en de sneeuw, maar beter dit dan de hele dag naar een grijze wolkenlucht te moeten kijken.

Ook wel even een prettige afleiding van de Corona – toestanden. Ook in dit nieuwe jaar zijn we nog niet klaar met het **VIRUS**, helaas. Misschien heeft een enkeling van u al een (eerste) vaccin ontvangen en geeft dat wat rust en vertrouwen dat er uiteindelijk wel zicht is op een eind aan deze crisis. Maar we zullen er nog wel even mee bezig zijn en dat heeft ook op onze parochie natuurlijke impact.



De kerk is nog wel open (behalve dan afgelopen zondag als gevolg van de sneeuwstorm), maar het blijft beperkt en ook zijn we als parochieteam nog steeds heel voorzichtig en proberen we alle maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Maar er is ook positief nieuws te melden.

Mede dankzij een mooie gift welke wij eind december van een parochiaan mochten ontvangen (**HEEL ERG BEDANKT HIERVOOR!**), zijn we inmiddels druk bezig met het aanleggen van een camerasysteem in onze kerk. Daarmee hopen wij op korte termijn kerkdiensten te kunnen uitzenden via internet. De camera is inmiddels geïnstalleerd. Aan het geluid wordt nog even gewerkt, maar we hopen van harte dat we nog in de maand februari een eerste uitzending kunnen verzorgen. En dat is voor iedere parochiaan eenvoudig te bekijken. Elke week zal er via de website van onze parochie (www.rkkerkaalsmeer.nl) een link te vinden zijn naar deze uitzending en met een simpele druk op de knop bent u dan live verbonden met de kerk. We zijn nog aan het bekijken of kerkdiensten ook later teruggekeken kunnen worden. Wij hopen dat we hiermee parochianen nog meer kunnen betrekken bij de vieringen. Uiteraard hopen we van harte dat we elkaar in 2021 ook weer echt in de kerk kunnen ontmoeten, maar voor nu is dat nog beperkt tot maximaal 30 personen. We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

Verbondenheid met de parochie en met elkaar is een belangrijk onderdeel van onze parochiegemeenschap. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de grote inzet van veel vrijwilligers in onze parochie. Ook al zien we elkaar wat minder, het parochieteam wil al deze vrijwilligers op deze plek toch graag ontzettend bedanken voor jullie inzet. Zonder onze vrijwilligers kan onze parochie niet bestaan. Laten we hopen dat we in de komende zomermaanden elkaar weer kunnen zien bij de parochie BBQ, dan kunnen we dit bedankje nogmaals naar iedereen toe uitspreken. We wachten dat af.

Inmiddels hebben we de jaarcijfers over 2020 opgemaakt. Het was in alle opzichten een moeilijk jaar, maar gelukkig zijn we er in geslaagd om het jaar financieel toch met een positief resultaat af te sluiten. Het is een bescheiden plusje (ongeveer 2.500 euro), maar het geeft ons als parochieteam energie dat dit het resultaat is geworden. Uw steun is daarbij van groot belang geweest en ook daarvoor een welgemeend **DANK U WEL!**

Carlo Renne

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE

IN MEMORIAM



Johannes Wilhelmus Josephus Teunen (Joop)

Als ras Amsterdammer kwam Joop met zijn vrouw Grada in 1968 in Aalsmeer wonen.

Joop ging werken als leerkracht op de Jozefschool. Voor velen een bekend gezicht. Na het verlaten van de Jozefschool ging hij de handel in. Daarna toch weer terug het onderwijs in als gymdocent in het basisonderwijs, daarna directeur van een basisschool in Maarsen geworden en tot slot als docent aan het ROC in Amsterdam zijn werk carrière afgesloten, zelfs tot na zijn pensioenleeftijd.

In zijn vrije tijd was hij te vinden bij RKAV als scheidsrechter en supporter van het eerste elftal. De jonge kinderen kregen hier ook zijn aandacht, hij vond het belangrijk dat je al jong met sporten in contact kwam. Vanaf het eerste uur was hij betrokken bij het opzetten van de Champions League van RKAV. Ook bij de postzegelvereniging droeg hij zijn steentje bij.

Joop was jarenlang dirigent van het koor Soli Deo Gloria, dit deed hij met veel passie. Voor ieder een luisterend oor. Ook zette hij zich in voor kerkwerkzaamheden. Voor dit alles heeft hij in 2006 een pauselijke onderscheiding gekregen.

Ook deed hij veel vrijwilligerswerk, voor o.a. het Jeugdsportfonds heeft hij veel betekend, hiervoor kreeg hij in 2016 een lintje en werd hij lid in de orde van Oranje-Nassau.

Joop was een echt gezelligheidsmens. Hij organiseerde het jaarlijkse kerkkoor-uitje, en ook de stille omgang, de familiereünies, uitstapjes met zijn staggroep, vele gezellige uitstapjes met zijn kleinkinderen. Joop kon ook prachtige verhalen vertellen over de geschiedenis. Dit alles zorgde voor prachtige herinneringen.

Wij hadden hem nog heel graag langer bij ons willen houden, maar de mooie en fijne herinneringen blijven wij koesteren. Joop was een fijne en liefdevolle man, vader en opa.

Na een mooie kerkdienst hebben wij in een kleine kring Joop op 2 februari 2021 naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Grada, kinderen en kleinkinderen



EEN LITURGISCHE RODE DRAAD OP WEG NAAR PASEN.

In de Veertigdagentijd die voor ons ligt, verbinden we de vieringen aan elkaar met een terugkerend lied;

***Gij hart, Gij bron van Leven, verhoor ons roepen wij
Gij Adem, ziel in mensen, wees altijd ons nabij.***

Een inspirerend lied uit het repertoire van de broeders van Taizé. Het neemt ons mee door deze tijd van woestijnen naar het licht van Pasen. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en onthouding; iets waar we ons zeker in deze tijd van lock-down en pandemie extra van bewust zijn.

De thematiek wordt onderstreept door de bloemversiering; gaandeweg zal op het priesterkoor een zuil van kransen ontstaan op weg naar nieuw en hoopvol licht en leven; teken van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.

De thema's van de vieringen staan vermeld bij het vieringenrooster.

De Aswoensdagviering vindt dit jaar niet in onze kerk plaats.

De livestream vanuit Kudelstaart (16.00 uur) is te volgen via;

[Streamlink 17-02 Aswoensdag](#)

Namens het Liturgieberaad,
Lous Zandvliet

40
dagentijd



40 DAGEN TIJD-VERBONDEN IN GEBED IN ONZE REGIO

In de komende vastentijd zal er een gebedsketen zijn tussen onze 5 parochies.

In iedere parochie komt er gedurende één week een noventaal kaarsen te branden. Deze kaars gaat langs al onze parochies. De kaars zal in de gebedshoek van uw kerk gedurende een week geplaatst worden.

Misschien ook in een kapel die open is. Iedere parochie is vrij om daar een mooie geschikte plaats voor te vinden.

Tijdens de zondagsviering wordt de kaars gebracht die dan de week ervoor in een andere parochie gebrand heeft.

Zodoende willen we in gebed met elkaar verbonden zijn in deze belangrijke voorbereidingstijd op Pasen.

Zie verder de poster in uw kerk om te zien wanneer die in uw kerk zal worden aangeboden om in de navolgende week bij u in de gebedshoek te branden.



PASSIERONDE 2021 Samen op weg naar Pasen!

De Raad van Kerken Aalsmeer organiseert ook dit jaar in de veertigdagentijd een

Passieronde langs Aalsmeerse en Kudelstaartse kerken voor een wekelijks moment van stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest.

Zes weken - op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur - bent u van harte welkom in één van de kerken. Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud aan het half uurtje van samenkomst. Zo gaan wij samen oecumenisch op weg naar Pasen!

De 'haltes' in 2021 zijn:

24 februari: Open Hof Kerk - bijeenkomst digitaal

www.pgaalsmeer.nl

3 maart: Hervormde Dorpskerk - bijeenkomst digitaal

www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk

10 maart: Karmelkerk - bijeenkomst in kerk

www.rkkerkaalsmeer.nl

17 maart: Lijnbaankerk - bijeenkomst digitaal

www.lijnbaankerk.nl

24 maart: Samen Op Weg Kudelstaart bijeenkomst digitaal of in kerk

www.sow-kudelstaart.nl

31 maart: Doopsgezinde Gemeente - bijeenkomst digitaal of in kerk

www.dgaalsmeer.nl

*Attentie! De meeste vieringen zullen i.v.m. de coronamaatregelen digitaal worden aangeboden. Voor het bijwonen van de vieringen in de kerken is aanmelden verplicht. Zie hiervoor de websites van de kerken en de website van de Raad van Kerken Aalsmeer:
www.kerkpleinaalsmeer.nl*

www.kerkpleinaalsmeer.nl

16de Passieronde

Voor aanvullende informatie:
www.kerkpleinaalsmeer.nl



24 februari: Open Hof
www.pgaalsmeer.nl



17 maart : Lijnbaankerk
www lijnbaankerk.nl



3 maart: NH Dorpskerk
www.hervormdaalsmeer.nl/dorpskerk



24 maart: De Spil Kudelstaart
www.sow-kudelstaart.nl



10 maart: Karmelkerk
www.rkkerkaalsmeer.nl



31 maart: Doopsgezinde kerk
www.dgaalsmeer.nl

Werken aan je toekomst

Dit is het thema van de Vastenactie dit jaar.

Goed onderwijs biedt toekomstperspectief

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd van 17 februari t/m 5 april staat opnieuw in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Waarom voortgezet onderwijs loont:

- Een jaar extra scholing levert tot tien procent meer inkomen op.
- Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent.
- Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende rol op zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.
- Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Tijdens de komende Vastentijd -17 februari tot 4 april- kunt U uw giften bij het verlaten van de kerk deponeren in onze overbekende MELKBUS

Mocht u liever overmaken dan kan dat op rekening van Vastenactie:

NL21 INGB 000 000 5850.

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en natuurlijk voor uw bijdrage.

Namens het Missiecomité,
Ria, Joke en Bep



BERICHT VANUIT ZENDEREN

De redactie kreeg een aardig bericht van Harrie Reinders, een oud-klooster bewoner.

Allereerst mijn hartelijke dank dat jullie mij nog steeds 'Kontakt' toesturen. Het doet me goed zo enigszins op de hoogte te blijven van het wel en wee van de parochie en de inzet van zoveel mensen. Ik ben dan wel al ruim acht jaar weg uit Aalsmeer, maar daar ligt toch nog steeds een groot deel van mijn hart en vele herinneringen. Ik had er dan ook 45 jaar gewoond.

Zo werd ik in het laatste Kontakt getroffen door het overlijden van mevrouw Jet Snoek. Voor haar heb ik 's avonds een kaarsje gebrand, met gebed ook voor haar kinderen.

Het klooster en de appartementen, waar ik nu woon, in Almelo zijn onlangs verkocht. Dat betekent dat ik binnenkort ga verhuizen naar Zenderen.

Een hele verandering, maar toevallig heb ik de kamer gekregen waar destijds Riekus Houtsma woonde. Dat geeft me ook iets vertrouwds. Tegelijkertijd komt ook weer nabij het overlijden van Ferdinand van der Heijden vorig jaar Witte Donderdag 9 april.

Wellicht willen jullie mijn nieuwe adres bekendmaken via Kontakt, ook al omdat ik nog steeds van diverse mensen met Kerst en Nieuwjaar goede wensen ontvang, waarvoor mijn dank.

Mijn nieuwe adres per 16 februari a.s. zal zijn:

Harrie Reinders
Karmelklooster
Hertmerweg 46
7625 RH ZENDEREN
Tel. 074 2659194
e-mail: h.reinders@karmel.nl

Hartelijke groet,
Harrie Reinders



FILMCAFE IN DE ONTMOETINGSKERK TE RIJSENHOUT

Als het weer mag gaat het filmcafé weer van start...

Op 26 maart om 19.30 uur.

Jezus Christus Superstar

De film vertelt het verhaal van de laatste 6 dagen van Jezus Christus door de ogen van Judas Escariot.

Gebaseerd op het conceptalbum van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice en de daaropvolgende Broadway musical.

i.v.m. corona graag vooraf aanmelden:

filmcafe@pknrijzenhout.nl of T 0651535056



ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Zeker in deze tijd van het coronavirus waar verjaardagen even niet groots kunnen worden gevierd, is het belangrijk dat we elkaar wat extra aandacht geven, waar dat kan.

Misschien kent u wel een van deze jarigen.



27 febr. 79 jaar	Mevr. A.M.J. 't Hoen - Weterings	Aalsmeerderdijk 562
28 febr. 79 jaar	Mevr. F. van der Laan - Donicie	Emmastraat 25
28 febr. 88 jaar	Dhr. G.C.J. van den Berg	Oosteinderweg 77
1 mrt. 90 jaar	Mevr. J.P. Verhaar - Schulze	Clematisstraat 16-301
8 mrt. 78 jaar	Dhr. W.G.J. Nederstigt	Locatellihof 27
9 mrt. 89 jaar	Mevr. G.C. van der Zon - Louter	Aalsmeerderdijk 347
10 mrt. 85 jaar	Mevr. M.W. v Wieringen - v d Meer	Oosteinderweg 100
12 mrt. 81 jaar	Dhr. M.P. van Eijk	Mozartlaan 54
13 mrt. 90 jaar	Mevr. M.H. van Rijn - van Vliet	Ketelhuis 34
16 mrt. 77 jaar	Dhr. W.J.M. Vink	Molenweg 169
17 mrt. 97 jaar	Mevr. M.C. Kok	Gerberastraat 39
18 mrt. 90 jaar	Dhr. J.H. van der Meer	Mendelstraat 29
21 mrt. 77 jaar	Mevr. C.A.M. Konst - Post	Saturnusstraat 31
22 mrt. 87 jaar	Mevr. W.J. van der Jagt - de Greeff	Clematisstraat 35
22 mrt. 88 jaar	Mevr. J. Bogers - van Leeuwen	Weteringplantsoen 17
22 mrt. 88 jaar	Dhr. R.J.A. van der Linden	Molenpad 29

DANK



Hiermee wil ik hartelijk bedanken voor het mooie bloemetje, dat Wim ons kwam brengen op zondagmorgen.

Het voelt nu allemaal erg dubbel. Feest omdat we 50 jaar getrouwd waren. En verdriet omdat mijn man, na zich al lang niet goed voelde, na veel onderzoek te horen kreeg, dat hij niet meer beter kan worden.

Vooraf in deze corona tijd extra lastig. Gelukkig zijn de kinderen altijd bereid om te helpen.

Hartelijke groeten, Joke van der Zon



Wat een verrassing om het altaar-bloemetje te ontvangen.

Vrijdag 8 januari ging ik opgetogen richting dorp om even geld te pinnen. Maar bij het Driekolommenplein ging het mis en viel ik languit op straat.

I.p.v. geld pinnen werd het een rondje ziekenhuis (gebroken schouderkop linkerarm), tandarts (4 losse voortanden en kaakbreuk, gespalkte tanden en vloeibaar eten) en de huisarts voor een tetanusprik.

Nu een maand verder, hebben de voortanden het niet gered, eet ik nog voor een paar weken vloeibaar eten en is de therapie gestart voor de schouderkop. Mijn rechterarm heeft de linkerarm goed overgenomen en kan ik mij aardig redden.

Natuurlijk met heel veel ondersteuning van lieve mensen om mij heen en het bloemetje helpt mij bij het herstel.

Lieve groet, Truce Stokkel-Waaijman



Hartelijk bedankt voor het altaarbloemetje, dat Frida ons kwam brengen ter gelegenheid voor ons 50-jarig huwelijksfeest.

We hebben ervan genoten.

Marius en Wil Corveleijn

VIERINGEN



Reserveren voor een viering, online of via het secretariaat, blijft verplicht.

2^e Zondag van de Vastentijd

za	27-02	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
zo	28-02	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering Thema: TIJD VOOR BEZINNING Joop Teunen
zo	28-02	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	02-03	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

3^e Zondag van de Vastentijd

wo	03-03	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering
za	06-03-	17.00	Kloosterhof	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
zo	07-03	09.30	Karmelkerk	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Cantoren Aurora Thema: HIJ KOMT IN ONS MIDDEN Truus Harting-Enthoven Joop Teunen
zo	07-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
wo	10-03	19.15	Karmelkerk	Passieronde, vg Marco
za	13-03	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

4^e Zondag van de Vastentijd

zo	14-03	09.30	Karmelkerk	Eucharistieviering mmv Cantoren Thema: OP HET LICHT GERICHT
zo	14-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	20-03	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

5^e Zondag van de Vastentijd

zo	21-03	09.30	Karmelkerk	Woord- en Communieviering, vg Rob Mascini mmv. Cantoren Thema: DOOR HET DONKER NAAR HET LICHT Miny Zandvliet-Daggers
zo	21-03	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	27-03	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo	28-02	11.00	Woord- en Gebedsviering	Parochianen
zo	07-03	11.00	Eucharistieviering	
zo	14-03	11.00	Eucharistieviering	
zo	21-03	11.00	Woord- en Gebedsviering	Parochianen
zo	28-03	11.00	Eucharistieviering	

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	28-02	11.00	Eucharistieviering	
zo	07-03	11.00	Eucharistieviering	
zo	14-03	11.00	Eucharistieviering	
zo	21-03	11.00	Eucharistieviering	
zo	28-03	11.00	Eucharistieviering	

De Kwakel

zo	28-02	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo	07-03	09.30	Eucharistieviering	
zo	14-03	09.30	Eucharistieviering	
zo	21-03	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo	28-03	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo	28-02	09.30	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo	07-03	09.30	Eucharistieviering	
zo	14-03	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo	21-03	09.30	Eucharistieviering	
zo	28-03	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM *Peter en Marian
Stokman VOF*
Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl