

2020

KONTAKT



**KARMEL
PAROCHIE
AALSMEER**

90 jaar

O.L. Vrouw van de Berg Karmel

Nov-Dec

Parochieblad

Kontakt : Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer
Datum : 7 november t/m 18 december 2020
Redactieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer
Hoofdredactie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757
Distributie : Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (Kerst, 5 weken, 19 december t/m 22 januari 2021) inleveren t/m woensdag **2 december** via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf donderdag 10 december voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl

Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:

Wim Ernst	woensdagmorgen	0297-345683
Darek/Marco	parochie Uithoorn	0297-564638

Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur

Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer **0297-341231**. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in en er wordt teruggebeld.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkerk@gmail.com

Bankrelatie:

ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40

ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)

EVEN NADENKEN OVER...



ADVENT

Advent roep verwachtingen op.

Advent: uitkijken naar..... verwachten....toekomst zien....

Het gebeurt dat er van goede toekomstverwachtingen geen spat terecht komt! Al die mooie verwachtingen lopen op niets uit: ziekte, verlies van je baan, stuklopen van je relatie, enzovoort. Kortom: alles lijkt je uit handen geslagen! Wat dan te doen? Heb je dan toch nog ergens reserves om ondanks alles met verwachting te leven?

Ik geloof dat zoiets mogelijk is. Met een wat andere mentaliteit. De ervaring toelaten dat niet alles in je leven maakbaar is. Dat er enorm veel is dat je ontvangt.

Toekomst heb je niet zelf in handen, die komt naar je toe. Daar tegenover staan in een houding van aanvaarden, van openstaan voor..... Open staan voor een toekomst die heel anders kan uitvallen dan je gehoopt had. Anders...

Dat dan toch aanvaarden en daarin gelukkig kunnen zijn.

Advent: verwachten dat zoiets kan!

Het heeft er ook veel mee te maken dat je ontvankelijk bent voor dingen die dieper liggen. Met name voor het geloof dat in alles wat je meemaakt, God aan het werk is. Een diep vertrouwen dat je leven de moeite waard is, omdat Hij er aandacht voor heeft. Dat Hij aanwezig is en alles ten goede leidt. In dat vertrouwen kan een mens kracht vinden om naar de toekomst te kijken. Er echt iets van te verwachten. En tegelijk ook aanvaarden wat er komt. Kome wat er komt...het is goed!

We moeten zelf daarbij de handen uit de mouwen steken. Natuurlijk. Maar we kunnen niet alles. We mogen ook veel uit handen geven. Met een diep vertrouwen dat het op de een of andere manier goed komt. Hoe? Dat weten we niet! Maar Hij komt! **ADVENT**

Br. Wim Ernst o.carm.



verlangen & hoop

PASTORAAL VOORWOORD

Coronatijs: meer dan ooit verlangen we naar geloof, hoop en liefde.

Als ik dit schrijf is het duidelijk geworden dat we weer teruggaan naar een gedeeltelijke lockdown. De boodschap is opnieuw: blij thuis en ga zo min mogelijk naar de ander toe. De duisternis van het coronavirus is nog niet voorbij en de ernst van de situatie maakt opnieuw dat we zoveel mogelijk fysiek samenzijn moeten mijden. Gelukkig mogen we nog in kleine groepen naar de kerk.

Het is een duistere crisis waar we met elkaar door heen moeten. Meer dan ooit worden we uitgedaagd te doordenken wat voor ons echt van belang is en waar we ons aan vasthouden in donkere tijden. Voor velen van ons is dat ons geloof, de hoop op betere tijden en het weten dat onze liefde voor elkaar een weg zal vinden, ondanks de fysieke afstand.

Het kruis, het anker en het hart zijn de symbolen die bij deze fundamentele begrippen horen. We worden ook weerspiegeld in het logo dat kunstenaar Dick Amesz heeft ontworpen (zie afbeelding). Het zijn drie bekende symbolen. Het kruis staat voor geloof, het anker voor hoop en het hart voor liefde.

De drie symbolen zijn populair. Veel gelovigen dragen een kruisje, maar dat doen ook mensen die niet geloven. Het is zelfs erg populair bij bijvoorbeeld popzangers. Veel dames hebben een ankertje als oorbel, maar stoere vissers zie je er ook veel mee lopen. En het hart wordt zelfs wereldwijd gebruikt als symbool van de liefde. Natuurlijk kun je symbolen van geloof, hoop en liefde voor de show dragen. Maar bij veel mensen laten ze toch zien wat hen inspireert. Iemand die Jezus wil volgen, wil met zijn kruisje laten zien dat hij Christus liefheeft. Het ankertje aan het oor zegt dat je houdt van het leven op zee of het is gewoon een mooie oorbel waarvan de betekenis helemaal niet tot je is doorgedrongen. Het hart is teken van liefde, maar liefde kent zoveel vormen dat niet altijd duidelijk is wat iemand er mee wil zeggen.

De mensen dragen deze drie symbolen niet altijd omdat ze gelovig zijn. Een christen bedoelt met zijn kruisje wat anders dan de popzanger. Het anker kan met de scheepvaart te maken hebben, maar ook met hoop. En een hart gekerfd in een boom heeft een

andere boodschap dan een hart in de kerk waar gesproken wordt over het heilig hart. Het kruis, het anker en het hart: geloof, hoop en liefde. Wat betekenen ze voor jou, juist nu, in deze crisistijd? Paulus schrijft dat we er in ons leven altijd wat aan zullen hebben. Ze blijven altijd: geloof, hoop en liefde. Mogen ze meer dan ooit in deze tijd opnieuw het fundament worden van ons leven. Mogen wij opnieuw de betekenis ervan herontdekken en vormgeven in ons eigen leven en in relatie met anderen. Geloof, hoop en liefde kunnen opnieuw tekenen worden die ons helpen door deze duisternis heen moed te houden en vertrouwen. En tegelijk helpen om de nieuwe noden te zien die om ons heen ontstaan in deze moeilijke tijd. Moge jouw geloof je dragen, de hoop de duisternis verdrijven en de liefde hernieuwde wegen vinden om elkaar bij te staan. Geloof, hoop en liefde! Juist nu!

Diaken Jeroen Hoekstra



PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Beste Parochianen,

De enorme golfbeweging die begin maart is ontstaan houdt ons allemaal behoorlijk in de greep; ook de daarbij behorende maatregelen.

Konden we in de zomer letterlijk en figuurlijk een stapje meer naar buiten; we zijn nu weer aardig terug bij af. In onze kerk is het niet anders; van sluiting, naar de kerkdeuren open op zondagmorgen, van 72 personen tijdens een viering naar nu maximaal 30.

Ook het koor wat net weer begonnen was met repeteren op 1,5 m afstand van elkaar is terug naar een aantal van maximaal 6.

We passen ons aan, uiten ons verlangen naar andere tijden, zorgen voor een zo veilige mogelijke omgeving, we weten elkaar te vinden op wat voor manier dan ook; hoe mooi is dat in onze kerkgemeenschap. Dus verwelkomen we een initiatief om meer mogelijkheden te bieden voor kerkbezoek.

In de maand november wordt er op **zaterdagavond een woord- en gebedsviering gehouden om 19.00 uur**; ook voor maximaal 30 personen.

Daarnaast hebben een aantal parochianen **de gemiste collecte** op de bankrekening van de kerk gestort; wat ontzettend attent is dat en hoe ongelooflijk kerk- betrokken van huis uit! Hartelijk dank daarvoor. Kom maar op dus met de lichtpunten, de kaarsen die we in de eerder donker wordende avonden aansteken, zet een stip op de horizon en zorg goed voor elkaar; zowel in leed als in lief.

En in die tussentijd; **reserveren** voor de vieringen stellen we nu **verplicht**. Zoals u weet kan dat online via www.rkkerkaalsmeer of telefonisch via het secretariaat op donderdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00- 12.00 uur. Tel.; 0297 341231. Mondkapjes bij het binnenkomen en verlaten van de kerk horen daarbij.

De viering van Allerheiligen en Allerzielen vallen qua datum net tussen twee verschijningsdata van KONTAKT in; verder in dit KONTAKT besteden we aandacht aan onze overleden parochianen van het afgelopen jaar. De families en betrokkenen worden uitgenodigd voor de viering van Allerzielen.

In verband met de coronamaatregelen staat deze viering niet open voor alle parochianen.

*Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker
Want binnen is het warm en licht en goed.*

Opeens kwam deze tekst nog bij mij op; ik hoop voor u allen dat goede.

Een hartelijke groet namens het
Parochieteam,
Lous Zandvliet



KERK OP ZATERDAGAVOND!

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de weekendvieringen te bezoeken zal in de maand november iedere zaterdagavond om 19.00 uur een Woord- en gebedsviering o.l.v. Parochianen worden gehouden, voor maximaal 30 personen.

Voor deze viering dient ook via de gebruikelijke manier te worden gereserveerd.

Dit geldt voorlopig dus voor de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 november.

LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE



IN MEMORIAM

Op zaterdag 26 september is mevrouw Eldora Carmen Spitse - da Silva de Freitas op 95 jarige leeftijd vredig heen gegaan. Zoals ze zelf wilde, blies ze haar laatste adem uit in het huis waar ze ruim 72 jaar heeft gewoond. Hoe bijzonder.

In 1948 kwam ze vanuit Suriname, waar ze haar man had leren kennen, naar een nieuwbouwwijk in Aalsmeer. De Primulastraat in Stommeer Zuid. Haar voorouders kwamen van Madeira, vandaar de Portugese naam, in Georgetown in Brits Guyana, waar zij geboren is, en daarna naar Suriname. Ze voelde zich thuis in Aalsmeer. Haar man is vanwege de liefde voor haar katholiek gedoopt bij ons in de kerk. Haast niet meer voor te stellen in de huidige tijd.

Haar schoonouders hebben ook nog in het huisje gewoond. In andere culturen is het heel gewoon dat je ouders op latere leeftijd in jouw huis worden opgenomen om verzorgd te worden. Haast niet meer voor te stellen in de huidige tijd.

Het tekent wel haar gastvrijheid en openheid naar ieder in haar omgeving. Een makkelijke babbel en betrokkenheid bij de ander. Zo hebben ook haar kinderen voor haar gezorgd de laatste jaren. Ze was ook lang te gast op onze mooie Ziekendag in september.

Het huis, nog ingericht in de jaren 70 stijl, is in oktober door haar kinderen ontruimd. Wat een werk met al die herinneringen. De uitvaart was in de aula van de begraafplaats, waar we in deze bijzondere coronatijd, op gepaste wijze afscheid van haar hebben genomen.



HERDENKINGSDIENST KLOOSTERHOF

Op maandagmiddag 2 november kan u om 16.30 live de herdenkingsdienst gaan zien en mee beleven.

In deze dienst worden alle bewoners die vanaf 2 november 2019 overleden zijn herdacht. Hun namen genoemd en een lichtje voor hun worden ontstoken.

Pastoraal werkster Bernadette Dullens gaat hierbij voor.

Te zien op You tube: Zorg Meerlanden

<https://www.youtube.com/watch?v=yWQhhUm4IFk>

HERDENKINGSMOMENT DOOR HET SPAARNE GASTHUIS

Het Spaarne Gasthuis staat op 2 november stil bij wie ons ontvallen zijn middels een herdenkingsvideo met muziek, een gedicht en een klein ritueel. Zo worden overleden patiënten, medewerkers en ieder die we missen in ons persoonlijk leven herdacht.

Dit jaar staat alle afscheid-nemen in de schaduw van corona. Niet alleen omdat mensen daaraan zijn gestorven, maar omdat élk afscheid extra zwaar is geweest vanwege de noodzakelijke beperkingen.

Het Spaarne Gasthuis nodigt je uit om op 2 november a.s. samen een moment stil te staan en een kaarsje te branden om de dierbaren op speciale wijze te herdenken.

Vanaf 2 november is de herdenkingsvideo (7 minuten) te bezien en te beluisteren via www.Spaarnegasthuis.nl of social media.

HOE U ONLINE KUNT RESERVEREN VOOR DE VIERING

Ga naar de website van de parochie www.rkkerkaalsmeer.nl
U ziet op de thuispagina van onze website dan het volgende scherm;

Vieringen

Vanaf 5 juli zullen er weer kerkdiensten in de kerk kunnen worden gehouden. Door het bisdom zijn er diverse protocollen opgesteld en inmiddels hebben wij de kerk 'corona proof' gemaakt.

1 van de maatregelen die het bisdom heeft voorgeschreven is dat er vooraf moet worden gereserveerd. Wij hebben besloten om daarvoor gebruik te gaan maken van een online reserveringstool. Mochten mensen daar geen gebruik van kunnen maken, dan mogen ze ook het secretariaat bellen.

RESERVEER HIER UW PLAATS IN DE VIERING

Klik op het woord "RESERVEER" en u komt direct op de pagina waar u zich kunt aanmelden voor de viering in onze parochie

Reserveren

door meevieren.nl

Bisdom Haarlem-Amsterdam biedt u in samenwerking met meevieren.nl de mogelijkheid gebruik te maken van dit reserveringssysteem.



Parochie O.L.Vrouw van de Berg Karmel

Welkom op de reserveringspagina van de Karmel Parochie in Aalsmeer, hier kunt reserveren voor onze vieringen.

Aanmelden Viering

Viering *

Bij een negatief aantal plaatsen komt u op de wachtlijst.

Kies een viering

U kunt de juiste viering kiezen en daarna vult u het hele formulier in. Let dus op dat u op de goede viering aanklikt en ook het juiste aantal personen invult als u voor meer dan 1 persoon reserveert.

Als alles ingevuld is klikt u op verzenden. U krijgt dan via de mail een bevestiging binnen van uw reservering.

Via die mail kunt u zich ook weer afmelden mocht u onverhoopt niet kunnen komen.

**RESERVERING
VERPLICHT**

Succes en een vriendelijke groet,
Parochieteam

DE RODE DRAAD IN DE KERSTPERIODE

Zondag 29 november is het de eerste zondag van de Advent. Dit jaar heeft de rode draad die de zondagen verbindt van Advent naar Drie Koningen als thema; *Zie de tekens*.....

Vanuit het evangelie wordt daar iedere zondag een woord aan toegevoegd; *Zie de tekens van*de nacht, de weg, het licht, de engel, het wonder, het woord, de ster.

De liturgie, de adventskrans, de bloemversiering staan allen in het teken van het thema van die (zaterdag en-) zondag. Een goede advent- en kersttijd toegewenst.

Namens het Liturgieberaad, Lous Zandvliet



JOZEFSCHOOL DOET MEE AAN DE SCHOENENDOOSACTIE

**SCHOENEN
DOOSACTIE**

Ook dit jaar doet de Jozefschool mee aan de Schoenendoosactie. Dit jaar doet de school mee via de stichting GAIN.

In 25 jaar zijn er ruim 1 miljoen kinderen blij gemaakt met een gevulde schoenendoos. Dit jaar worden er kinderen blij gemaakt in Moldavië, Roemenië, Togo, Sierre Leone en in

vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.

De Jozefschool gaat de komende weken op school aandacht besteden aan de Schoenendoosactie. De kinderen vullen en versieren dozen. In week 47 zullen de dozen centraal staan in de schoolviering die in de Karmelkerk zal plaatsvinden.

De paus heeft zondag 15 november tot Dag van de Armen uitgeroepen. Deze dag zal er ook een viering in de kerk zijn. Het thema van deze viering is: 'Strek je hand uit naar een ander'. Dit sluit mooi aan bij de viering van de Jozefschool waar we de gevulde schoenendozen aan kinderen weggeven die het veel minder hebben.

15 NOVEMBER -DIACONALE ZONDAG

Paus Franciscus heeft deze zondag uitgeroepen tot Dag van de Armen. Leden van verschillende parochies uit de regio Amstelland hebben gezamenlijk deze viering voorbereidt met als thema: 'Strek je hand uit naar de ander'.



Vanuit onze parochies zijn we bezig met het delen én doen, hoop te bieden door onze hand uit te strekken naar degene die hem nodig heeft. Het is onze opdracht om de armen niet alleen te helpen met geld, maar we moeten hen ook de voorwaarden geven om echt te kunnen leven. Zelfs zo te kunnen leven dat ieder, de zieke, de gehandicapte en de werkelozen tot zijn recht komt. Het gaat er niet om wat je bent van elkaar, maar dat je er bent voor elkaar. De VOP groep heeft deze dienst meehelpen voorbereiden en zal voorgaan in deze diaconale viering. Muzikale ondersteuning is er van enkele leden van het koor Aurora. Ook voor deze dienst geldt niet meer dan 30 personen en reserveren is verplicht.

Namens de VOP, Cor Hemanns en Ans de Kruijff



OEUMENISCHE VIERING OPEN HOF KERK

Op zondag 15 november staat er een oecumenische viering gepland.

Dit keer in de Open hof Kerk om 10.00 uur in de Ophelialaan.

Door de corona kunnen er jammer genoeg geen mensen bij deze viering aanwezig zijn.

Maar u kunt wel deze viering **live online** mee gaan maken.

De voorganger is Menno Hofman, hij noemt zichzelf de vliegende voorganger. Dit omdat hij regelmatig gevraagd wordt om bij vieringen voor te gaan.

Samen met hem en de liturgiegroep van Beraad van kerken wordt deze viering gemaakt. Daar zijn we nu nog mee bezig en hopen met de muzikale begeleiding van het saxofoonkwartet en zangeressen er een mooie viering van te mogen maken.

Om deze viering live mee te maken toets u het volgende in

<http://pgaalsmeer.nl/kerkdienstgemist/>.

Dat we dit met elkaar mogen gaan beleven.

Namens de Liturgiegroep, Lia Pieterse

FILMCAFE In de Ontmoetingskerk

Vrijdag 27 november om 19.30 uur.

In de Ontmoetingskerk te Rijsenhout
'FORREST GUMP'



De film vertelt het verhaal van de simpele Forrest Gump (Tom Hanks) Zijn lage IQ weerhoudt hem er niet van om een grote rol te spelen bij diverse belangrijke gebeurtenissen in de Amerikaanse geschiedenis. Zo zien we hem in Vietnam vechten, Elvis en JFK ontmoeten, enz. Tussen deze gebeurtenissen door komt hij eens in de zoveel jaar zijn grote liefde Jenny tegen.

I.v.m. corona graag vooraf aanmelden:

filmcafe@pknrijsenhout.nl of 06-515 350 56

ALLERZIELEN 2020

Voortleven...in Gods eeuwig licht en vrede.

Met Allerzielen gedenken we de mensen van wie we afscheid genomen hebben.

Het is een dag om ons in Gods licht en liefde verbonden te mogen voelen met elkaar en wereldwijd.

Het is een dag om te ervaren dat alle overledenen, dichtbij, veraf, gekend en ongekend niet alleen in onze liefdevolle herinneringen voortleven. En dat zij mogen voortleven in de liefde van God en in Zijn eeuwig licht en vrede zijn opgenomen



*Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
liefde en herinnering leven altijd voort.*

Op Allerzielen herdenken wij de parochianen die vanaf 31 okt 2019 gestorven zijn.

4 nov.	Leonardus Petrus Doeswijk	73 jaar
21 nov.	Johanna Maria de Schrijver – Buskermolen	93 jaar
14 dec.	Johannes Cornelis Maria v.d. Drift	88 jaar
16 dec.	Antonius Gerardus Alfred v. Kessel	82 jaar
23 maart	Petrus Josephus Hooijman	87 jaar
25 maart	Ivan Jercovic	78 jaar
29 mei	Adrianus Maria Bakker	87 jaar
25 juli	Leonardus Willebrordus Ton	85 jaar
17 sept.	Adrianus Spring in 't Veld	88 jaar
26 sept.	Eldora Carmen Spitse – Da Silva de Freitas	95 jaar





RAAKPUNT 55+ “MET NIEUWE OGEN ZIEN”

Donderdag 26 november is de volgende
bijeenkomst in het parochiehuis

Thema:

De rol die Maria als bijzondere persoon is en altijd zal hebben binnen het christendom en de katholieke traditie.

Maria als moeder van Jezus en ook van ons. Ze verwijst telkens door naar God. En daarmee is ze beeld geworden van de Kerk als geheel. Haar verering kent een lange geschiedenis. Maria wordt in de eerste eeuwen van het christendom ook al bijzonder vereerd en staat niet los van de bijbel maar heeft vooral haar wortels in de praktijk van het christendom.

Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee,

Diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de gehele parochie Amstelland. Was o.a. werkzaam als diaken van de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Door zijn verkondiging in de door de RKK op de televisie uitgezonden eucharistievieringen vanuit deze basiliek is hij een landelijk bekend figuur.

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur.

Het wordt vast een inspirerende ochtend.

Iedereen is welkom.

Namens werkgroep 55+

Br. Wim Ernst, Hettie Pecht, Annie Marien

DANK



Dank je wel voor de mooie berichten, felicitaties, telefoontjes voor mijn verjaardag.

Een bijzonder mooi gebaar in deze coronatijd.

Hartelijke groet, Gerard Meijerink



Langs deze weg wil ik de Parochie bedanken voor het altaar bloemetje dat ik mocht ontvangen. De operatie is na 2x uitstel uiteindelijk op 14 oktober doorgegaan.

Het herstel zal nog enige tijd duren, maar we blijven positief.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Thea Voorn-Zandvliet

ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. Zeker in deze tijd van het coronavirus waar verjaardagen even niet groots kunnen worden gevierd, is het belangrijk dat we elkaar wat extra aandacht geven, waar dat kan. Misschien kent u wel een van deze jarigen.



7-nov	80 jaar	De heer W. Boomhouwer	Aalsmeerderweg 183
10-nov	78 jaar	De heer W.C. Ernst	Zwarteweg 36
14-nov	93 jaar	De heer F.J. Blommesteijn	Poldermeesterplein 81
14-nov	93 jaar	De heer W.J.C. Bakker	Leimuiderdijk 196
14-nov	97 jaar	Mevr. D.V. Bakker - Maas	Clematisstraat 16 K105
17-nov	83 jaar	De heer P.J.A. Hooijman	Aalsmeerderweg 651
18-nov	79 jaar	Mevr. F.C. Verlaan - van Vliet	Emmastraat 8
20-nov	92 jaar	De heer M.M.B. Blauwhoff	Aalsmeerderweg 223
21-nov	83 jaar	Mevr. J.M.J. Janssen - Spruit	Heermanszwet 21
24-nov	88 jaar	Mevr. J.V. Bakker - van Rooijen	Leimuiderdijk 196
25-nov	79 jaar	Mevr. J.H. Appelboom - Haug	Molenpad 27
25-nov	82 jaar	Mevr. M.J. Zwaan - Kennis	Molenpad 40
25-nov	84 jaar	De heer G.G. van Beek	Fuchsiastraat 12
26-nov	77 jaar	Mevr. J.A.A. van der Zon-v Rooijen	Verlaatsweg 36
27-nov	83 jaar	Mevr. A.M.J. de Boer - van Schaik	Gerberastraat 41
28-nov	86 jaar	De heer C.B. Bekker	Drie Kolommenplein 33
29-nov	77 jaar	De heer D.J. Harting	Kanaalstraat 7
3-dec	79 jaar	Mevr. J.M. Meijerink - Heemskerk	Oosteinderweg 305
3-dec	82 jaar	Mevr. E.M.L. van Beek - Casteels	Fuchsiastraat 12
4-dec	85 jaar	Mevr. E.A.J. Volmer - Steegmans	Clematisstraat 16
5-dec	81 jaar	De heer G.L.M. van der Knaap	Molenpad 91
7-dec	80 jaar	De heer G.H.M. Appelboom	Molenpad 27
7-dec	85 jaar	De heer W. Springintveld	Oosteinderweg 353
8-dec	77 jaar	De heer C.H.M. Maas	Ophelialaan 92 a
8-dec	79 jaar	De heer W.M. Blom	Stommeerkade 24
9-dec	78 jaar	De heer H.J.A. Ratterman	Stationsweg 34
10-dec	89 jaar	De heer C.T. Zandvliet	Drie Kolommenplein 91
11-dec	83 jaar	De heer R. Steggerda	Aalsmeerderdijk 112
16-dec	75 jaar	De heer W. Tates	Drie Kolommenplein 21
17-dec	88 jaar	De heer W.A. Jansen	Mercuriusstraat 44
18-dec	82 jaar	Mevr. E. van der Meer-v Munster	Mendelstraat 29

VIERINGEN



LET OP: In de maand november is er elke zaterdagavond een Woord- en gebedsviering olv Parochianen!

32^e Zondag door het jaar

wo	04-11	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering
za	07-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
za	07-11	19.00	Karmelkerk	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Koor
zo	08-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Karmelkoor Antoon van Rijn en zoon Ton Truus Harting-Enthoven Eldora Carmen Spitse-da Silva de Freitas
zo	08-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	14-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen Kudelstaart
za	14-11	19.00	Karmelkerk	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Koor Aurora

33^e Zondag door het jaar

zo	15-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Diaconale viering mmv koor Aurora Cees v.d. Laan
zo	15-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	21-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
za	21-11	19.00	Karmelkerk	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Koor

34^e Zondag door het jaar – Christus Koning

zo	22-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Karmelkoor <i>Jaargetijde:</i> Johanna Maria de Schrijver-Buskermolen
zo	22-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering vg Andrzej
za	28-11	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering vg B. Dullens
za	28-11	19.00	Karmelkerk	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Koor

1^e Zondag van de Advent

zo	29-11	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv Cantor Cornelia Anna Loogman-Blauwhoff Peter Albers Truus Harting-Enthoven Jan de Boer
zo	29-11	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
wo	02-12	10.30	Karmelkerk	Eucharistieviering
za	05-12	17.00	Kloosterhof	Woord- en Communieviering, vg B. Dullens

2^e Zondag van de Advent

zo	06-12	09.30	Karmelkerk Intenties	Eucharistieviering mmv klein koor Antoon van Rijn en zoon Ton <i>Jaargetijde:</i> Johannes Cornelis Maria van der Drift en Antonius Gerardus Alfred van Kessel
zo	06-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej
za	12-12	17.00	Kloosterhof	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

3^e Zondag van de Advent

zo	13-12	09.30	Karmelkerk Intenties	Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen mmv Karmelkoor
zo	13-12	14.00	Karmelkerk	Poolse viering, vg Andrzej

PAROCHIEAGENDA



Van 4 november tot en met 18 december 2020

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19.30 uur
repetities van:

ma	23-11	09.30	Contactgroep zieken en ouderen	Parochiehuis, Gerberastraat
do	26.11	10.00	Raakpunt 55+	Parochiehuis, Gerberastraat
vr	27-11	20.30	Taizé viering	Zwarteweg 36, Aalsmeer
vr	18-12	20.30	Taizé viering	Zwarteweg 36, Aalsmeer

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart

zo 08-11	11.00	Eucharistieviering	
zo 15-11	11.00	Woord- en Gebedsviering	Parochianen
zo 22-11	11.00	Eucharistieviering	
zo 29-11	11.00	Eucharistieviering	
zo 06-12	11.00	Eucharistieviering/gezinsviering	
zo 13-12	11.00	Eucharistieviering	uitvaartgroep

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo 08-11	11.00	Eucharistieviering;
zo 15-11	11.00	Eucharistieviering
zo 22-11	11.00	Eucharistieviering
zo 29-11	11.00	Eucharistieviering
zo 06-12	11.00	Eucharistieviering
zo 13-12	11.00	Eucharistieviering

De Kwakel

zo 08-11	09.30	Eucharistieviering	
zo 15-11	09.30	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo 22-11	09.30	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo 29-11	09.30	Eucharistieviering	
zo 06-12	09.30	Woord- en Communieviering	Jeroen Hoekstra
zo 13-12	09.30	Eucharistieviering	

Nes a/d Amstel

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo 08-11	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo 15-11	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo 22-11	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden
zo 29-11	09.30	Woord- en Communieviering	Rob Mascini
zo 06-12	09.30	Eucharistieviering	
zo 13-12	09.30	Woord- en Communieviering	Elly v Rooden



Zijdstraat 23
1431 EA Aalsmeer
T. 0297 324541
info@goemansslaapcomfort.nl

 **Waning**
TWEEWIELERS



U kunt bij ons terecht voor:

- Groot assortiment fietsen, kleding, accessoires voor iedereen
- Fietsverhuur
- Onderhoud en reparatie

Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
T. 0297322120 • E. info@fietsplezierwinkel.nl

www.fietsplezierwinkel.nl

SPM Peter en Marian
Stokman VOF
Bloemsierkunst

Voor al uw bloemwerk

Hornweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl

PAROCHIEHUIS

Gerberastraat 6
1431 SG Aalsmeer
Tel. 0297-340484

Voor een receptie, verjaardagsfeestje, jubileum
of andere activiteiten kunt u terecht in het parochiehuis.

Voor vergaderingen is het parochiecentrum
een geschikte ruimte.

Heeft u interesse neem
dan gerust contact op met:

Paul Willemse
tel: 06- 42606872



*Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker
Want binnen is het warm en licht en goed
Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt
Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen
En ik ken je diepste angst*

*Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof
In jou en mij.*

uit Avonden van Boudewijn de Groot