



Karmel berichten

Aalsmeer – Amstelveen

Juni 2020

16 mei 2020

Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net

Beste Karmel betrokkenen,

We zitten in de volgende fase, houden ons het kabinet en virologen voor. In die fase mogen we niet verslappen en ondanks wat meer mogelijkheden moeten we ons goed houden aan de adviezen om niet door het virus besmet te raken. Velen van ons hebben al veel fases in ons leven meegemaakt. Steeds was het onderliggende patroon hetzelfde: gedraagt je, wees fatsoenlijk en beleefd, hou je aan de regels en nog meer van die goed bedoelde aanwijzingen. We deden het wel wat anders dan onze ouders, maar als je terugkijkt; in essentie toch niet zoveel anders. Met opgewekt gemoed, lijkt mij, kunnen we ook deze nieuwe fase doorkomen. We willen allemaal gezond blijven en ook anderen niet in hun gezondheid treffen. Tot nu toe gaat dat heel goed in een land met vaak toch wat eigenwijze mensen. Laten we elkaar de ruimte en het leven geven.

Ook voor juni is er geen programma, maar dat verrast u vast niet. In deze berichten zijn wat artikelen bij elkaar gebracht, die u hopelijk tot steun zijn en aanleiding om na te denken over ons leven.

Het ga u allen hopelijk goed, dat wensen wij u als Karmel van harte toe.

Met vriendelijke groet,

Herman van Bemmelen



Meimaand Mariamaand

Een Tilburgse parochie neemt Marialiedereren op om thuis mee te zingen. Sinds het begin van de lockdown in Nederland worden de wekelijkse diensten in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg via de website van de parochie en YouTube uitgezonden. Toen bleek dat veel gelovigen de liederen van de mis thuis meezingen, ontstond het idee om voor de meimaand Marialiedjes op te nemen. Een gelegenheidskoor met Sonja van den Dries, Joke Knegsel, Bert de Grauw en Albert Bisschop klaarde de klus in een verder lege kerk. Beluister de liedjes. Wie zingt mee?

[ZingenmetMariamei2020](#) (ctrl-toets + link aanklikken)

Flos Carmeli

*Bloem van de Karmel
Bloeiende wijnstok
Pracht van de hemel
Zui'vre ongerepte maagd
Enig en uniek!
Milde moeder,
die geen man bekend heeft,
wees voor mensen van Karmel,
welwillend en genadig,
sterre der zee.*

Uit Psalm 118

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.

Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.

Het net van het dodenrijk hield mij gevangen,
de strik van de dood lag reeds om mij heen

Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood
en riep ik mijn God om hulp.

Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis,
zijn oor ving mijn noodkreten op.

Toen stak Hij de hand uit en greep Hij mij vast
en trok mij omhoog uit de golven.

Hij trok mij los uit de sterke greep
van vijanden die ik niet aankon.

Zij hadden mij onverhoeds overvallen
maar ik werd beschermd door de Heer.

Hij bracht mij behouden in open veld,
Hij hielp mij omdat Hij mij liefheeft.



Mijn lamp laat Gij volop licht verspreiden,
mijn God, Gij geeft licht in mijn duisternis.

Gods wegen zijn goed, zijn woord is
betrouwbaar,
voor ieder die vlucht tot Hem is Hij een rots.

Dus dank ik U onder de volkeren, Heer,
en zing ik mijn lied voor uw Naam.

Bidden

Bidden is luisteren

Bidden is in je hart bewaren

Bidden is uit handne geven.

Bidden is Gods bedoeling zoeken.

Bidden is overgave

Bidden is de stilte doorleven.

Bidden is de Geest aan het werk laten.

Woord ter bemoediging van bisschop Gerard de Korte

Vanaf het begin van de Coronaperiode heeft de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr Gerard de Korte, vrijwel wekelijks een Woord ter bemoediging aan de mensen van zijn bisdom gestuurd.

Uit zijn 7^e brief van 8 mei 2020 staat hier de aanhef.

MARIA EN DE CORONACRISIS

Mei 2020 verloopt heel anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar zijn er geen grootste publieke vieringen en geen processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in 's-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaorden binnen ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij dat de volksgezondheid geen grote samenkomsten toestaat, maar met het hart zouden wij dat graag anders zien. Wij worden op dit punt opgeroepen tot ascese ter bescherming van de eigen en andermans gezondheid. Gelukkig zijn wel vele van onze kerkgebouwen open voor persoonlijk gebed. Maria wordt daar niet vergeten en zij zal ook ons niet vergeten. Ook in deze vervelende coronatijd, met veel spanning en onzekerheid, blijft de liefde voor de moeder van de Heer binnen ons diocees sterk. Voor niet weinigen blijft Maria een bron van bemoediging en kracht



Deze en voorgaande en ook de volgende woorden ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte zijn via onderstaande linkte vinden.

<https://www.bisdomdenbosch.nl/bisdom/publicaties-en-documenten/woorden-van-de-bisschop/>

Hart voor de Schepping

Nu het voorjaar weer aan alle kanten is uitgebroken, valt er weer veel te genieten van al het schoons dat de schepping voortbrengt. Dat kan nu in onze regio in een ongekende rust, nu er vrijwel geen vliegverkeer is. En naar buiten mogen we, als we maar gewoon afstand houden.

Onderstaande tekst over het hart van de schepping geven wij aan u mee.

Psalm 104,24

'En God zag dat het heel goed was', zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Zo kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij kijkt met voldoening. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt dan wil je het goede en geniet je er van, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last.

Ons omgaan met de schepping kent heel verschillende kanten: dankbaarheid om het bestaan, vreugde voor de schoonheid van de wereld, besef van de kwetsbaarheid van alle leven en de verantwoordelijkheid voor het in standhouden van wat ons is toevertrouwd. Maar de mens heeft de schepping niet altijd goed beheerd. Wij gebruiken haar voor onze doeleinden en voordeel, naar het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedreiging.



Wij beginnen ons te realiseren dat wij deel uitmaken van de schepping. Wij zijn in het geding. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in verbondenheid en afhankelijk van elkaar.

Als we ons dat realiseren en daar naar handelen, dan kunnen we ondertussen geweldig genieten van al die bloemen, struiken en bomen die in bloei komen. Dan weten we, dat er iets moois in de wereld is waar we goed op moeten passen, maar ook vooral de grootsheid ervan mogen ervaren.

GOD REKENT OP ONS

God alleen kan geloof geven,
maar wij kunnen van hem getuigen.

God alleen kan hoop geven,
maar wij kunnen vertrouwen stellen in een medemens.

God alleen kan liefde geven,
maar wij kunnen leren een ander leren lief te hebben.

God alleen kan vrede geven,
maar wij kunnen eenheid zaaien.

God alleen kan kracht geven,
maar wij kunnen ondersteunen wie de moed verloren heeft.

God alleen is de weg
maar wij kunnen hem wijzen aan een ander.

God alleen is het licht,
maar wij kunnen het laten schijnen voor alle mensen.

God alleen is het leven,
maar wij kunnen anderen levenslust geven.

God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt,
maar wij kunnen al het mogelijke doen.

God alleen is zichzelf voldoende,
maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te rekenen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net